

Kyrknytt

Perstorp och Oderljunga församlingsblad

Nr 2 - 2011



UR INNEHÅLLET

| | |
|--------------------------------|-------|
| NOTISER | 3 |
| SINNESRO | 5-9 |
| ETT SANNINGENS ÖGONBLICK | 10 |
| SOMMARPROGRAM | 11-13 |

Svenska kyrkan 
PERSTORPS FÖRSAMLING

"DÄR FRÄMLINGSKAPET BRYTS – KAN EN NY VÄRLD BÖRJA"

"Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem." (1 Mos 1:27)

Så enkelt är det!

"Vad världen behöver är inte människor som förstår varandra, utan människor som förstår att det finns så oerhört många sätt att vara människa på." (KG Hammar)

Rasism kan definieras som en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, där vissa raser är överlägsna andra. Tyskland 1930-tal ...

Främlingsfientliga grupper i Sverige pratar inte om olika raser, utan betonar i stället att människor med viss kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund anses som sämre människor än andra.

En polsk sociolog skrev: "Det finns vänner och fiender. Och så finns det främlingar."

Det är något provocerande och skrämmande med ordet främling. Men när vi tänker på "att vi ska ha främmande ikväll" ja, då är det ju något positivt.

Jag tror att när vi inte känner till något, någon – när något är alldeles för *främmande* då blir vi osäkra, otrygga, rädda, kanske börjar att fundera på vår egen bakgrund – vad tror jag på, vad vill jag med mitt liv osv.

När vi känner någon väl, så känns det tryggt! Är då denna någon från samma ort som jag, har gått i samma skola eller arbetat på samma jobb, har samma tro och

politisk åsikt, samma traditioner. Ja, då är man ju i hamn – då känner man igen sig, man behöver inte fråga, inte argumentera – man "vet" ju allt! Allt är välbekant och tryggt, man vet ju var man har varandra.

Hur ska vi då kunna släppa in den som är "främmande" i våra liv?

Den som har lämnat sitt land, sitt språk, sitt jobb, sina traditioner, kanske sin familj och släkt!

"En främling bär alltid sitt hemland i famnen som ett föräldralöst barn för vilket han kanhända inte söker annat än en grav"
/ Nelly Sachs

"Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem." (1 Mos 1:27)

Ann-Charlotte Fondell



UNDER STRECKET SE VARANDRA



I alla familjer finns det väl historier och anekdoter kring vad barnen gjort och sagt. I vår familj berättar vi t ex om treåringen (han närmar sig pensionen nu!) som satt vid köksbordet som vanligt och ritade. Och pratade och pratade och pratade... Vid diskbänken stod hans mamma och var djupt koncentrerad med matlagningen.

Med jämna mellanrum tystnade han – och hon svarade "hm". "Hm..." och han fortsatte på treåringars vis att berätta med hela sitt register. "Hm..." kom svaren djupt inne i matlagningen. Till slut tröttnade han, slog ritblocket i bordet och ropade: "Men mor! Vänd på hyvet (huvudet) och titta med monnen!!"

Jag kom återigen att tänka på den berättelsen när jag mötte ett ungt föräldrapar häromdagen med en tvåring i den numera så vanliga framåtvända barnvagnen. Mamman

gick med I-phone i öronen – och pappan pratade i sin mobil. Barnet försökte antagligen med all sin två-åriga erfarenhet att sortera intrycken från stadstrafiken och alla ben i knähöjd som skyndade förbi. Jag vill inte ge mig in i debatten om barnvagnars fram-eller bakvändhet. Men faktum är att det finns forskare som menar att barnets talutveckling försenas om man inte får leva med mycket ögonkontakt, inte minst från sina närmaste.

Fast vi behöver kanske inte gå till småbarnen? Det räcker nog med att gå till oss själva? Vårt eget behov av ögonkontakt, att se varandra, ge varandra tid att lyssna, tid att dela. Nutidens människa har blivit expert på att göra flera saker samtidigt. Men när det gäller vårt möte med varandra, då är det enahanda som gäller. Här är vi för varandra. Detta ögonblick är unikt. Tillsammans kan vi hjälpa varandra ett stycke vidare. Sommaren kan vara en bra tid att öva sig i det...

David Erlanson, kyrkoherde

KVÄLLSGRUPPENS AUKTION

Arbetsgruppen i Perstorp inbjöd till vårauktion i april. Här är hela gruppen samlad med allt fint som senare auktioneras bort under kvällen.



PÅSKVANDRING

Genom en vandring fick barnen i årskurs 4 och 5 uppleva hela påsken, från intåget i Jerusalem till uppståndelsen på påskdagen. Personal från kyrkan berättade och gestaltade de olika personerna med hjälp från barnen själva.



ALLT FÖR ATT UTROTA HUNGERN

Söndagen innan påsk var det stor insamling för att tillsammans utrota hungern i världen.

Barnkören underhöll med flera sånger och ett gäng tjejer mannekängade kläder från olika tidsepoker. Allt som allt inbringade årets fasteinsamling drygt 17.000 kr genom lottförsäljningar, auktion och brödförsäljning.

Tack till alla som bidrog!



DET NYA LANDET

Nu är det dags för den försenade premiären av "Det nya landet". Lörd 27 augusti kl 18.

Insläpp från 17.20 "Minimusikal" byggd fritt på musiken från "Kristina från Duvemåla" och andra emigrantsånger. Handlingen utspelar sig på ett segelfartyg på väg mot Amerika i mitten på 1800-talet. En grupp kvinnor samtalar och delar bekymmer, glädjeämne och framtidshopp, allt knyts samman i sång och musik. **Medverkande:** Perstorps Vokalensemble, solister och musiker. Föreställningen varar ca 80 minuter.



KONFIRMATIONER

Onsdagsgrupperna är nu konfirmerade. Totalt 38 ungdomar med släkt och vänner firade mässa ihop i början på maj månad.





ARISE PÅ TV

Under våren har Arise medverkat i ett program som heter Rampljuset. Det är ett talangprogram för tävlande över 18 år. Programmet börjar sändas i september på fredagar i Barnkanalen. Ni får titta och se hur det gick!

JUBILAR

Under sång och musik och mycket skratt gratulerades David Erlanson på sin 60-årsdag av församlingen och medarbetare. Stort grattis David och "gott nytt år!" Födelsedagspresenten, en insamling till Kashumbiliroprojektet i Tanzania, gav 8400 kronor. Tack!



DIAKONIGRUPPEN PÅ UTFÄRD

Två dagar i maj var Diakonigruppen på utfärd till Småland. Vi besökte bl.a. Växjö Domkyrka, Utvandrarbygden med inspelningsplatsen för Utvandrarfilmen, Vilhelm Mobergs födelseplats och inte minst – Ljuders kyrka och prästgård, där vi hälsade på Harri, vår "gamla" pastorsadjunkt, som nu har en komministertjänst i Ljuders församling. Hela utfärden avnjöts i strålände solsken och landskapet visade upp sig från sin vackraste sida med nyutslagna träd, vitsippor, nyfödda lamm m.m.



TAIZE

= SINNESRO



För ett tag sen var vi tillsammans med några ungdomar i församlingen på Taizéhelg i Lunds domkyrka. Meditation och bön, sånger som sjungs om och om igen, samtal och tystnad. Kan det vara något för ungdomar idag?

Ja, är svaret på den frågan, det är det. Vi njöt nog alla under den här lördagen som vi befann oss i Lunds domkyrka. En kyrka som var tom på bänkar, där vi fick sitta på golvet, mycket i tystnad men också under sång. Där det är en mäktig känsla med alla hundratals ljus som vi tänder sinsemellan och skickar vidare. Helt fantastiskt, en sinnesrokänsla som inte går riktigt att förklara.

Men vad är då Taizé? Och vad är det som gör Taizé så unikt? Varför reser många 180 mil när det finns så många vackra kyrkor och viktiga pilgrimsmål på närmare håll? Fredrik Sigurdsson, präst i Åhus, skriver på sin församlings hemsida om tre saker som gör Taizé unikt:

1. Kroppsligt – andligt. Den som kommer till Taizé slås av den glädje och uppsluppenhet som finns. Det är folkliv och fest när ungdomar kommer samman. Den som väntar sig ett stilla klosterområde blir nog lite snopen när det snarare påminner om ett stort festivalområde. Men när så de 4 klockorna ringer så avbryts allt och alla strömmar in till kyrkans stillhet och bön. Dagens tre böner är en självklar utgångspunkt i livsrytmen i Taizé. Det andliga perspektivet genomsyrar allt. Allt ifrån det frivilliga bidrag för mat och husrum där alla får betala det de kan till korsgudstjänstens knävandring fram till det heliga korset. Andligt och kroppsligt, sida vid sida, så fullständigt naturligt.

2. Enkelhet – i bönen. Alla som varit på en gudstjänst i Taizéanda vet att formerna är enkla. Här krävs inga förkunskaper i liturgi. Allt är bön: sångerna, bönerna, tystnaden. Det finns varken någon direkt början eller slut på gudstjänsterna. Sångerna är enkla och upprepande, med kraftfulla ord som blir till din och min djupa bön. Tystnaden är viktig. Varje gudstjänst har en tystnad på 10 min. Tänk er 5000 ungdomar som är tysta samtidigt – det är en upplevelse. Man måste inte prata,

stoja eller lyssna på musik för att vara tillsammans. – i livet. Det liv man lever under veckan i Taizé är i sanning enkelt. Boendet, tält eller enkla baracker, maten – typ en liten skinkbit, kokta grönsaker, kex, yoghurt, en frukt och vatten. Allt serverat i en väldig fart på nötta plasttallrikar, samlingsplatser, material – allt är enkelt. Enkelheten praktiseras dels i solidaritet med fattiga människor men också som ett alternativ till vår materialistiska livsstil. Ungdomarna ser att man klarar sig med mycket mindre; ingen TV, ingen dator, eller mobiltelefon. Istället får det verkligen viktiga i livet komma fram: relationerna, det goda samtalet, bönen.

3. Tillit – till Gud. Den bild av Gud som målas ut i bibelstudier och samtal är odelat positiv. Gud är inte den arga och straffande guden utan den älskande Fadern. Ett citat som ofta används är: ”Gud kan inget annat än att älska.” Guds kärlek bryter genom världens hat och bönen lockar oss till en relation till denne kärleksfulle Gud. Tro är inte främst att hålla något för sant eller troligt utan tro, i Taizés definition, handlar om tillit. Tro är att följa Kristus, att leva i en befriande relation med Gud själv.

– **till människan.** Vår egen förmåga och vårt ansvar är viktigt att se. Det du och jag gör betyder något. Genom tron på människans inneboende goda vilja som kan förlösas i bönen och sången kan du och jag bli mer omvärldsorienterade och ansvarstagande. Din och min övertygelse måste också komma andra människor till godo. Det får inte stanna vid ett navel-skådande. Vår tro kan få konsekvenser, nu, inte sedan när jag är lite mer ”färdig” troende, utan nu. Alla kan göra något för att sprida kärleken, hoppet och tilliten. Du och jag ute på en pilgrimsfärd för tillit på jorden.

Erika Heil/Utbult

Taizé är en by i Frankrike, med ett kloster där ett hundratal ”bröder” från olika kristna traditioner lever i en ”kommunitet”.

Dit vallfärdar människor från hela världen för att uppleva den speciella atmosfären. Det arrangeras också Taizé-möten på olika håll runtom, som nu senaste i Lunds domkyrka.



FRÄLSARKRANSEN

Frälsarkrans är ett gammalt ord för livboj. Men idag associerar många ordet främst med ett armband med pärlor i olika färger. Tiotusentals och åter tiotusentals människor världen över bär radbandet Frälsarkransen runt sin handled, i fickan eller i väskan. Och liksom livbojen hjälpt många människor i nöd, har Frälsarkransen blivit till en hjälp för många att hantera livet och att utforska sin andliga längtan.

Det har hänt mycket sedan Martin Lönnebo 1995 (då han precis pensionerats som biskop) satte ihop den första Frälsarkransen, med tanken att den skulle bli ett redskap för bön och för att lära känna kristen tro. Att den skulle komma att bli så fantastiskt spridd och omtyckt, det kunde han inte ana.

– Men jag är mycket tacksam att Frälsarkransen har blivit så använd, säger han. För det visar att det finns möjligheter att arbeta med evangeliet på nya och hållbara sätt.

Martin tror att Frälsarkransen svarar mot en tydlig brist i gestaltningen av den kristna tron. Frälsarkransens poäng är att den är så konkret, att den både syns och känns. Han menar att vi i den protestantiska traditionen glömt bort att människan är kroppslig, och att vi i hög grad underskattat vikten av beröring. Vi har också varit alltför rädda för känslor och levt efter upplysningens ideal att allt ska vara definierat och entydigt.

– Men det där är väldigt dålig psykologi, för det

svarar inte mot vad människan är. Dessutom har vi inte tillräckligt insett att tro framförallt är relation. Frälsarkransen kan vara en början på en Gudsrelation. Och sedan får det växa.

Frälsarkransen består av arton pärlor med olika namn och betydelser – och kan på så sätt vara en hjälp till bön i olika situationer och sinnesstämningar. Tillsammans beskriver också pärlorna en väg in i den kristna tron.

– Vi har sett många exempel på att Frälsarkransen fungerar som en brygga mellan ”allmän” andlighet och kristen tro, säger Madelene Andersson på Verbum Förlag.

Emma Tribell är präst i Svenska kyrkan och har arbetat med konfirmander i många år. Hon upptäckte Frälsarkransen på en retreat i början av 2000-talet, skaffade ett eget radband och läste Martin Lönnebos bok om den – och på den vägen är det.

– Nu är jag komminister i Svenska kyrkan Sol-lentuna, där vi firar veckomässa med inspiration från **Frälsarkransen** och där flera konfirmandgrupper använder Frälsarkransen, bland annat den grupp där jag är konfirmandspräst.

På frågan vad som fascinerar henne mest med Frälsarkransen, svarar Emma:

– Jag tycker om att den är konkret, något att hålla i.



– EN LIVBOJ I VARDAGEN

Och samtidigt är den öppen; pärlorna går att fylla med egna tankar och förbönsämnen. Jag bär själv Frälsarkransen på min handled sedan ett antal år, som en påminnelse om att Gud alltid är med.

I en församling där församlingsprästen AnneLi Amilon arbetar använder man sig av Frälsarkransen i flera olika verksamheter: meditationer, gudstjänster, teman, danser, samtalsgrupper, konfirmationsundervisning. Hon säger att kransen varit ovärderlig för henne som pedagogiskt redskap:

– Den är nästan barnsligt enkel att använda sig av säger AnneLi Amilon som också skrivit en bok om barn och Frälsarkransen. Genial i sin enkelhet!

För Martin Lönnebo är det ingen överraskning att Frälsarkransen visat sig fungera så väl bland barn och ungdomar. En av anledningarna till att intresset tog fart redan från början var att han hade en medarbetare i stiftet som blev pensionerad – och då tänkte att hon skulle ägna sin tid åt Frälsarkransen och barnen.

– Vi åkte runt till alla stiftet i Sverige och samlade framförallt barnledare och församlingsassistenter. Prästerna vågade sig inte dit, de tyckte nog det var för barnsligt (skratt). Så Frälsarkransen fördes in underifrån, via barnen, i församlingarna.

Här i Perstorp presenterar vi Frälsarkransen för alla

konfirmander. Vi har gjort vandringar kring pärlornas betydelse och även jobbat med att göra ett bildspel kring den.

Frälsarkransen är en hjälp till ordlös meditation kring Jesu liv som sammanflätat med vårt, säger Hans Pettersson, komminister i Perstorp. Varje pärla är laddad med innebörd, påminner oss om Gud mitt i vardagspaniken.

Erika Heil/Utbyt

FRÄLSARKRANSEN

Frälsarkransen är ett redskap för bön och meditation. Den består av arton pärlor: Gudspärlan, Tystnadspärlorna (6), Jagpärlan, Doppärlan, Ökenpärlan, Bekymmerslöshetspärlan, Kärlekspärlorna (2), Hemlighetspärlorna (3), Nattens pärla, Uppståndelsepärlan.

Det finns en rad böcker och material till hjälp att upptäcka och använda Frälsarkransen – bl a Frälsarkransen, Livets pärlor, Andaktspärlor, Runt Frälsarkransen, Barn och Frälsarkransen och Livet och Frälsarkransen.

Frälsarkransen skapades av Martin Lönnebo och är varumärkesskyddad för att ursprungstanken inte ska gå förlorad. Verbum Förlag har uppdraget att förvalta detta skydd. I detta ingår också att hantera förfrågningar från församlingar som vill använda Frälsarkransen i speciella sammanhang, något som förlaget uppmuntrar.

Mer info: www.verbumforlag.se/fralsarkransen

SINNESRO



För 17-åriga **Maaïke Fokkema** är det naturen som ger sinnesro, ensam i skogen, kanske vid en liten damm med fiskar i, långt från civilisationen. Där skulle hon sitta och mata fiskarna eller bara vara. Och nästan ett sådant ställe har hon hittat ett par kilometer hemifrån i skogen utanför Häljalt. Dit tar hon sig per cykel för att koppla av.

– Där sitter jag på bryggan långt från trafiken och bara njuter av att få förenas med naturen. Det är fantastiskt och jag gör det så ofta jag kan.

Men Maaïke använder också cykeln för att få ro på andra sätt. Hon har en mountain-bike som hon brukar ta med ut på åkrarna nära hemmet.

– Det finns särskilt en åker som är ganska vild där jag brukar försöka ta mig fram utan att ramla. Men ibland känns det också bra att cykla lite längre sträckor i högre fart. Det är också ett sätt att få sinnesro, att bara låta pedalerna gå utan att behöva tänka.

Att cykla är för Maaïke både ett sätt att få motion och en avkoppling. Hon skulle också kunna tänka sig att åka på cykelsemester någon gång, kanske redan i år.

– Eftersom hela familjen just fått cyklar kan det kanske bli så. Då skulle jag vilja åka till Värmland och cykla. Det verkar vara så fint med mycket skog att cykla i.

Margareta Tunström finner sinnesro hos barn och barnbarn.

– När jag är med dem kan på något sätt inget röra mig, säger hon och ler.

Den senaste tiden har hon också

funnit sinnesro en halvtimme varje torsdag i de ”Sinnesrogudstjänster” som församlingen har i kapellet mellan 18 och 18.30.

– När jag öppnar dörren till kapellet är det som att världen utanför försvinner. Då finns bara Aases musik och de ord som sägs därinne. Detta kommer jag att sakna när nu torsdagsgudstjänsterna tar sommarlov.

En gudstro har hon med sig sedan barndomen och utan den skulle hon inte vilja vara. Den har hjälpt henne genom många svårigheter.

– Jag har vänner som menar att jag är alldeles för intelligent för att tro på Gud. Men det får stå för dem. Jag vet vem jag är och jag har fått många tydliga tecken som stärker min tro på försynen eller Gud.



Trots denna tro menar Margareta att hon i grunden är en tvivlare – en som vill ha förklaringar på det som sker.

– Jag har svårt att bara acceptera läget. Men tre gånger bara under de senaste veckorna har jag upplevt att temat på veckans sinnesrogudstjänst varit just det som upptagit mitt sinne dagarna innan. Det har varit så himla häftigt, tycker jag.

Sinnesrobönen som används på torsdagsgudstjänsterna är också viktig för Margareta. Just att acceptera det som inte kan förändras menar hon är viktigt för alla.

– Den bönen används visserligen i missbruksbehandling men kan användas av alla. Jag är jag och försöker leva varje dag på ett juste sätt. Att vara här och nu och tacka livet för att jag får vara med.

Även för **Bo Lundén** är det naturen som ger sinnesro. Men det var inte naturen som först kom upp i tankarna när han fick frågan om han ville prata om just sinnesro.

– Nej, det var faktiskt mässorna som församlingen har på torsdagarna i Hoppets kapell. Jag är ingen regelbunden besökare med jag har varit med några gånger. Det är speciella och väldigt rofyllda gudstjänster. Och just den sinnesrobön som brukar användas på dessa mässor har hjälpt mig mycket genom åren.

Denna bön skrevs en gång på 1920-talet av den amerikanske prästen och teologen Reinhold Niebuhr. Den bön som oftast används är en förkortad version av bönen på svenska som lyder ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Under senare år har den använts mycket inom ”tolvstegs rörelser” som Anonyma alkoholister och Anonyma narkomaner. Men bönen är alltså egentligen äldre än dessa.

– Den bönen är väldigt speciell och säger mycket om hur livet är. Just det faktum att man ska acceptera det man inte kan förändra. Det är så oerhört sant. Det är något man måste göra om man ska finna ro.

Men umgänget med naturen, växterna och djuren är det som ger Bo Lundén sinnesro i vardagen. Långa promenader eller, under den varma årstiden, cykelturer, ger ro i själen.

– Speciellt nu på våren när allt börjar vakna till liv efter vintervilan. Då är det inte mycket som slår en promenad i skogarna runt Dalshult.

Kristina Hovander



"GUD ÄR STÖRRE"

ETT HERDABREV FÖR VÅR TID FRÅN BISKOP ANTJE JACKELÉN

Gud är större. Så lyder lundabiskopen Antje Jackeléns valspråk. Detta är också titeln på hennes herdabrev, som släpptes i maj 2011. I detta utvecklar hon sina tankar om kyrkans plats i dagens värld, en vision som är svår att vara likgiltig inför.

Större än vad? kanske man undrar. Och svaret är: större än våra bilder av Gud. Vi får räkna med att bli överraskade, göra nya upptäckter.

TRO, VETANDE OCH ANSVAR

Biskop Antje ägnar mycket utrymme i början av boken åt den märkliga situationen att det finns ett ökande intresse för religion och existentiella frågor, samtidigt som de nya ateisterna är mera på hugget än någonsin.

Dagens diskussion om tro och vetande, menar biskopen bygger på förenklade föreställningar om tro både från ateistiskt håll och från en del kristet. Hennes resonemang mynnar ut i en treenighet mellan tro, vetande och vårt ansvar för världen.



Biskopens språk är inte alltid lätt att hänga med i. Så här lyder en typisk formulering: " ... det finns ett sug efter en livssyn som aldrig är mindre än rationell, men som samtidigt är medveten om rationalitetens begränsning och därför också inkluderar något som är mer än rationellt – utan att för den skull vara irrationell." (s 24)

VÅGA TA PLATS I VÄRLDEN

Kontentan är, som jag uppfattar den, att förnuftet har sina begränsningar men är ändå det redskap vi har för att förstå världen och räkna ut hur vi kan agera ansvarigt i världen.

Biskop Antje värjer sig mot tanken att kristendom skulle ha med något övernaturligt att göra. Gud möter oss i sin skapelse och handlar genom dess naturliga processer, inte mot dem. Att någon del av människan skulle överleva den fysiska döden avvisar biskopen också. Vårt framtidshopp står till Guds nyskapande.

Slutet av herdabrevet handlar mer om kyrkans ansvar i världen. För att kunna ta ansvar måste vi ha självförtroende och våga ta plats, vara synliga. Kristna värderingar kan aldrig bli kränkande eller påträngande. Det är ju de som talar om kärlek, respekt och människovärde.

Hans Pettersson

SINNESROPLATSER 10 I TOPP!

Frågan ställdes till ett antal personer: "Var hittar du sinnesro i vardagen?"

Svaren var många och varierande. Ett fick mig att dra på smilbanden: "dasset!"

Ett annat fick mig att nicka instämmande: "sinnesro är en go katt i famnen som spinner!"

Många tyckte dock samma och här följer Sinnesroplatsernas 10 i topp!

- 1 Promenad i skog och natur
- 2 Lyssna till sång och musik
- 3 Vid havet eller sjön
- 4 I trädgården
- 5 I kyrkan
- 6 Joggingrundan eller allmän träning
- 7 Läsa en bok
- 8 Hemma i soffan
- 9 Ridning
- 10 I solstolen lyssnande på fågelsång.

Sammanställd av Aase Ericsson



ETT SANNINGENS ÖGONBLICK

KAIROS PALESTINA

KYRKOLEDARNA I DET HELIGA LANDET TALAR UT

11 december 2009 publicerades ett dokument med rubriken "Kairos Palestina – ett sanningens ögonblick. Tro, hopp och kärlek mitt i det palestinska lidandet."

Dokumentet är märkligt och mäktigt på flera sätt, inte minst för att det är undertecknat av ledarna för alla de större palestinska kyrkorna: katolska, protestantiska, ortodoxa. Bara att dessa kunnat enas om ett manifest över huvud taget är en sensation. Innehållet är desto mer intressant.

ETT ORD I RÄTT TID

Namnet *Kairos Palestina* syftar tillbaka på ett annat dokument, *Kairos Sydafrika*, som skapades en gång under kampen mot apartheid. Ordet *kairos* är grekiska och betyder det lämpliga ögonblicket att agera.

Kyrkoledarna konstaterar att alla försök att göra något åt palestiniernas situation har kört fast. En helt ny ansats behövs från alla tänkbara aktörer.

Dokumentet inleds med en analys av det politiska läget. Ansvar läggs entydigt på Israel: fördrivningen 1948, ockupationen sedan 1967, bosättningsarna, muren, trakasserierna – allt detta bär Israel onekligen skulden till. Kyrkoledarna tar ställning för ett motstånd utan våld och betraktar våld från palestinsk sida som missriktade försvarsåtgärder. Det är ingen symmetrisk konflikt de beskriver.

TRO, HOPP OCH KÄRLEK.

Dokumentets författare målar en vision av hur verkligheten skulle kunna se ut (2.3.1): "Detta land är Guds land. Därför måste det vara ett land där människor lever försonade med varandra, i fred och kärlek. Detta

är ingen omöjlighet. Gud har placerat oss i landet som två folk."

Kyrkoledarna ser inte minsta anledning till hopp men håller ändå fast vid trons trotsiga hopp och pekar på kyrkans kallelse "att förkunna Guds rike, ett rike där rättvisa, fred och värdighet råder" (3.4.2).

Med den inställningen blir det naturligt att både uppmana till motstånd och till att respektera motståndaren som medmänniska (4.2.3): "Motstånd är vår kristna hållning gentemot den israeliska ockupationen. Motstånd är både en rätt och en plikt för oss kristna. Men vårt motstånd följer kärlekens logik. Vårt motstånd måste vara kreativt och finna ett sätt att vända sig till fiendens mänsklighet."

OMVÄRLDEN UPPMANAS BACKA UPP DET FREDLIGA MOTSTÅNDET

Dokumentet avslutas med budskap till "våra kristna syskon", "världens kyrkor", "det internationella samfundet", "de judiska och religiösa ledarna", "vårt palestinska folk och till israelerna". Det mest konkreta är att kyrkoledarna vädjar om hjälp med motståndskampen i form av bojkott, avinvesteringar och sanktioner i anslutning till "allt som ockupationen producerar".

Studieförbundet Bilda har gett ut dokumentet i pocketformat tillsammans med kommentarer och studievägledning.

Hans Pettersson



SOMMARKYRKA BARN

Sommar sommar och sol...

Oj, vad det gick snabbt. Alla 100 platserna för årets sommarkyrka för barn är fullt. Vecka 31 och 32 ser vi fram emot då vi leker, sjunger, åker på utflykt, får höra bibelberättelser och ha mysstund i kyrkan.

Övernattningen som vi startade för de äldre barnen som sista aktivitet på sommarkyrkan kan vi inte stå över. Vi får väl se om några modiga barn vågar sova i sommarkyrkotältet! Ses!



SOMMARKYRKAN VUXEN

28 juni – 9 juli

14.00 andakt i Perstorps kyrka

14.15-16.00 program i tältet i Prästgårdsträdgården
Elisabeth Marsh sjunger och underhåller, Cecilia Tiréus kåserar om "att ta humorn på allvar", vi äter våfflor

och serverar en tårtbuffé, åker på någon lite utflykt, grillkväll, betonggjutning mm.

Se program i kyrkor, församlingshem, och på expeditionen!

SOMMARENS PROGRAM

BABYSÅNG

Babysång är för barn upp till ett år. Vi erbjuder sång, musik, rim, ramsor och rytmik i en härlig blandning tillsammans med andra barn och föräldrar. Ett härligt sätt att umgås med de allra minsta, samtidigt som tal- och språkutveckling får hjälp på traven! Fika serveras till självkostnadspris. Ledare är Sophie Larsson. Vi träffas på måndagar kl 9.30–11 i Prästgården (start 5 september). Kostnad: 150 kr/termin. Välkommen med din anmälan till expeditionen tel. 349 60.

BARNKÖR

Alla sångglada barn från förskoleklass upp till årskurs 5 är välkomna till kyrkans barnkör. Mycket sång, dans och rörelseglädje står på programmet. Några gånger/termin medverkar barnkören i våra mässor med "Liten och Stor", samt avslutar terminen med en konsert för nära och kära. Vi träffas på onsdagar kl 13.45–14.30 i Prästgården (start 7 september). Ledare är Sophie Larsson och Aase Ericsson. Verksamheten är kostnadsfri. Välkommen med din anmälan till expeditionen tel. 349 60.

KÖRSÅNG I PERSTORP

Efter sommarlovsuppehåll så kör vi igång med körsång igen. Gamla och nya medlemmar är välkomna!

Tisd 13/9 kl 17.00-17.45 In Spirit (**obs, ny tid!**)
Tisd 13/9 kl 18.30-19.45 A' la kan-kören
Torsd 15/9 kl 19.00-20.45 Perstorps Vokalensemble

För info om Arise: kontakta Aase Ericsson tfn 35964.

VILL DU BLI KONFIRMAND I HÖST,
GÅ IN PÅ KYRKANS HEMSIDA!
www.svenskakyrkan.se/perstorp

ÖPPENGRUPP

Vi avslutar öppengruppen inför sommaren den 17 juni. Drop-in som vanligt mellan 8.30–11. Välkomna till prästgården, små som stora! Höststart den 19 augusti. Samma tid, samma plats. För dig som är ledig fredagar och är hemma med små som stora barn.

MUSIKLEK

Musiklek är en fristående fortsättning på Babysång, för barn mellan ett och tre år. Vi fortsätter sjunga, spela, dansa, ramsa och leka tillsammans i ett något högre tempo! Fika serveras till självkostnadspris. Ledare är Sophie Larsson. Vi träffas på onsdagar kl 9.30–11 i Prästgården (start 7 september). Kostnad: 150 kr/termin. Välkommen med din anmälan till expeditionen tel. 349 60.



THANK GOD IT'S FRIDAY

Under en del fredagar under vintern och våren har vi kört Thank God it's Friday. För ungdomar från åttan och uppåt. Mat, film, bowling och mycket mer har stått på programmet. Den 27 maj fanns vi på vårfesten i Perstorp. Inför sommaren kör vi den 17 juni med grillkväll. Samling i församlingshemmet kl. 18.00

GRAVRÄTTSSINNEHAVARE SÖKES

Ta kontakt med Ingegärd Lundahl, församlingsexpeditionen, tfn 349 60

Perstorps västra kyrkogård

| | |
|-----------|---------------------------|
| 202:1 | Betty Olofsson |
| 202:2,3 | Lambert o Signe Jansson |
| 209:23,24 | Bonde o Calla Nord |
| 214:8,9 | Albert o Sylvia Ljunggren |
| 214:19 | Maja-Lisa Johansson |
| 217:11,12 | Hilding o Svea Olsson |

Perstorps gamla kyrkogård

6:24,25 Sigfrid o Gerda Petersson

Östra kyrkogården

| | |
|--------------|---------------|
| 107:19,20,21 | Bror Olofsson |
| 108:35,36,37 | Efron Nilsson |
| 114:34,35 | John Jönsson |

Oderljunga kyrkogård

| | |
|-------------------|-----------------|
| B:122,123,124,125 | Ola Olsson |
| D:88,89 | Karl Andersson |
| F:228 | Edvin Johansson |

TRIVAS TILLSAMMANS

Efter sommaruppehållet träffas vi åter, för att promenera i våra sköna omgivningar, onsdagen den 24 augusti kl. 14.00 vid Perstorps församlingshem!

Är det fint väder tar vi fikakorgen med oss ut – regnar det så får vi stanna i församlingshemmet. Ingen anmälan!

UTFÄRD TORSDAG 25 AUGUSTI

Församlingens utfärd går till Österlen!

Vi besöker bl.a. Kivik, Simrishamn och andra pittoreska ställen i denna vackra del av Skåne.

Håll utkik efter annons i tidningen och affischer!

Kostnad: 250:- inkl resa, lunch, eftermiddagskaffe och inträden. Max 50 platser, anmälan senast 15/8 tfn 349 60 /expeditionen

FESTMÄSSA

Hösten inleds med en pampig, rolig, musikfylld, överraskande, påhittig och praktfull FestMässa. Kl 11.00 den 4 september sparkar vi igång i Perstorps kyrka och hoppas att hela Perstorp vill komma, unga som gamla. Efter mässan bjuds det på brunch i församlingshemmet. Välkommen!

*Brunch är en måltid som intas på förmiddagen och ersätter både frukost och lunch. Brunch är en hopslagning av de engelska orden breakfast och lunch

CAFÉET

Caféet i Perstorps församlingshem har öppettid igen från och med fredagen den 26 augusti 14.00-16.00.

Välkommen in till gemenskap och en trevlig fikastund!

CYKELMÄSSA MED LITEN OCH STOR

Söndagen den 19 juni kl 16.00.

Samling med cykel utanför Perstorps Församlingshem (eller med bil, som också går bra).

Vi cyklar en liten bit ut i naturen och firar sedan mässa tillsammans. Sommarkonfirmanderna, som har sin konfirmandundervisning under tre veckor över sommaren, kommer att medverka.

Efter mässan blir det grillning. Ta med vad du vill äta så ordnar vi elden! Lekar för barnen och lite allsång för de äldre ordnar vi också.

Vid dåligt väder firar vi mässa i kapellet och fikar i församlingshemmet.



JESUS CHRIST SUPERSTAR



Tidernas största rockopera från 1970 har nu börjat inövas i Perstorp under ledning av Aase Ericsson. Musikalen berättar historien om Jesus Kristus ur främst Judas synvinkel och tar sin början under intåget i Jerusalem och slutar med korsfästelsen.

Nilsson (Judas).

Under veckorna av förberedelser kommer ni att kunna läsa lite om hur och vad vi gör i JCS-ensemblen och när biljettsläppet blir. Boka redan nu in påsken 2012.

Under ett års tid ska det nu sjungas, ageras, fixas kläder, byggas scen, letas sponsorer, dansas och ordna kulisser så att vi påsken 2012 kan ha tre föreställningar med 70-80 personer på scen. Hela ensemblen är amatörer medan orkestern kommer att bestå av yrkesmusikern under ledning av Björn Claesson, som bland annat jobbat på Nöjesteatern i Malmö som kapellmästare.

De tre huvudrollerna kommer att spelas av Kristian Pettersson (Jesus), Carola Ohlsson (Maria Magdalena) och Tomas

KYRKLIGA HANDLINGAR



Illustrationer: Susanne Englund

KONFIRMATION

ODERLJUNGA KYRKA 7 MAJ 2011

Johanna Björk
Sanna Persson
Malin Andersson
Natalie Ranstorp
Sandra Nielsen
Emma Jarl
Felicia Tranberg-Hansen
Yasmine Jutvreten
Kristina Bengtsson
Simon Edenfur
Boukje Fokkema

ODERLJUNGA KYRKA 8 MAJ 2011

Pontus Gustafsson
Johan Naucér Löfving
Philip Adolfsson
Mika Jokikokko
Michaela Kanaan
Emelie Andersson
Alma Hurtig
Alexandra Lundin
Filip Kullberg
David Svensson
Alexandra Holmqvist
Oliwer Eriksson
Kristoffer Johansson
Christian Andersson
Alexander Brink

DOP

Emil Jan Rainer Andersson
Frida Nathalie Linnea Gustafsson
Wilmer Allan Sott
Noel Erik Andreas Levin
Agnes Cajsa Elise Johansson
Anna Inger Birgitta Löfving
Dan Lennart Kristoffer Johansson
Vilda Millie Åkesson
Jan Milow Tobias Nilsson
Alice Viktoria Åhlén

ODERLJUNGA KYRKA 14 MAJ 2011

Petrus Lundberg
Ronja Svensson
Emma Söderstjerna
Felicia Bexell
Fanny Dahlin
Pierre Nissen
Alexander Grövnäs
Emil Rosengren
Jacqueline Gremesperger Karlsson
Marielle Ågren
Charbel Youssef
Frida Rittbo



BEGRAVNING

| | |
|---|--------|
| Sonja Birgit Olofsson | 77 år |
| Karl Gunnar Persson | 100 år |
| Thorkild Serup Olesen | 69 år |
| Inga Birgit Persson | 89 år |
| Jenny Karolina Therese Persson | 23 år |
| Irma Linnea Nilsson | 88 år |
| Karl Hugo Lennart Persson | 66 år |
| Rune Valdemar Levall | 90 år |
| Tommy Christer Månsson | 61 år |
| Wivi Ingeborg Persson | 90 år |
| Ture Lundberg | 83 år |
| Karin Marianne Selin | 79 år |
| Alva Althea Bengtsson | 88 år |
| Eva Carina Svedjeby | 63 år |
| Ernst Arne Ehnberg | 87 år |
| Stefan Pettersson | 61 år |
| Kjell Åke Persson | 69 år |
| Karl Erik Svensson | 89 år |
| Ellen Elisabeth Nilsson | 89 år |
| Elsa Margareta Vilhelmina Andersson | 94 år |
| Ing-Britt Christel Konstantia Esaida Serlheimer | 82 år |

KONTAKTA OSS

Tfn 0435-349 60 (vx), fax 300 87
Måndag - Fredag 8.30 - 12.00
Besöksadress: Oderljungavägen 36
Postadress: Box 42, 284 21 Perstorp

assistent Ingegärd Lundahl tfn 344 92
perstorp.pastorat@svenskakyrkan.se

kyrkoherde David Erlanson,
tfn/mobil 349 61, sms 070-56 56 791
david.erlanson@svenskakyrkan.se

komminister Hans Pettersson
tfn/mobil 349 63, sms 070-56 56 792
hans.pettersson@svenskakyrkan.se

pastorsadjunkt Ann-Sofie Söderström
tfn/mobil 348 23, sms 0705-65 60 66
ann-sofie.soderstrom@svenskakyrkan.se

organist Aase Ericsson
tfn/mobil 349 64, sms 072-73 55 601
aase.ericsson@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker Glenn Nilsson
mobil 070 669 69 19

barn- & ungdomsledare Sophie Larsson
tfn/mobil 348 26, sms 072-73 55 602
sophie.larsson@svenskakyrkan.se

församlingspedagog Erika Heil/Utbult
tfn/mobil 311 65, sms 072-73 55 603
erika.heil-utbult@svenskakyrkan.se

diakon Ann-Charlotte Fondell
tfn/mobil 344 04, sms 070-23 86 514
ann-charlotte.fondell@svenskakyrkan.se

EKONOMIFÖRVALTNING

kamrer Maria Ter-Borch
tfn 344 95 maria.ter-borch@svenskakyrkan.se

administratör Olle Hanson
tfn 349 62 olle.hanson@svenskakyrkan.se

KYRKO GÅRDSKONTOR

Perstorp - tfn 348 20
Oderljunga - tfn 322 50

kyrkogårdschef Peter Åhlén
tfn/mobil 348 06, sms 0705-36 23 35
peter.ahlen@svenskakyrkan.se

kyrkovaktmästare Kristofer Johansson
tfn/mobil 348 13, sms 070-22 96 463
Pia Hansen-Svensson, Oderljunga
tfn/mobil 348 16, sms 070-24 42 046

KYRKVÄRDAR

Håkan Abrahamsson 070-5486330
Truus Hurtig 307 50
Ulla Myrbäck 308 79
Lennart Nilsson 357 76
Lars Inge Sjöholm 330 47
Anita Wilhelmsson 46 20 21

FÖRSAMLINGSHEM

ansv. Ingegärd Lundahl
tfn 344 92 ingegard.lundahl@svenskakyrkan.se

Perstorp 316 36 Oderljunga 322 50
värdinna Lena Karlsson, mobil, 0702-569 703

kyrknytt
ansvarig utgivare: David Erlanson

begravningsombud
(Utsedd av länsstyrelsen för icke medlemmar i Svenska kyrkan): Jonas Carlström tfn 27 14 45

JOURHAVANDE PRÄST, TEL 112 Telefonjour öppen för alla varje natt kl 22 – 06.
Både präst och den som ringer är anonyma. Prästerna har tystnadsplikt.



Perstorps kyrka (Pp)



Oderljunga kyrka (Oa)

GUDSTJÄNSTER 2011 PERSTORPS FÖRSAMLING

| DATUM | TID | DAG | ORT |
|----------|---|--------------------------|------------|
| 29 maj | 11.00 Högmässa | Bönsöndagen | Perstorp |
| 02 juni | 14.00 Mässa vid Altarstenen | Kristi himmelfärdsdag | Oderljunga |
| 05 juni | 11.00 Högmässa | Sönd. f.pingst | Perstorp |
| 12 juni | 11.00 Högmässa | Pingstdagen | Oderljunga |
| 19 juni | 11.00 Högmässa | Heliga trefaldighets dag | Perstorp |
| 24 juni | 14.00 Andakt vid hembygdsgården | Midsommarafton | Perstorp |
| 25 juni | 14.00 Friluftsgudstjänst vid Bälingebadet | Midsommardagen | Oderljunga |
| 26 juni | 11.00 Högmässa vid ceremoniplatsen | Johannes döparens dag | Perstorp |
| 02 juli | 11.00 Konfirmation | Lördag | Oderljunga |
| 03 juli | 11.00 Högmässa | 2 e trefaldighet | Perstorp |
| 10 juli | 14.00 Friluftsgudstjänst | 3 e trefaldighet | Örahult |
| 17 juli | 11.00 Högmässa | 4 e trefaldighet | Perstorp |
| 24 juli | 11.00 Högmässa | 6 e trefaldighet | Perstorp |
| 31 juli | 14.00 Friluftsgudstjänst | Apostladagen | Pantaryd |
| 07 aug. | 11.00 Högmässa | Kristi förklarings dag | Perstorp |
| 14 aug. | 11.00 Högmässa | 8 e trefaldighet | Oderljunga |
| 21 aug. | 11.00 Högmässa | 9 e trefaldighet | Perstorp |
| 28 aug. | 11.00 Högmässa | 10 e trefaldighet | Perstorp |
| 04 sept. | 11.00 Högmässa | 11 e trefaldighet | Perstorp |
| 11 sept. | 11.00 Högmässa | 12 e trefaldighet | Oderljunga |
| 18 sept. | 11.00 Högmässa | 13 e trefaldighet | Perstorp |
| 25 sept. | 11.00 Högmässa | 14 e trefaldighet | Perstorp |

Perstorps församling finns även på www.svenskakyrkan.se/perstorp

KYRKSKJUTS: Finns att tillgå för den som har svårt att ta sig till vår verksamhet.
Beställ, helst dagen innan, genom Åsbo taxi tel. 140 05.
Är du tveksam kan du kontakta församlingsexpeditionen, tel 349 60.