

SALTSJÖBADENS

FÖRSAMLINGSBLAD

SALTÄREN

Nr 5 2014



Sommar

- en tid för att lyssna inåt och utåt

INVIGNING
av askgrav-
lunden

NATURLEK
skapas vid
kyrkan

MARIA EKSMYR
ny kyrkoherde
i Saltsjöbaden

DESSUTOM: *Allt om sommarens gudstjänster!*

”Den blomstertid nu kommer med lust och fågring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda grov. Med blid och livlig värma till allt, som varit dött, sig solens strålar närma, och allt blir återfött.”

ps 199:1



Jag minns min egen skolavslutning från lågstadiet. Året var 1975, det var sommar och jag gick ut första klass. På foton står jag finkladd i vit skjorta och jeansjacka, utsvängda jeans och träskor. Plåtträskor var det förstås! Året innan hade ju Abba vunnit med Waterloo och de satte modet bland barn och ungdomar.

Jag minns min fröken, Barbro hette hon. Jag var förtjust i henne, hon var snäll och fin och hade vacker klänning. Efter tal från rektorn på skolgården gick alla barn in i klassrummen och sa tack och hejdå till varandra och till fröken. Föräldrar och syskon var med och allt avslutades med *”Den blomstertid nu kommer”*. Fröken Barbro spelade tramporgel.

Nu väntade ett långt och härligt sommarlov. Äntligen ledig från skolan och med en massa tid för lek och äventyr med kompisar!

När man är barn känns det som om sommaren aldrig tar slut. Nu, nästan 40 år senare, går somrarna betydligt fortare. Men sommarkänslan finns kvar; lek och äventyr med familj och vänner. Tid att tänka och att ta ledigt från allt runtomkring. Därför att jag behöver det.

I bibeln berättas det om hur Jesus tog ledigt då och då. Han tog ledigt från människor och intryck. Han drog sig undan för att få vara för sig själv, vara med sig själv och med Gud. Därför att han behövde det! På samma sätt berättas det i andra religiösa traditioner, hur män och kvinnor dragit sig undan för att hämta kraft och lyssna inåt, lyssna till själens behov. Därför att de behövde det!

Vi har samma behov då som nu, vi behöver hämta kraft, dra oss undan ibland för att få vara med oss själva. Vi kan inte bara ”köra på” hur länge som helst för då dräneras vårt inre och vi torkar ut. Vi behöver vila från arbete, förväntningar och intryck.

Sommaren är här och med den finns tid för vila, tid till att lyssna inåt. Men också tid till att öppna vårt inre för Något utanför oss själva. Detta Något som vår kristna kyrka kallar för Gud, skapelsens källa. Någon annan skulle kanske kalla det för Livet, och ytterligare någon för Naturen. Men oavsett vad vi kallar det för finns behovet där; att hämta kraft, lyssna inåt och att öppna oss för det som är större än oss själva.

Sommaren är här och den blomstertid nu kommer!
Ta chansen att vila och lyssna inåt och utåt!

Thomas Arlevall, vikarierande kyrkoherde
thomas.arlevall@svenskakyrkan.se

Ps. Välkommen till församlingens Bonusavslutning i kyrkan (11 juni). Jag lovar att du kommer att få sjunga med i *”Den blomstertid nu kommer”*!

Döpta

Theodor Bengt Alpsjö
Judith Alice Öberg
Edvin Kjell Öberg
Alicia Karin Ahlgren
Sally Sofia Ella Ardern
Julia Lilia Bergendorff
Brita Persdotter Jaldeborg Karlöf
Anna Lilly Mathilde Eliasson
Emil Axel Barck Kihlström
Victor Mart Bo Ganeteg

Avlidna

Lise-Lotte Tatjana Bergekrans
Vera Agnes Mary Härleman
Gunvor Margareta Westelius
Anders Peter Axel Holm
Pentti Ilmari Norrback
Rolf Olov Warselius
Stig Rolf Albert Thörn
Knut Uno Fors
Dick Ernfrid Jansson
Märta Upmark
Ester Ämmy Jonsson
Eva Fagergren

Möt Saltsjöbadens nya kyrkoherde!



Dop vid havet i Thailand.

Maria Eksmyr ny kyrkoherde

Bara timmarna innan denna tidning ska till tryckeriet står det klart att Maria Eksmyr, som idag arbetar som präst i Svenska kyrkan i Thailand, blir Saltsjöbadens nya kyrkoherde. Saltaren hann med några snabba e-postfrågor med Maria. En utförligare presentation av Maria kommer i kommande nummer av tidningen.

Vem är Maria Eksmyr i fem ord?

Positiv, öppen, kreativ, teolog och engagerad.

Varför vill du bli kyrkoherde i Saltsjöbaden?

Församlingens ledord "Var dag med Gud" stämmer med mitt sätt att leva och verka både privat och i tjänsten.

Hur kommer jag som Saltsjöbadenbo påverkas av att du blir ny kyrkoherde?

När vi öppnar fönstret en försommardag och känner hur vinden bär med sig doft av hägg och syrén, då är det något igenkännande samtidigt som det är något helt nytt ... Så hoppas jag att det kommer att bli.

Har du någon koppling till Saltsjöbaden?

Nej, inte direkt. Men jag har seglat i skärgården strax utanför.

En oanad talang?

Designar och syr kläder.

Vad tar du med dig från jobbet i Thailand?

Jag bär med mig det positiva i att vara kyrka utan kyrka. Många möten har skett för att vi varit en mobil kyrka i ständig rörelse. Det har skapat möjligheter till många möten med människor just där de är - turist eller långtidsboende, ung och gammal, på stranden, i ett hem, på restaurang och bar, marknader, skola och sjukhus. Vi också inbjudit till en mötesplats i vårt hem där vi firat en enkel mässa på onsdagar. En gemenskap som fördjupat vänskap och samhörighet under mina tre år i Thailand.

Vad är det första du kommer att göra som kyrkoherde i Saltsjöbaden?

Gå in och sätta mig i den vackra kyrkan och bara vara.

Vad ska du göra i sommar?

Jag ska njuta av att cykla runt i ett sommarvackert Stockholm, träffa min familj och mina vänner, och dra mig undan några dagar på en retreat.

Bonusskolavslutning

Kom hela familjen och fira skolavslutningen i kyrkan onsdag den 11 juni. Vi frossar i skolavslutningspsalmer och sommarsånger som "Den blomstertid nu kommer" och "Idas sommarvisa" m m. Grillen är igång från kl 17 och vi bjuder på hamburgare. Kl 18 samlas vi för en "Bonusavslutning" för hela familjen i kyrkan.

Sommarcafé på Skogsö

Sommarmusik, hembakt och Skogsös underbara natur. Sommarcaféet är tillbaka igen! Denna sommar har vi sommarmusik som tema och vi kommer sjunga sommarsånger, psalmer och lyssna till härlig toner. Mona Alvö serverar kaffe med hembakt.

Fotnot: Följande dagar är det sommarcafé på Skogsö:

18 juni kl 14.00-16.00, Jenny Tjärnström, spelar sommarmusik.

2 juli kl 14.00-16.00, Jenny Tjärnström, spelar sommarmusik.

5 augusti kl 14.00-16.00, program ej klart.

19 augusti kl 14.00-16.00, Katja Sjölander, spelar sensommarmusik.



Sommarmusik på Skogsö med Katja Sjölander och Jenny Tjärnström.

Morgonmässa

Varje onsdag kl 09 firar vi en enkel morgonmässa vid Källan framför kyrkan. Efteråt kaffe. Kan med fördel kombineras med ett morgondop före eller efter...

TIPS: Fler frågor och svar med Maria hittar du på svenskakyrkan.se/saltsjabaden



Nya askgravplatsen *på Skogsö tar form*

15 juni invigs nya askgravplatsen på Skogsö. Askgravplats är ett efterfrågat alternativ för gravsättning av aska, ett mellanting av minneslund och urngravplats.

En askgravplats är ett gravskick av kollektiv karaktär, men skiljer sig från minneslundan genom att inte vara lika anonymt efter som de begravdas namn sätts upp i anslutning till den gravsatta askan.

- Det har vuxit fram ett behov från människor av något som skulle kunna fungera som komplement mellan minneslund och urngrav- och kistgravplats. Och vi vet också att askgravplats är något som har uppskattats på andra kyrkogårdar, berättar arkitekt Björn Uhlén, som utformat den nya askgravplatsen.

Behov av en plats

Intresset för askgravplatser är något som Thomas Arlevall, vikarierande kyrkoherde, också märkt av:

- Jag har i samtal inför begravningar och i andra sammanhang hört människor berätta att de inte vill ha kist- eller urngrav och samtidigt säga att minneslund känns lite anonymt utan namn på den anhöriga och att man inte får närvara vid gravsättningen. Man har uttryckt ett behov av en plats och ett namn och att få vara med vid gravsättningen.

Unik karaktär

Askgravplatsen innehåller 252 gravplatser och är placerat strax väster om Skogsö kapell. Utformningen är anpassad till kyrkogårdens unika karaktär med utsikt över Stäkets glittrande vattenspegel.

- Med Askgravplatsen ges ytterligare en möjlighet att välja hur man kan gravsätta sina anhöriga, sedan förhöjer den känslan av att Skogsö som en väldigt vacker plats. Jag har varit där flera gånger sedan arbetet startade och det känns riktigt bra att nu få inviga askgravplatsen, avslutar Thomas.



FOTOMONTAGE Björn Uhlén



INVIGNING 15 JUNI

Välkommen på invigning av Ask-gravplatsen på Skogsö söndag 15 juni kl 11. Mässa, lätt lunch och invigning till trumpetmusik! Medverkar gör bl a Elisabeth Ström, kontraktsprost och Thomas Arlevall, vik kyrkoherde.

Naturlek *vid kyrkan*

Under sommaren kommer en naturinspirerad lek- och vilplats skapas i anslutning till Uppenbarelskyrkan. Samtidigt förbättras tillgänglighet till kyrkan genom att en gångväg som tidigare lagts igen, återupptas.

Söder om Uppenbarelskyrkan breder en sydostvärd grässlänt ut sig. Här och var skjuter tallar och enstaka lövträd upp mot himlen. I den solbelysta slänten som sluttar ned mot Tattbyvägen och Knut Wallenbergs väg har man en fin utsikt över Neglingeviden.

Rekreation och lek

Slänten används redan idag av barn och vuxna för rekreation, vila och lek. Just denna årstid nyttjar församlingens förskola, besökande förskolor och dagmammor med barn gärna denna del av kyrktomten.

Under de närmaste sommarveckorna kommer en naturlek att anläggas i denna slänt samtidigt som en gångväg som tidigare lagts igen, återupptas. Det gör att det blir enklare att ta sig upp till kyrkan från stigporten. I slänten kommer det även bli platser som lämpar sig för lugn och ro.

Fjärilsälskande växter

Utgångspunkten för lekplatsen har varit att den ska ha en anknytning till kyrkans barnverksamhet och de bibliska berättelserna om paradiset. Tanken har varit att skapa en berättelse som börjar med paradiset och äpplet, för att leda vidare i en lekfullt slingrande orm nedför berget, som slutligen landar i en större lekyta kallad barnens värld.

Paradiset och Äpplet ligger i den övre delen av området. En lugn och intim plats med sittplatser på bänkar med omgivande prydnadsplanering med fjärils- och

insektsälskande växter. Där finns också en lekskulptur av ett äpple.

Slingrande ormen

En gångväg leder ut till naturleken som lekfullt slingrar sig nerför sluttningen i form av stubbar i olika höjder och storlekar och blir en spännande balans och "intenudda mark" lek. Den slingrande ormen



FOTOMONTAGE Wilke Wirén Luhr

när fram till *Barnens värld*, en samlingsplats med ekstubbar som ger möjlighet till att leka t ex skeppsbrott (Noaks Ark) och öva balansträning.

Öppnar upp

Tillsammans med den nya tillgänglighetsanpassad entrén till kyrkan gör det att kyrkan kommer att öppna upp sig mot söder och denna vackra del av kyrktomten blir mer inbjudande och tillgänglig i flera avseenden. Det hade nog Ferdinand Boberg, Uppenbarelskyrkans arkitekt gillat.

Fotnot: Den nya lek- och vilplatsen har möjliggjorts tack vara en donation. Området är utformat av landskapsarkitekten Emma Wirén.

En reseberättelse

Assisi



Under påsken lämnade ett antal ungdomar Saltsjöbaden för en konfirmandresa till Italienska Assisi. Följ med på några intensiva dagar med bergsvandringar, strålande sol, klosterliv, utomhusdop, motorstop och kärlek.

Dag 1 Vi lämnar Sverige

Ett till synes mycket trött gäng möts på terminal 5 på Arlanda. Men samtidigt glada och förväntansfulla inför den stundande resan.

Efter ankomsten på Rom Fiumicino hittade vi slutligen bussen som skulle ta oss till Assisi. Efter tre timmar i det vackra italienska landskapet kom vi fram till Birgittaklostret i nedre kanten av Assisi.

Samhället Assisi ligger beläget på en bergssluttning och varje gång man lämnar klostret är det en klättring som väntar upp mot torgen och mötesplatserna.

Efter inkvartering på rummen väntade en första bekantskap med de gamla byggnaderna och folktäta gatorna i Assisi.

På klostret hade vi förmånen att få bo tillsammans med Birgittasystrarna, 10-15 nunnor som dagtid har sina sysslor i det fördolda för oss inneboende. Till frukost och middag såg vi ett par av dem som med enorm gästvänlighet serverade vår mat.

Efter kvällsbönen, Completoriumet, rörde sig alla med lätt res-trötta steg mot sina rum.

Dag 2 Vi upptäcker en legend

Efter frukosten följde morgonbön, Laudes. Därefter samlades vi inför den första vandringen. Varje dag hade ett specifikt tema som stämmer överens med den frälsarkrans som konfirmanderna fått göra varsin innan resan. Dagens pärlor, *jag-pärlan* och den *doppärlan*, hade således två olika platser inom Assisis murar som är av väsentlighet. Alla platser har på endera sättet att göra med Franciskus,

ett helgon, som levde i Assisi på 1200-talet. Vi besökte på förmiddagen det hus där Franciskus bodde och på eftermiddagen den plats där Franciskus döptes. Kvällen avslutades i gemenskap med en kramring

Dag 3 Emmas dop

Konfirmanderna bjöd på gott humör även denna morgon. Trots att bara en dag gått fick jag intrycket av att det redan fanns en viss rutin i mönstret. En morgonbön i vanlig ordning, dagens pärlor var *bekymmerslöshetspärlan* och *ökenpärlan*. Dagens vandring gick till en borg där konfirmanderna fick höra fortsättningen på legenden om Franciskus. Detta kom att bli den soligaste dagen på hela lägret med många solbrännor till följd, men en gladare grupp trots brant stigning får man leta efter.

Lunchen intogs ute i solen och efteråt fick konfirmanderna i uppgift att göra dramer till liknelser som finns i Bibeln.

Så stundade den ur kristen synpunkt största festen för denna vecka - Emmas dop. Solen sken och vi firade gudstjänsten på en takterrass på klostret. Helena döpte, ledare hjälpte till att läsa texter, Yngve på gitarr och allmän glädje i sånger och böner. Uppskattningen var också stor över att få ta del av ceremonin och vi lämnade terrassen med glädje.

Dag 4 Kärleksdagen

Temat för dagen var kärlek, dels den man ger men också den kärlek man får. Vandringen gick till ett kloster som Franciskus lät bygga åt sin allra bästa vän Klara. Plötsligt bröt ett regnoväder ut.

Vandringen tillbaka mot torget blev således blöt och för första gången ifrågasattes de långa sträckorna vi gick...

På eftermiddagen började planerandet av den stundande konfirmationsgudstjänsten, alla fick i uppgift att skriva något att säga om vistelsen i Assisi eller om pärlorna i frälsarkransen. Böner, pärlor fördelades, låtförslag kom på tal bland mycket annat som senare kulminerade i en presentation gjord med engagemang och glädje!

På kvällen anordnades en mässa i kärlekens namn, följd av middag och aftonbön. Efter läggdags hördes småviskningar och sussande om vartannat.

Dag 5 Världens minsta kyrka

Framför oss denn dag låg en vandring upp mot Carceri där världens minsta kyrka finns. Efter att ha vandrat fyra km befann vi oss vid en speciell byggnad, med en labyrint mellan rummen, varav ett av de första var den omnämnda kyrkan. De andra rummen var under en period av Franciskus liv hans boning. Ett tappert gäng fortsatte sedan fyra km till upp mot en närbelägen bergstopp.

Dag 6 Födelsedagen

Idag var det Alices födelsedag. HURRA HURRA HURRA! Den här dagen gick vi fyra km ner till "nya" Assisi, S:ta Maria Maggiore. Där fanns en större katedral med ett kapell mitt under den högsta kupolen som Franciskus byggde. Konfirmanderna blev lättade över att veta att vi istället för att vandra de fyra km tillbaka skulle ta en buss till det Assisi, som vi lärt

känna utan och innan vid det här laget.

Med anledning av den väntade sista natten stannade några ledare uppe extra länge i tron om att det skulle springas över till varandra och så vidare.. Helt dum var inte tanken...

Dag 7 Hemresan

Så stod hemresan för oss. Vistelsen i Italien var nära sin ände.. En timmes resa från Assisi dog bussens motor och vi fick vänta i en knapp timme på att en ny buss skulle komma och ta oss till flygplatsen.

Tänk vilken resa på flera plan.. Den faktiska resan som innebär transport från en plats till en annan och alla de högst individuella resorna som var och en av konfirmanderna gör. Alice, Sofie, Sofia Jacob, Morten, Daniel, Johan, Teodor, Matilda, Isabella, Karolina, Emma, Lovisa, Liv och Calle. Så många fina människor. Så roligt att lära känna och följa!

Carl Osterman, konfirmandledare

Konfirmation 2014/2015

I Saltsjöbaden finns flera konfirmandalternativ:

- Sommarläger i Strömstad
- Lovläger med resa till Assisi
- Veckoläsning
- Enskild konfirmation

Oavsett vilket du väljer är det gratis för dig som är medlem i Saltsjöbadens församling.

Kontakta Helena Hansson, helena.hansson@svenskakyrkan.se eller Ulrica Hamrin, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se för mer information om alternativen.

En stark opinionsbildare som brinner för dialog, dialog mellan samhälle och kyrka, naturvetenskap och religion samt religioner emellan. Möt Antje Jackelén, som den 15 juni blir Sveriges nya ärkebiskop.

Antje

JACKELÉN

Om du summerar din tid som biskop i Lunds stift - vilka lärdomar har du gjort? Vad tar du med dig in i det nya som väntar i Uppsala?

Det har varit innehållsrika år på flera olika sätt, men jag tänker särskilt på tre saker: För det första att Svenska kyrkan verkar i världen och att våra utmaningar i första hand är desamma som vårt samhälles: att ge människor livsmod och skapa förutsättningar för framtidstro bland unga, att verka för ett öppet och jämställt samhälle, att vara en röst för en mer rättvis och hållbar fördelning av världens resurser, att bidra till fred och försoning mellan människor och stater. Vi ska inte ägna oss åt navelskåderi, utan åt att frigöra människor till det som är gott. I allt detta är kyrkan kallad att odla insikt och förmedla hopp genom att leva och förkunna evangeliet om Jesus Kristus.

För det andra, vikten av att bygga bärkraftiga församlingsgemenskaper med gudstjänstlivet i centrum. Och för det tredje, vikten av att Svenska kyrkan deltar i det offentliga samtalet. Dialogen är viktig, inte bara för kyrkan, utan också för samhället i stort och det finns ett sug efter detta.

Hur vill du vara som ärkebiskop? Vad vill du driva?

Det kommer att vara en växelverkan mellan person och roll. Den jag är som person sätter såklart sin prägel på uppdraget och tvärtom. Jag vill verka för en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje. Det är i gudstjänsten kyrkans puls slår. Andra punkter är en stark diakoni, en prioritering på att dela tro och liv, finna nya former för undervisning i kristen tro och sist men inte minst att föra en dialog både inomkyrkligt, ekumeniskt och interreligiöst med samhälle, politik, kultur och naturvetenskap.

Efter 69 manliga företrädare blir du historisk som Sveriges första kvinnliga ärkebiskop – hur känns det?

Jag är tacksam för det starka stödet. Jag har fått ta emot mycket glada tillrop både från kyrkan och från olika delar av samhället. Det är stort och glädjande. Det massmediala intresset har varit omfattande. Jag upplever att det finns en stor nyfikenhet på en kvinnlig kyrkoledare. En hel del positiva signaler har kommit från katoliker och ortodoxa som inte själva har prästvigda kvinnor.

Vad bär dig som kristen?

Bön bär mig. Bönen är trons andning och ett sätt att umgås med Gud. Jag bärs av tilliten till att jag bottnar i nåden och kan skapa i världen. Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. Det är nåd. Att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under fötterna. Som skapade medskapare bär vi ansvar för Guds älskade värld. Dessa tankar från Lunds stifts vision har jag levt med i många år och hoppet som ryms i den bär jag ständigt med mig. På ett övergripande sätt tar jag med mig den i mitt kommande uppdrag att inspirera och leda Svenska kyrkan. Det finns ett stort intresse för teologiska frågor idag.

Vad utmärker dig som teolog?

Jag ser mig alltmer som en ekumeniskt orienterad lutheran. Att förkunna det glada budskapet om Jesus Kristus står i centrum; evangeliet bär allt. Min teologiska utbildning är bred även internationellt sett. Fokus och några av nyckelorden för mig är den skapelsetillvända tron, det befriande evangeliet, tanken på kallelsen och livet i dopet.

Den kristna tron och den teologiska sakkunskapen har något att bidra med i det

offentliga rummet, vare sig det är filosofi, politik eller naturvetenskap som avhandlas. Det är min övertygelse att alla livets stora frågor har en plats i kyrkan. Det betyder inte att vi har svaren på allt! Ibland har vi svaren, och då ska vi frikostigt dela med oss av dem. Ibland är det vi som kan ställa frågor som ingen annan ställer och då ska vi vara frimodiga i det.

Dina hjärtefrågor?

Vårt uppdrag är mission – i och genom gudstjänst, diakoni och undervisning.

Under våren kommer biskopsmötet med ett brev om klimatet. Klimatförändringarna är kanske den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin haft att tackla. Här krävs samverkan mellan religion, naturvetenskap, politik, kultur och näringsliv. Klimatet har med våra innersta värderingar att göra. Det gör klimatfrågan också till en fråga om vår tro.

Även sociala medier är din arena. Du är framgångsrik som twittrare och har i skrivande stund cirka 6 700 följare.

Vilka blir dina kanaler framöver?

Det är en självklarhet för mig att kyrkan ska finnas med i det offentliga samtalet, både som opinionsbildare och partner. Jag vill bidra till detta samtal och jag har just nu inga planer på att sluta twittra. Exakt vilka kanaler blir är dock svårt att säga. Landskapet för sociala medier är föränderligt. Kartan kan mycket väl komma att ritas om. Det kommer kanske en tid när vi inte längre kan ta dop- och konfirmationsseden för givet.

Hur ska vi möta den utmaningen?

Här behövs ett idogt, målmedvetet och aktivt arbete. Vi ska inte på något sätt vara blyga för "produkten". Som kristna kan vi odla mer stolthet och frimodighet. Det finns ingen mirakelkur, men vi behöver ett strategiskt församlingsarbete i samverkan med stiftet. Vi ska inte vara rädda för att söka nya arenor och mötesplatser och jag tror att vi kan bli bättre på att sprida de goda exempel som finns runtom i landet.

Sist men inte minst ska vi fokusera på dem som är på väg in i kyrkan och på dem som är villiga att engagera sig. En färsk undersökning visar att 10 procent av

våra medlemmar, det vill säga så många som 700 000 är mycket villiga att engagera sig ideellt i Svenska kyrkan. Ytterligare 1 miljon medlemmar säger sig "kanske" kunna tänka sig ett ideellt engagemang i kyrkan. Här finns alltså en kraftfull resurs som vi behöver bli bättre på att ta tillvara.

Du är invandrare och kom till Sverige från Tyskland i 20-årsåldern. Hur påverkar det dig?

Jag har upplevt det som något positivt, som en tillgång, detta att ha mer än en identitet och att ha flera perspektiv. Som invandrare bär man på ett visst främlingskap. Det gör att jag kan identifiera mig och känna släktskap med andra som har flyttat på sina rötter.

Bakgrund: Antje Jackelén föddes i Tyskland 1955. Teologistudier i Tübingen och Uppsala. Prästvigdes 1980, har tjänstgjort som präst i Stockholms och Lunds stift. Teologie doktor 1999 med avhandlingen Tid och evighet. Verksam vid Lutheran School of Theology i Chicago 2001–2007, Associate Professor 2003–2007. Sedan 2007 biskop i Lunds stift.

Intresserar sig särskilt för: Relationen mellan naturvetenskap och tro och religionens roll i samhället. Vidare frågor som rör tolerans och respekt religioner emellan.

Valspråk: "Gud är större" (hämtat ur 1 Joh 3:18–20).

Aktiv i samhällsdebatten: Den första biskopen i Sverige som började använda sig av mikrobloggen Twitter för att kommunicera. Via Twitter når hon många människor när hon skriver om sitt arbete, sina tankar och funderingar.

Familj: Gift med Heinz Jackelén, pensionerad präst. Barn och barnbarn.

Gör jag gärna på min fritid: Vandrar i naturen och umgås med familjen och barnbarnen.

Det största som hänt mig: Att bli döpt och att bli mor och mormor.



FOTO Lasse Svensson

Ökad tillgänglighet. Nu bygger vi en ny tillgänglighetsanpassad entré på kyrkans sydfasad. Entrén ger också fördelar vid utrymning och tillträde vid tider då de stora bronsportarna hålls stängda. Sidoentrén och trappan med rampen, uppbyggd av svensk granit, blir värdig och inbjudande för alla. Den nya entrén har utformats av arkitekterna Björn Uhlén och Christina Koch och beräknas vara klar under augusti.

Skolstartsgudstjänst



FOTO Andréas Lindström

Börjar ditt barn skolan i höst? Välkommen 28 augusti på en festlig gudstjänst inför skolstart i F-klass och 1:a klass. Vi sjunger kända psalmer/sånger och ber om ett välsignat skolår! Hela familjen välkommen! Vi börjar kl 17 med grillning för att sedan fira en Skolstartsgudstjänst kl 18 i kyrkan.

Klassiker på på Grand

24 augusti kl 11 är det dags för en sommarklassiker. Friluftsgudstjänst vid Grand hotell. Underbar miljö, härlig psalmsång och välsmakande kaffe. Vid regn är vi i Uppenbarelsekyrkan.



FOTO Lisbet Wennerström

Saltsjöbadens diakoni

Saltsjöbadens Diakoni är till för att utifrån kristen grund se och bistå människor i livets olika skeden. Vi verkat lokalt, men bidrar också till Stockholms stadsmission och den globala diakonin. Vi arrangerar t ex aktiviteter för boende på Seniorcenter Sjötäppan och Saltsjöbadens sjukhus i samarbete med Saltsjöbadens Rödakorskrets, möjliggör familjerådgivning hos S:t Lukasstiftelsen och arbetar genom insamlingar för rent vatten och att utrota hungern för nödlidande i världen. *Läs mer på församlingens webbplats svenskakyrkan.se/saltsjobaden*

Dopet. Dopet ger ett sammanhang, en tillhörighet till familj, släkt och tradition och är ett sätt att säga tack för livet. Dörren öppnas till en större gemenskap och visar att vi människor hör ihop, med varandra och med Gud. Dopet är början på något nytt. Välkommen till dop i Svenska kyrkan i Saltsjöbaden!



FOTO Andrés Lindström

Boka dop: Kontakta församlingsexpeditionen, 08-748 19 00, saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se med önskemål om doptid. Det går också bra att kontakta någon av prästerna direkt (telefonnummer se sid 12).

Nytt utseende och nya funktioner

När är man besöker en kyrka för att be en bön är det också vanligt att man vill tända ett ljus eller reflekterar över något/någon. Svenska kyrkans populära bönewebb har nu kompletteras med en funktion för att just tända ett ljus. Bönewebb har också fått ett mobilanpassat gränssnitt, vilket gör att du kan använda den med både mobil, läsplatta och dator. Förhoppning är att du som besökt bönewebben tidigare ska känna igen dig, samtidigt som du som upptäcker bönewebben för första gången ska uppskatta möjligheten att formulera och dela böner. *Du hittar bönewebben på www.svenskakyrkan.se/be*



En fotobok om livet i Saltsjöbadens församling

Boken innehåller över 200 bilder och finns att köpa i Uppenbarelskyrkan och på församlingsexpeditionen. Alla intäkter från boken går till Svenska kyrkans internationella arbete.

Obs begränsad upplaga!

...Saltsjöbaden • kyrkan • glädjen närvaron • var dag • riterna människorna • orden • festen...

På gång 11 juni–31 augusti

ONSDAG 11 JUNI

17.00 Grill vid Källan.

18.00 Bonusavslutning för hela familjen,
Uppenbarelskyrkan

SÖNDAG 15 JUNI

11.00 Mässa, Skogsö kapell.

Lätt lunch. Invigning av Askgravplatsen.

ONSDAG 18 JUNI

14.00–16.00 Sommarcafé,
Skogsö kapell.

MIDSOMMARDAGEN 21 JUNI

18.00 Söndagsgudstjänst, Skogsö kapell
Kaffe från kl 17.

SÖNDAG 22 JUNI

18.00 Mässa, Källan
Kaffe från kl 17

Söndag 29 juni

18.00 Mässa, Källan

ONSDAG 2 JULI

14.00–16.00 Sommarcafé,
Skogsö kapell.

SÖNDAG 6 JULI

11.00 Mässa, Skogsö kapell.

SÖNDAG 13 JULI

11.00 Mässa, Källan.

SÖNDAG 20 JULI

18.00 Mässa, Skogsö kapell.

SÖNDAG 27 JULI

18.00 Söndagsgudstjänst, Källan.

SÖNDAG 3 AUGUSTI

11.00 Söndagsgudstjänst, Källan.

TISDAG 5 AUGUSTI

14.00–16.00 Sommarcafé,
Skogsö kapell.

SÖNDAG 10 AUGUSTI

18.00 Söndagsgudstjänst,
Uppenbarelskyrkan.

SÖNDAG 17 AUGUSTI

18.00 Söndagsgudstjänst, Källan.

TISDAG 19 AUGUSTI

14.00–16.00 Sommarcafé,
Skogsö kapell.

SÖNDAG 24 AUGUSTI

11.00 Friluftsgudstjänst, Grand Hotell.

ONSDAG 28 AUGUSTI

17.00 Grill vid Källan.

18.00 Skolstartsgudstjänst,
Uppenbarelskyrkan.

SÖNDAG 31 AUGUSTI

18.00 Mässa, Källan.

Källan är gudstjänstplatsen framför Uppenbarelskyrkan. Vid regn firas gudstjänsterna i kyrkan.



Onsdagar kl 09.00 • Juni-Juli-Augusti

VID KÄLLAN FRAMFÖR UPPENBARELSKYRKAN • VID REGN INNE

Uppenbarelskyrkan är öppen må–fr 08.00–16.30, lö–sö 10.00–16.30 eller till sista gudstjänst.

Skogsö kapell må–fr 09.00–16.00, lö–sö 10.00–16.00.

Församlingsexpeditionen må–fr 09.00–12.00, 13.00–15.00.

Under v 28 – 34 gäller följande öppettider: må stängt, ti 13.00–16.00, on–fr, 09.00–12.00.

Svenska kyrkan 
SALTSJÖBADENS FÖRSAMLING

Vi ska utifrån den kristna tron, bidra till att människor som vistas och bor i Saltsjöbaden, Kan finna sin Gud, Få en tro som bär, och Leva ett liv i kärlek

VIK KYRKOHERDE

Thomas Arlevall, 748 19 11

KYRKOSKRIVARE

Christina Cervin Enell, 748 19 00

GRAVÄRENDEN

Micke Jakobsson, 748 19 20

PRÄSTER

Anna Höglund, 748 19 12

Helena Hansson, 748 19 13

KYRKOMUSIKER

Katja Själander, 748 19 15

Jenny Tjärnström, 748 19 16

FÖRSAMLINGSPEDAGOG

Ulrica Hamrin 748 19 14

VAKTMÄSTARE KYRKAN OCH SKOGSÖ

Agneta Blomquist, 748 19 23

Tom Hedberg, 748 19 22

Micke Jakobsson, 748 19 20

Hasse Ohlin, 748 19 21

Ekonomi, 748 19 07

Förskolechef Lena Åhman Blom, 748 19 35

Förskolan Nyckelpigan, 748 19 31–34

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

Anita Mullern Aspegren, 748 19 08

Du kan också maila oss:

fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Saltsjöbadens församling

Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden

Tel 748 19 00 Fax 717 49 09

saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/saltsjobaden

facebook.com/saltsjobaden

Gilla kyrkan – också på Facebook!



Konserttips, tankar inför

söndagen, stämningsögonblick,
bilder mm. Om du vill vara med i

flödet från församlingen, gå in på facebook.com/saltsjobaden, gilla oss och dela med dig av dina tankar!

SALTAREN Ansvarig utgivare: Thomas Arlevall
Foto omslag: Gustaf Hellsing, Andréas Lindström
Grafisk form: september Tryckeri: Typografiska ateljén.