

Välkommen!

1 ADVENT, SÖNDAG 29/11

11.00 Högmässa

Gessie kyrka
GeHö-kören

11.00 Gudstjänst med små och stora

Västra Ingelstad kyrka
Barnkören

17.00 Musikgudstjänst

Vellinge kyrka
Se annons på baksidan

19.00 Andetag

Mellan Grevie kyrka
Meditativ sånggudstjänst

2 ADVENT, SÖNDAG 6/12

11.00 Högmässa

Västra Ingelstad kyrka

17.00 Julkonsert

Eskilstorp kyrka
Se annons på baksidan

3 ADVENT, SÖNDAG 13/12

11.00 Högmässa

Vellinge kyrka

17.00 Luciagudstjänst

Hököpinge kyrka
Se annons på baksidan

ONSDAG 16/12

19.00 Luciagudstjänst

Östra Grevie kyrka
Ungdomskören

4 ADVENT, SÖNDAG 20/12

11.00 Högmässa

Västra Ingelstad kyrka

17.00 Julens sånger

Gessie kyrka
Se annons på baksidan

MÅNDAG 21 DECEMBER

19.00 Wickers julkonsert

Hököpinge kyrka
Se annons på baksidan

JULAFTON, TORSDAG 24/12

12.00 Samling vid krubban

Gessie kyrka
Barnkören,
Ola och Magne Tördengren

12.00 Samling vid krubban

Vellinge kyrka
Sångensemble

12.00 Samling vid krubban

Östra Grevie kyrka
Linda Berggrensson, sång

23.30 Midnattsgudstjänst

Gessie kyrka
GeHö-kören

23.30 Midnattsmässa

Vellinge kyrka
Anna Lindahl, sång, medlemmar
ur Ungdomskören

23.30 Midnattsmässa

Västra Ingelstad kyrka
Sångensemble, Martin Strid,
baryton

JULDAGEN, FREDAG 25/12

7.00 Julotta

Eskilstorp kyrka

7.00 Julotta

Mellan Grevie kyrka
Thomas Linné, solosång

ANNANDAG JUL, LÖRDAG 26/12

11.00 Högmässa

Vellinge kyrka



SÖNDAG EFTER JUL, 27/12

16.00 Samling vid krubban

Arrie kyrka
Medlemmar ur Ungdomskören

NYÅRS DAGEN, 1/1

17.00 Nyårsmässa

Vellinge kyrka
Stämbanden och Cantica

SÖNDAG EFTER NYÅR, 3/1

17.00 Musikgudstjänst

Östra Grevie kyrka
Se annons på baksidan

TRETTONDEDAG JUL, 6/1

14.00 Julfesten

Vellinge kyrka
Se annons på baksidan

1 SÖNDAGEN EFTER

TRETTONDEDAGEN, 10/1

11.00 Högmässa

Västra Ingelstad kyrka

2 SÖNDAGEN EFTER

TRETTONDEDAGEN, 17/1

11.00 Högmässa

Gessie kyrka

3 SÖNDAGEN EFTER

TRETTONDEDAGEN, 24/1

11.00 Högmässa

Vellinge kyrka

SEPTUAGESIMA, SÖNDAG 31/1

11.00 Högmässa

Västra Ingelstad kyrka

29/11 KL 17 • VELLINGE KYRKA

Musikgudstjänst

Kören Cantica, Olle Steimer, Mats Ottoson,
trumpet, Martin Strid, baryton, Ulla Olsson,
orgel, piano och Ola Fornling, präst

6/12 KL 17 • ESKILSTORP KYRKA

Julkonsert

Kören the Lilies och Linda Berggrensson

13/12 KL 17 • HÖKÖPINGE KYRKA

Luciagudstjänst

Ungdomskören och barnkören under ledning
av Bengt Jakobsson och Gudrun Söderlund,
och Ola Fornling, präst

Hököpinge syförening säljer nybakat
på kyrkbacken

16/12 KL 19 • ÖSTRA GREVIE KYRKA

Luciagudstjänst

Ungdomskören

20/12 KL 17 • GESSIE KYRKA

Julens sånger

GeHö-kören, Agneta Bengtsson,
Anna-Lena Tideman och Magnus Larsson

3/1 KL 17 • ÖSTRA GREVIE KYRKA

Musikgudstjänst

Gunnel Rask, sopran,
Anders Jakobsson, bas,
Bengt Jakobsson,
ackompanjemang,
och Ola Fornling,
präst

SVENSKA KYRKAN VELLINGE-MÅNSTORP

Adress Församlingsexpeditionen
Ankaret, Malmövägen 2
235 36 Vellinge

Öppet mån, ons-fre kl 10-14, tis kl 11-14

Telefon 040-42 93 00

Telefax 040-42 22 31

E-post vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vellinge

Foto: Kikki Strand Larsson

TORS DAG 26/11 KL 17.30-18.30
ÖSTRA GREVIE KYRKA

Vila in i meningen

Rörelse, vila, samtal - en annorlunda
stresshantering.

Glädjefull avspänning med
Elna-Birgitta Lithner diplomerad
avspänningspedagog, friskvårdare,
massageterapeut, samtal-
och sorgterapeut.

Tag med löst sittande kläder,
mjuka skor och liggunderlag.

Välkommen kl 19 till poesiterapi,
samtal, skrivande och målning.

Foto: Kikki Strand Larsson

TRETTONDEDAGEN, 6/1 KL 14
VELLINGE KYRKA

Julfesten!

Vi börjar med en festlig gudstjänst för små
och stora i Vellinge kyrka och går därefter
gemensamt över till Ankarets veranda och
fortsätter festen med korggubbe, tomte
och dans kring granen.

Biljetter säljs på Ankaret och i barngrupperna
från och med 16/11, 60 kr för de stora och
40 kr för den små.

21/12 KL 19 • HÖKÖPINGE KYRKA

**Bosse Wickström
Wickers & the Brunettes**

Biljetter å 150 kr säljes på Ankaret och hos
Vellinge Bok- och pappershandel från
den 30/11. Överskottet går till Rädda Barnen
Kyrkan är öppen från kl 18.30

ANKARET NR 5 • ADVENT 2009

REDAKTION Karolina Larsson, Ola Fornling

ANSVARIG UTGIVARE Patrik Lindskog

FORM Sjunde

ORIGINAL Vellinge-Månstorps församling

TRYCK Tryckfolket, Malmö 2009

Svenska kyrkan 
VELLINGE-MÅNSTORP

FÖRSAMLINGSBLADET ANKARET: ADVENT 2009

Vi ser solidariteten med dem som har det svårt som en grundbult i vår kyrka. Hemlösa, såväl vuxna som barn, behöver få del av vår omtanke. Att inte kunna bereda plats till flyktingbarn är inte förenligt med vår kristna tro. Om vi i Vellinge inte förmår sträcka ut handen till de som kommer till oss, kan vi inte heller skapa en god miljö för de som redan bor i kommunen.

Vi välkomnar dem och kommer att göra vad vi kan för att de ska kunna växa och utvecklas på ett gott sätt.

Advent – en hälsning från Gud om frid och fred

ADVENTSLJUSSTAKAR och adventsstjärnor poppar upp i våra fönster och de ger en lugnande inverkan. Det är skönt med de små ljuspunkterna. När jag går in i ett mörkt rum med en adventsljusstake som enda ljuskälla är det som att all stress och jäkt rinner av mig. Jag tar ett djupt andetag och andas in kravlöshet och stillhet. Äntligen får själen en smula ro. Och samtidigt inleder dessa kravlöshetens ljusstakar för många av oss den mest kravfyllda och ångestskapande tiden på året.

Förväntningarna är uppskrivade till max. Antalet måsten tar aldrig slut. Det är julklappar och julkort, det är avslutningar och julfester, det är stressigt handlande i proppfyllda affärer med julmusik som till sist skaver i öronen. Det verkar som om det är lättare att känna sig otillräcklig än fridfull för de flesta av oss.

I BIBELN ÄR FRID ett viktigt ord. Det är ett av huvudorden och det hebreiska ursprunget, shalom, betyder mer än att vara i ett tillstånd av vila och känslomässigt lugn. Ordet betyder att man är hel.

Shalom är så att säga en biblisk vision för världen och vill att livets källa, Gud, genomsyrar hela skapelsen med alla människor, djur och växter. Freden kan därför inte begränsas till frånvaron av fiendskap och krig. Shalom är främst närvaron av gemenskap och samspel mellan Gud och skapelsen. Att söka shalom för sin egen del är att försöka leva i frid och fred med sig själv och sin omgivning.

NÅGRA SOM LÄRDE MIG mycket om förmågan att känna en inre shalom var de hemlösa och/eller missbrukare jag mötte i Stockholm. Jag var volontär i Svenska kyrkan och jobbade på en av de mötesplatser som finns för dem som hamnat i det vi ofta kallar ”utanför samhället”. Varje kväll innan stängningsdags, och flertalet av dem skulle ut på sin mållösa vandring i stockholmsnatten avslutade vi med psalmen Bred dina vida vingar. De sjöng med större trygghet än jag någonsin förmått.

Och jag tror att det är en bit av shalom. Åtminstone är det så jag vill tro när jag är hemma med adventsljusstaken och förbereder mig för julens budskap om frid och fred. Eller tänder ett ljus vid någon av de många gudstjänster eller konserter som erbjuds i dessa bråda, fridfulla tider.

Bred dina vida vingar, o Jesus över mig, och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig. Bli du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar få leva av din nåd. Psalm 190

Linda Folebäck
präst

Orden bakom blicken

Julen är förknippad med många bilder och förväntningar. Framför oss ser vi smyckade hem med paket under granen, immande glöggkoppar och glada släktingar. För Jesus var verkligheten en annan. Han fick inte rum i härberget och fick födas hemlös och på flykt.

H EMLÖSHETEN är inget främmande problem som bara befinner sig i en bibeltext långt borta från oss. Den finns nära våra liv, hos vår nästa för att använda ett bibliskt uttryck. Många av oss blir påmind om den när vi kommer med våra matkassar och är på väg ut från affären. På flera platser finns det en Alumaförsäljare som säljer de hemlösas tidning. Tidningens motto är ”möt blicken”. Många gör det. Men jag blev också nyfiken på vilka ord som fanns bakom blicken. Därför tog jag en kopp kaffe med Mikael som ofta står vid en av mataffärerna i Vellinge för att ta del av hans ord, hans berättelse.

Vi träffas på Mimmas och tar en kopp kaffe. I samtalet blir det tydligt att Micke hellre ser framåt än bakåt, men hans problem tog fart när han separerade från sin fru för några år sedan. Han sålde då sin lägenhet och en missbruksproblematik gjorde att pengarna han då tjänade försvann. När hans nya förhållande sprack hade han plötsligt ingenstans att bo och inga pengar. Under ett och ett halvt år har han haft 17 olika adresser. Nu bor han i ett kollektiv vid Seveds plan i Malmö som drivs av Comintegra. Han har gjort en tuff resa, men är på väg mot något bättre. Längtan efter ett eget boende är stor och han kämpar hårt för att det en dag ska bli möjlighet.

Som tvåbarnsfar är barnen den drivkraft som får honom att inte ge upp och de pengar han får in på försäljningen går till dem. Han är idag drogfri, vilket även är ett krav för att få sälja Aluma. Det känns som om han är mån



”Hemlösheten är inget främmande problem, långt borta från oss. Den finns nära våra liv, hos vår nästa.”

att inte lägga skulden för sin situation på någon annan. Han menar att alla har ett fritt val. Å andra sidan kan det gå fort utför, det kan i princip hända vem som helst.

För honom har Vellinge blivit ett andningshål, han får komma ifrån Malmö en stund och det hektiska tempot som råder där. Han gillar kontakten med människor även om han fortfarande tycker det är lite skämmigt att sälja tidningen, som han uttrycker det. Han är nog med att inte tränga sig på sina kunder utan vill att de som köper tidningen ska göra det ändå. Det viktiga för honom är egentligen

inte pengarna, utan det faktum att han gör något, försäljningen skingrar hans rastlöshet och frustration.

Mikaels berättelse är inte unik, tänker jag när vi skiljs åt i den kalla novemberaftnadsdagens gråtonade skymning. Jag är tacksam för att jag har fått lyssna på den, det gör mitt liv lite mer verkligt. På samma sätt är det när jag hör julevangeliet. Det tinar liksom upp min frusna mänsklighet. När vi ser och lyssnar krackelerar fördomarna. Så är årets julbudskap för mig: Möt blicken, lyssna på berättelsen.

Ola Fornling



350 slag

13 december markerar höjdpunkten i FN:s klimatförhandlingar i Köpenhamn. Den dagen firar vi den tredje söndagen i advent med rubriken ”Bana väg för Herren”. Vellinge Månstorps församling förenas då med kyrkor i Danmark och Sverige i en manifestation som vill bana väg för ett hållbart klimat.

Kyrkornas världsråd uppmanar medlemskyrkor och andra religiösa samfund att låta klockor ringa 350 slag kl 15.00 den 13 december. 350 slag symboliserar den koldioxidhalt i atmosfären, 350 ppm, som anses vara säker för att vi ska förmå hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och därmed förhindra kraftiga och plötsliga okontrollerbara förändringar i klimatet.

Klockan 15 är sluttiden för den stora ekumeniska gudstjänst som kommer att firas i Köpenhamn direkt efter Countdown to Copenhagen kampanjens stora manifestation. Kyrkor runt om i Danmark kommer att låta sina klockor ringa och Vellinge-Månstorps församlings kyrkoklockor kommer att anslua sig till denna kedja av klockslag och bön om hopp och handling.

Vardags-tankar

” Hur kan jag känna mig ensam när jag samtidigt hela tiden längtar efter att få vara för mig själv? Hur kan man sakna någon som man egentligen inte orkar prata med? Jag har så dåligt tålamod med människor dessa dagar. De kräver sådant jag inte kan ge. Och ger sådant jag inte behöver. Varför är det jag som måste anpassa mig efter deras tycke och smak? Kan inte de bli lite mer som jag? Det är ensamt här. Låt mig få vara ifred.

Karolina

Information från kyrkogårdsförvaltningen

Vi erbjuder oss att tända gravljus. Ljus, tändning 20 kr, ljuslykta, ljus, tändning 50 kr. Gravlyktor får gärna sättas på gravplatsen, men för att underlätta skötseln och minska brandrisken då endast under tiden 1 oktober – 31 mars.

Vi erbjuder också vinter-smyckning: mosskrans, granris i bunt, granristäckning urngrav, granrismatta per kvadratmeter, granrisdekoration vid sten. För prisuppgifter och beställning, samt frågor om askgravplats med mera, kontakta kyrkogårdsassistent Marie-Louise Kristoffersson, telefon 040-42 93 13 måndag-fredag kl 8-12.

Kyrkovalet

Tack till alla er som röstade i kyrkovalet. Det nya kyrkofullmäktige kommer nu att välja ett nytt kyrkoråd.

På www.svenskakyrkan.se finns lista med resultat över vilka personer som blev invalda. Vänd er gärna till någon av dessa representanter om ni har några frågor.