

## Seminarier

To11.2 11.00 - 11.45

### **Makt och ansvar i religionens värld**

Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten och pingstpastorn Åke Greens predikan om homosexualitet är två exempel på när religion och yttrandefrihet hamnar i konflikt med varandra. Vem sätter gränser för vad som får sägas om religioner och i religionens namn? I ett seminarium kring makt och ansvar i religionens värld diskuteras vilket ansvar religiösa företrädare har för att skydda mot förföljelse och vem som har makten att tolka de religiösa skrifterna. Medverkande: KG Hammar, ärkebiskop, Helena Benaouda, ordförande i Sveriges muslimska råd, Amra Heco, journalist på tidningen Gringo och representant för Miljonkulturell ungdom, Sten-Gunnar Hedin, pastor i Filadelfiakyrkan. Samtalsledare: Sofie Ribbing, journalist.

Svenska kyrkan och Tidningen Dagen

To13.4 13.00 - 13.45

### **Hämnden en del av vår vardag**

Hämnden har alltid spelat en stor roll på alla nivåer – i religiösa och politiska sammanhang och i relationen mellan människor. Hur kan man förstå både offer och förövare – och hur kan man öka sin egen motståndskraft mot att hämnas? Tomas Böhm, psykoanalytiker, och Suzanne Kaplan, psykoanalytiker och folkmordsforskare, är aktuella med boken Hämnad – och att avstå från att ge igen. Författarna diskuterar hämnden som en del av vår vardag tillsammans med Werner G. Jeanron, professor i systematisk teologi. Samtalsledare: Stina Lundberg Dabrowski, journalist.

Natur och Kultur, Svenska kyrkan, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap i Lund

To15.3 15.00 - 15.45

### **Det goda livet**

Alla människor drömmer om det goda livet, men i dag är det mest en förmån för den rika västvärlden. Trots att vi läser om svältkatastrofer och hot mot miljön varje dag, är det få som är beredda att göra avkall på sina bekvämligheter. Vi kanske har lust att engagera oss, men skyller på att tiden inte räcker till. Är det möjligt att behålla vår tekniska nivå och samtidigt låta alla människor ta del av det goda livet? Går det att skapa en smartare välfärd: ekonomiskt och ekologiskt hållbar och samtidigt solidarisk? I denna diskussion om teknik, värderingar, politiskt ledarskap och vardagsnära livsstilar deltar Stefan Edman, miljödebattör och författare, KG Hammar, ärkebiskop, Leif Johansson, vd och koncernchef Volvo, Alice Bah Kuhnke, generalsekreterare Rättvisemärkt. Samtalsledare: Erica Hedin, journalist.

Svenska kyrkan

Fr11.5 11.00 - 11.45

### **Vart tog medkänslan vägen?**

Om makeovermani, upplevelsehets och lögnens lätthet

Gör om dig! Bli bättre, smalare och planera din karriär! Sällan har vi så enträget uppmanats att "styla" allt från bilen till själslivet. Har intresset för andra människor försvunnit? Håller talet om ansvar för de svaga på att tystna? Religionspsykologen och professorn Owe Wikström kommer i höst med boken Sonjas godhet – medkänsla i en självupptagen tid. Han beskriver hur "självet" i

vårt samhälle blivit det kanske viktigaste projektet och undrar vart medkänslan tog vägen. Thomas Johansson, professor i socialpsykologi, analyserar i sin bok Makeovermani – om dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget varför omgörningshysterin tagit så stor plats i samhället. Yrsa Stenius, författare och debattör, har ofta kritiserat det självupptagna samhället och har skrivit boken Lögnens olidliga lätthet. Författarna samtalar om vad som sker med ett samhälle där individualism och upplevelsehets står i centrum – och vägarna ur det. Moderator: Daniel Grahn, chefredaktör Tidningen Dagen.

Brombergs Bokförlag, Natur och Kultur, Svenska kyrkan och Tidningen Dagen

Fr12.4 12.00 - 12.45

### **Den förlorade sonen**

Erfarenheter av fadern i konst och litteratur

Fadern är ett vanligt tema inom alla konstformer. Bildkonstnären Nils Ramhøj har utifrån verk av den egne åldrade fadern låtit tematisera faderskapet i målningar och text i den nyutkomna boken Bilder av en far. Bland skribenterna i boken märks bland andra Åke Edwardson, Erland Josephson, Per Magnus Johansson, David Lagercrantz, Mikael Wiehe och Owe Wikström. Nils Ramhøj samtalar om faderskapet med Carl Axel Aurelius, biskop, Anders Carlberg, vd Fryshuset, Jørgen Lorentzen, mansforskare, och Mohamed Omar, poet, som samtliga har bidragit till Bilder av en far. Moderator: Catharina Bergil, programansvarig Världskulturmuseet.

Starfalk förlag och Svenska kyrkan

Fr15.5 15.00-15.45

### **Tro, hopp och yttrandefrihet**

Teater orsakar kravaller i London, kontroversiell konst censureras i Göteborg och danska karikatyrer leder till protester världen över. Det fria uttrycket ifrågasätts och i debatten ställs demokrati mot religion. Såväl nationer som svenska stadsdelar klyvs av religiösa och ideologiska skiljelinjer och världen tycks politiskt överhettad. Kan vi formulera en yttrandefrihet som inte ger utrymme för några konflikter – och är det ens önskvärt? Kan konfrontationen vändas till något positivt, när frågorna ställs på sin spets? KG Hammar, ärkebiskop, Suad Mohammed, kvinnlig imam i Stockholm, Soleyman Ghasemiani, författare och Fadime-pristagare 2006, diskuterar dessa frågor som i grund och botten handlar om tolerans, ansvar, fördomar och förtryck.

Moderator: Maria Schottenius, kulturchef DN.

I samarb. med Anna Lindhs Minnesfond

Fr17.6 17.00 - 17.45

### **Lite skit får Gud tåla!**

Får man säga vad som helst om en religion eller kräver respekten för andras tro att vi avstår från kritik och satir? Vad har hänt efter de danska Muhammedteckningarna och striden om kontroversiella Jesusbilder? Reagerar vi med tystnad och självrensning eller får Gud helt enkelt tåla lite skit? Medverkande: Sofia Nerbrand, chefredaktör NEO, Helle Klein, ledarskribent Aftonbladet, Mohamed Omar, redaktör Minaret, och Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkan. Moderator: Dag Tuvelius, chefredaktör Kyrkans Tidning och Amos magasin.

Svenska kyrkan, Kyrkans Tidning och Tidskriften Minaret

Lö15.1 15.00 - 15.45

### **Det är ingen fara – du är människa**

Att leva är inte alltid så lätt. Vi har ofta krav på oss att vara glada, lyckliga och sociala men det är långt ifrån den verklighet många lever i. Vad får egentligen vara viktigt i livet? Får vi känna tomhet och sorg? Prästen Annika Borg utkom i våras med boken Det är ingen fara, du är människa, där hon uppmanar alla att lära sig att släppa taget ibland. Genom att tillåta oss det når vi en så mycket större frihet i våra liv. Annika svarar även regelbundet på läsarfrågor i tidningen Amelia. Carl-Magnus Stolt, Sveriges första professor i humanistisk medicin, har skrivit Att vara levande, en bok om livets bräcklighet och kärlekens försonande kraft. Utgångspunkten är möten med patienter vars öden gjort starka intryck på honom. Deras berättelser handlar om sjukdom, sorg och skam, men också om att acceptera omständigheterna, tillfriskna och tillåta sig att leva livet trots allt. Amelia Adamo, tidigare chefredaktör för Amelia numera för den nystartade tidningen M, samtalar med dem båda om att vara människa i vår tid.

Svenska kyrkan, Natur och Kultur, Wahlström & Widstrand

Sö11.6 11.00 - 12.00 OBS! 60 min.

### **Det är bara gudarna som är nya – de eviga frågorna är de samma**

Litterär Gudstjänst

Hur bör vi leva? Finns det en sanning som är gemensam och tillgänglig för oss alla oavsett tro? Kan skrivandet vara ett sätt att söka svar på våra frågor? Poeten Johannes Anyuru fick ett stort genombrott med sin debut Det är bara gudarna som är nya, i vilken han använde Iliaden som ram och resonansbotten för sin skildring av det samtida Sverige. I sin andra diktsamling Omega låter Anyuru sitt eget liv flätas samman med ett större mänskligt sammanhang och medvetande. Christine Falkenland skildrar ofta religionen och tron som ett hopp om kärlek och respekt. I hennes senaste roman Trasdockan möter vi dock en kvinna som lever bortom nåden. Vad får en människa att välja ett liv i själslig ensamhet? Det mänskliga dramat hos den heliga Birgitta är utgångspunkten i Alexandra Coelho Ahndorils bok Birgitta och Katarina. Hur såg hon på sitt äktenskap och relationen till sin dotter? Gudstjänsten leds av prästen Birgitta Westlin och produceras tillsammans med Sveriges Radio P1.

Seminariekort behövs ej för denna programpunkt!

Albert Bonniers Förlag, Svenska kyrkan och Wahlström & Widstrand

Sö13.1 13.00 - 13.45 **OBS! detta seminarium är inställt.**

### **Guds ord och det fria ordet**

Om samexistens mellan religion och yttrandefrihet

Världsreligionerna vilar på skrifter som ibland står i skarp kontrast till den moderna uppfattningen om mänskliga rättigheter och individens frihet. Bibeln och Koranen har sitt ursprung i samhällen där gruppstillhörigheten och kollektivet spelade en mycket större roll än idag. Ändå fortsätter dessa texter och de traditioner de gett upphov till att spela en viktig roll i moderna människors liv. I ett samtal mellan företrädare för judendom, kristendom och islam undersöks det moderna samhällets utrymme för religiösa texter, som på ytan präglas av intolerans. Medverkande: Jackie Jakubowski, chefredaktör Judisk Krönika, Nalin Pekgul, ordförande Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, samt Ola Sigurdson, teolog Göteborgs universitet och kulturskribent. Samtalsledare: Anders Carlberg, Judisk Kulturdialog.

Judisk Kulturdialog och Svenska kyrkan