

Enkelhet och öppenhet En pilgrims hemlängtan

Jag väntar här – en sommarbön

Svenska kyrkan 
VELLINGE-MÅNSTORP

FÖRSAMLINGSBLADET ANKARET: SOMMAREN 2009



Vi vill gärna vara en församling i rörelse så det här numret handlar en del om vandring. Om det väcks en längtan i dig att pilgrimsvandra – skicka ett mejl till ola.fornling@svenskakyrkan.se eller ring 040-42 63 69 så hamnar du på en lista av intresserade pilgrimsvandrare. Vi kontakter dig när vi har en vandring på gång. Hoppas vi möts längs vägen ...

Trevlig läsning önskar redaktionen.

Enkelhet och Öppenhet

NÄST SISTA KVÄLLEN innan jag kom fram till Santiago de Compostela hade jag ingen kvällsmat. Butiken som enligt guideboken skulle finnas i den lilla byn var oförklarligt stängd när jag kom fram. Det fanns ingen skylt som förklarade varför, men jag hade vistats tillräckligt många dagar på den Spanska landsbygden för att förstå att det var så det fungerade. Butiksägaren hade väl bättre saker för sig än att sälja mat.

DET IHÅLLANDE REGNET gjorde dessutom att vandringen tagit längre tid än planerat, samtidigt njöt jag av svalkan och den speciella grågröna ton som fanns i landskapet när stenhusen stod i relief mot grönskan. Nu befann jag mig i härbärgets där jag skulle tillbringa natten. Sängplatserna var slut så jag rullade ut mitt liggunderlag på stengolvet i köket och beredde mig på en hungrig natt på ett kallt stengolv.

EN KANADENSISK MAN slog sig ner vid bordet där jag satt och stirrade ut i regnet genom den öppna dörren. Han började tala med mig och motvilligt drogs jag in i ett samtal som efter ett tag blev riktigt spännande. Jag glömde bort att jag var hungrig. Ett Italienskt par i 20-års åldern anslöt. Jag minns att killen jobbade med att sälja snökanoner till skidanläggningar i norra Italien. Hela dagen hade han plockat nypon och om vi hjälpte till att rensa skulle vi få smaka nypon.

SÅ VI RENSAD E. Efter en stund satt vi och skrattade åt det smaklösa teet. Någon tog fram ett bröd som vi delade. En annan hade en ost. Plötsligt satt jag med en skvätt rödvin i min mugg. Värmen spred sig, hungern avtog. Vi satt länge och talade i den ljumma spanska natten medan regnet förde med sig en doft av sommarnatt in genom den öppna dörren. När jag sent omsider somnade på mitt liggunderlag var jag lycklig.

JAG HAR PILGRIMSVANDRAT några gånger och det jag bär med mig är två ord: Enkelhet och Öppenhet. När jag lyckas leva i samklang med de orden infinner sig en frid i mitt liv. Så enkelt och så svårt. Enkelhet: Att släppa prestationskraven på mig själv och mina medmänniskor. Öppenhet: Att inte tro att livet måste bli precis som jag vill ha det.

EN VÄLSIGNAD SOMMAR I GUDS SKAPELSE ÖNSKAR JAG ER!

Ola Fornling
präst





En pilgrims hemlängtan

På håll ser vi att kyrkportarna är uppslagna på vid gavel. Och kyrkklockorna ringer. När vi förstår att det är för oss rörs vi till tårar. Tänk att få välkomnas som Kristus!

A **NNA ALEBO** gästar *Frukostmöte för kvinnor* på Ankaret för att tala om vår inre och yttre vandring. Hon är pilgrimspräst och ledare för pilgrimscentrat i Lund. När hon berättar om känslan att närma sig slutet av en dags vandring känner jag gråten stocka sig i halsen.

Anna Alebo är en vanlig människa med en vanlig människas svagheter, säger hon. Men det faktum att hon utan minsta tvekan erkänner sina svagheter utan att för den sakens skull se ner på sig själv gör henne ovanlig i mina ögon. De flesta av oss klankar ner på oss själv tills vi är utan värde, eller så ser vi inte våra brister över huvud taget.

SJU NYCKLAR

Pilgrim betyder främling och kommer av latinets peregrino. En människa på väg, den sorts människa som gör sig medveten om att tillvaron är större än det man kan se med sina ögon, ta på med sina händer eller förstå med sitt intellekt.

En pilgrimsvandring går oftast till en helig plats och vandringen präglas av pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, andlighet, långsamhet, tystnad, frihet, bekymmerslöshet och delande. Anna berättar om den gruppvandring de årligen anordnar, från Lund till S:t Olof.

Man vandrar 4 dagar, ca 1,5-2 mil om dagen. Första utmaningen är att packa så lite man bara vågar. Annars behöver man bara ett par bra skor och en vilja att tjäna gruppen. Man hjälps alltid åt att laga mat, diska och städa övernattningsstället.

Andra väljer att vandra



Den 24 maj invigdes Pilgrimsvägen i Skåne och Blekinge. Den är en del av den stora vandringsled som växer fram i Europa och förbinder Santiago de Compostela i norra Spanien med Nidaros i Norge.

Information kring lederna och pilgrimen hittar du på www.pilgrimsvagen.se

ensam, till exempel längs den populära Jakobsvägen i Norra Spanien. Vallfärderna till Santiago de Compostela uppstod spontant sedan man år 813 upptäckt aposteln Jakobs grav i Santiago. Efter att ha läst en del om pilgrimsvandring märker jag att det finns alla sätt och anledningar att vandra.

FÖRUNDRAS I TYSTNAD

Det speciella med att vandra i grupp, menar Anna, är den gemensamma tystnaden. Man lär känna varandra bara genom att andas. Att gå sida vid sida utan att prata. Det blir något i den andres tystnad som hjälper dig att hitta något i dig själv. Det man under dagen upptäcker och inte genast får prata om och dela, får istället växa inombords. Tills man kan prata om det vid samlingskvällen.

Att vandra ensam måste handla om att välja ännu mer tystnad, tänker jag. En tystnad med sig själv. Men också att våga

välja vara helt och hållet hänvisad till sig själv och att slutligen på helt egen hand våga be om hjälp av totala främlingar den gång man behöver den.

JAG ÄR EN GÅVA

Jag har en längtan efter att pilgrimsvandra. Helst ensam. Men det finns ett stråk av rädsla i min längtan som jag tror just ligger i att be om hjälp. Våga vara den, att som främling ta emot hjälp utan att behöva ge något tillbaka.

Anna sammanfattar. Den yttre vandringen gör vi med kroppen, steg för steg från start till mål. Den inre vandringen sker under tiden, till stranden inom oss där vi får känna oss fria, värda, som en gåva till oss själv och andra. Hem till ron och stillheten. Hem till hemma. Och jag tänker att hemma är ett tillstånd där jag vågar se mina brister och ändå kan känna att jag är en gåva.

Karolina Larsson



Foto: Lars Ekvall

URNGRAVPLATS Vaktmästarna har anlagt en ny urngravplats, mitt på Hököpings nya kyrkogård. Det finns plats för ett tiotal urngravar. Två vackra blodplommonträd är planterade vid sidan om gravplatserna.

Hela världen

Den 21 mars hade vi vår stora insamlingsdag för *Hela världen*, Svenska kyrkans internationella arbete. Det blev en fin dag där ung och gammal arbetade tillsammans med väffelbageri, barnloppis, lotteri, brödförsäljning, ponnyridning, tipsrunda, fiskedam och bösskrämning på byn.

Den sammanlagda summan blev 16 368 kr och under hela fasteperioden samlades totalt 20 000 kr in. Tack för bra samarbete, och tack till Vellinges affärsidkare som bidrog med fina vinster till lotteriet.

Midsommarfrände

På Midsommardagen kl 14 firar vi midsommar med en friluftsgudstjänst i Gessie park. Södra Skytts folkdanslag och GeHökören medverkar med sång och dans. Efter gudstjänsten bjuds det på kaffe och mer dansuppvisning.

Vi bygger om

Personalhuset på Vellinge kyrkogård ska disponeras om invändigt så att det blir separata omklädningsrum, med dusch och toalett för kvinnor respektive män, samt ett större fikarum. Det tillkommer även två stycken

kontorsrum. Förrådsutrymmet i personalhuset flyttas till det gamla bårhuset.

Den stenlagda och branta slänten utanför från Östergatan upp mot kyrkogården kommer att göras flackare.



Vägkyrka

V Ingelstad kyrka är öppen söndag 28 juni – söndag 19 juli, alla dagar kl 12-16, med andakt dagligen kl 14, söndagar mässa kl 14. Stora delar av kyrkan är från 1100-talet. Altarskåpet, från

Sommarbön

Kom du goda sommarvind och rör vid mitt hjärta.

Nudda mig lätt som en flygande fjärl och tala mjukt till mig om livet och kärleken.

Svep mig in i vissheten att allt vilar i tillvarons innersta.

Jag kan bara vara och ta emot det som räcks mig.

Endast så kan jag blomma som ängens alla blommor som växer och fyller mig med förundran.

Kom du goda sommarvind och blås rakt in i mitt liv.

Jag väntar här.

Amen



Bön av Gunnell Rask

ca 1520, är ett mästerverk från Antwerpen med Kristi lidandes historia. Textilier av Märta Måås-Fjetterström.

Möjlighet till guidad visning av kyrkan varje dag. Vi har kaffeservering med hembakat och försäljning av böcker, presenter, IM-produkter. Handikappingång, hörsliniga, WC finns.

Årets konstutställning är "Änglar" (keramik) av Monica Ljungberg Öhrn från Sydkoster, och den 2 juli kl 20 blir det Sommarmusik med Helena Sandberg, sång och Bengt Jakobsson, komp.

Din röst behövs!

Håll utkik i brevlådan i början av september efter information om kyrkovalet i tidningen Amos.

Kyrkoval 20 september 2009

Välkommen i sommar!

HELIGA TREFALDIGHETS DAG,
SÖNDAG 7/6

**11.00 Ängagudstjänst
med dop**

Eskilstorps ängar

TORSDAG 11/6

20.00 Sommarmusik

Vellinge kyrka

Se annons

1 SÖNDAG EFTER TREF, 14/6

11.00 Kontraktsmässa

Falsterbo kyrka

TORSDAG 18/6

20.00 Sommarmusik

Hököpinge kyrka

MIDSOMMARDAGEN, 20/6

**14.00
Friluftsgudstjänst**

Församlingshemsparken Gessie

Se notis

JOHANNES DÖPARENS DAG,

SÖNDAG 21/6

18.00 Mässa

Vellinge kyrka

TORSDAG 25/6

20.00 Sommarmusik

Eskilstorp

3 SÖNDAG EFTER TREF, 28/6

14.00 Mässa

V Ingelstad kyrka

Vägkyrkostart

28/6–19/7 KL 14.00

V INGELSTAD KYRKA

Vägkyrkoandakt

TORSDAG 2/7

20.00 Sommarmusik

V Ingelstad kyrka

LÖRDAG 4 JULI

**14.00 Konfirmation
med mässa**

Hököpinge kyrka

Sommargruppen

4 SÖNDAG EFTER TREF, 5/7

**14.00 Konfirmation
med mässa**

Hököpinge kyrka

Vandringsgruppen

14.00 Mässa

V Ingelstad kyrka

TORSDAG 9/7

20.00 Sommarmusik

Ö Grevie kyrka

APOSTLADAGEN, SÖNDAG 12/7

10.00 Mässa

Vellinge kyrka

14.00 Mässa

V Ingelstad kyrka

TORSDAG 16/7

20.00 Sommarmusik

M Grevie kyrka

6 SÖNDAG EFTER TREF, 19/7

14.00 Mässa

V Ingelstad kyrka

Vägkyrkoavslutning

TORSDAG 23/7

20.00 Sommarmusik

S Åkarp kyrka

MORGONBÖN FREDAGAR

I VELLINGE KYRKA KL 8.30

KRISTI FÖRKLARINGS DAG,

SÖNDAG 26/7

10.00 Mässa

Vellinge kyrka

TORSDAG 30/7

20.00 Sommarmusik

Vellinge kyrka

8 SÖNDAG EFTER TREF, 2/8

18.00 Mässa

Gessie kyrka

TORSDAG 6/8

20.00 Sommarmusik

Arrie kyrka

9 SÖNDAG EFTER TREF, 9/8

10.00 Mässa

V Ingelstad kyrka

TORSDAG 13/8

20.00 Sommarmusik

Gessie kyrka

10 SÖNDAG EFTER TREF, 16/8

10.00 Mässa

Vellinge kyrka

11 SÖNDAG EFTER TREF, 23/8

18.00 Mässa

Gessie kyrka

ONSDAG 26/8

19.00 Mässa

Ö Grevie kyrka

12 SÖNDAG EFTER TREF, 30/8

10.00 Mässa

V Ingelstad kyrka

18.00 Mässa

Vellinge kyrka

Sommarmusik

TORS DAG 11 JUNI KL 20

Yambé

VELLINGE KYRKA

En lyrisk, dramatisk kammarkonsert med Trio Colore som följer spåren längs hundra gröna mil och bjuder på färgstark musik med sydamerikansk puls, poesi och passion.

Trio Colore är Helge Waldeland, cello, Eva Hallberg, sång, Inga-Britt Niemand, piano.

TORS DAG 18 JUNI KL 20

Pop och gospel

HÖKÖPINGE KYRKA

Vellinge-Månstorps ungdomskör under ledning av Bengt Jakobsson

TORS DAG 25 JUNI KL 20

Instrumentens drottning

ESKILSTORP KYRKA

Orgelmusik av bland annat Bach, Mendelsson och Rinch spelas av organist Anders Johnsson.

TORS DAG 2 JULI KL 20

Från jazz till folkviseton

V INGELSTAD KYRKA

Helena Sandberg sjunger klassiskt, jazz och folkvisor

och ackompanjeras av Vellinge-Månstorps egen musiker Bengt Jakobsson

TORS DAG 9 JULI KL 20

Hopp – om liv här och nu

Ö GREVIE KYRKA

Med lyrisk och innerlig jazz, gospel och psalmer, och med sina livsberättelser vill Anna Weister Andersson, sång, piano och Andreas W Andersson, saxofon dela med sig av sin längtan och ge hoppfulla glimtar av liv här och nu.

Guds liv, himlen mitt ibland oss.

TORS DAG 16 JULI KL 20

Tacksamhet

M GREVIE KYRKA

En väv av sångimprovisation och läsning med Vokalgruppen Andetag och Patrik Lindskog.

TORS DAG 23 JULI KL 20

På livets väg

S ÅKARP KYRKA

Janschje Börjesson, musiker och låtskrivare som just släppt en soloplatta. Tolv egna poplåtar med text och musik som hänger ihop till en helhet där livets funderingar och frågor tas upp.

TORS DAG 30 JULI KL 20

Röster och bassetthorn

VELLINGE KYRKA

Anna-Lena Tideman, sång, Charlotta Blom Rudolf, sång, Peter Sjunnesson, sång, piano, Jeanette Eliasson, Christophe Liabäck, Björn Helander, klarinett

TORS DAG 6 AUGUSTI KL 20

Med blues som inspiration

ARRIE KYRKA

Ett annorlunda program i den afroamerikanska bluesmusikens tecken med Steve Gran och Mattias Malm. Musik varvat med berättelser om de gamla bluesmästarna och musikens historia.

TORS DAG 13 AUGUSTI KL 20

Ett ögonblick!

GESSIE KYRKA

En musikföreställning om livet sådär i största allmänhet och ögonblicken i synnerhet. Spelad, sjungen och berättad av Eva Bartholdsson, sång, gitarr och Greger Siljebo, sång, fiol, mandala.

Fri entré till alla arrangemang

SVENSKA KYRKAN VELLINGE-MÅNSTORP

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
ANKARET, MALMÖVÄGEN 2
235 36 VELLINGE
040-42 93 00

ÖPPET MÅN, ONS-FRE KL 10-14, TIS KL 11-14
FAX 040-42 22 31
VELLINGE.PASTORAT@SVENSKAKYRKAN.SE
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/VELLINGE

Ankaret nr 3 Sommaren 2009

Redaktion Karolina Larsson och Ola Fornling
Ansvarig utgivare Patrik Lindskog
Form www.sjunde.nu
Omslagsbild Bengt Jakobsson
Tryck Tryckfolket, Malmö 2009