

MITT I LIVET • NR 2 | 2008


Örebro

**Mats
söker
stillhet**

vardagsnära... sid 6 »

söndagsöppet... sid 7 »

livsviktigt... sid 8 »

Svenska kyrkan 

ÖREBRO

LARS B STENSTRÖM

krönika



SEGLA UTAN VIND och ro utan åror. Den som prövat vet att det inte går. Lika omöjligt är att skiljas från vännen sin utan tårar. Tänk att så många uppskattar orden och har lärt sig just den sången utan till. En riktig omöjlighetsvisa. Och trots att den beskriver det som inte går berättar den om det som verkligen är möjligt: kärlek och vänskap.

I Svenska kyrkan får vi ofta vara med när människor säger farväl. I de många begravningarna tackas Gud för människors liv. Där blandas sorg och ibland förtvivlan med tacksamhet för det som varit. Det kan bli mycket tårar. Och ibland ett och annat vemodigt leende när en episod, en egenskap lyfts fram.

... men ej skiljas från vännen min, utan att fälla tårar. Vi tar farväl av våra familjemedlemmar och vänner. Men vi lämnar dem inte till mörker och glömska utan till Gud. De vilar i Guds hand, säger vi. Bilden av Guds händer som omsluter, bär och skyddar är byggd av tillit och tro.

Mitt i allt nöjesbrus från underhållningsprogram och evenemang, mitt i livet, kommer allvaret. Sorgen gör ett besök. En relation brister. En människa flyttar. Någon slutar. Vi kommer inte undan. Livet innehåller också sådant som värker, skaver och gör ont. Då är det en tillgång att ha gemenskap med andra. I familjen stöttar man varandra. I församlingen blir man innesluten.

Under hösten återkommer Allhelgonahelgen. Då får vi i kyrkans gudstjänster på nytt hjälp att se och tro. Då hjälper tron på Jesus oss att hoppas. På livet som segrar över döden. På att ljuset lyser i mörkret. På att i Gud sammanfattas allt.

LARS B STENSTRÖM

Kontraktspastor för Svenska kyrkan i Örebro

Svenska kyrkan

ÖREBRO

Örebro – Mitt i livet

Svenska kyrkan
Storgatan 27, 703 63 Örebro
orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/orebro

Tidningen delas ut gratis tillsammans med Amos till alla hushåll som ingår i Örebro kyrkliga samfällighet. Nästa nummer av Örebro Mitt i livet kommer ut den 12 dec.

Redaktion: Björn Helgesson, Lars B Stenström, Therese Blixt, Helena Liimatainen, Ulrika Sövig, Pär Westling och Martin Garlov.

Lokal utgivare: Kontraktspastor Lars B Stenström,
019-670 17 62, lars.stenstrom@svenskakyrkan.se

Utförliga kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar och verksamheter i Örebro finns på webben www.svenskakyrkan.se/orebro och i telefonkatalogen Eniro Gula Sidorna.

TEMA MILJÖ

TEXT: LISBETH AXELSSON FOTO: LARS EKBLAD

Det finns heliga rum överallt

Doppingen är tillbaka. Havsörnen häckar igen. Näktergalen sjunger i Lillåns djungellandskap och snart står mandelblom, kattfot och blå viol i blom på ängarna.

HIT TILL OSET och Rynningeviken kommer örebroarna i mängder, promenerande, joggande, cyklande, en del med grillkötten i marinad, för att njuta av det som en gång var stadens fula baksida med illaluktande oljehamn och soptipp. Ett otillgängligt område som mest gillades av myggen – och så fåglar förstås.

– När jag ser att människor uppskattar allt det vi gjort av den här svårt sargade miljön kan jag känna en stor inre glädje. Det säger kommunbiologen Mats Rosenberg som lotsat fram arbetet under femton år. Han är nu så välbekant att det händer att för honom helt okända personer stannar och tackar för hans och kommunens insats.

För egen del är han glad över att ha fått chansen att driva detta storartade landskapsbygge.

– Ibland har jag frågat mig om man får göra så här, genomföra sådana förändringar. Men jag ser det som en återupprättelse av en natur som vi våldfört oss på i över 100 år, sedan sjösänkningens dagar i slutet av 1800-talet. Det har varit en spännande utmaning. Det började som en vision 1992.

– Vi var utan pengar men vi ägde en grundtanke och hade hjälp av arbetsmarknadskontorets folk och vi fick ordning på soptippen vid Vena för att börja återskapa slätterängarna där.

Förvandlingen har växt fram efter hand.

– Vi har samlat kunskap och medel och tagit de stora dragen först för att späda på med nya idéer och detaljer.

TANKEN ATT förvandla industrilandskapet vid oljehamnen till vattenpark ansågs inte bara som visionär utan även blåögd, rentav knäpp. Men nu strömmar skolbarnen till Naturens hus för att lära mer om fauna och flora och stadens lunchätare dras till byggnaden som speglar sig i vattnet för att

njuta av mat och omgivningar. Och på andra sidan Svartån finns strandpromenaderna runt ängarna där fåglar bygger bo och kor och får betar. Nu fattas bara gång- och cykelbron så knyts landskapet ihop. Otroligt välbesökt och uppskattat av alla.

Succé är väl ordet. Ett naturvårds- och rekreationsprojekt som gör Örebro till en mer attraktiv stad. Hur känns det då?

– Jag har varit så otroligt sugen på att allt skulle bli färdigt men jag vill fortsätta. Det känns som ett kall, säkert grundlagt i min frikyrkliga barndom. Eller kanske av de negativa förändringar av landskapet och miljön som jag själv upplevde under 1960- och 70-talen. Som kommunbiolog vet jag hur man gör för att läka miljösåren, jag vill att det ska bli klart och att vi inte ska stanna halvvägs.

NYA UTMANINGAR väntar, som arbetet med Kvismaren tillsammans med Naturvårdsverket och länsstyrelsen och att skydda små skogsområden efter Kilsbergskanten i Latorp.

Mats Rosenberg drömmer om att få tillbaka de rikt blommande ängarna och gullvivebackar, heliga rum för denne kommunbiolog.

– Naturen är avkoppling och kraftsamling. Jag har behov av att hitta stillhet för återhämtning. Det kan ske mitt ute på Ölands stora alvar med helt fria horisonter och ängshöken som jagar. Eller i ett kyrkorum där upplevelsen kan bli densamma om jag sitter i en gemenskap och lyssnar till vacker musik. Det finns heliga rum överallt, viktiga att slå vakt om. Alla kan hitta sitt, inte minst här hemma i nära omgivningar. Små vackra platser i lä där morgonsolen ligger på.

Där kan en sådan lyckokänsla infinna sig att tanken på döden mister sin udd.



▣ MITT I LIVET ▣

TEXT: ANNA BRAW FOTO: SIMON WÄMMERFORS

Ingegärd vill dela visio

– Ett bra möte har ett tydligt syfte och förberedda deltagare. Då kan vi mötas och tala med varandra om det som är frågan.



INGEGÄRD OAD, förvaltningschef för Örebro kyrkliga samfällighet, borde veta det mesta om möten. De utgör en stor del av hennes arbete, som går ut på att få Svenska kyrkan i Örebro att bli så bra som möjligt på alla upptänkliga vis.

I slutet av maj gick ett pressmeddelande ut över Sverige: i Örebro finns Svenska kyrkans enda kvalitetsssäkrade arbetsplats.

”Som hittills enda av Svenska kyrkans cirka 800 ekonomiska enheter har kansliet i Örebro nått upp till kraven för kvalitetsstämpeln ISO. Arbetet är organiserat i sju processer; för ekonomi, personal, administration-service, kommunikation, fastighet, sålda tjänster och ledning”, rapporterade en tidning.

ISO-certifieringen, ett arbete som inleddes när Svenska kyrkans och statens ”skilsmässa” trädde i kraft i samband med millennieskiftet, är ett av Ingegärd Oads stora projekt.

Hon är förvaltningschef för Örebro kyrkliga samfällighet och brukar förklara sitt arbete som ”att ha ansvaret för ekonomi, personalfrågor och byggnader”.

– De flesta församlingar i Svenska kyrkan tillhör en samfällighet. Det är ett slags Robin Hood-tanke, säger hon. Vi samlar kunskapen i vissa frågor så att församlingarna kan koncentrera sig på sitt uppdrag. Det finns stordriftsfördelar, och vår uppgift är att stödja församlingarna så att det blir enklare för dem.

Du vet vem jag är

*Jag är fin
för du har skapat mej.*

*Jag är dyrbar
för Du älskar mej.*

*Skön är jag
i Dina ögon,
en ädelsten
i Din hand.*

Publicerad med tillstånd av författaren Margareta Melin. Ur bönboken "Jag vill tala med Gud", Verbum förlag

oner

I ÖREBRO KYRKLIGA samfällighet finns 13 kyrkor och sammanlagt 85 fastigheter, så det är en hel del att ta hand om.

Till intervjun kommer hon från ett möte i en av dessa fastigheter, gården Solliden som alla församlingarna i Örebro har som kursgård och samlingsplats. Där har hon varit på budgetkonferens med kyrkoherdarna, ett möte som hålls två gånger om året.

– Annars har jag mycket möten här i huset, berättar hon. Jag träffar medarbetarna i olika konstellationer, kansliets medarbetare, kyrkoherdarna i en ledningsgrupp som vi just har bildat, kyrkonämnden, fullmäktige, fastighetsnämnden ... Ett bra möte har ett tydligt syfte och förberedda deltagare. Då kan vi mötas och tala med varandra om det som är frågan.

Och Kyrkans Hus i Örebro på Storgatan 27 har verkligen många mötesrum – men annat också. Diakoner och en stab frivilliga håller ett café öppet i de rum som vetter mot gatan, och högre upp finns kanslimedarbetarnas kontor.

– För mig är det viktigt att vi alla delar en vision och har gemensamma mål, säger Ingegärd Oad. Arbetet blir bäst om alla känner att de har fått vara med och formulera målen. Det finns mål för kansliet, för varje process, för varje medarbetare. Struktur – det tror jag är bra!

I Svenska kyrkans gudstjänst hittar hon något som är annorlunda men mycket likt:

– Högmässans ordning är en struktur i sig, en trygghet. Alla som går i kyrkan ska kunna känna sig trygga i ordningen. Nattvarden och förbönen, till exempel. Och vi firar vår gudstjänst tillsammans med hela den himmelska härskaran – vi är fler! Vi är kyrka tillsammans!

Ingegärd Oad

Yrke: Förvaltningschef i Örebro kyrkliga samfällighet

Utbildning: Förvaltningsekonom med inriktning samhällsplanering

Tidigare tjänster: Nora kommun, Vadstena kommun och Stadsmissionen i Linköping

Familj: Fyra barn, varav tre tonåringar, och utökad familj tack vare maken

Församling: Långbro, konfirmerad och vigd i Långbro kyrka

Önskar: Svenska kyrkan mer synlig där människor är – t ex utanför McDonald's på fredagskvällarna.

Läser gärna: Ylva Eggehorns och Margareta Melins dikter och böner

Tolv kyrkogårdar och ett krematorium med miljödiplom

TEXT: LISBETH AXELSSON

Det finns 104 242 skäl för Svenska kyrkans kyrkogårdsförvaltning i Örebro att värna om miljön. Precis så många är vi som bor i någon av Svenska kyrkans församlingar inom Örebro kyrkliga samfällighet. Troligen ska de flesta sluta livet här, vilket innebär att våra kvarlevor till sist hamnar på någon av de tolv kyrkogårdarna.

– **ATT MILJÖN** sätts i fokus är en självklarhet, säger Hans Hallberg, miljöansvarig på kyrkogårdsförvaltningen i Örebro. Vi har en jord att värna om och det ligger i allas intresse. Därför har Svenska kyrkan valt miljödiplomering som är ett sätt att arbeta med miljön och som erbjuds förvaltningar och företag i Örebro kommun.

– Vi var redan långt framme. Vi har sorterat sopor i över tjugo år, arbetat med kompostering och sett till att skaffa eldrivna truckar på kyrkogårdarna. Därför var det naturligt att gå vidare och vi genomförde vår första diplomering 2007.

Det här är ett arbete som pågår och måste förnyas varje år. En pärm med anvisningar och checklistor underlättar arbetet för de kyrkogårdsanställda.

– Vi får mer struktur på vår uppgift, vi vet hur vår verksamhet påverkar miljön och har fastställt miljöpolicy och en miljöplan med mål och åtgärder. Nu har vi dessutom omdiplomerat verksamheten för 2008.

EN STRÄVAN är att minska energiåtgången. Därför har belysningen på Norra och Långbro kyrkogårdar bytts mot energisnål.

Sopsorteringen har förfinats med en miljöstation där alla kyrkogårdar kan sortera sitt avfall. Att egenproducera matjord är miljöåtgärd som minskar transporter och energi-

åtgång vid hantering.

– Transporter är en miljöbov. Därför ser vi till att ha en resepolicy för att minska koldioxidutsläppen från våra fordon. Vi har lärt ut ekokörning bland personalen och har personbilar som uppfyller mycket höga krav. Vi försöker samutnyttja bilar och kör alltid med miljöanpassade däck och har köpt in en biogasbil.

Miljödiplomeringen innebär också att all personal informeras, engageras och utbildas fortlopande. Nytt för i år är miljödiplomeringen av krematoriet.

Tusen begravningar genomförs årligen inom samfälligheten. 85 procent av stoffen bränns medan resten begravs i jorden. I Örebro kremeras dessutom stoffen efter avlidna i kommunerna runt omkring staden, vilket innebär totalt 2000 kremeringar per år.

DEN SOM FUNDERAR över vad som är mest miljövänligt, kremering eller jordbegravning, får vänta på svar. Den frågan är ännu inte vetenskapligt utredd. Många tror att gammaldags jordbegravning är bättre för naturen. Andra menar att det är bäst om vi förvandlas till ren aska. Då kan rökgaserna efter förbränningen renas.

Krematoriet i Örebro är en av de mest moderna anläggningarna i landet med sin höggradiga rening.



Långbro kyrkogård.

Klimatutmaning till alla kyrkor

FÖR DE FÖRSAMLINGAR som vill arbeta med miljöfrågor har Svenska kyrkans miljövärn arbetat fram en metod som heter Ljussteget. Det är ett åtgärds paket för ett antal miljöfrågor som berör församlingen i dess verksamhet. Det har fått namnet

Ljussteget, eftersom det handlar om att ta ett steg mot en ljusare värld. Arbetet synliggörs med en speciell ljusstake som bara finns för dem som tagit detta specifika steg.

Ljuset som vi tändar påminner oss om Jesu ord: Jag är världens

ljus. Att tända ljuset är att visa att man vill vara Guds medskapare och ta ansvar för att jordens resurser brukas på ett sådant sätt att nu levande och kommande generationers möjligheter till ett gott liv inte äventyras.

vardagsnära...

Rättvisemärkt

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

När du som konsument köper en Rättvisemärkt produkt bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.



Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Rättvisemärkt handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Läs mer på Rättvisemärksts webbplats www.rattvisemarkt.se

Vad är Sant? Vad är Skönt? Vad är rätt? Vad är gott? Vad är heligt? Fem frågor som följer med från början i boken Jordens och själens överlevnad, av Martin Lönnebo och Stefan Edman, Cordia förlag.

För att jorden ska överleva till kommande generationer krävs en minskning av koldioxidutsläpp, snabbt. Men det behövs också ett uppvaknande för människans inre.

Brevväxlingen från 2018 är en härlig läsning, framför allt hoppfull. Inte särskilt mycket domedag skrivs, snarare lösningar på miljöproblem och framtidshot, både inre och yttre. Vi ska inte stirra oss blinda på att isarna smälter, vi ska istället fundera på varför de smälter och vad vi kan göra så att de slutar smälta. Vi kan inte gotta oss åt att bilarna förbrukar halva energimängden jämfört med tidigare, när energikonsumtionen ökar genom att vi kör mer. En väg till minskad miljöförstöring och en framtid för jorden är en minskad konsumtion, inte bara energi utan allt vi konsumerar, mat, kläder och saker.



Konsumtionssamhället är en tragisk framtidsvision. Vi behöver omvändas, till Hållbarhetssamhället och Omsorgssamhället. Vår djupaste längtan är inte att konsumera saker. Vår djupaste längtan är goda relationer med människor, naturen och Gud.

Brevväxlingen är spännande, men tidvis lite väl långa brev. Det blir en övning i långsamhet och minskad bokkonsumtion. Boken bör inte bli en i högen av lästa böcker, läs långsamt och återvänd till olika kapitel. Kanske vi bör öva i brevskrivandets och framför allt brevläsandets långsamma konst bland nuets korta sms och mejl.

PÅR WESTLIN

Världens Barnkör sjunger på torget

Den 11 oktober kl. 12 på Stortorget i Örebro kommer en stor barnkör att sjunga från en stor scen tillsammans med sångaren och låtskrivaren Ingemar Olsson. Det här programmet är en del av projektet Världens Barnkör, som ingår i SVTs och Radiohjälpens insamling Världens Barn.

Världens affär i Örebro

På Storgatan 26 i Örebro kan du handla varor som kommer från små företag och kooperativ i Asien, Afrika och Latinamerika. I Världsbutikerna finns massor av olika produkter som matvaror, leksaker och olika hantverk. Minst 8 av 10 varor i en Världsbutik måste vara rättvist handlade. Genom att handla i en Världsbutik bidrar du till att människor får en värdig inkomst. Ungefär 5 miljoner människor i världen gynnas av den rättvisa handeln.

Läs mer på Världsbutikernas webbplats www.varldsbutikerna.org

FOTO: MAGNUS ARONSON



Vigselguiden 2008

Ska du eller någon du känner gifta sig? Vigselguiden 2008 innehåller information om vigsel, checklista, en karta över hela Örebro med kyrkor i Örebro och Lekeberg inprickade och information om dem. I Vigselguiden finns också kontaktuppgifter till alla samverkande församlingar.

Vigselguiden 2008 är gratis och finns att hämta hos Svenska kyrkan, i kyrkor, församlingshem och på församlingsexpeditionerna.

Tyck till om Örebro – Mitt i livet

Berätta för redaktionen vad du tycker om tidningen och tävla om en bok.

Skriv eller mejla senast den 13 oktober. Svenska kyrkan, Storgat 27, 703 63 Örebro orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se

Orkar du vara med och förändra världen?

Från Svenska kyrkan kommer en bok med titeln Orka. Den går att beställa gratis på www.svenskakyrkan.se/orka. I boken kan du också läsa hur vi kan vara med och förändra världen och testa hur mycket orka du har. Du vet väl att de beslut du tar påverkar någon på andra sidan jorden oavsett om du orkar eller inte. Så var med och ta rätt beslut.

Fördomsfull?

Har du fördomar och placerar in folk i olika fack? Som att "alla tonåringar äter chips och spelar tv-spel" eller att "alla studenter äter nudlar med ketchup". Gå in och testa dina fördomar på www.allaolikaallalika.se och se hur fördomsfri du är.

tävling



I vilken kyrka finns altaret?

1. Edsbergs kyrka
2. Adolfsbergs kyrka
3. Långbro kyrka
4. Almby kyrka
5. S:t Nicolai kyrka
6. S:t Mikael's kyrka

Skicka ditt svar till Örebro Mitt i Livet, Svenska kyrkan, Storgatan 23, 703 63 Örebro. Märk kuvertet "Tävlingen". Eller mejla till orebromittilivet@svenskakyrkan.se

Av alla rätta svar som är inkomna senast den 13 oktober 2008 dras tre vinnare som får varsin bok. Rätt svar och vinnare publiceras på webben www.svenskakyrkan.se/orebro

...söndagsöppen

På gång i församlingarna...

Det händer saker hela tiden i Svenska kyrkans församlingar i Örebro och Lekeberg. Här är ett axplock.

Spännande musik

Konsert med Kävesta folkhögskolas musiklinje, Stig-Erik Nerman dirigent, Adolfsbergs kyrka, lördag 18 oktober kl. 18

Körörhängen

Kören Ado Voce, Lars-Ove Eriksson dirigent och Anders Börjesson orgel, Adolfsbergs kyrka, sönd 9 november, kl. 18

Sittgympa

Sittgymnastik, Adolfsbergs kyrkas församlingssal, måndagar kl 14

Du behöver inga ombyteskläder, möjligen ett par tunnare inneskor. Efteråt umgås vi över en kopp kaffe.

Till minne av Ronnie Pettersson

Minnesgudstjänst, Almby kyrka, torsdag 11 september kl. 19

Café med underhållning

Cafékvällar med underhållning, Mosjö församlingshem, fredagar från 17 oktober till 21 november

Duke Ellington

Konsert med Långbro kyrkokör i samarbete med S:t Mikael kyrkokör, Husby-Rekarne kyrkokör och en brassensemble, Långbro kyrka, söndag 26 oktober kl. 18

Pigga barn med bra mat

Kost- och hälsoexperten Zarah Öberg föreläser om att laga bra barnmat, få kunskap om tillsatser i livsmedel, ekologisk tillagning och produktion, Långbro församlingshem, måndagen 15 september kl. 14.15-16.15

Nya gudstjänster i Vivalla

Mikaels församling ordnar åter gudstjänster i Vivalla, söndag 19 oktober kl 16, söndag 23 november kl. 16, fredag 26 december kl. 16

Kristen djupmeditation

Någon kommer för att söka Gud, en annan för att få ro. Ett sätt att söka och vara bortom orden. Ingen frågar efter motiven. Alla är välkomna.

Introduktion, Olaus Petri kyrka, onsdagar kl. 19

Upptäcktsfärd

Bussesa med guide bland drumliner, ruiner, kyrkor och slott, Edsbergs församling, söndagen 21 september kl. 10
Anmälan senast 14 september, ring 0585-281 90

Mer information om Svenska kyrkans gudstjänster och möten i predikaturena varje fredag i Nerikes Allehanda.



Glasbibel i S:t Nicolai kyrka

En bild säger mer än tusen ord. När orden inte räcker förmedlar glasmålningarna något mer. Under medeltiden blomstrade glasmåleriet i Europa. Men revolutioner och krig förstörde många fina fönster. I slutet av 1800-talet fick målade fönster ny uppmärksamhet. Glasen berättade, i kyrkorna främst de bibliska historierna.

I S:t Nicolai kyrka i Örebro finns fina glasmålningar. Bakom altaret mot öster visas Jesu lidandes historia och i söder finns scener från Marie bebådelse till Jesu dop. I öster visas även Marta och Maria och Lasaros uppväcks från de döda. I söder syns Den förlorade sonen och Jesus välsignar barnen. Ängeln Gabriel med en luta finns i norr. Motiven är av konstnären Carl Almquists (1848-1924). Han härstammade från Örebro, men var bosatt och verksam i London.

I Engelbrektskapellet finns fyra glasmålningar från 1964 av konstnär Jan Brazda. Han har även komponerat orgelläktarens fönster, över södra och norra portalen. Välkomna till S:t Nicolai kyrka att se fönstren.

Vi kan kasta oss i Guds famn med tillit och lovsång eller ta oss fram genom livet på egen hand.

Jonas Jonson, biskop

En bit i det stora pusslet

UPPVUXEN i en lärarfamilj i Sörmland så går mina tankar ibland till farbror Martin och farbror Gunnar som var trogna söndags-skolelärare. Varje söndag samlade de ihop en barnskara i missionshuset. Jag kan nu önska att de skulle ha fått veta vilken betydelse deras engagemang haft för min del. Jag kan också ibland tänka på Bertil – en intellektuell präst med empati. Kanske gav han ett alltför intellektuellt intryck för att vara riktigt omtyckt av församlingsborna som enda präst i landsortsförsamlingen? Men pappa gillade honom skarpt.

SOM STUDENT fann jag en gemenskap i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen på studieorten. Kanske fångades jag också där av att man var så genuint trogen budskapet. Den kristna tron var viktig i vardagen. Man tog hand om varandra, man brydde sig. Det fanns förstås också de sena kvällarnas mer eller mindre intellektuella diskussioner om vad som var meningen med allting. Gudstjänster och möten var vik-

tiga och man kunde där bryta åsikter med varandra. Vad betyder det som sagts? Kan vi hålla med eller tycker vi på annat sätt. Varför?

Kanske jag här fann vikten av att få tycka och tro på olika sätt. Kärnan var gemensam – det räcker. Det fanns de som rökte. Alla var inte helnykterister. De flesta var heterosexuella, men några hade nog en homosexuell läggning – vem brydde sig om det? De var mina vänner. Delvis är vi lika och delvis olika, men vi är vänner och del av skapelsen och har möjligheten till ett personligt möte med Frälsaren.

Sen blev jag vuxen och föräl-



der och flyttade till några olika orter och var fortsatt engagerad i fosterlandstiftelsen som är en del av Svenska kyrkan. Vilan i gudstjänsten, öppenheten för att acceptera våra olikheter, det djupare personliga engagemanget, omsorgen om varandra och inte minst tillåtelsen att misslyckas. Vi har alla en massa misslyckanden i livet som vi måste leva med. Det är inte alltid så lätt, men är lättare i ett kristet perspektiv – i alla fall för mig.

JAG BLIR NOG kvar i Svenska kyrkan och i fosterlandsstiftelsen fastän jag funderat mycket över det när debatten ibland blir småaktig, fyrkantig, detaljerad och inskränkt. Kan jag vara med i det här?

Ja, för att låta traditionen med omhändertagandet av den lilla människan få fortsätta så kan jag det. Jag hoppas kunna bidra med någon bit i det stora pusslet som ingen annan än vår Herre får ihop. Vi ses kanske i kyrkan någon gång.

HANS FREDLUND, läkare

livsviktig...

Döden, döden, döden

DEN 5 FEBRUARI 2006 började en stor förändring i mitt liv, och jag visste ingenting. Och tur var väl det. Jag skulle köra in pappa till sjukhuset för en operation och allt skulle ju gå bra, läkaren trodde på operationen, det fanns inga hinder i vägen. Det var klart att pappa skulle klara det. Inte visste jag då att jag skulle vandra med döden hela våren.

När man sitter hos någon så länge blir det som om man lever i en egen liten värld, en bubbla som kan spricka när som helst. Jag sitter på sjukhuset och utanför fönstret fortsätter livet som vanligt. Jag ser hur människor kommer och går, pratar och skrattar, men jag är fast i min bubbla och kommer liksom ingenstans. Känslan blir så märklig, och ändå är det skönt att veta att solen går upp och solen går ner och jag kan inte göra något åt det, jag vaggas in i en rytm som blir en trygghet mitt i allt elände.

Måndagen den 17 april förstod jag att han skulle dö. Då tog de bort allt dropp. Jag hade inte velat tro att det var så illa innan, hoppet är det sista som försvinner. På kvällen den 19:e hör vi hur han helt plötsligt andas annorlunda, mamma och jag tar varsin hand och på fem-sex andetag är han borta. Slutskedet gick så fort, det var ingen kamp, när han tar sista andetaget trycker han våra händer hårt. Och sen är han borta.

När jag kommer hem den natten kom en tydlig bild i mitt inre. Jag ser pappa sitta i sin segelbåt på havet och han seglar rakt in i solnedgången och så vänder han sig om och vinkar till mig. Jag fylls med en sån stor visshet om att han har det så bra. Den bilden bär jag i mitt hjärta. Efter att ha vandrat med döden några månader känns den inte så skrämmande längre utan mer som ett äventyr som man inte



vet något om. Jag vill definitivt inte dö nu, men att segla in i solnedgången är ju bara ljus och varmt och om döden är

sådan känns det ju ändå rätt så okey.

ULRIKA SÖVIG

Hard rain: Aldrig mindre än hopp

Hard Rain – remaking a world gone wrong, så heter är en fotoutställning med bilder av fotograf Mark Edwards. Utställningen illustrerar Bob Dylans text **Hard Rain** och invigdes i Eden i England till Bob Dylans 65-årsdag i maj 2006. Sedan dess har utställningen gått på turné runt hela världen.

KFUM TAR utställningen till Örebro och kyrkorna ordnar en kringprogram som inleds med en miljögdstjänst 12 september i S:t Nicolai kyrka. Leta också efter alternativutställningen där alla som vill får vara med och bidra med hoppfulla motbilder.

TILL UTSTÄLLNINGEN hör en fantastisk bok med bilderna och brev till världens ledare. Läs svaren från Tony Blair, Arnold Schwarzenegger och många fler på

www.hardrainprojekt.com. Fotograf Mark Edwards är grundare av bildbyrån Still Pictures i London som är en av världens största med fokus på miljö och Tredje Världen.

Miljö, rättvisa och livsstil i möte med kristen tro, föredrag av Roland Spjuth, lärare vid Örebro Teologiska högskola och Karin Cedersjö, författare till boken "Rätt vist – hur i hela världen ska man leva" Cordia, Betelkyrkan i Örebro, söndag 14 september kl. 19

Samtalskvällar i kyrkorna i Örebro 15-18 september

Adventkyrkan, mån kl. 18.30
Filadelfiakyrkan, tis kl. 19.00
Immanuelkyrkan, tis kl. 18.00
Betaniakyrkan, tis kl. 19.00
Olaus Petri kyrka, tis kl. 19.00
Korskyrkan, tis kl. 18.00
Elimkyrkan, tis kl. 19.00
Långbro kyrka, tis kl. 19.00
Betlehems kyrkan, ons kl. 18.30
Axberg kyrka, ons kl. 19.00
Almby kyrka, ons kl. 18.00
Betelkyrka, ons kl. 19.00
Vasakyrka, ons kl. 19.00
S:t Nicolai kyrka, tors kl. 18.00

Mötesplatsen, tors kl. 19.00
Haga kyrka, tors kl. 19.00
Sörbykyrkan, tors kl. 19.30
S:t Mikael kyrka, tors kl. 19.30

Panelsamtal kring Miljö, rättvisa och livsstil i möte med kristen tro, Betelkyrkan i Örebro, söndag 21 september kl. 19

Moderator: Håkan Arenius, Ledarskribent på Dagen

I panelen: Susanne Rosendahl, Miljöstrateg vid Örebro kommun, Hans Hallberg, ansvarig för miljöcertifieringen vid Kyrkogårdsförvaltningen, Ylva Rundberg, Präst i Svenska kyrkan, Peter Anderberg, Direktör för Logstor i Örebro, Peter Wide, professor vid Örebro Universitet, Lennart Jansson, KFUM, projektledare för Hard Rain



Varför tror du att människor är med i Svenska kyrkan?



Claes Bertil Nilsson

– Många är med för att man alltid varit det och andra för samhörigheten och den kristna tron.



Samira Kanat

– Därför att man tror på det som står i bibeln och försöker leva efter den. Jag försöker men det är svårt..



Göran Wahlberg

– Många är med av gammal vana.



Jessica Olovsson

– Jag tror att gemenskapen är det viktigaste.



Håkan Larsson

– Tidigare föddes man in i kyrkan men nu måste man ta ställning.