

Advent och jul 2015

Vinterprogram

Kyrkobladet

BÄLINGE BÖRJE ÅKERBY JUMKIL

Svenska kyrkan 
BÄLINGEBYGDENS FÖRSAMLING

*En fridfull julhelg
och ett välsignat
gott nytt år*

Foto: Alex & Martin / IKON



ikonograf: Christina Lundström

Det är en härlig tid vi går till mötes. Med dofter och smaker av alldeles speciella maträtter och med adventssånger, psalmer och musik förbereder oss på olika sätt inför julens budskap: att Gud kommer oss så nära han kan genom att bli människa som vi.

Advent betyder ankomst och vi tänker på Jesu första ankomst och det som hände den allra första julnatten när herdarna som låg ute om natten fick höra budskapet om att Jesus var född i ett stall utanför Betlehem. De skulle gå dit och finna ett barn som låg lindat i en krubba och möta barnets mor Maria och berätta för henne allt de hört om att Jesus är Guds son.

Maria, den unga tonårsflickan utvaldes att bära Jesus i sin kropp. Ingen har varit närmare Jesus än hon och ingen kommer få uppdraget igen. Julen handlar mycket om gåvor – om att ge och ta emot. Så får vi ställa våra liv till förfogande, i Marias efterföljd, med de gåvor och resurser vi fått och ge dem vidare.

I den första av de fyra ikonerna, Bebådelsen, ser vi Jesusbarnet och Marias totala öppenhet och hur hon ställer sig själv och sitt liv till förfogande för Guds vilja. Hon gör det utan att veta vad det ska innebära. Hon vet inte att hon tillsammans med Josef och det nyfödda Jesusbarnet ska bli en flyktingfamilj undan Herodes grymma tyranni.

Så har Gud kommit till vår värld för att dela vår vardag och verklighet och han vet fullt vad det innebär att vara människa, han vet vad det är att fly för sitt liv, att sova under bar himmel i utsatthet och ovisshet. Han har sett stjärnorna ur vårt perspektiv och trampat på våra dammiga vägar. Det är därför Jesus också har namnet Emmanuel: Gud med oss.

En fridfull julhelg och ett välsignat gott nytt år önskar jag dig!

Kyrkobladet
BÄLINGE BÖRJE ÅKERBY JUMKIL

Nr 4 2015
December–januari
Ansvarig utgivare: Fredrik Fagerberg

Bälingebygdens församling
Bindarvägen 10
743 81 Bälinge



018-35 50 01, måndag–fredag kl 10–15
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/balinge

Foto: Lars-Erik Elebjörk



Fredrik, din kyrkoherde...

Under de kommande numren av Kyrkobladet kommer Fredrik att reflektera över de fyra ikonerna som finns upphängda i Bälunge kyrka. De heter tillsammans **Four Faces och Maria** och vill visa fyra olika ansikten eller skeenden och perioder i jungfru Marias liv. På så sätt blir de också en bild av ett mänskligt liv och hur Gud finns med oss i allt och genom allt som möter oss längs vägen.

Ikonerna är målade av ikonograf **Christina Lundström** i samband med Bälunge kyrkas återöppnande 2010.



Nyhet: Emmas gudstjänstskola

Vad betyder prefation? Varför har prästen olika färger på stolan, och vad är egentligen en stola? Hur vet man när man ska stå upp?

Det här med hur man gör när man firar gudstjänst är inte alldeles lätt. Det finns mycket i agendan, dvs ordningen man följer, som kan väcka frågor.

Språket kan vara svårt – ibland brukar vi som jobbar i kyrkan säga att vi pratar ”kyrkiska”, för precis som i andra delar av samhället så finns det ord och begrepp som bara används i kyrkliga sammanhang. Det kan också tyckas finnas en massa underförstådda regler som man borde känna till eftersom ”alla andra” verkar veta hur man gör.

I min gudstjänstskola hoppas jag kunna bidra med svar och förklaringar som gör gudstjänsten mer begriplig, vilket i sin tur kan leda till att det blir roligare att vara gudstjänstfirare, för det är ju mer meningsfullt att delta i något som man känner till både till form och innehåll. Jag vill gärna veta vad ni sitter och funderar på, så skicka gärna en fråga eller tanke kring gudstjänsten till mig så tar jag upp den i ett kommande avsnitt. Kontaktuppgifter, se baksidan.

Taizémässa 19/1

Firas samma datum som vår ungdomsverksamhet Seven, u.v.

Tillkännagivanden

Döpta

Kevin Anders Eriksson	11/8
Charlie Wilhelm Öhman	15/8
Agnes Inger Karin Blomster	29/8
Theo Amin Varedian Jansson	27/9
Arvid Anders Erik Ahlgren	3/10
Tyra Sara Lovisa Ahlgren	3/10
Ingrid Sofia Eleonora Malin	3/10
Isabella Vilma Alexandra Tigerström	3/10
Viggo Albert Ivar Blomdal Kenving	17/10
Neah Isadilia Sofie Häggglund	17/10
Vincent Häggglund	17/10

Avlidna

Karl Ingemar Gottfrid Olsson	27/7
Hans Åke Ekström	12/8
Sigrid Kristina Andersson	15/8
Svante Eklund	25/8
Urban Ingvar Jaresved	26/8
Naemi Kristina Andersson	27/8
Nils Gustaf Evert Eriksson	28/8
Olof Vestberg	3/9
Bertil Valdemar Öberg	6/9
Per-Olof Oskar Borg	24/9

Barnverksamheten

Startar vecka 3.

Filmkvällar

Se mer info på webbsidan.

Fredrik ny kontraktsprost

Vid kontraktsmässan 18 oktober i Bälunge kyrka mottogs kyrkoherde Fredrik Fagerberg som kontraktsprost i Upplands västra kontrakt av biskop Ragnar Persenius.

Vad gör en kontraktsprost?

Ett stift är indelat i kontrakt som består av flera församlingar och pastorat. Kontraktet är tjänstgöringsområde för en kontraktsprost.

Kontraktsprostens uppdrag är ett utflöde av stiftets uppdrag att ha tillsyn över församlingens liv. Kontraktsprosten är biskopens förtroendeperson och handlar på uppdrag av biskopen.

I kontraktspostens uppgift ingår att biträda biskopen med ledning, tillsyn och vid visitationer i församlingarna samt fullgöra de uppgifter som finns reglerade i kyrkoordningen.

Upplands västra kontrakt

Björklunge-Skuttunge-Viksta pastorat

Bälungebygdens församling

Vattholma pastorat

Norra Hagunda församling

Balingsta pastorat

Vittinge församling

Västerlövsta pastorat

Östervåla-Harbo pastorat

Nora församling

Själavård – en inbjudan till samtal

I bland behöver vi någon utomstående att tala med, någon som har tid att lyssna, någon som orkar följa med en bit på livets väg. Att bli lyssnad till och att få ge uttryck för sina tankar kan vara till stor hjälp.

Inom kyrkan använder vi ofta ordet själavård för att beskriva ett sådant enskilt samtal. Det kan vara ett vägledande samtal mitt i livet eller ett samtal utifrån en specifik situation. Tankar om Gud och andlighet har en självklar plats, men det kan lika gärna handla om problem i relationer, sjukdom eller liknande. Inget är för litet eller för stort för att tas upp i ett själavårdssamtal.

I Bältingebygdens församling är det prästerna som har som särskild uppgift att vara själavårdare, och som finns till för dig som behöver någon att prata med. Vid ett själavårdssamtal mellan dig och en präst råder total tystnadsplikt. Det innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet. Om du ber om själavård så kan det röra sig om allt ifrån ett enstaka samtal till en mer regelbunden kontakt under en längre tidsperiod.

Vill du boka ett samtal eller har du andra frågor? Kontakta Emma Hedlundh eller Fredrik Fagerberg. Våra kontaktuppgifter hittar du på baksidan av Kyrkobladet.

Känner du dig ensam – skulle du vilja ha besök?

I Bältingebygdens församling finns Väntjänsten, en grupp ideellt engagerade människor som erbjuder kontakt, stöd och hjälp till dig som behöver det. Det kan till exempel handla om att få besök i hemmet, att ha regelbunden kontakt per telefon, att ta en promenad tillsammans eller att få sällskap till sjukhuset eller apoteket.

Det kostar inget att få hjälp av någon från Väntjänsten och du behöver inte tillhöra eller vara aktiv i Svenska kyrkan för att ta kontakt.

Välkommen att kontakta Emma Hedlundh för mer information.

Födelsedagsfest

Två gånger per år, vår och höst, inbjuder vi till Födelsedagsfest. Det är Väntjänsten i Bältingebygdens församling som tillsammans med husmor förbereder själva festen. Anna på kansliet skickar ut inbjudningar och tar emot anmälningar från alla som fyllt 75, 80, 85 eller 90 år och därutöver under det halvår som passerat.

Det är ett mycket uppskattat arrangemang och den som fyllt år får också ta med sig ett sällskap. Tillsammans brukar vi vara ca 60 personer som äter god lunch med underhållning därtill!

Dolce & Mezzo

Gär du i gymnasiet? Skulle du vilja sjunga, träna magmuskulerna (ja, man tränar faktiskt magmuskulerna när man sjunger!) och samtidigt ha roligt tillsammans med dina vänner? Då är du hjärtligt välkommen att sjunga i vår nya ungdomskör **DOLCE!**

Vi sjunger allt från visor, musikal- och poplåtar till andliga sånger, tisdagar 17-18 i Bälinge församlingsgård. Varannan tisdag är det efter soppmiddagen även Taizémässa i vårt mysiga kapell där kören medverkar. Till våren kommer Dolce även att sjunga på ett par mässor och naturligtvis åker vi på körresa!

Häng med, kören behöver dig! Och ta med dig din favoritsång på tisdag!

MEZZO heter vår nya barnkör, med ett tiotal underbara barn i årskurs 3. Vi övar varje onsdag 14.30, därefter är det andakt, pyssel och mat. Mezzo kommer att medverka på gudstjänster vid flera tillfällen till våren och kommer att sjunga en del tillsammans med flickkören Crescendo.



Rätt svar i förra numrets bildfråga: Fattigbössa, Bälinge kyrka Foto: SACER

Foto: Alex & Martin / IKON

Musik i advent

5 december kl 18

Bälinge kyrka
Julkonsert med Stefanoskören.

6 december kl 18

Åkerby kyrka
Stråkklang i Advent
Christina Lundströms folelever.

11 december kl 18

Åkerlänna Bygdegård
Lucia

12 december kl 16

Bälinge kyrka
Julkonsert med Lucia
Kyrkokörerna, Crescendo, och Mezzo.

13 december kl 18

Jumkils kyrka
Luciakonsert
Barn i blandade åldrar från Jumkil.

Foto: Magnus Aronsson / IKON

Musik i jul

Julafton 24 december kl 10

Bälinge kyrka
Tittut i krubban
Gott & Blandat

Julafton 24 december kl 21.30

Åkerby kyrka
Julnattsgudstjänst i stråkprakt
Åkerby stråk

Nyårsafton 31 december kl 16

Bälinge kyrka
Nyårsbön med sång
Emma Hedlundh och Kriszta Dali.

Trettondagskonsert 6 januari kl 18

Jumkil kyrka
"Vem har tänt en stjärna"
Kriszta Dali, sopran.
Adrian Sandström, piano/orgel.

Profilen: Dagmar Wänéus

Ett liv i människans tjänst

Text och foto: Eva Hallor

Hon har jobbat med människor i hela sitt liv
och känner i stort sett hela Bälinge. Och med omnejd, om man får tro henne själv.
Hon verkar aldrig vilja slå ner på takten trots att åldern börjar ta ut sin rätt och hälsan sviktar.
Men det finns inte ett spår av det i de bruna ögonen.
De lyser istället av både klokhet, livslust och kamp.



Dagmar Wänéus är uppvuxen i en liten by på Höga kusten i Ångermanland. Salteå hade ett hundratal invånare och som det ju är på småställen så kände alla alla. Särskilt blev det så eftersom familjen drev en divershandel där Dagmar jobbade först som springflicka och så småningom steg i graderna och fick stå bakom disken.

Hemma i skolan i Salteå var det åtta barn som gick i sammanlagt sex årskurser. Dagmar hade till och med tvingats börja mer än ett år för tidigt för att rädda skolan. Den hade för få barn och hängde på en skör tråd. När hon sedan blott 12 år gammal flyttade från den lilla byn in till storstan Härnösand för att gå i läroverket blev det en enormt stor omställning. Hon bodde där inackorderad i veckorna och åkte hem på helgerna.

Dagmar läste på latinlinjen och det gjorde också en ung man vid namn Christer.

– Vi bodde grannar när vi bodde i inackorderingsrummen och började ta sällskap till skolan. Och så blev det som det blev, säger Dagmar. Och efter vi tagit studenten flyttade vi ner till Uppsala. Jag skulle läsa Nordiska språk och Christer gick juristlinjen för att läsa till polismästare.

När de kom till Uppsala bodde de först i var sitt inackorderingsrum på Luthagen. De var inte gifta och det gick inte för sig att bo ihop på den tiden. När de sedan ”blev med lägenhet” gifte de sig. Året var 1959 och bostaden var en alldeles

nybyggd lägenhet på Täljstensvägen i Eriksberg. Sen kom första barnet Michael år 1960 och Cia kom 1963.

– Christer blev färdig jurist och fick jobb som polismästare. Han reste runt och jobbade i Sundsvall, Falun och överallt. Det var en jobbig tid, att vara ensam med Michael. Men mina föräldrar ville inte missa sitt första barnbarn så de sålde sin butik, flyttade ner hit och köpte en butik här i Uppsala istället. Jag hade stor hjälp av dem när barnen var små.

Maken Christer hade vikarierat i Bälinge skola ett tag under utbildningen och när han slutade var det dags för Dagmar att ta vid. Hon blev lärare för 15-16-åringar och var själv bara 22 år vilket förstas var en lite märklig känsla.

Efter att ha pendlat ett tag fick paret köpa rektorsbostaden i Bälinge när den gamla rektorn flyttade,

– Vi flyttade ut 1962. Det var helt underbart att slippa pendla. Det var ju rena rama landet här då. Ja det kändes som att komma hem.

År 1968 hade Dagmar bestämt sig för att vara hemma med barnen en termin, och att vara en god mor, som hon säger själv. Tidigare hade familjen haft barnflickor. Men istället fick hon en förfrågan om hon ville jobba på en nyöppnad barnstuga som skulle öppna i Lövstalöt. Problemet med barnpassning för de egna barnen skulle också vara löst för hon skulle få ha dem med sig på

jobbet. Hon antog utmaningen, för en sådan var det.

– Ingen hade hört talas om barnstuga tidigare, berättar Dagmar. Vi fick ragga ihop barn och på några månader hade vi fått ihop en full grupp med 15 barn.

Efter det bestämde Dagmar sig för att gå på förskolelärarutbildningen i Uppsala. Under tiden arbetade hon på på barnstugan och varvade så småningom det med att vicka som lärare på samma utbildning som hon nyss hade gått, jobba på ett nytt dagis i Bälinge, vara handledare i Barnstugeutredningen och på förskolor i Uppsala.

År 1986 blev Bälinge en kommundel i Uppsala kommun tillsammans med Björklinge. Bälinge behövde då ett socialkontor och Dagmar arbetade där som förskolechef i 14 år. Hon hade hand om alla skolor och förskolor.

– Det var en fantastisk tid. Det blev en ”vi-känsla” i hela kommundelen. Men sen blev det storkommun igen med Uppsala och jag hade varit med om så många omorganiseringar att jag inte ville vara med om ett till.

När Dagmar flyttade till Bälinge gick hon med i kyrkokören och den har kommit att betyda mycket för henne genom åren. Hon sjunger även i Börje kyrkokör ibland. Mellan 2002–2013 var Dagmar också ordförande i kyrkorådet och hon berättar hur det hela började,

– Det första vi gjorde var att restaurera kyrkan. Den var stängd i fyra år. Jag var också drivande i sammanslagningen mellan Åkerby, Börje, Junkil och Bälinge församlingar. Jag var ute på alla slags möten i församlingarna och pratade om fördelarna med en sammanläggning. Det är så viktigt med självständighet och jag ville lugna alla. Det blev en sammanslagning 2010 och jag har hittills inte hört någon som tycker att det blev sämre. Det var en lärorik tid för mig också.

Förutom alla sociala åtaganden ägnar Dagmar sig åt de fem barnbarnen och de två barnbarnsbarnen när det finns tid. Och får hon välja själv så sitter hon helst numera. Fötterna är inte bra men slipper hon använda dem är hon hur pigg som helst.

Dagmar tycker om att sticka och sy och numera blir det mest att laga allt som barnbarnen lämnar till henne. Hon har ett rikt liv att se tillbaka på med skiftande arbeten och alla i människornas tjänst.

– Du är en riktig hoppjerka du, sa pappa till mig. Och det var inte positivt menat, berättar Dagmar och skrattar. Men jag har utvecklats kollosalt i alla olika jobb som jag har haft. Och jobbet på barnstugan, det var det roligaste jag har varit med om.

Program



Bälunge



Börje



Åkerby



Jumkil

2 sön i advent
6 december

10 Mässa

13 Familjegudstjänst

18 Musik
Stråkklang i advent

11 december

18 Lucia
Åkerlänna Bygdegård

12 december

16 Julkonsert
med Lucia | Kyrkkörerna,
Crescendo och Mezzo

3 sön i advent
13 december

10 Familjegudstjänst
med Lucia | Gott & Blandat

18 Lucia

4 sön i advent
20 december

10 Mässa
Kriszta Dali, sång

Julafton
24 december

10 Tittut i krubban
Gott & Blandat
23 Julnattsmässa | Bälunge kyrkokör

21.30 Julnattsguds-
tjänst
Åkerby stråk

11 Samling
vid krubban

Juldagen
25 december

7 Julotta
Börje kyrkokör

Annandag jul
26 december

13 Gudstjänst
Ebeneser kapell

Söndagen e jul
27 december

10 Mässa

Nyårsafton
31 december

16 Nyårsbön
med orgelmusik

Nyårsdagen
1 januari

13 Nyårsmässa

Söndagen e nyår
3 januari

13 Gudstjänst med Julfest
Oxsättra kapell

Trettondedag jul
6 januari

10 Mässa

18 Konsert
Kriszta & Adrian

1 sön e trettondedagen
10 januari

10 Mässa Församlingshemmet
Börje kyrkokör

2 sön e trettondedagen
17 januari

10 Mässa

13 Gudstjänst

Septuagesima
24 januari

10 Gudstjänst

13 Mässa

Kyndelmässodagen
31 januari

10 Ljusgudstjänst
Bälunge Kyrkokör,
Gott & Blandat

Kansli 018-35 50 01

Präster

Telefon- och besökstid **Måndag–fredag kl 10–12 och 13–15**

Kyrkoherde **Fredrik Fagerberg** Telefon **018-35 57 55** Mobil **018-35 56 08**

Bälunge församlingsgård, Bindarvägen 10, 743 81 Bälunge

fredrik.fagerberg@svenskakyrkan.se

balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se Fax **018-33 41 94**

Komminister **Emma Hedlundh** Mobil **018-35 56 17**

emma.hedlundh@svenskakyrkan.se

Ekonomi 018-35 51 37 Bankgironummer **5243-1624**

Vik. komminister **Sofia Oreländ** Mobil **018-35 56 71** Magdelena Fredman tjl.

sofia.oreland@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri 018-35 53 94

Husmor Bälunge församlingsgård 018-35 56 62

Kyrkomusiker

Barn- och ungdomsverksamhet

Organist **Kriszta Dali** Mobil **018-35 56 32**

kriszta.dali@svenskakyrkan.se

Vik. ungdomsledare **Oscar Gustavsson** Mobil **018-35 56 49** Hannes Huusko tjl.

oscar.gustavsson@svenskakyrkan.se

Kantor **Gerd Simonson-Grahn** Mobil **018-35 56 38**

gerd.simonson-grahn@svenskakyrkan.se

Barnledare **Elaine Björkenklint** Mobil **018-35 56 81**

elaine.bjorkenklint@svenskakyrkan.se

Kantor **Ivar Murelius** Mobil **018-35 56 39**

ivar.murelius@svenskakyrkan.se

Oxsättra kapell 018-35 60 12

Börje församlingshem 018-36 91 18

Jumkil församlingsgård 018-35 83 07

Vår verksamhet sker
i samverkan med

sensus

www.svenskakyrkan.se/balunge