

# KYRK & NYTT



SOMMAREN 2015



*Välkommen att vara med och klä midsommarstången den 18 juni! (Mer information om midsommarfirandet hittar du på sidan 12) . Foto: M.B.2014-06-19*

**Svenska kyrkan**   
MJÄLLBY FÖRSAMLING





## Den blomstertid nu kommer!

Skolavslutningspsalmen framför andra, nr 199 i psalmboken, väcker många känslor. De flesta vill att den skall finnas med när vi firar att sommarlovet inleds.

På några platser i vårt land har skolavslutning i kyrkan blivit ett problem men lyckligtvis inte hos oss. I vår församling har vi inte upplevt någon stor svårighet i att förena skolans förhållningsregler med önskemålen om en traditionell terminsavslutning i kyrkan. Det känns bra när alla, oavsett om de delar kyrkans tro eller inte, kan vara med vid en så stor gemensam högtid.

För mig som ofta är med när de sommarlovslyngande barnen och ungdomarna kommer till kyrkan är det viktigt att respektera att det först och

främst är skolans arrangemang. Det är skolans personal som bjuder in och som förbereder programmet tillsammans med eleverna. Samtidigt märker jag att både elever och anställda känner att de kommer in i ett rum som inte liknar andra rum. Kyrkorummet är på det viset en avskild eller helig plats. Ja, en betydelse av ordet "helig" är faktiskt avskild. För den som vill tänka så, talar rummet med sin rymd, med sin längd och bredd och höjd om någon som är större än det vi människor vanligen räknar med. Bilder och symboler i kyrkan fördjupar vår förståelse av en gudomlig dimension men utan att vara påträngande. Min önskan är att alla ska känna sig välkomna att sjunga om blomstertiden som nu har inletts och att ingen ska känna sig utestängd därför att vi gör det i kyrkan. För den som vill delta i gudstjänster med gemensam bön, bibelläsning och förkunnelse finns det många tillfällen till det och naturligtvis blir jag väldigt glad om skolavslutningen hos någon väcker en läng-

tan att återkomma till kyrkan vid fler tillfällen för att uppleva mera. Att de första mötena med kyrkan kändes välkomnande är i så fall en värdefull känsla som man bär med sig.

Kanske ses du och jag vid någon skolavslutning, annars hoppas jag att du får möjlighet att sjunga med i våra mest älskade sommarpsalmer vid något annat tillfälle. Nu ser vi fram emot alla sommargudstjänster och sommarandakter som vår församling skall fira i olika sammanhang och på olika platser, inte bara i kyrkorna. Här nedanför ser du programmet för vägkyrkan i Ysane. Fler tips hittar du på anslagstavlan på sid. 10-11 och på sista sidans kalendarium. Håll också utkik på vår hemsida och i tidningarnas annonser så hittar du säkert något som intresserar dig. Välkommen!

*Patrick*

## Program Ysane 2015

## Vägkyrka

### Program vid andakt kl. 14.00 v. 30

Måndagen den 20 juli

Barbro och Lars Svensson, sång och musik

Tisdagen den 21 juli

Hälleviks gitarrgrupp

Onsdagen den 22 juli

Celenokören

Torsdagen den 23 juli

Mjällby församlings eget program

Fredagen den 24 juli

PRO-kören

### Program vid andakt kl. 14.00 v. 31

Måndagen den 27 juli

Program ej bestämt

Tisdagen den 28 juli

Kerstin Olofsson - tvärflöjt

Onsdagen den 29 juli

Viktoria Persson och Maria Duvald  
– sång och piano

Torsdagen den 30 juli

Ola Söderdahl och Jutta Wihlborg  
– musikprogram

Fredagen den 31 juli

Rolf Nilsson - sång



Barbro och Lars Svensson vid Vägkyrkan i fjol.

Foto: M.B. 2014-07-21

### Visning av kyrkan före och efter andakt.

Öppettider måndag till fredag kl. 12.00-16.00.

Servering i församlingshemmet.

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

# Listerbygden

Här sover Listerbygden, trött av vakan sin sommarmiddagssömn, den himlaborna, med slättens gröna täcke under hakan och havets vågor plaskande kring tårna.

Som gårdens bonde, som har fått till bästa av bordets håvor, kropp och själ till fägnad tar bygden nöjd sin frodiga siesta av höjdens himmelsblå sparlakan hägnad.

Det står en ko vid klövervallens tjuder och lystrar till ett tag förströdd och grätten, när visselpipan från stationen ljuder och tåget sakta ringlar ut på slätten.

Och slättens åkrar ligga soligt tysta i stilla väntan uppå skörd och gröda



som landets döttrar, första gången kyssta, på moderskapets lust och vedermöda.

En frodig skörd betyder mod och styrka och glada gästbud och god förtäring –. Och mitt på slätten ligger socknens kyrka. Ty pris ske Gud, som giver år och äring!

*Ur diktsamlingen ”Mosaik”,  
av S. Neander Nilsson, Mörby*



Alla somrars  
sommar

Sommar? Självs skriver jag i vårtid, en konfirmandgrupp är klar och på torsdag kväll ska vi sjunga vårsånger med kyrkokören. Igen? Ja, tänk. En ljuspunkt. En hoppets signal.

Inför sommaren behöver jag sådant och det tror jag många gör. Jo, solen skiner, blommor slår ut och fågelungar piper bak boets trygga väggar, just så som Herren ville.

Men på havet färdas människor i tusental, låt denna sommar få bli en i frihet och trygghet för dem. I ruiner vandrar och gömmer sig hela familjer på flykt, låt denna sommar bli den där krigets fador viker.

På många platser pågår återuppbyggnad efter sjukdoms-epidemier och naturkatastrofer, låt denna sommaren få bli fylld av frivilliga krafter och goda, kloka beslut om stöd.

Vi vet att Herren ger växt, liv och evigt liv, vi vet att Jesus i sin helige Ande vandrar med oss, uppstånden och levande. Den sanningen syns så väl i en del människor, låt denna sommar få bli en där fler får lysa. Låt sommaren fyllas av goda dagar, tillfrisknanden, ny vänskap, minskade avstånd, god vilja och försoning. Tills vi når ALLA SOMRARS SOMMAR, må vi få leva och växa i den sommar vi nu får!

*Solveig Wollin, komminister*



# Som gårdskarlar hos kyrkovärden Sigfrid Persson



Härmed vill jag leverera ett vackert ungdomsminne. Det handlar om den på sin tid mycket kände köpmannen och kyrkovärden Sigfrid Persson i Hosaby.

Att jag kom i kontakt med honom berodde på att han hade en stor trädgård som han inte orkade sköta på egen hand. Han frågade mig en dag om jag ville bistå honom med att sköta trädgården och givetvis tackade jag *ja*. Jag blev något av en gårdskarlar hos honom. Jag trivdes med Sigfrid Persson och han trivdes med mig.

Vem var då Sigfrid Persson? Jo, han var född i Istaby i den s.k. Liljedahlska gården som son till hemmansägaren Per Persson och hans hustru Ingrid Eriksdotter. Sigfrids mor Ingrid var inte vem som helst. Hon var dotter till den på sin tid kände magikern Erik Svensson, som kallades för ”Sme-Eiriken”. Han besatt oanade magiska kunskaper både vad gäller svart som vit magi. Ett bevis på detta är följande. En söndag på 1800-talet satt denne Erik Svensson och hans hustru Pernilla Larsdotter i Mjällby kyrka under rådande gudstjänst. I predikstolen stod hovpredikanten Per Andreas Berggren. Helt plötsligt kände Erik Svensson på sig att något var i görningen hemma på hans gård i Istaby. Han och hustrun Pernilla lämnade i hast kyrkan mitt un-

der predikan och begav sig hem. Hemma fann han att gården var full av mylingar och vättar från underjorden. Varför nu detta då? Jo, Eriks dräng hade fått tag i hans svartkonstbok och läst upp dessa andar ur underjorden. Men Erik fann på råd. Med hjälp av sin svartkonstbok läste han ner andarna varifrån de kommit samtidigt som han bad drängen att aldrig mera läsa ur hans magiska bok.

Sigfrid Persson som var barnbarn till Erik Svensson höll honom mycket högt och jag minns att Sigfrid alltid sade ”Morfar han konne han”. Jag undrar om inte Sigfrid själv hade ärvt lite av morfaderns magiska konst. Jag tyckte ibland att det kunde stämma ty Sigfrid var faktiskt lite klu- rig. Men han hade också en förlö-



Foto: M.B.

sande humor som jag gladdes åt när jag gick i hans stora örtagård och grävde eller räfsade löv eller vattnade hans mångfald av blommor. Jag envisades med att kalla Sigfrid för *Den store Vingårdsmannen* och det gillade Sigfrid. Jag klöv också Sigfrid Perssons vinterved, något som passade mig som var en rutinerad skogshuggare som vintrarna igenom högg ved åt Hosabybönderna nere i deras utmarker.

Sigfrid Persson var född den 10 juli 1883 och dog den 9 juli 1963 dagen innan sin 80-årsdag. Åtföljande söndag satt jag i Mjällby kyrka och kan alltjämt för mitt inre höra när kyrkoherde Stjernquist förrättade tacksägelsen med orden, ”Sigfrid Persson, Hosaby, har avlidit i en ålder av 80 år, så när som på en dag”.

För att hugfästa minnet av sin mors födelse för hundra år sen skänkte han en kyrkklocka till församlingen år 1949. Klockan har bl.a. denna inskription: ”Anno Domini, MDCCCCIL under Gustaf V 42 regeringsår då Anders Nygren utnämndes till biskop över Lunds stift och Rudolf Stjernquist valdes till kyrkoherde i Mjällby församling blev denna klocka gjuten hos Firman K.G. Bergholtz & C:O, Stockholm”.

Tydligen hade Sigfrid Persson ett agg till kontraktsprosten Carl



Adrian som då i samma veva slutade sin 37 år långa tjänstgöring såsom kyrkoherde i Mjällby. Hans namn kom nämligen inte med på klockan.

Andra donationer som Sigfrid gjorde var bl.a. en summa till Mjällby kyrkas renovering på 1940-talet samt var även den som skänkte fri tomt till skolköksbyggnaden i Hosaby, vilken uppfördes 1933 för en ungefärlig kostnad av 12.500 kronor.

Vid ett tillfälle kände sig Sigfrid Persson väldigt förnedrad. Det skedde år 1937 då bårhuset i Mjällby var under uppbyggnad. Den kände husflyttaren och byggmästaren Fritz Persson var i arbete i bårhuset då Sigfrid Persson kom in i bårhuset för att inspektera. Det lär ha uppstått en häftig ordväxling mellan de båda. Detta resulterade i att Fritz Persson gav Sigfrid Persson en rungande örfil så att han föll mot katafalken. Det hela slutade med att Sigfrid Persson stämde Fritz Persson till tinget där han dömdes till böter för sitt tilltag. Sigfrid Persson gick alltså segrande genom striden. Han lät sig inte kuvas av den synnerligen hetlevrade "Snickare-Fritzen". Sigfrid var ju dock besutten kyrkvärd och nöjde sig icke med att bli förnedrad i dödens hus i Mjällby.

Sigfrid Persson var mycket intresserad av Listersläkten, en odalmannasläkt som han själv tillhörde. Han var därför med om att bilda Listersläktens förening och saknades sällan på släktens träffar.

Sigfrid Persson var gift två gånger men var barnlös. Hans första hustru Emma dog tidigt. Hon var dotter till handlaren Knut Persson i Istaby, kallad "Pella Knud". Ytterligare tre döttrar hade Knut Persson, nämligen Amanda gift med hemmansägaren Oskar Persson i Mörby, Sandra gift med Herbert Bengtsson på Östragården i Siretorp samt Pella gift med

hemmansägaren Olof Olsson i Mjällby. Sigfrid Persson var alltså sväger med tre besuttna bönder.

Sigfrids andra hustru hette Anna Ellen, f. Anderberg. Hon var anställd i hans lanthandel i Hosaby. Det uppstod tycke och de gifte sig med varandra. Anna Ellen dog 1965, två år efter Sigfrids hädanfärd. Omsider blev det efter den andra hustruns frånfalle auk-

tion på hemmets inventarier. Jag minns att jag ropade in Sigfrid Perssons stora bokhylla. Jag ville ha den som minne efter honom.

Det går många historier om Sigfrid Persson. Han var en mycket driven lanthandlare och sades ha blivit stenrik på denna sin verksamhet. Han hade helt enkelt sinne för affärer.



Foto: M.B.





Foto: M.B.

Som kyrkvård var han en prydnad för församlingen. Han log alltid så förbindligt mot kyrkfolket när han samlade in kollekt. Som ”parhäst” vad gäller kyrkvårdskapet hade han kommunalmannen och hemmansägaren Olof Thomasson i Lörby.

Som kyrkvård hade Sigfrid Persson onekligen stor makt. Det sades allmänt att han inte gillade kyrkvaktmästaren Bernhards Österberg och lyckades med att få honom mer eller mindre avsatt. Bernhard Österberg var inte mer än 60 år då han 1946 slutade som kyrkvaktmästare. Han levde ännu 10 år därefter och dog 1956, 70 år gammal. Bernhard Öster-



Foto: M.B.

berg var vegetarian och Sigfrid Persson sade en gång, kanske fler gånger, att ”han kunde sitta där borta och gnaga på sina morötter”. Bernhard Österberg var också begravningsentreprenör. Men han hade ingen egen likbil. Han hade dock hjälp i det fallet av smedmästare John Lindh i Mjällby. Han hade nämligen en bil på vilken han monterat en karet som fyllde en sådan bils krav. Bernhard Österberg sålde likkistor också till andra församlingar bl.a. till Gammalstorp. På den tiden kom kistorna i sektioner från kistfabrikerna. Entreprenörerna fick själva montera ihop dem.

När Sigfrid Persson lämnade kyrkvårdskapet i Mjällby efterträddes han av häradsdomaren Knut Bengtsson i Lörby skog. Ryktet vill göra gällande att vad gäller Sigfrid Persson själv så lär han ha blivit utmanövrerad som kyrkvård. Det var i så fall tråkigt ty han var en prydnad vad gäller kyrkvårdskapet i Mjällby.

Frid över Sigfrid Perssons minne. Han var en särpräglad person vars liv gav eko i hela församlingen. Som hans gårdskarlar minns jag honom med stor tacksamhet. Han var en stor personlighet, han som var ättling till en av vår församlings största magiker, d.v.s. ”Sme-Eiriken” i Istaby. Sigfrid och hans båda hustrur sover under en mycket iögonfallande gravsten inte långt från sakristian i Mjällby kyrka.



Ove Johnsson

Bild: [www.pegasosryttare.se](http://www.pegasosryttare.se)

**1 maj** I Norge Bøke hade samlats närmare tusen personer för att hälsa våren på traditionellt sätt. I den rymliga serveringslokalen underhölls publiken med sång och dragspelsmusik. Vårtalare var här landstingsman Axel Jacobsson, Gammalstorp, som slöt sitt tal med ett leve för våren, varefter man fylkades kring majbålet, som tändes i strandkanten.

– Vid församlingshemmet i Mjällby sjöng kyrkokören och invid bollplanen vid skolan brann ett storslaget majbål. Vårtalare var skolvaktmästare Åke Jeppsson och mycket folk var i rörelse. Mjällby-lottorna hade ordnat med kaffeservering i församlingshemmet. Behållningen av denna blev 153.50 kronor som tillfaller Lutherhjälpen.

**10 maj** Handelsgymnasieexamen har i Kristianstad avlagts av bl.a. Inger Birgersson, Istaby, samt Göran Ahlgren, Lars Ragnarsson, Mjällby samt Börje Duvell, Torsö, i distributionstekniska grenen.

- Studentexamen har vid Lunds privata elementarskola avlagts av Lars Johansson, Mjällby och Gunilla Mårtensson, Lönneborg, Ysane.

**8 juni** Sjökapensexamen har vid sjöbefälsskolan i Malmö avlagts av bl.a. Roland Södergren, Hällevik. Det kan tilläggas att han var primus i klassen och tilldelades som premium ett ur i guld.

**22 juni** S:ta Gertruds kyrka i Ysane har fått en ny orgel inmonterad, som togs i bruk vid söndagens högmässa. Mårtens-

# Detta hände för 50 år sedan

(Hämtat ur Sölvesborgs-Tidningen, sammanställt av Birgit Larsson)

sons orgelfabrik i Lund har levererat orgeln och ansvarig för monteringen är orgelbyggare Lars Sköld. När väl arbetet här var klart flyttade han direkt till Gammalstorps kyrka för att rengöra orgeln där. På så sätt får kantor Anna-Lisa Andersson en alldeles ny orgel i Ysane och ett nystämt instrument i Gammalstorp, att spela på. Hon är som bekant kantor och organist i båda församlingarna.

- Djupfryst Broilerkyckling per kg 7.25, färskpotatis per kg 0.95, Luxus kaffe 500 gr 4.95.

**1 juli** På vackra Torsölägret pågår en instruktionskurs anordnad av Röda korset för 27 ungdomar i åldern 15-20 år, från Simrishamn i söder till Aborrträsk i norr, även från Norge och Finland finns några med. U.R.K-konsulent Lähnn från Vollsjö och sköterskan Tengvall från Båstad har hand om lektionerna i första hjälpen, sjukvård, transporttjänst m.m. Gymnastik, orientering och bollspel ingår också i dagens program till både nytta och nöje.

- Skottkärra Ekeby, 85 liter 62 kr, Helios elspis 720 kr, 94-oktanig bensin 75 öre per liter.

**6 aug.** Ett 40-tal damer från Ysane Röda korskrets har haft sin traditionella sommarutfärd där första anhalten blev Bjäre industrier, där besågs fabrikationen, samt avsmakning av olika produkter. Vidare till Tollarp och Ekens sängklädesfabrik. Nästa anhalt för färden blev Malmö med besök i strumpfabriken och det blev även tid för shopping innan middagen, som intogs på Östarps gästgivare-

gård. Färdledare för den lyckade utfärden var fru Brita Persson, Stensborg.

**9 aug.** ”Hemmansägare Bengt Nilsson, Lörby, är säkerligen den förste odal mannen som startat säsongens skördarbete på Lister. Det är sonen Sven-Arne, som glad i hågen, kör skördetröskan och konstaterar att kornet är ovanligt fint i år

- En speciellt glad ung man i Västra Näs är 26-åriga sångaren Rolf Nilsson, som idag reser till Oslo för att tillträda en befattning som sångare på den norske opera i Oslo, vilken nu är helt nyrestaurerad. Stadsteatern i Göteborg beviljade mig tjänstledighet, berättar Rolf Nilsson, som kommer få vara med om uppförandet och föreställningen av en nyuppsättning av Verdis opera ”Aida”, när operan återinvigas. Har nu även varit på en kyrkosångarturné i Belgien och Frankrike och besökt ett tiotal kyrkor, med andliga sånger av Bach, framförda på tyska.

**25 aug.** Dags att börja plugget igen för 570 elever, som infann sig till samtliga åtta skolor fördelade på 31 klassavdelningar i Mjällby skoldistrikt. Vid urpremiären för skolmåltider serverades är-

tor med fläsk, som fick gott betyg av eleverna. Föreståndarinnan för hela skolbespisningen är fru Viola Jeppsson och utspisningen vid varje skola sköts av köksbiträdena, vilka är anställda av K.B.S. som även svarar för mathållningen och pappersserviserna. Kommunen svarar för lokaler och bestick. Rektor Fritz Agnvall är högtidligen belåten över att ”hans” ungar får ett praktigt lunchmål fem dagar i veckan. På Hanö blir det ingen utspisning alls, där kommer föräldrarna i stället få ersättning för samma kostnad per barn som övriga skolor. Cirka 250.000 kronor per läsår blir kostnaden i distriktet eller 2.60 kronor per portion.

**1 sept.** M/S Idalia av Hällevik har nu gått sin förintelse till mötes. Nordersundstrålaren ”Dagny” kom in till Hällevik och tog ”Idalia” på släp cirka 1.500 meter ut, med kursen mot Sotare-Bengtens f.d. stuga på Kråkenabb. Skeppare Ernst Södergren hade av sjöfartsstyrelsen fått tillstånd att få bränna sin skuta på anvisad plats, på grund och så nära stranden som möjligt. Även Mjällby hälsovårdsnämnd gav sitt tillstånd. Skutan dränktes in med åtskilliga liter bensin, en tändsticka sattes till, efter några sekunder stod det avriggade träfartyget i ljusan låga. Efter en tid var skepparen ombord för att ta tillvara användbart metallskrot. Den 61-åriga skutan är

## Vill du ha fler exemplar av KyrkNytt?



Om du önskar erhålla ytterligare något exemplar av KyrkNytt, så är du välkommen in på pastors-expeditionen, Stenlängan, Mjällby/Ysane församlingshem eller Mjällby/Ysane kyrka för att få ett exemplar.



# Stenlängorna vid prästbostället i Mjällby!



*Södra stenlängan. Foto M.B.*

## Före enskiftet

Prästgård och prästgårdsbyggnader i Mjällby kan för äldre tider fortlöpande och mycket väl dokumenteras. Redan under senare hälften av 1600-talet upprättades häröver flera både utförliga och exakta beskrivningar, vilka ännu finns bevarade. Samtliga byggnader var då, liksom under hela 1700-talet, lokaliserade till ett område omedelbart öster om sockenkyrkan.

I samband med enskiftet i Mjällby by 1816-1822 fastställdes, trots dåvarande pastor loci Nils Landergrens motspänstighet, att hela prästbostället med såväl mangård som ekonomibyggnader skulle flyttas. Som argument för en sådan flyttning anfördes bl.a. de existerande byggnadernas bristfälliga tillstånd och ur brandsäkerhetssynpunkt betänkliga läge invid kyrkan.

## Enskiftet

Ny tomtplats anvisades 1817 på en prästgårdens tillhörig och med råg besädd åker i Väster vång, mellan västra kyrkogårdsmuren och Klockskogsvägen. Utflyttningen verkställdes sedan år 1824, varvid på den nya tomten successivt uppfördes ett rödfärgat manhus av furu i knutar under rörtak (på samma grund som det nuvarande församlingshemmet), en korsvirkesbyggnad jämte en vagnbod i timmer samt, på nordsidan, en ladugårdslänga med två flyglar.

## Landergren

Under Landergrens resterande ämbetsperiod (1825-1850) har sannolikt, att döma av disponibla brandstodsvärderingslängder och besiktningsprotokoll,

inga större eller mera anmärkningsvärda förändringar ägt rum inom byggnadsbeståndet. Tvärtom synes boställets förvaltning och underhåll under denna tid ha lämnat mycket övrigt att önska. Vid av- och tillträdesynen i april/maj 1850 ålade synerätten helt följdriktigt Landergrens sterbhus att snarast försätta den försummade prästgården i laga skick, vilket dock aldrig kom till utförande.

## Hammar

Då Hans Birger Hammar i maj 1851 tillträdde kyrkoherdebeställningen i Mjällby socken, var därför, också efter dennes egna vittnesbörd, det mesta på obestånd: ”Allt är här förfallet. Jag har ingen ladugård... intet gästrum, intet golf och loft som duger i våra egna rum, fast boningslängan är 50 alnar lång”.

Med Hammar följde emellertid ett synnerligen expansivt och dynamiskt skede i prästboställets historia. En förändringens vind drog på 1850-talet fram över både bruk och byggnader. Den odlade jorden utvidgades från omkring 7 till uppemot 80 tunnland, samtidigt som driften blev alltmer intensiv och rationell. Med en i början daglig arbetsstyrka på 10-20 stembrytare, murare, timmermän etc. förbättrades boningshuset skyndsamt. I norr anlades en större, numera riven, ladugård i öppen fyrkant med 90 cm tjocka gråstensmurar. ”Du kan weta”, skrev Hammar i ett brev till en förtrogen, ”hwad ro jag har, när jag säger dig, att det med möda lyckats mig

bereda så mycken tid, att jag kan läsa dagligen ett par capitel i min bibel”.

Under denna tid tillskapades även, på Hammars initiativ och egen bekostnad, de båda vid Mjällby prästgård ännu idag befintliga stenlängorna. Några belysande samtida källor till själva anläggningsarbetet har icke påträffats, men längornas byggnadshistoria låter sig ändå relativt väl fixeras.

## Södra stenlängan

Den strax öster om församlingshemmet belägna, nu restaurerade, stenlängan (här ”Södra stenlängan”) har med all sannolikhet stått färdig vid årsskiftet 1851/1852. Byggnaden, som mäter 31,7 meter i längd och 8,4 meter i bredd, uppfördes av gråsten med gavelspetsar av trä samt tak av rörvass och halm. Markplanet inrymde ursprungligen (från väst till öst) ett visthus, ett bryggghus med eldstad samt bak- och stekugnar, en bagarstuga, en hugg- och redskapsbod samt ett vagnshus i två avdelningar. Över hela huset lades ett loft till spannmålsmagasin. Senare halverades visthuset, bagarstugan utrustades med en sättugn av järn och ena vagnboden inreddes till stall. Under sommaren och förhøsten år 1916 fungerade mittsektionen också som provisorisk komministerbostad.

## Norra stenlängan

Den ett stenkast nordost om församlingshemmet liggande, f.n. lönebostället tillhöriga, gråstenslängan (här ”Norra stenlängan”) hade tidigare karaktär av





# ANSLAGSTAVLA

## BYGDEHISTORISK AFTON



Listers häradsvapen



### **Bygdehistorisk vandring i sommarkvällen**

**Torsdagen den 25 juni.**

**Plats: Mjällby kyrkogård**

Marcus Bernhardsson leder en ny kulturhistorisk kyrkogårdsvandring i Mjällby. Föranmälan till pastorsexp tel 500 21, begränsat antal platser, tid meddelas vid anmälan.

Fritt inträde och kaffeservering.

Arrangör Mjällby Lekmannakår i samarbete med Sölvesborgs släktforskarförening och Vuxenskolan.



### **Skönabäcks gård**

**Onsdagen den 8**

**juli kl. 18:30**

**Plats: Mjällby**

**kyrka**

Mellan Hällevik och Nogersund kan man ännu i dag se lämningarna efter en medeltida gård med en osedvanligt mångsidig och spännande bakgrund, som i sig speglar hela Listers men i sina delar även skandinavisk historia.

Gården har varit i mäktiga danska frälsesläkters ägo som Thott, Trolle och Ulfstand. Här har under svensk tid dråp, vådeld och andra dramatiska händelser inträffat. Synnerligen märkligt och gåtfullt är också det stora "Skönabäckshornet".

På 1760-talet växer genom adelsfamiljen Gyllenpamp en betydande herrgårdsanläggning fram, som på 1800-talet går i graven. Föredragshållare: Hans Milton. Bildspel: Marcus Bernhardsson.

*Fritt inträde och kaffeservering. Arrangör: : Mjällby Lekmannakår samt Sölvesborgs och Listers fornminnesförening i samarbete med Sölvesborgs släktforskarförening och Vuxenskolan.*



### **Resultat från årets fasteinsamling!**

Svenska kyrkans fasteinsamling i Mjällby har, åter igen, inbringat en stor summa till nödställda medmänniskor. Insamlingen har från askonsdagen till palmsöndagen resulterat i 55.000 kronor.

**Svenska kyrkans internationella grupp i Mjällby församling**

### **Förbön**

Vid våra gudstjänster i Mjällby ber vi förbön. I bönen ber församlingen bl.a. för vår bygd, för fred och rättvisa åt alla, för sjuka och arbetslösa samt hopp och förtröstan för dem som har det svårt. Förbönen förmedlar också församlingens tack till Gud; för den värld som Han givit oss och för de gåvor och under Han låter oss ta del av genom nya möjligheter.

**Tag gärna kontakt med tjänstgörande präst om du önskar ta med något i vår förbön. Det går bra att vara anonym**



Pilgrimsvägen

[www.pilgrimsvagen.se](http://www.pilgrimsvagen.se)

### **Konfirmandjubileum**

**Mjällby församling ser gärna att f.d. konfirmander anordnar jubileumssammankomster. Om du vill hålla i ett sådant jubileum så tag gärna kontakt med pastorsexpeditionen.**





Ossian Eskil Staffan Eskilsson, Norje	28/2
Viggo André Olsson, Hällevik	8/3
Saga Polly Anna Karfwinn, Göteborg	14/3
Liam Anders Malte Nyblom Lindgren, Sölvesborg	28/3



Eva Nilsson, Mjällby	9/1
Elsa Olsson, Mörby	9/1
Evy Olsson, Istaby	14/1
Hanna Håkansson, Hörvik	16/1
Bengt Berndtsson, Nogersund	16/1
Bert Karlsson, Norje	21/1
Bertil Albertsson, Sandviken	22/1
Bo Valtersson, Sölvesborg	4/2
Hugo Fältdt, Örnåvik-Norje	13/2
Alice Pettersson, Sölvesborg	19/2
Seth Johannesson, Mjällby	20/2
Hasse Olsson, Ysane	20/2
Sven-Olof Svensson, Ysane	25/2
Inger Persson, Norje	27/2
Brita Tillström, Växjö	4/3
Åke Ivarsson, Mjällby	6/3
Raimo Nordqvist, Nogersund	6/3
Seth Bengtsson, Sölvesborg	13/3
Erik Bryhagen, Hässleholm	13/3
Gertrud Nilsson, Nogersund	19/3
Nils Lundin, Hosaby	20/3
Mikael Olsson, Lörby	26/3
Johnny Jönsson, Mjällby	27/3
Eivor Ståhlberg, Hörvik	27/3

## Torsdagsträff i Mjällby församlingshem

Torsdag 11 juni kl. 14.00

Mikael Brorsson och hans dotter Mikaela  
spelar och sjunger.

Önskar du besök eller vill prata med någon?  
Ring Diakoniassistent Marie 566 03



## Expeditionstiderna i Mjällby församling

Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

E-post: [mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se](mailto:mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se)  
[www.svenskakyrkan.se/mjallby](http://www.svenskakyrkan.se/mjallby)

**Vi har nya telefonnummer!**

### Pastorexp. och kyrkogårdsförvaltning

öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 21  
Fax 504 61

### Präster

Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01  
Solveig Wollin, komminister 566 02

### Barn och ungdomsverksamhet

Emelie Hellsten, församl. pedagog 566 06  
Louise Ingvarsson, barn & ungd.led. 566 08

### Diakoniassistent

Marie Nilsson 566 03

### Kyrkomusiker

Maria Duvald 566 04  
Bo Knutsson 566 05

### Församlingsvärdinna

Åse Balkestam-Berglund 566 07

### Kyrkvaktmästare, Mjällby

tel.tid må-fr 9.30-10.00 566 40  
Nils-Erik Eriksson 566 11  
Hans-Peter Eriksson 566 12  
Alexander Karlsson 566 13

### Kyrkvaktmästare, Ysane

tel.tid må-fr 9.00-9.30 566 50  
Lars-Åke Persson 566 14

Mjällby kyrka 566 43

Mjällby församlingshem 566 70

Stenlängan Mjällby 566 60

### Kyrknytt för Mjällby Församling sommaren 2015

Redaktionen: Marcus Bernhardsson, Emelie Hellsten,  
Birgit Larsson och Anette Olofsson.

Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.

Tryckt på miljövänligt papper.



# KALENDARIUM



## Sommaren 2015

### Torsdag 11/6

14.00 Torsdagsträffen, Mikael Brorsson med dotter Mikaela spelar och sjunger.

### Söndag 14/6 Andra söndagen efter trefaldighet

10.00 Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

20.00 Ysane kyrka, musik och lyrik i sommarkvällen, Rolf Nilsson, Yganokören, Ida Knutsson – fiol, Bo Knutsson – dragspel, andakt: Patrik Carlsson.

### Torsdag 18/6

10.00 Mjällby församlingshem, midsommarstången kläs. Ta gärna med blommor och grönt.

### Fredag 19/6 Midsommarafton

16.00 Mjällby församlingshem, dans och lekar vid midsommarstången.

17.00 Mjällby kyrka, helgmålsbön med musik, Solveig Wollin, Viktoria Persson, Rolf Nilsson, Ida Knutsson, Maria Duvald, Bo Knutsson.

### Lördag 20/6 Midsommardagen

20.00 Mjällby kyrka, musik och lyrik i sommarkvällen, Rolf Nilsson, Maria och Bo Knutsson, Celenokören, Ida Knutsson, Uno Hellgren, andakt: Solveig Wollin.

### Söndag 21/6 Den helige Johannes Döparens dag

11.00 Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.

### Torsdag 25/6

Marcus Bernhardsson leder en ny kulturhistorisk kyrkogårdsvandring i Mjällby. Föranmälan till pastorsexp. Tel. 500 21. Begränsat antal platser, tid meddelas vid anmälan, arrangör: Lekmannakåren.

### Lördag 27/6

11.00 Mjällby kyrka, konfirmation, Patrik Carlsson.

### Söndag 28/6 Fjärde söndagen efter trefaldighet

10.00 Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.

### Söndag 5/7 Apostladagen

11.00 Stortorget i Sölvesborg (vid regn i S.t Nicolai k:a),

Killebomgudstjänst, gemensam gudstjänst med Sölvesborgs församling, Sölvesborgs musikkår, körsångare, musiker och präster från båda församlingarna, sillmacka efter gudstjänsten.

### Onsdag 8/7

18.30 Mjällby kyrka, Bygdehistorisk afton, Hans Milton & Marcus Bernhardsson föreläser om Skönabäcks gård, arrangör: Lekmannakåren.

### Söndag 12/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet

10.00 Listerkyrkan i Hällevik, sommargudstjänst, Solveig Wollin, Rolf Nilsson – sång, kaffe efter gudstjänsten, gemensam gudstjänst med Listers EFS.

20.00 Mjällby kyrka, musik i sommarkvällen, Ida Knutsson – fiol, Magnus Jonsson – accordion, andakt: Solveig Wollin.

### Lördag 18/7

11.00 Engelska kyrkogården på Hanö, gudstjänst i samband med Hanödagen, Solveig Wollin.

### Söndag 19/7 Kristi förklarings dag

10.00 Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.

### Måndag 20/7 till fredag 31/7

Ysane kyrka, Vägkyrka, se särskilt program på sid. 2.

### Söndag 26/7 Åttonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Ysane kyrka, högmässa, Anders Cederblad.

### Söndag 2/8 Nionde söndagen efter trefaldighet

10.00 Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.

### Söndag 9/8 Tionde söndagen efter trefaldighet

11.00 Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

### Söndag 16/8 Elfte söndagen efter trefaldighet

18.00 Mjällby kyrka, musikgudstjänst, Patrik Carlsson, Johanna Hedlund – sång och valthorn, Maria Duvald – piano.

**OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.**