

Pilgrimsvandra i Tyresö

Symbol för Pilgrimscentrum. Korset är hämtat från Tyresös runsten som finns norr om Pilgrimscentrum. Kronan återfinns på en Mariaskulptur i trä som stått i Tyresö kyrka.



Kristinaleden

Drottning Kristinas pilgrimsled

Leden förbinder Sörmlandsleden med det natursköna och kulturhistoriskt intressanta området runt Tyresö slott och kyrka.

Hela sträckan är utmärkt med Pilgrimscentrum Tyresös symbol vilket gör den enkel att följa. Bild på symbolen finns uppe till höger här på kartbladet.

Kristinaleden har fått sitt namn efter 1600-talsdrottningen Kristina som hade anknytning till Tyresö där en av hennes fem förmyndare, Gabriel Oxenstierna var slottsherre.

Drottning Kristinas liv innehöll både stora uppbrott, svåra beslut och andligt sökande. Likt Kristina har vi möjlighet att söka nya vägar, lyssna till vårt hjärtas innersta röst och göra uppbrott också från de mest inrutade och förutsagda livsmönster.

Sträcka: 10 km. Den norra delen är cirka 2,8 km och den södra cirka 7,2.

Barnvagn: Du kan gå sträckan från Prästgårdsvägen (Alby/Uddby gård) via Kyrkvägen till Pilgrimscentrum och Tyresö kyrka.

Kommunikationer: Både norra och södra sträckans startpunkter kan enkelt nås via Alby friluftsområde och Nyfors – hållplats Nyfors med buss 873. Du kan även utgå från Pilgrimscentrum – dit åker du med buss 875 till ändhållplatsen. (Se bussymbolerna på kartan.)

Tips: Fantastisk utsikt över Albysjön från bergen på sjöns östra sida. Sommartid kan man köpa glass i kiosken vid Rakstabadet. Utflyktsrygsäck finns att hyra i Pilgrimscentrum (för öppettider, kontakta Tyresö församling).



Viktig information om vandringsleder på Pilgrimscentrum

Drottning Kristinas Pilgrimsled

För att du skall hitta rätt i skog och mark kring pilgrimscentrum är det viktigt att du läser informationen om leden du tänker vandra.

Till varje led finns en karta och ett häfte med korta reflektioner.

OBS!!

Lederna är INTE utmärkta i naturen (förutom Kristinaleden) **utan man följer kartan**, därför kan det vara svårt att hitta om man inte tidigare gått sträckan. Vår förhoppning är att vi skall kunna markera varje led ute i naturen och att det skall vara klart sommaren 2013. Vi rekommenderar att man provgår sträckan i förväg om man skall leda en grupp. Det finns mer detaljerad vägbeskrivning till varje led nedan:

Drottning Kristinas Pilgrimsled:

Den av våra leder som är utmärkt i naturen är Kristinaleden som har symbolen:



Den är utmärkt för att man skall kunna hitta till Pilgrimscentrum om man vandrar på Sörmlandsleden (som har orange markering). Sörmlandsleden startar i Björkhagen och går via Älta ut till Alby friluftsområde. Om man vill ha någonstans att övernatta rekommenderas vandrarhemmet "Lilla Tyresö" som ligger intill Pilgrimscentrum. För att det skall vara lätta att hitta finns nu Kristinaleden utmärkt från Kolardammen i norr via Kohagarna och Kyrkvägen till Pilgrimscentrum. Därefter vidare söderut via Fatburen och Albysjön ner till Kalberg där man åter möter Sörmlandsleden igen.

Vi har valt att kalla denna väg Drottning Kristinas Pilgrimsled för att hon hade stor anknytning till Tyresö då en av hennes förmyndare, Gabriel Oxenstierna, bodde på Tyresö slott. Hennes första officiella framträdande var på hennes begravning år 1641 då Tyresö kyrka skulle invigas. Kristina gjorde stora livsavgörande val i livet. Hon var älskad och hatad. Hon valde sina egna vägar och följde förmodligen till stor del sitt hjärta. Trots att hon levde i en annan tid finns mycket att spegla sig i och reflektera kring för en människa som lever idag. Alla har vi saker i livet vi brottas med och alla måste vi välja vår väg. Ibland kanske vägen väljer oss. Kristinas liv kan vara en språngbräda för oss att ta sats emot för att reflektera kring hur vi själva lever våra liv, vilka val vi gör och har gjort och om det finns saker vi vill göra upp med.

Eftersom Drottning Kristinas pilgrimsled mynnar ut i Sörmlandsleden kan man välja att följa den och när den tar slut fortsätta följa Sörmlandsledens orange markeringar. Se upp bara så du följer dem åt rätt håll så du inte hamnar längre bort än du tänkt. (Vid Kalberg i söder följer man grusvägen och viker inte av in i skogen och vid Kolardammen i norr följer man inte dammen utan går åt andra hållet)

Till Kristinaleden finns inget meditationshäfte utan man får fritt fundera kring sina livsval och sin väg.

Bon camino!