

Pilgrimsvandring

Antalet människor som ger sig ut på pilgrimsvandring blir allt fler. Många som ger sig ut på pilgrimsvandring vet kanske inte varför de vill göra det. Det har ofta växt fram ur en svårdefinierad längtan efter något mer i livet. På en direkt fråga kanske svaret blir;

- det känns bra att få gå ut och vandra lite, vara i naturen och få tid med sina egna tankar och känslor. I begreppet pilgrimsvandring finns betydelsen av att gå en yttre vandring och samtidigt att få vandra en inre vandring. Vad som händer på en pilgrimsvandring vet du inte innan du kommit fram till målet för vandringen. På vägen nalkas vi som pilgrimer det okända inom och utom oss, och påminns om en djup tillitsfull relation där vi får vara, se och känna det vi möter så som det är.

Ofta kan vi tydligare urskilja kropp, själ och ande. Denna helhet som är människa. Du kan uppleva den skönhet som kan komma ur vårt inre och möta oss i naturen omkring oss. Det är i vår kropp vi upplever detta och det är våra fötter som möter marken i varje steg. Kanske piggnar du till av att få vara i fysisk rörelse och andas in syrerik luft. Det blir en påtaglig upptäckt av att vara en del i ett sammanhang, att ingå i en skapelse av så mycket vackert och gott. Ett sammanhang av gemenskap med alla människor och den jord vi bor på. Många har valt att ge sig ut på en pilgrimsvandring. De har fått möta mer av sig själva. Inte bara det lätta, utan också det som är tyngre, där ändå det hoppfulla går att ana.

Varje Pilgrimsvandring startar med ett uppbrott. Jag lämnar mitt hem för en tid. Ger mig ut på en vandring där jag lämnat det som fanns i min vardag. Det ger en öppenhet för det som jag kommit för att finna på min vandring. En vandring som börjar någonstans, där de första stegen tas. Ofta längs en pilgrimsled på väg till ett heligt mål. Vandringen kan vara längre eller kortare. Utrustningen är förvånansvärt lika oavsett vandringens längd. Först när vildmarken breder ut sig kanske behovet av en något tyngre packning uppstår. Många erfar en fördjupad förståelse för människans lika värde och för olika uttryck av miljöengagemang under sin vandring. Ibland kan man känna av en främlingsrädsla hos folk när nya platser passeras. Det ger en känsla för de ofrivilliga pilgrimerna, de som måste bryta upp från hemländer, bostäder och förtryck av olika slag. De kommer också som främlingar för att möta nya människor, kulturer och länder, ibland möts de av främlingsrädsla. När fler människor ger sig ut som pilgrimer kan de känna av olika sätt att bli bemötta och uppleva lite av den osäkerhet som finns hos båda parter, när man kommer som främling. Rädslorna för den ”andre” kan bli mindre och förståelsen öka.

Vistelse i naturen kan vara en väg till ett ökat miljöengagemang. När du upptäcker det levande, det vackra, vår samhörighet med både människor och natur. Det ingår i vårt mognande som människor, att vi känner ett ansvar i vår förvaltning av moder jord.

Att ge sig ut på en pilgrimsvandring ensam eller i grupp är något som inte bara gäller dig. Det du upptäcker, det du tar emot är något som alla får del av genom att du inte är densamme när du kommer hem, som när du gav dig av som pilgrim.

Sten Danielsson

Pilgrimscentrum i Vadstena

Riksföreningen Pilgrim i Sverige

Föreningen Pilgrim i Sverige växte fram i början av 1990-talet med syfte att samordna pilgrimsintresset i olika delar av Sverige, inspirera lokala föreningar att röja, märka och vidmakthålla pilgrimsleder i bygderna med anknytning till den medeltida pilgrimsrörelsen samt att rent allmänt bidra till att öka intresset för pilgrimsvandrandet som andlig fördjupning och kulturfenomen.

Föreningen vänder sig till kommuner, hembygdsföreningar, stift m fl liknande organisationer och har inga enskilda personer som medlemmar. Idag har föreningen närmare 50 medlemorganisationer.

Föreningen har av norska riksantikvarieämbetet köpt den logotype som markerar pilgrimsleder mot Nidaros (Trondheim) och ansvarar för certifiering av leder och enskilda pilgrimsplatser i enlighet med de regler norska riksantikvarieämbetet uppställt.

Föreningen Pilgrim i Sverige kan nås på hemsidan www.pilgrim.nu
Här kan du läsa om pilgrimsvandringens mål men också finna svenska pilgrimsleder, pilgrimshändelser, pilgrimböcker, pilgrimssymboler och framför allt hitta en i stort sett heltäckande pilgrimsinformation i de många länkarna. På hemsidan finns även föreningens stadgar, riktlinjer och styrelse.

Välkommen till ett rikt pilgrimsliv!

Kontaktadresser till riksföreningen Pilgrim i Sverige:

Web: www.pilgrim.nu

Ordförande:

Bengt Wadensjö, Saltängsvägen 21,
131 50 Saltsjö-Duvnäs
tel: 08-55678520
E-post: bengt.wadensjo@telia.com

Sekreterare:

Marita Wadensjö, Saltängsvägen 21,
131 50 Saltsjö-Duvnäs
tel: 08-7168656 , 070-7684026
E-post: marita.wadensjo@telia.com