

KYRKTUPPEN

ÅRG: 12 NR 2 - 2011



En hälsning från
Svenska kyrkan 
MULLSJÖ-SANDHEMS
FÖRSAMLING



HERDE-KRÖNIKAN

Så har även Kyrkskolan fått en ansiktslyftning; en välbehövlig sådan. När köket gjordes i ordning kom bland annat 60-talstapeterna från förra renoveringen fram med mönster som ofta satt på fondväggar och var som stilleben.

NOSTALGIN TAR LÄTT över och man minns med ljuva toner i hjärtat allt det vackra och fina. Det var till exempel alltid fint väder vid skolavslutningarna och därefter hela sommaren och man gjorde alltid roliga saker. Man glömmer lätt att dagarna kunde vara långa och svåra då också och att sommaren kanske inte var så rolig för dem som ansågs fattiga och klena och skickades iväg på koloni för att få ordentlig mat, sol och bad genom samhällets försorg. Det låter som mycket länge sedan, men är inte längre bort än min uppväxt på 50-60-talet.

PÅ SKOLAVSLUTNINGSDAGEN gick vi i led med svenska flaggor i händerna till kyrkan. Det är inte så konstigt att en del skolor till och med kom att allas "Kyrkskolan" som den vid Nykyrka kyrka. Efter samlingen i kyrkan, som innehöll både bön med knäppta händer och en allvarlig predikan, serverades saft i medhavda emaljuggar i prästgårdsträdgården. Därefter lekar och tävlingar och alla hade fått bevista prästgården för att sedan återvända till sin bostad av skiftande karaktär, allt från herrgårdslänkande vackra hus till mindre vackra hus, som saknade både toalett och badkar.

DET KAN VARA lite lömskt med nostalgitrippar. Varje tid har sina typiska drag och det är fortfarande stora klasskillnader i vårt samhälle. Det är fortfarande stora skillnader på levnadsvillkor i vårt samhälle.

KYRKAN BLIR OCKSÅ lätt nostalgi och hör till det förgångna, till skolavslutningar och konfirmation i vita kläder och med ny psalmbok i handen. Men varken kyrkan eller samhället får bli nostalgiskt. Allt förändras, även om inte allt blir till det bättre.

REFLEKTION ÖVER KYRKANS uppgift i vår tid och vår miljö är mycket viktig med funderingar omkring hur nutida gudstjänstliv ska gestaltas, hur diakonin ska utformas, hur kyrkoavgiften ska användas på ett trovärdigt sätt etc.

HOPPAS ATT DU både har och får glädje av Svenska kyrkan och ser att den utveckling som sker ska spegla en kyrka i tiden och möta människors behov av tro och församling.

PSALMEN DEN HÄR gången får bli:

"Jesus, låt mig alltid börja
i ditt namn allt vad jag gör.
Hjälp mig att mitt bästa göra
och att sluta som jag bör.
Kom till mig, o Jesu kär,
låt mig vara där du är."
273:2

En skön sommar önskar

*Elisabeth Falk Nilsson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems
församling*



Årets resultat för fasteinsamlingen 2011 "ALLT för att utrota hungern" blev i Mullsjö-Sandhems församling 40 689 kronor.

Ett stort TACK till alla som bidrog!

Vi välkomnar våra NYDÖPTA



- ♥ Tim Bobby Andersson
- ♥ Carl Eric Torsten Arlock
- ♥ Erica Emmie Mette Flood
- ♥ Ellen Lillan Carina Abrahamsson
- ♥ Melinda Wera Linnea Josefsson Dufva
- ♥ Nelli Göta Gullan Karlsson Windh
- ♥ Felicia Maria Anita Nathalie Karlquist Okon
- ♥ Saga Elly Astrid Hedenstedt
- ♥ Hampus Wille Petersson
- ♥ Simon Christer Johan Utas
- ♥ Hugo Junior Moberg
- ♥ Novalie Agnes Astrid Svensson Willstrand
- ♥ Hanna Märta Teresia Lörenskog
- ♥ Theo Mattias Junior Bolander

Begravningsombud

Länstyrelsen utser ombud som ska granska hur församlingarna tar till vara intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. I Mullsjö kommun heter begravningsombudet Ingemar Eriksson, och han nås på tel 0392-21039.

KYRK TUPPEN NR 2/2011

Ansvarig utgivare: Elisabeth Falk Nilsson

Redaktör: Anita Werthén

Redaktionskommitté: Helvi Dahln, Fredrik Rydholm, Bengt Sköld och Sune Svensson

Illustrationer: Susanne Engman/IKON

Tuppenkrysset: Birger Svensson

Första sidan: Pilkastning på värfesten den 8 maj i Sandhem. Foto: Malin Athley Rang

**Svenska kyrkan
Mullsjö-Sandhems församling
Box 86, 565 22 Mullsjö
Tel 0392-122 00
Fax 0392-109 21**

Telefontid:

Månd, tisd, torsd, fred 10-12, 13-15,
och onsd 13-15

E-postadress:

mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida:

www.svenskakyrkan.se/mullsjo
eller www.svenskakyrkan.se/sandhem

*Om du bor i Mullsjö kommun och inte får
Kyrktuppen i brevlådan, så ring till utdelaren
Mail Box tel 0707-351718*

Per-Erik Åbom - en "extrapräst" i församlingen

Text och foto: Anita Werthén



Vem är han, prästen från Jönköping som då och då predikar i våra kyrkor? Vi har träffat smittskyddsläkaren som i mogen ålder började läsa teologi och som nu är pensionär med fulltecknad almanacka.

Per-Erik Åbom har lett gudstjänster i vår församling ett flertal gånger det senaste året.

- Ja, jag är ofta här i Mullsjö-Sandhem, säger Per-Erik. Men det händer också att jag tjänstgör i till exempel Ölmstad, Skärstad, Skillingaryd eller Huskvarna. Både min fru och jag tycker det är roligt att komma ut i, för oss, nya kyrkor och församlingar.

Per-Erik bor tillsammans med sin fru Gunnel i en äldre villa i Vättersnäs sedan 1983.

- Men det är vår katt som är centralfiguren i hemmet och bestämmer det mesta, säger Per-Erik med glimten i ögat.

Prästson

Per-Erik föddes 1945 i en prästfamilj i Norrköping. Det blev självklart för honom att gå i söndagsskola och gudstjänst varje söndag. Som ung funderade han aldrig på att gå i pappas fotspår och läsa till präst. Å andra sidan gjorde han heller aldrig uppror och lämnade trons väg.

- Men jag är glad att jag inte blev präst för 45 år sedan, menar Per-Erik. Då hade jag kanske tröttnat för länge sedan.

Istället satsade han på att bli läkare och läste medicin på Karolinska i Stockholm. År 1973 var det dags för honom att göra så kallad AT-tjänstgöring, och hamnade på så sätt i Jönköping. Sedan dess har han i stort

sett varit staden trogen. Per-Erik arbetade i många år som infektionsläkare i Jönköping, men 2002 blev han smittskyddsläkare och fortsatte sedan med det fram till pensionen.

Teolog

- Varför började du läsa teologi?

- Det mognade fram med åren, säger Per-Erik. Intresset hade förstås funnits där länge, och 1985 bestämde jag mig för att börja läsa några enstaka teologikurser i Lund, mest för skoj skull.

Året därpå, 1986, ansökte Per-Erik om venia, det vill säga om att få leda gudstjänst och predika i kyrkorna. Han fick sin venia och kunde därefter åka ut och predika i både Göteborgs, Växjö och Skara stift.

- Och jag tycker fortfarande det är roligt att predika! Jag använder mig av ganska mycket undervisning i mina predikningar, eftersom jag själv är upp vuxen med det. Det händer faktiskt att församlingsbor kommer fram till mig efter gudstjänsten och tycker att jag är lite gammaldags...

Men Per-Erik ser inte ledsn ut för det, tvärtom, och berättar vidare hur han så småningom bestämde sig för att läsa färdigt till präst.

- Jag läste in poäng efter poäng på teologiutbildningen, och hösten 1999 var jag slutligen färdig. Den 9 januari 2000 blev jag prästvigd i Växjö domkyrka.

Per-Erik fick dispens från att göra det

Namn: Per-Erik Åbom

Familj: Gunnel och katten Silvertass. Dessutom tre vuxna barn och sex barnbarn

Tycker om: Att predika. Läsa och skriva. Plocka bär.

Kuriosa: Har börjat odla pelargoner. Vid intervju tillfället har Per-Erik femton övervintrade pelargoner som väntar på att få komma ut i vårso len!

sista praktikåret på utbildningen eftersom han redan hade så mycket praktik på andra sätt i livet. Han behövde inte heller arbeta som pastorsadjunkt vilket annars är brukligt att göra under ett år efter prästvigningen. Därför kan han inte söka någon ordinarie prästtjänst, men tillfälliga tjänstgöringar och in hopp går bra.

Pensionär

Sedan ett år tillbaka är Per-Erik pensionerad från sin tjänst som smittskyddsläkare i Jönköping.

- Jag var lite orolig för hur det skulle bli, men nu tycker jag bara det är fint att själv kunna styra min almanacka. Det är inte särskilt svårt att få tiden att gå!

Med tanke på att Per-Erik både tjänstgör som präst på söndagar och håller föredrag om sjukdomar i gamla testamentet på veckorna, så är det inte så konstigt att han har en fullbokad almanacka, trots att han är pensionär!

Tillbaka i kyrkan

Text och foto: Johannes Nordemar, frilansjournalist

Py Bäckman gjorde nyligen en mycket uppskattad konsert i Sandhems kyrka tillsammans med lokala körsångare. Här får vi veta mer om vem Py är och hur hon ser på Svenska kyrkan.



Att Stad i Ljus skulle gå hem hos svenska folket, det hade Py Bäckman på känn redan då hon hängde demokassetten på skivbolagsdirektören Billy Butts dörr 1987. Han hade tjuvat om att få in fler bidrag till Melodifestivalen och under en sen kväll gjorde Py, tillsammans med Mats Wester, slag i saken och spelade in sången, som hon redan hade i huvudet. – När vi var färdiga skrev vi ”melodifestivalvinnare” på kassetten, la den i en påse och hängde på hans dörr, säger Py och förklarar att det var kassetband som gällde på 80-talet.

De hade inte signerat bidraget utan väntade på att få höra Butts reaktion dagen därpå. Han var såklart överväldigad och till slut fick Py och Mats erkänna att det var de som hade spelat in bidraget.

Glad när musiken berör

Hur det gick, vet vi. När Tommy Körberg ett år senare framförde sången gick den rakt in i våra svenska hjärtan och vidare till Europafinalen, där det dock inte räckte till seger. Men sedan 2006 finns sången i alla fall med i

psalmbokstillägget Psalmer i 2000-talet, tillsammans med ytterligare tre psalmer som Py varit med och skrivit. – Det gläder mig att göra musik, säger hon.

För hennes del handlar det om att försöka ta vara på sina talanger, något hon uppmuntrar alla människor att göra. Först då tror hon att man hamnar rätt. – När folk tar till sig mina sånger och känner sig berörda, då blir jag glad.

Trygghet i kyrkan

Att kyrkan är en viktig del i samhället, det har alltid varit en självklarhet för Py. Men det blev extra tydligt när hennes mamma blev äldre. Py fick på nära håll uppleva hur kyrkan fanns till för de ensamma, de utsatta och de äldre. – Kyrkan var en trygghet för mamma och jag följde ofta med henne dit.

Hon tycker att det är fel att människor lämnar kyrkan av ekonomiska skäl, när de samtidigt använder den för till exempel dop, vigsel och begravning. Dessutom menar Py att det inte är så särskilt stora summor det handlar om. – Vi har ett gemensamt ansvar att bevara kyrkan.

Hörde mormor sjunga

Hon påbörjade själv sin musikaliska bana i kyrkan i Iggesund, där hon redan som treåring sjöng Marias vaggång. – Jag hade väl hört mormor sjunga och snappat upp det, förklarar Py.

Som nioåring sjöng hon i teve för första gången och under rock-eran på 80-talet hade hon stora framgångar med Raj Montana Band.

Konserter drar fulla hus

Men sedan fem år är hon alltså åter tillbaka där allt startade, i kyrkan. Tillsammans med barndomsvännen och organisten Rune Broberg gör Py konserter med lokala kyrkokörer, där hon fortsätter att dra fulla hus runt om i Sverige.

Samtidigt finns en fot kvar i den profana världen. Nyligen släppte hon P20Y10, ett pop-rockalbum med hälften helt nya låtar och hälften nyinspelade versioner av hennes hits. – Det är en lyxig dubbelplatta. Det känns kul i en tid som denna, när folk laddar ner gratis, säger Py.

Snabba fakta

Familj: Dottern Äwe, barnbarnen Otto och Harry samt katterna Vitnos och Gusten.

Intressen: Skapande, över huvudtaget.

Läser: Charles Bukowski och faktaböcker.

Äter: Vegetariskt, tycker inte om djurhanteringen.

Konfirmerad: Ja, i Iggesund 1962. Fick stipendium för mest närvarande konfirmand.

Ledig söndag: Det händer sällan, men på ledig tid hälsar hon på hos dottern och barnbarnen

En nygammal skola

Text och foto: Anita Werthén



Kyrkskolan har fräschats upp under våren. Tanken är att den gamla skolan ska ersätta Nykyrka prästgård och bli en lokal för både församlingens barnverksamhet och för andra samlingar av olika slag.

Kyrkskolan, eller Nykyrka småskola som den tidigare hette, ligger strax norr om Nykyrka kyrka och är byggd omkring 1880. På senare år har kyrkvaktmästarna haft expedition och personalutrymme där, samtidigt som en del av huset har varit uthyrt till extern verksamhet.

I samband med att församlingens kyrkoråd beslutade att Nykyrka prästgård skulle säljas beslutades också att Kyrkskolan skulle renoveras för att kunna ersätta prästgården som församlingslokal. Detta har nu skett under våren. I husets nedervåning

finns det en större samlingssal för t.ex. samkväm efter ett dop eller en begravning, och till hösten ska Öppet Hus för förskolebarn och vuxna vara där ett par förmiddagar i veckan. På andra våning har kyrkvaktmästarna sina personalutrymme.

I skrivandets stund är inte renoveringen av skolan riktigt klar, men snart är det dags för inflyttning. Och den 28 juni kommer sommaren kaféverksamhet att öppna i Kyrkskolan, läs mer om detta på sidan 7.



Före

Köket. En dörröppning har satts igen, och i stället har en praktisk serveringslucka gjorts över bänken. Målning, ny matta och ny köksinredning har helt moderniserat och förändrat köket.



Efter



Salen. Den gamla skolsalens väggar har målats om och den röda linoleummattan ska slipas. En öppning i väggen till ett intilliggande rum har förstörat salen i en vinkel, och ger besökaren tillgång till kökets serveringsluckan.



Anita Werthén



Seppo Kärkkäinen



Anna Gustafson

Slutar i församlingen

Tre av våra medarbetare avslutar sina tjänster hos oss i Svenska kyrkan; Anita Werthén efter åtta år som informatör, Seppo Kärkkäinen efter tio år som kyrkovaktmästare och Anna Gustafson som varit vikarie i Kyrkvillans förskola. Tack för all den tiden ni har arbetat hos oss och för den fina gemenskapen vi har fått dela med er. Nu önskar vi er lycka till i framtiden!

Helvi Dahlén, ordförande i kyrkorådet

Nytt perspektiv på livet

Text och foto: Anita Werthén

-Jag gick och lade mig där hemma som vanligt, men vaknade inte förrän efter två dygn, berättar Hugo Nilsson.

Stroken slog till 2003 och kort därefter tillstötte en stor hjärtinfarkt. Men sjukdomarna och livskrisen har gett Hugo perspektiv på vad som är viktigt i livet.

- Jag har fått ett nytt liv, menar han.

”Det finns de som har det värre än jag.” En typisk kommentar från Hugo Nilsson, en man med positiv livsinställning trots motgångar i livet och ett fysiskt handikapp. Vi sitter och pratar över en fika runt hans köksbord i en av kommunens centrala radhuslägenheter.

Dramatiskt

Stroken slog till helt oväntat för sju år sedan. Hugo gick som vanligt och lade sig en kväll, men vaknade upp först två dagar senare. Han försökte då gå upp men ramlade omkull i köket, och kunde inte resa sig utan kröp hjälplöst omkring på golvet. Till slut upptäckte några grannar hans belägenhet och ringde SOS 112. Ambulansmännen som kom fick slå in fönsterrutan för att kunna ta sig in till Hugo.

- Jag blev inlagd på Ryhov, först på strokeavdelningen och sedan kom jag till en rehabiliteringsavdelning.

Ungefär en månad efter stroken tillstötte en kraftig hjärtinfarkt, och han blev åter medvetlös. Som tur var så hade Hugo hjälpen nära eftersom han var kvar på sjukhuset.

- När jag vaknade så sa läkaren till mig att jag hade varit på andra sidan, men kommit tillbaka igen. Men jag mindes ingenting av det, allt var bara svart.

Hemma igen

När Hugo äntligen fick åka hem från sjukhuset fick han först bo på sjukhemmet Björkgården, innan han kunde flytta in i sin dåvarande lägenhet igen. Då hade det gått drygt tre månader efter stroken.



**”Jag kunde ju varit död,
men någon har hjälpt mig”**



Namn: Hugo Nilsson
Född: 16 september 1943
Yrke: F.d. svarvare
Familj: Tre syskonbarn och sju syskonbarnbarn
Läser: Ljudböcker, gärna med historiskt tema
Lyssnar: Jazzmusik
Ser: Antikrundan, På spåret och Eurosport
Äter: Ja! Gärna köttbullar

- Men det kändes otäckt att komma hem igen, menar Hugo. Alla minnen gjorde att jag inte mätte bra. För fyra år sedan fick Hugo flytta till den lägenhet han har idag, och nu trivs han med livet igen.

Annorlunda liv

Stroken gav Hugo en förlamning på den högra sidan av kroppen, och påverkade både hans tal, förmåga att läsa och fysiska rörlighet. Han får numera daglig hjälp från hemtjänsten med en del praktiska göromål såsom att diska, städa och bädda. En ljuspunkt i tillvaron är den permobil som för dagen står på uppladdning i hans hall. Med hjälp av den kan Hugo förflytta sig i omgivningarna, komma ut i naturen, till affären och träffa vänner och bekanta. Permobilen betyder frihet för honom.

Uppväxten

Hugo har inte gått bekymmersfri genom livet tidigare heller. Han är visserligen född och uppväxt under trygga förhållanden i Mullsjö, med mamma Greta som var hemmafru, pappa Harry som

var chaufför vid Vägförvaltningen och storebror Roland. Men skolgången upplevde Hugo som jobbig på många sätt. De första två åren i Kyrkskolan gick bra, men när han sedan fick byta skola började problemen. Hugos känslighet fick nerverna att spela honom olika spratt, och han fick svårt att gå till skolan. Periodvis fick han undervisning hemma istället och kunde därför, precis som sina klasskamrater, sluta skolan efter sju år.

Teknisk ådra

Om Hugo varit ung idag hade säkert hans tekniska talang tagits till vara. Kanske hade han läst vidare till ingenjör eller blivit uppfinnare. Men på den tiden var det inte självklart för en arbetargrabb att läsa vidare, så det blev i stället fabriksarbete för Hugo. Så småningom gick han en metallsvarkurs i Jönköping och Hugo arbetade sina sista yrkesverksamma år som svarvare på Rexor.

- Jag gjorde ett avbrott i yrkeslivet och läste två år på Mullsjö folkhögskola i början av 1990-talet, berättar Hugo. Och det ångrar jag inte! Då tog jag igen en del av det jag missade i skolan under

uppväxten.

Sin tekniska ådra fick han användning för på fritiden istället. Bland annat byggde Hugo en stor modelljärnväg med luftledningar och elektronik. Idag är modelljärnvägen slängd, och vardagen har blivit helt annorlunda för Hugo.

Kyrkan och tron

På kyrkans kafé, Café Sigfrid, är Hugo en regelbunden gäst, och han åker ofta till Nykyrka kyrka för att delta i söndagens gudstjänst. Efter att ha haft en inställning till kyrkan för många andra har Hugo nu blivit medveten om att det finns något högre som håller ett vakande öga över honom och vad som sker.

- Kyrkan och tron har betytt mycket för mig. Jag kunde ju varit död, men någon har hjälpt mig. Jag känner tacksamhet för att jag lever idag, och tycker att jag har fått ett nytt liv efter stroken.

Hugo har accepterat sin livssituation, känner sig lugn och gläds idag åt sådant som inte stod i fokus förut. Perspektivet har förändrats.

Dags för Sommarkafé

Text: Maria Karlsson

Hej, Ida Linde och Rebecca Frölander! Vad ska ni göra i sommar?



Privat foto

Vi ska vara ledare för dem som jobbar i årets sommarkafé, berättar Ida. Det är framförallt konfirmander, men även konfirmandledare och andra medlemmar i Svenska kyrkans ungdom. - Ja, vi har ett stort ansvar, säger Rebecca. De flesta har ju inte jobbat i kaféet förut och det gäller att få dem att känna sig trygga, men samtidigt ge dem en utmaning och en känsla för att de gör ett vik-

tigt arbete.

Är ni nervösa?

- Nej, svarar båda samtidigt. Vi känner konfirmanderna, varandra och de vuxna ledarna som är med - det känns bara kul.

Hur många ungdomar brukar jobba i kaféet?

- Det brukar vara cirka trettio konfirmander som jobbar, och de får möjlighet att välja en tvåveckorsperiod under sammanlagt sex veckor.

Några nyheter i år?

- Ja, kaféet kommer att vara i Kyrkskolan istället för i Prästgården, berättar Ida.

- Det kommer bli jättefint - nyrenoverat och fräscht! Men samtidigt med gammaldags charm.

- Och det finns faktiskt en mysig liten trädgård så man kan sitta ute och njuta av solen också!

Hinner ni göra något annat än att jobba

i sommar?

- På eftermiddagarna försöker vi åka och bada, säger Rebecca.

- Vi får ju ingen sovmorgon, säger Ida, men det är så roligt arbete så det känns inte jobbigt att gå upp tidigt! Och vi hinner åka till Taizé innan kaféet öppnar för sommaren. Förutom vårt sommarjobb är Taizéresan sommarens höjdpunkt!



Sommarkafé i Kyrkskolan
28 juni - 5 augusti
Öppet tisdag - fredag kl 9.30 - 12.00
(Måndag är "bakdag")
Varje kafédag inleds kl 9.15 i Nykyrka kyrka, där ungdomarna håller en morgonandakt.



Symboliskt

I vår serie "Lär känna kyrkan" har vi kommit till prästens kläddräkt, och dess symbolik.



Den vita prästkragen är förmodligen det mest karaktäristiska för prästens klädsel i vardagen. Den har utvecklats ur en från början mjuk nedvikt krage med flikar fram- och baktill. På 1600-talet ersattes den av pipkragen som ännu används av prästerna i Norge och Danmark. Efterhand fick den svenska prästkragen sin nuvarande form, en vit, rund krage, och till den ibland en lös "elva". Flikarna i "elvan" anses symbolisera lag och evangelium.

I gudstjänsten

Man brukar skilja på vad prästen har på sig i mässa (en gudstjänst med nattvard) och i en gudstjänst utan nattvard. I mässa bär prästen *alba*, *stola* och *mässhake*. I en gudstjänst utan nattvardsgång är det vanligtvis *röcklin* (ibland *alba*) och *stola* som gäller.

Alba

Alba är en vit fotsid dräkt med smala ärmor som påminner oss om Jesu långskjorta. Till alban används *halslin* och *gördel*.

Halslin är en fastsydd eller lös kapuschongliknande krage. När prästen tar på sig mässhaken och stolan (se nedan) över alban så täcker halslinet huvudet och skyddar textilierna från ansikte och hår. Därefter fälls halslinet ner över stolans och mässhakens kant.

Gördel eller cingulum är en snodd eller ett band som knyts om livet och

håller fast stolan.

Alba med halslin symboliserar rättfärdighetens pansar (Ef 6:14), medan gördeln symboliserar sanningens och kyskhetens bälte (Ef 6:14) och visar beredvillighet till tjänst (Luk 12:35).

Som liturgiskt plagg går den vita alban igen i dopkläningen, konfirmanddräkten, brudkläningen och svepningen.

Stola

Stola är ett långt textilband som bärs till alba eller röcklin, och som följer kyrkoårets liturgiska färger. Om prästen bär alba är stolan korsad över bröstet, medan den är rakt nedhängande om stolan bärs till röcklin (se nedan). Stolan symboliserar det ok som Jesus talar om (Matt 11:29).



Sven-Evan Swanberg klädd i alba och mässhake. Mässhakens vackraste broderier och utsmycknad är på ryggsidan, eftersom det traditionellt varit den sidan prästen ofta vänt mot församlingen.

Mässhake

Mässhake är en ärmlös mantel som bärs över alba och stola. Den är ofta vackert broderad och utsmyckad, främst på ryggsidan. Används vid nattvardsfirande och följer kyrkoårets liturgiska färger. Mässhaken är en symbol för prästens uppdrag som Guds redskap.

Röcklin

Röcklin är en vit knälång eller fotsid dräkt som kan användas av såväl präst som lekman vid gudstjänst utan nattvard. Röcklinet är kraglös, har vida ärmor och bärs utan gördel. Påminner oss, liksom alban, om Jesu långskjorta.

Källor:
Martling, Carl Henrik (1993) "Tjänst i heligt rum"
www.kalmarlansmuseum.se "De textila föremålen"

Sommarens gudstjänster

Med reservation för eventuella ändringar. Se även kalendern på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/mullsjö

Mässa är ett annat ord för **gudstjänst med nattvard**.

MAJ

29 maj - Bönsöndagen

kl 10 Mässa med konfirmander i Nykyrka kyrka

kl 19 Gudstjänst i Sandhems kyrka. Musik och

lyrik med Jönköpings körsällskap

JUNI

2 juni - Kristi himmelfärds dag

kl 08 Morgongudstjänst i Sandhems kyrka

5 juni - Söndagen före pingst

kl 10 Gudstjänst i Bjurbäcks kyrka

8 juni

kl 19 Musikgudstjänst i Sandhems kyrka

12 juni - Pingstdagen

kl 10 Mässa i Nykyrka kyrka

kl 19 "Bröllopsmusik" i Sandhems kyrka

13 juni - Annandag pingst

kl 19 Pilgrimsmässa i Utvängstorps kyrka

19 juni - Heliga trefaldighets dag

kl 10 Mässa i Sandhems kyrka

kl 15 Friluftsgudstjänst vid Mullsjö hembygdsgård

25 juni - Midsommardagen

kl 10 Gudstjänst i Nykyrka kyrka

kl 11 Gudstjänst i Sandhems kyrka

26 juni - Den helige Johannes Döparens dag

kl 19 Musikgudstjänst i Bjurbäcks kyrka

JULI

3 juli - Andra söndagen efter trefaldighet

kl 10 Gudstjänst i Mullsjö missionskyrka

kl 19 Musikgudstjänst i Sandhems kyrka

5 juli

kl 19 Sommargudstjänst i Gravsjö

6 juli

kl 19 Musikgudstjänst i Bjurbäcks kyrka

10 juli - Tredje söndagen efter trefaldighet

kl 10 Mässa tillsammans med missionskyrkan i Nykyrka kyrka

kl 19 Gudstjänst i Sandhems kyrka

17 juli - Fjärde söndagen efter trefaldighet

kl 10 Gudstjänst i Mullsjö missionskyrka

kl 10 Gudstjänst i Pingstkyrkan, Sandhem

20 juli

kl 19 Musikgudstjänst i Bjurbäcks kyrka



24 juli - Apostladagen

kl 10 Mässa tillsammans med missionskyrkan i Nykyrka kyrka

kl 15 Ekumenisk gudstjänst i Saxarp

31 juli - Sjätte söndagen efter trefaldighet

kl 10 Gudstjänst i Nykyrka kyrka

kl 19 Mässa i Sandhems kyrka

AUGUSTI

7 augusti - Kristi förklaringsdag

kl 10 Mässa i Nykyrka kyrka

kl 19 Gudstjänst i Sandhems kyrka

14 augusti - Åttonde söndagen efter trefaldighet

kl 15 Gudstjänst i Bönared

kl 19 Musikgudstjänst i Sandhems kyrka

21 augusti - Nionde söndagen efter trefaldighet

kl 10 Gudstjänst i Nykyrka kyrka

kl 19 Mässa i Sandhems kyrka

26 augusti

kl 19 Jazzkväll i Bjurbäcks kyrka, i samarbete med Bjurbäcks samhällsförening

28 augusti - Tionde söndagen efter trefaldighet

kl 10 Gudstjänst i Nykyrka kyrka

kl 11 Gudstjänst i Utvängstorps kyrka

kl 17 Gudstjänst i Sandhems kyrka

PÅ BJÖRKGÅRDEN

Andakt torsdagar kl 10.30

PÅ MARGARETAS PARK

Gudstjänst lördagar kl 15.00 den 18/6, 2/7, 6/8, 3/9

I KYRKANS HUS (när Café Sigfrid är öppet)

Morgonandakt vardagar kl 8.30

Andakt för små och stora tisdagar kl 9.15

Svenska kyrkan 
MULLSJÖ-SANDHEMS
FÖRSAMLING

Lyssna på Radio Sigfrid måndagar kl 10.00-11.30

Repris måndag 17.30-19.00, lördag 13.00-14.30

95,6 MHz Radio Sigfrid

Sommarmusik

ONSDAG 8 JUNI KL 19

Sandhems kyrka
"Toner av sommar" Negar Zarassi, sopran, Valentina Viktorovitch, piano

SÖNDAG 26 JUNI KL 19

Bjurbäcks kyrka
Folkmusik med fam Risinger/Carr. Gruppen "Tösera" dvs Anna-Karin o Hanna Andersson, Lovisa Risinger

SÖNDAG 3 JULI KL 19

Sandhems kyrka
"Vilken underbar värld" Maria Karlsson, mezzosopran, Tobias Rudåker, tenor, Ann Rudåker-Thorell, piano

ONSDAG 6 JULI KL 19

Bjurbäcks kyrka
Sång av LEWEkvarteret dvs Gabriella o Patrik Lernberg och Åsa o Magnus Westroth

ONSDAG 20 JULI KL 19

Bjurbäcks kyrka
"Väder, vind och livets allvar" Musik, sång, text och bild med TRIHLOS dvs Sara Engernäs Nyberg och Helena Gatås

SÖNDAG 14 AUGUSTI KL 19

Sandhems kyrka
Sång av Rebecka Löfving och Helén Davidsson

Samarr med **sensus**

KVÄLLSÖPPET I BROHOLMS KAPELL

med Sune Svensson



TORSDAGAR KL 19

Underhållning - Servering - Andakt

Sommarens program:

30/6 "Mission i förändring", Märta Bodin

7/7 "Volontär i Tanzania", Matilda Löwing

14/7 "På sångens vingar", Lennart Axelsson

21/7 "Sjukdomar i Gamla testamentet", Per-Erik Åbom

28/7 "I evighetens gränsland", Märta och Lars-Erik Nyberg *OBS! Sune firar 40 år med Kvällsöppet och bjuder denna kväll på en överraskning!*

Buss startar kl 18.15 från Kyrkans Hus - Parkvägen - Handlaren i Sandhem till Broholm.

Samarr. med **sensus**

Midsommardagen



Kyrkerodden 2010. Foto: Malin Athley Rang

SANDHEMS KYRKA

kl 09.45 Kyrkbåtarna avgår från samhället till kyrkan
kl 11.00 Folkmusikgudstjänst. Kaffeservering i hembygdsgården

NYKYRKA KYRKA

10.00 Gudstjänst med körsång och folkmusik. Kyrkkafe och dansuppväsning av Göteborgs Folkdansvänner.

Vill du vara timvikarie för Kyrkvillans förskola?

Kontakta föreståndare Johanna Bard,
tel 130 06, mobiltel 0730-67 07 69,
e-post johanna.bard@svenskakyrkan.se

Café Sigfrid

i Kyrkans Hus
stänger den 15 juni.
Öppet från och med den 15 augusti,
vardagar kl 9-12



DU SOM ÄR NYFIKEN PÅ LIVET OCH VILL VETA MER OM KRISTEN TRO

Välkommen att läsa till konfirmation i Svenska kyrkan

När man är på väg att mogna och bli vuxen är det naturligt att fundera mycket över sig själv, sin plats i samhället och i livet. Svenska kyrkans konfirmationsläsning ger dig möjlighet att prata om de frågor du bär på.



Du läser tillsammans med andra jämnåriga i en grupp som träffas en gång i veckan under ett läsår. Att åka på konfirmationsläger och att göra annat kul tillsammans ger gemenskap. Du får också vara med om ett antal gudstjänster i kyrkan.

För anmälan kontakta församlingsexpeditionen tel 0392-122 00, eller ring församlingspedagog Maria Karlsson tel 0392-130 06, eller skicka e-post till mullsjö-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se

SISTA SIDAN



Kåseri av Bengt "Picko" Sköld

Nya tider - igen

Språkbruket förändras hela tiden, och vår kåsör har denna gång lärt sig tre nya ord.

Logistik, event och outlet. Som äldre och därmed mindre vetande (förr var det tvärtom, då betraktades den äldre med vördnad och som vis) måste jag slå upp ovanstående ord i uppslagsverket Wikipedia på Internet.

Kommer plötsligt att tänka på när jag för många år sedan hyrde en bil i semesterparadiset Torremolinos i Spanien och tog med en familj som bodde på samma hotell.

-Det var väldigt vad många hus med samma namn, sa frun i sällskapet efter en stund.

Och det var väl mera tur än skicklighet att jag visste hur det låg till tack vare vänner med hus. Skyltarna med texten "Se Vende" betyder helt enkelt "Till salu!"

Outlet

Skadeglädjen är alltid lika rolig. Men det straffar sig. Nu är jag själv där med början på ordet outlet som enligt parlören betyder utgång, avlopp. Man måste dock sätta in ordet i sitt sammanhang och enligt Wikipedia är outlet eller factory outlet termer som syftar på fabriksförsäljning.

Logistik

Och så över till ordet logistik. Hela samhället verkar för tillfället bestå av logistik. Jag letar förgäves efter ordet i Prismas MODERNA engelska ficklexikon med översättning från engelska till svenska och vice versa. Lexikonet visar sig vara från 1978.

Jag rycker upp mig och fortsätter till dagens Wikipedia. Logistik är kunskapen

att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden.

Det här verkar lagom flummigt så jag fortsätter läsa: Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Den som arbetar med logistik kallas logistiker.

Event

Så det sista ordet jag grubblat över, nämligen event. Det har jag sett bland annat sett på skjortryggen på alla de som hjälper till på innebandyn i

"Skadeglädje är alltid lika roligt. Men det straffar sig."

Nyhemshallen. Enligt Wikipedia är event hämtat från det engelska ordet för evenemang eller händelse.

Aha, nu tänds ett Liljeholmens i huvudet! Jag har varit med på ett evenemang och varit med om en händelse. Tänk var livet är lätt när man väl förstår! Jag har alltså upplevt både logistik, event och factory outlet förut men med andra ord! Alltså – inget nytt under solen! Ett gammalt uttryck som står sig än.

Mot strömmen

Det kan vara trevligt att vara tvärtemot ibland. Sålunda har jag ingen mobiltelefon, har aldrig varit på Kanarieöarna, på Piren i Jönköping eller

sett någon HV71-match. Kan Ni matcha den sviten kära läsare?

Och ju fler TV-kanaler och program som poppar upp ju mindre TV-tittande. Utbudet är helt enkelt sämre – eller är det åldern igen? Jag brukar diskutera detta med min granne Lasse Lindqvist där vi båda fastnat i 1950-talet. När Beatles slog igenom på allvar upphörde all musikkultur. Året var 1963. Lasse brukar klaga över att radion inte spelar hans musiksmak. Då brukar jag påminna honom om att de som jobbar på radio och TV nu för tiden knappt var födda 1963 och har därmed ingen som helst aning om att det före 1963 fanns något som kallades musik.

Sten Berglind, legendarisk f.d. journalist på kvällstidningen Expressen lever kvar i 1950-talet i högsta grad. Jag har pratat med honom några gånger på telefon. Han gillar varmkorv, men utan ketchup som är ett modernt påfund som slog igenom någon gång runt 1960. I ett radioprogram nyligen konstaterade reportern att Sten levde i ett museum.

- Jag är ett museum, svarade Sten. Tänkvärda ord.

Avslutning

Hur knyter man ihop ovanstående med Svenska kyrkan? Ja, det kanske är dags för alla som inte varit i kyrkan på ett tag att se hur det ser ut. Det mesta är invariant, men det finns och händer också en del nytt.

Event har vi ju haft och har hela tiden, medan kyrkan måste bli bättre på *logistik*. Och *outlet* finns väl också, bland annat finns en del hembakat på disken i kaféet i Kyrkans Hus.