

Öppet brev till ledare i världen från en biskop i Jerusalem, tillika flykting

Jerusalem den 1 september 2015

Kära ledare i världen och människor av god vilja!

Jag skriver till er från Jerusalem med anledning av den allvarliga flyktingsituationen i Mellanöstern som nu också påverkar Europa. Jag är själv flykting tillika biskop. Både min tro och min historia gör att jag vill tala för dessa kvinnor, män och barn som flyter upp på Medelhavets stränder, hittas kvävda och förruttnade i lastbilar vid motorvägar, genomkorsar landgränsernas taggtrådshinder och knappt överlever i tillfälliga läger.

De senaste veckorna har det inte bara varit en ökning av antalet flyktingar utan även en ökning i tragiska händelser. Detta är en skam den internationella gemenskapen inte kan bortse ifrån. Alla måste inse att flyktingar inte är semesterfirare. De lämnade inte sina hem på jakt efter äventyr. De har tvingats fly på grund av fattigdom, våld, terror och politisk konflikt. Förtvivlan och rädsla har fått dem att riskera sina liv och besparingar för att söka säkerhet och en fristad där de kan leva i fred med en framtid för familjen. Vi måste påminna oss att det inte är "vågor", "massor" eller "horder" – det är människor som förtjänar att mötas med värdighet och respekt.

Som flykting och biskop för den Evangelisk Lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet har jag två budskap till världens ledare:

1. Jag tror att världssamfundet, inklusive EU - Europeiska gemenskapen, måste ha en tydlig policy i att välkomna och härbärgera främlingen. "Välkomna främlingen" är ett dokument skapat av religiösa ledare tillsammans med FN:s flyktingkommissarie, där finns utvecklat hur man tar emot främlingen i en god modell att följa. De flesta av världens religioner uppmanar sina anhängare att visa gästfrihet och ta emot främlingen bland sig. I Matteusevangeliets 25:e kapitel säger Jesus att världens nationer kommer att bedömas utifrån hur fattiga, hungriga och migranter bemöts. "När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Kungen skall svara dem: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig."

2. Alla politiska ledare är ansvariga för den nuvarande pågående flyktingkrisen, antingen direkt eller indirekt. Den är resultatet av ett globalt system, inte bara en lokal kris. Det internationella samfundet har inte försökt lösa konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika, inklusive den israelisk palestinska konflikten. Ekonomiska och politiska intressen har prioriterats framför dialog och att skapa fred. Vår region har blivit så kaotisk att dörrarna öppnats för extremister och terrorister; våra folk har blivit desperata. Mellanöstern behöver rättvisa och fred, inte bara ett slut på flyktingströmmen, utan att de som tvingats fly skall kunna återvända hem i värdighet och leva i fria demokratiska stater.

Mina ord kan verka hårda. De kan upplevas för direkta och raka. Men denna mänskliga kris kräver ändå tuffare handlingar. Det är våra bröder och systrar som gråter: "Vem tar emot och välkomnar oss? Var finns rättvisa?" Gud hör den fattiges, den förtrycktes och flyktingens rop. Jag ber att politiska ledare och myndighetspersoner i den globala norden snart också skall höra deras rop. Det visar de när de som ledare ser på flyktingarna inte bara som ett problem att lösas utan ser dem som medmänniskor, Guds barn, som förtjänar omsorg, värdighet och mänskliga rättigheter.

Därför uppmanar jag världens ledare och människor av god vilja att agera och handla skyndsamt, för vår gemensamma mänsklighets skull.

+ Dr Munib Younan *Biskop för den Evangelisk Lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet.*