

Se människan-scenen

PROGRAMMET INGÅR I ENTRÉBILJETTEN

Scenprogrammet arrangeras av Se människan/Svenska kyrkan och Sensus i samarbete med nedanstående förlag och institutioner. Du hittar Se människan på plan 2, monter G 01:02. Bildspel som visas mellan programpunkterna presenteras på sidan 30.

FOTO: ESTER SORRI



MARTIN LÖNNEBO 26/9 10.30

FOTO: LIBRIS FÖRLAG



ELISE LINDQVIST 26/9 12.30

FOTO: HÅKAN ELOFSSON



NIKLAS RÅDSTRÖM 26/9 13.00

FOTO: LUDVIG DUREGÅRD



OLIVIA BERGDAHL 26/9 17.30

FOTO: SEBASTIAN SCHMIDT



DAVID SAFIER 29/9 15.30

FOTO: CAISA BROMBERG



KARIN ALVTEGEN 28/9 17.00

TORS DAG 26 SEPTEMBER

9.15 - 9.25

Se människan!

Ulrica Stigberg, författare och präst vid Fryshuset i Stockholm lyfter fram människan Anders Carlberg i en meditation.

9.30 - 9.50

Rätten att finnas till

Elisabeth Rynells nya bok är en samling essäer med självbiografisk botten. Bland annat tar hon sin utgångspunkt i Harry Martinsons rasande fråga om människan har tillåtelse att få finnas i det moderna samhällsbygget. Hon samtalar med **Dan-Erik Sahlberg**.
Sigtunastiftelsen, Albert Bonniers Förlag

10.00 - 10.20

Förlåter Gud allt?

Det finns övergrepp som vi inte kan, vill eller orkar förlåta. Ändå kan det finnas hopp för den som brottas med skuld över det han eller hon har gjort och som vill ta sitt mellanmänniska ansvar. Det menar **Magnus Abrahamson**, fängel-sepräst och forskare och aktuell med boken *Brott och förlåtelse*. Han samtalar med **KG Hammar**.
Verbum förlag

10.30 - 10.50

Träna sin tro

Sätt dig ner på en sten under ett träd för en stund. Det är där som meditationerna i **Martin Lönnebos** nya andaktsbok *Hjärtats sånger* tar sin utgångspunkt. Han samtalar med **Eva Staxäng** om hur man helt konkret utforskar och tränar sin andlighet och tro.
Verbum förlag

11.00 - 11.20

Vad formar en människa?

Daniel Poohl, chefredaktör för tidskriften Expo, debuterar som skönlitterär författare med uppväxtskildringen *Som om vi hade glömt*. Han samtalar med **Lasse Bengtsson** om utanförskap, klass och sökande efter en identitet.
Leopard förlag

11.30 - 11.50

Min mammas liv

Varför skriver svenska författare på sista tiden så ofta ömsinta pappaporträtt, men uppgörelser med mamma? I sin roman *September* har **Kristoffer Leandroer** skrivit fram en alltför tidigt avliden moders ganska vanliga och samtidigt helt unika

liv. Han samtalar med **Ylva Leitzinger**.
Natur & Kultur

12.00 - 12.20

Ska vi va?

I sin nya bilderbok berättar **Pija Lindenbaum** om Flisan som nobbar en kompis som är sugen på att leka. Men redan nästa dag är det hon själv som måste ställa frågan "Ska vi va?" En fråga bräddad med möjligheten att bli avvisad, med makt och känslor. **Pija Lindenbaum** samtalar med **Beata Åhrman Ekh**.
Rabén & Sjögren

12.30 - 12.50

Ängeln på Malmskillnadsgatan

Efter att ha lämnat ett liv med prostitution och droger hjälper **Elise Lindqvist** idag själv prostituerade som ledare för volontärer i St Clara kyrka i Stockholm. Nu kommer hennes självbiografi om ett liv kantat av våld, övergrepp och förnedring, men som också är berättelsen om hur man reser sig och går vidare i livet. Hon samtalar med **Lisbeth Gustafsson**.
Bilda, Libris

13.00 - 13.20

Böckernas Bok

Niklas Rådström har återgestaltat Bibeln, både som omtalad teaterföreställning och nu som prosa med titeln *Boken*. Men varför återberätta? Är inte Bibeln alldeles tillräcklig som den är? Och vad har Niklas Rådström fått ut av att umgås så intensivt med Bibelns berättelser? Han samtalar med **Ann-Louise Eriksson**.
Albert Bonniers Förlag

13.30 - 13.50

Den onda badankan

Våra bekväma liv är beroende av tusentals kemiska ämnen. De finns i våra hus, apparater, kläder och i barnens leksaker och kan göra oss sjuka och förgifta vår natur. Är välfärdsamhället kanske en tickande kemisk bomb? Biologen och författaren **Stefan Edman** samtalar med **Katarina Johansson**, författare till *Den onda badankan*.
Ordfront

14.00 - 14.20

Berömda sista ord

Författaren och journalisten **Åke Persson** har samlat berättelserna bakom några historiska personers sista ord. Men sade verkligen Jeanne d'Arc *Jesus, Jesus, Jesus*, *Jesus* när hon brändes på bålet och yttrade

Che Guevara *Du ska veta att du dödar en man*, eller är historierna påhittade? I samtal med **Claes-Bertil Ytterberg**.
Historiska Media

14.30 - 14.50

Sveriges väg till krig

Den svenska styrkan i Afghanistan tvingades efter amerikansk order att övergå från en fredsoperation till vad som i praktiken innebar krig. Det hävdar **Wilhelm Agrell**, författare och professor i underrättelseanalys, i sin bok *Ett krig här och nu*. Han samtalar med **Niklas Eklöv** om Sveriges ansvar och möjliga vägar till fred och säkerhet.
Atlantis

15.00 - 15.20

Resan till det helande landet

Fantasylitteratur är inte det kitsch? Lite ockult? På det hela taget inte riktigt bra läsning för barn? Tvärtom, menar prästen och författaren **Mattias Lönnebo**. Fantasy hjälper unga läsare att tolka livet och bearbeta existentiella frågor. Han samtalar med **Tomas Pettersson**.
Verbum förlag

15.30 - 15.50

Vi och våra diagnoser

Allt fler människor i Sverige har en diagnos. Begrepp som ångestsyndrom, depression, ADHD och datorspelsberoende är något typiska för den tid vi lever i. Men vilken betydelse får de för vår syn på människan? **Fredrik Svenaeus**, professor i filosofi och författare till *Homo patologicus. Medicinska diagnoser i vår tid* samtalar med **Ola Sigurdson**.
Kultur och Hälsa, Tankekraft förlag

16.00 - 16.20

Ett svart håll i hjärtat på ett barn

Hur hjälper man ett som barn sörjer? Hur möter man barns livsfrågor? **Grethe Rottböll**, som skrivit en barnbok om Jon vars far dött, samtalar med prästen **Ulrica Stigberg** aktuell med boken *Om barn och livets frågor* om hur man som vuxen kan möta barns existentiella utmaningar. Samtalsledare **Lena Olsson Fogelberg**.
Bonnier Carlsen, Verbum förlag

16.30 - 16.50

Politisk islam - lösning eller hot?

Ett par år har gått sedan den arabiska våren och i väst oroar sig många för att demokratiseringen kommit av sig medan politisk islam vinner mark. I sin nya bok ställer **Mohammad Fazlhashemi**, pro-

fessor i islamisk teologi och filosofi, frågan om politisk islam i själva verket kan vara vägen till demokrati. Han samtalar med **Gunilla Hallonsten**.
Historiska Media

17.00 - 17.20

Gäst hos ärkebiskopen – Sigrid Kahle

Sigrid Kahle är skribenten och islam- och Mellanösternkännaren som levt i den internationella hetluften som diplomathustru. I sina memoarer *Att välja sitt öde, trots allt* beskriver hon sitt livs kamp med att samtidigt vilja leva för andra och längta efter skrivandet och det egna inre rummet. Samtalsledare **Anders Wejryd**.
Albert Bonniers Förlag

17.30 - 17.50

Hembygd, någonstans i Sverige

Hur förhåller sig unga till sin hembygd? Vad är bra och dåligt på orten där de bor? Vill de flytta eller bo kvar? Vad gör de en fredagskväll? Poeten och krönikören **Olivia Bergdahl**, som bidragit till boken *Hembygd, någonstans i Sverige*, samtalar med **Alf Linderman**.
Sensus, Sigtunastiftelsen, Carlsson bokförlag

FREDAG 27 SEPTEMBER

9.15 - 9.25

Se människan!

Ted Harris, författare och präst lyfter fram människan Sören Kirkegaard i en meditation.

9.30 - 9.50

Att uppfinna Afrika

Fotografen **Frank af Petersens** foto-utställning *Inventing Africa* har blivit bok. Han samtalar med **Gunilla Hallonsten** om hur vårt koloniala förflutna och modern historieforskning påverkar vår bild av Afrika.
Tillgren Photography Agents

10.00 - 10.20

Vem är hjälte?

Raoul Wallenberg, Anna Politkovskaja och Malala Yousafzai som kämpar för pakistanska flickors rätt att gå i skola är exempel på personer som offrat sin egen säkerhet för att rädda andra. **Ola Larsmo** och **Brian Palmer** samtalar med **KG Hammar** om vad det är som formar och driver en hjälte att göra sådant som vi andra inte törs.
Historiska Media

10.30 - 10.50

Själv och tillsammans

Vi människor söker komma andra nära för att tillgodose våra behov av trygghet. En annan viktig aspekt av vår psykologi är behovet av självständighet. Hur balanserar man behoven av närhet och oberoende? Om detta samtalar psykologen och författaren **Tor Wennerberg** med **Susanne Wigorts Yngvesson**.
Natur & Kultur, S:t Lukas

11.00 - 11.20

En pöl där kriget inte tvättat sina blodiga händer

I diktsamlingen *Vitsvit* talar en mor, far, bror, mormor och morbror om rötter, anpassning, makt och erfarenheter av en blodig revolution. **Athena Farrokhzad** samtalar med **Birgitta Westlin**.
Albert Bonniers Förlag

11.30 - 11.50

Vår längtan efter äkthet

Vad kan en tiggarmunk från 1200-talet ha att säga oss om livet? Prästen **Ted Harris** och journalisten **Carolina Johansson** utforskar i sin bok *Att leva helhjärtat* en livsställning som har påverkat människor över hela världen i 800 år, den helige Franciskus längtan efter äkthet. Samtalsledare **Lisbeth Gustafsson**.
Bilda, Libris

12.00 - 12.20

Ska jag ta vara på min broder?

I sin nya bok *En hemstad. Berättelsen om att färdas genom klassmörkret* återvänder författaren **Kristian Lundberg** till sitt Malmö och barndomens utsatthet. Han skriver om klass och om sin egen klassresa. Om att överleva medan andra går under. Om utanförskap – och solidaritet. I samtal med **KG Hammar**.
Wahlström & Widstrand

12.30 - 12.50

Människor att räkna med

I sin debutroman *Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann* vänder **Jonas Jonasson** upp och ner på hierarkiska föreställningar om vilka människor som är betydelsefulla och påverkar historien. Hans nya bok *Analfabeten som kunde räkna* handlar också om antihjältar. Han samtalar med **Martin Lind**.
Piratförlaget

13.00 - 13.20

Gäst hos ärkebiskopen

– **Samar Yazbek**
Samar Yazbek är syrisk journalist och författare som 2011 deltog i protesterna mot president Assads regim, fängslades och tvingades i exil. Förra året tilldelades hon svenska Pen klubbens Tucholskypris. I år kommer hennes roman *En mörk strimma av ljus* ut på svenska. Samtalsledare **Anders Wejryd**.
Samtalet förs på engelska.
Ordfront

13.30 - 13.50

En väg som bär till livet

Pilgrimsfärden som en väg till utveckling och helande är ett centralt tema för kubansk-amerikanska **Cecilia Samartin**, vars roman *La Peregrina* nu kommit på svenska. Hon samtalar med **Ylva Leizinger**.
Samtalet förs på engelska.
Bazar förlag

14.00 - 14.20

Det goda jag vill

Är det möjligt att leva utan att samtidigt skada eller sára andra? Huvudpersonen i Sami Saids nya roman *Monomani* skriver ett långt brev med vädjan om att blir förlåten. **Sami Said** samtalar med **Maria Ottensten**.
Natur och kultur

14.30 - 14.50

Kristet motstånd

Tomas Lundström, aktuell med en antologi om kristen anarkism, dömdes 2011 för olaga intrång efter en aktion mot svensk flyktingpolitik. Han samtalar med **Patrik Hagman**, författare till bland annat *Om kristet motstånd*, om politisk aktivism som konsekvens av kristen tro. Samtalsledare **Ann-Louise Eriksson**.
Argument, Artos & Norma förlag

15.00 - 15.20

Tills döden, eller andra omständigheter, skiljer oss åt

Katarina Mazettis nya novellsamling handlar om skilsmässa. Med den säger sig författaren vilja bidra med handledning, tröst, och perspektiv. Hon samtalar med **Jonas Eek** om en existentiell utmaning som allt fler ställs inför.
Verbum förlag, Alfabeta

15.30 - 15.50

Flyktingbarnen som försvann

Om ett barn försvinner från sin familj tar samhället till alla tillbuds stående resurser för att finna det. Men de senaste åren har närmare 800 ensamkommande flyktingbarn och ungdomar försvunnit spårlost utan att någon verkar reagera. **KG Hammar** samtalar med **Katia Wagner** och **Jens Mikelsen** om deras bok *De förlorade barnen*.
Natur & Kultur

16.00 - 16.20

Barnböcker på liv och död

Ulf Starks nya barnbok skrevs från början som en predikan och handlar om en pojke som saknar den storasyster han aldrig mött eftersom hon dog vid födseln. **Ulf Stark** samtalar med **Lena Olsson Fogelberg** om berättelsens roll för barns möjlighet till livstolkning.
Lilla Piratförlaget

16.30 - 16.50

Fred, bröd och böcker

Hanaa al-Ramlis initiativ att organisera bibliotek för barn i flyktingläger har spridits över hela arabvärlden och på tre år har tjugofem bibliotek byggts upp. **Hanaa al-Ramli** samtalar med **Kattis Ahlström** om litteraturens betydelse för barns liv och livsmod. Samtalet förs på engelska.
Svenska kyrkan, Bilda, Diakonia, Rädda Barnen, Postkodlotteriet

17.00 - 17.20

Den vård vi förtjänar

Varför uppstår brister och orättvisa i vård och omsorg i vårt samhälle?



PER WIRTÉN 29/9 10.30



ÅSA NILSSONNE 28/9 17.00



GUSTAV FRIDOLIN 29/9 12.00



ATHENA FARROKHZAD 27/9 11.00



ULF STARK 27/9 16.00



ANTJE JACKELÉN 27/9 18.00



BEA UUSMA 29/9 13.30



TED HARRIS 27/9 11.30



LENA ANDERSSON 28/9 15.00



KRISTIAN LUNDBERG 27/9 12.00



SIGRID KAHLE 26/9 17.00



DANIEL POOHL 26/9 11.00

Maciej Zaremba diskuterar i sin bok *Patientens pris* marknadstänkandet i vården. Han samtalar med **Kristian Petri**, aktuell med romanen *Pappan* där han skildrar sin fars bortgång präglad av existentiell misär men också av brister i vården. Samtalsledare **Antje Jackelén**. *Weyler förlag*

17.30 – 17.50

Godnattsagor för barn som dricker

Förhållandet mellan individ och kollektiv är ett viktigt tema i Marjaneh Bakhtiaris författarskap. Vilka minnen är enskilda angelägenheter och vilka är del av ett folks större historia? **Marjaneh Bakhtiar** samtalar med **Annika Broman**. *Ordfront*

18.00 – 18.20

Stasi och svenskarna

I sin bok *Operation Norrskén* avslöjar journalisten och författaren **Christoph Andersson** den solkiga historien om Sveriges förhållande till det forna DDR och dess säkerhetstjänst. Varken regering, näringslivet eller kyrkan går fria. Han samtalar med biskop **Antje Jackelén**. Samtalsledare **Gabriel Byström**. *Norstedts*

18.30 – 18.50

Gäst hos ärkebiskopen

- Henrik Arnstad
Neofascism och ultranationalism är på fram-marsch i Europa. I sin bok *Älskade fascism* gör journalisten och författaren **Henrik Arnstad** en genomlysning av den fascistiska ideologin, ett hot som på intet sätt tillhör historien. Samtalsledare **Anders Wejryd**. *Norstedts*

LÖRDAG 28 SEPTEMBER

9.15 – 9.25

Se människan!

KG Hammar lyfter fram människan Simone Veil i en meditation.

9.30 – 9.50

Fel att vara fet?

I sin bok *Kroppspanik* gör Julia Skott upp med våra känslor kring övervikt. Varför accepterar vi attityder och föreställningar som får oss att se ner på oss själva? Borde vi inte istället sträva efter ett samhälle där alla kroppar tillåts må bra? **Julia Skott** samtalar med **Annika Broman**. *Sensus, Natur & Kultur*

10.00 – 10.20

Gäst hos ärkebiskopen

- Leif GW Persson
Kriminologen **Leif GW Persson** känner vi som en samhällsdebattör som tar många strider och en författare som skriver i många genrer. Men vad är det som driver honom? Här samtalar han med ärkebiskop **Anders Wejryd** om livs-syn och personliga övertygelser. *Albert Bonniers förlag*

10.30 – 10.50

Skynda att älska

PO Enquists senaste roman är enligt författaren ett försök att beskriva det som verkligen betydde något i livet, kärleken. Inte den högstämda, inte barndomens frikyrkas kärlek till Jesus, utan den fysiska, sinnliga kärleken, som i *Liknelse-boken* framstår som en befriare. **PO Enquist** samtalar med **Caroline Krook**. *Norstedts*

11.00 – 11.20

Konsten att vara hygglig

Med *Konsten att vara kvinna* fick hon härom året människor världen över att skratta så att de kinkade samtidigt som hon peppade dem att analysera och stå upp mot förtryck. **Caitlin Moran**, en av Storbritanniens mest uppmärksammade krönikörer, samtalar med **Erika Hedenström** om varför grunden till hennes författarskap är viljan att göra gott. Samtalet förs på engelska. *Albert Bonniers Förlag*

11.30 – 11.50

Lyckliga i alla sina dar

De senaste femtio åren har inneburit stora samhällsförändringar för yrkesliv, levnadsstandard och för relationen mellan könen. Vad har de guldbrylllopspar man ser på foto i tidningen upplevt? Vilka är de viktigaste faktorerna för ett långt liv tillsammans? De frågorna har **Clarence Crafoord** och **Gunnel Saxon Crafoord** ställt i boken *Guldbrylllop*. De samtalar med **Eva Staxäng**. *Natur & Kultur, S:t Lukas*

12.00 – 12.20

Arvet efter häxjakten

Hur påverkas vi som lever idag av det som hänt vår släkt och i trakten som format oss? Bär vi tidigare generationers erfarenheter inom oss? Det är frågor som väcks i Therése Söderlinds roman *Vägen mot Bålberget* om 1600-talets häxjakt som ett svårläkt sår ännu 400 år efter det att övergreppen skedde. **Therése Söderlind** samtalar med **Caroline Krook**. *Wahlström och Widstrand*

12.30 – 12.50

Torka aldrig tårar utan handskar

"Jag var en av de som överlevde. Jag ville bryta tystnaden. Jag har gjort det nu", så har Jonas Gardell sagt om sin romansvit *Torka aldrig tårar utan handskar*. Och reaktionerna har varit överväldigande. Vad har **Jonas Gardell** själv fått syn på i samband med utgivningen av trilogin? Samtalsledare **Erika Hedenström**. *Norstedts*

13.00 – 13.20

Kristen + humanist = sant
På senare tid har begreppet humanism allt oftare förknippats med ateism. Men att vara humanist är i allra högsta grad förenligt med att vara kristen. Det menar den sydafrikanske teologen **John de**

Gruchy i sin bok *Bekännelser av en kristen humanist*. Han samtalar med **KG Hammar**. Samtalet förs på engelska.

Förbundet Kristen humanism

13.30 – 13.50

Dagboksanteckningar från ett källarhål

Hur är det att vara tonåring i Sverige idag? Författaren och skådespelaren David Wiberg debuterar med en roman baserad på teaterföreställningarna *Svart Tulpan* och *Dagboksanteckningar från ett källarhål* där han själv gestaltar sin huvudperson, 16-åriga Linnea. **David Wiberg** samtalar med **Beata Åhrman Ekh**. *Lilla Piratförlaget*

14.00 – 14.20

Undermåliga kvinnor

När **Eva F Dahlgren** arbetade med sin bok *Farfar var rasbiolog* hittade hon ett fotoalbum med bilder på "undermåliga" prostituerade kvinnor som blev utgångspunkten för nya boken *Fallna kvinnor*. Hon samtalar med **Caroline Krook** om våra värderingar kring vad som definierar en frisk och duglig människa. *Forum*

14.30 – 14.50

Äter gör man ändå dör man

Deckarförfattaren **Mons Kallentoft** har genom åren spenderat en förmögenhet på exklusiv mat och dryck. I *Food Junkie* skildrar han ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen, sorgen i kicksökandet och livet i en extrem konsumtionskultur. Han samtalar med **Erika Hedenström**. *Forum*

15.00 – 15.20

Gäst hos ärkebiskopen

- Lena Andersson
Lena Andersson är en av landets mest självständiga debattörer. Hon har också ägnat ett helt sommarprogram åt att analysera och kritisera Jesus. I höst ger hon ut *En roman om kärlek*, om de ansträngningar vi är beredda att göra för att bedra oss själva i vår önskan att bli älskade. Samtalsledare **Anders Wejryd**. *Natur & Kultur*

15.30 – 15.50

När lojaliteter provas

I *När lojaliteter provas* brottas **Anders Carlberg**, författare och tidigare ordf. för judiska församlingen i Göteborg, med sin kärlek till den sionistiska visionen och det judiska folket, och sin avsky för övergrepp som sker i deras namn. Han samtalar med **Antje Jackelén**. *Hjalmarsson & Högberg*

16.00 – 16.20

Larger than life

Jörn Donner har inte legat lågt i livet. Nu, vid 80 års ålder, ger han ut sin självbiografi. *Mammuten* är en vindlande

skildring av ett händelserikt liv med alla dess triumfer och nederlag. Han samtalar med **Sara Blom**.

Albert Bonniers Förlag

16.30 - 16.50

Det vi förlorat

Är Europa en skoningslösare plats idag än för några decennier sedan? Har vi förlorat en vision om gemenskap och frihet? **Elisabeth Hjorth** samtalar om sin nya roman vid *Himlens början* med **Magnus Sundell**.

Bilda, Norstedts

17.00 - 17.20

En passande död

Kan vi styra upp vår egen död? Både **Åsa Nilssonne** och **Karin Alvtogen** är aktuella med böcker om en obotligt sjuk kvinna som ställs inför utmaningen att hennes liv rinner ut. De samtalar med **Alf Linderman** om vad våra attityder till döendet och döden säger om oss och vår tid.

Sigtunastiftelsen, Natur & Kultur

17.30 - 17.50

Litteraturens pudelkärna

I sin nya novellsamling *Den röda drömmen* ger serietecknaren och författaren **Joakim Pirinen** sig på något som vid första ögonkastet kan tyckas vara omöjligt, nämligen att skriva en novell i varje upptänkt genre för att undersöka vad som är litteraturens väsen. Hans samtalar med **Sara Blom**.

Ordfront

SÖNDAG 29 SEPTEMBER

9.15 - 9.25

Se människan!

Stina Oscarson, regissör och chef för Radioteatern, lyfter fram människan Natalia Kaliada i en meditation.

9.30 - 9.50

Tillbaka från de nära döda

Göran Skytte drabbades 2012 av en stroke och var nära att dö. I sin bok *Förvandlingar* beskriver han vad som skulle kunna ha varit en tragedi men som blev en andlig resa, en erfarenhet förknippad med inre frid och frihet. Han samtalar med **Dan-Erik Sahlberg**.

Sigtunastiftelsen, Libris

10.00 - 10.20

Vad är väl en människa?

I sin självbiografiska bok *Dansa för oss* reflekterar **Michael Nyqvist** om de val och drömmar som format hans liv. Och om arbetet som skådespelare och om att hitta sitt värde i publikens ögon eller djupt i sig själv. Han samtalar med **Erika Hedenström**.

Forum

10.30 - 10.50

Gäst hos ärkebiskopen - Per Wirtén

Han började sin yrkesbana som rockkritiker men blev med tiden en av Sveriges främsta samhällskritiker och kulturjournalister. **Per Wirténs** senaste bok handlar om Herbert Tingsten, under 40- och 50-talen samhällsdebattens demonregissör. Samtalsledare **Anders Wejryd**.

Albert Bonniers Förlag

11.00 - 11.20

Kristen tro - vad är den bra för?

Sekulariserade människor strävar efter att göra gott precis som religiösa. De hittar livsmening och glädje på ateistisk grund. Är kristen tro verkligen väsentlig för tänkande människor idag? Prästen forskaren och författaren **Mikael Mogren**, aktuell med boken *Livets helighet* samtalar med **Brita Häll**.

Amos, Verbum förlag

11.30 - 11.50

Tillbaka på mammas gata

Kjell Johansson har alltid skildrat människorna längst ned. I sin nya bok har han återvänt till Midsommarkransen för att lyfta fram det skötsamma småfolket och de marginaliserade utanförstående.

Hans samtalar med **Fredrik Hedlund**.

Sensus, Weyler förlag

12.00 - 12.20

Morfar skrev inga memoarer

Miljöpartiets språkrör **Gustav Fridolin** har skrivit en roman om sin morfars livsresa från Fattigsverige till en tryggare tillvaro i välfärdsstaten. Han samtalar med **Claes-Bertil Ytterberg** om de krafter som formar ett liv på gott och ont och hur man bygger ett människovärdigt samhälle.

Forum

12.30 - 12.50

Blod är tjockare än vatten, men väger det tyngre än kärlek?

Vem är egentligen far till ett barn, den som står på faderskapsintyget eller den som varit närvarande i barnets liv med kärlek och omsorg? Om det handlar **Torbjörn Flygts** senaste roman *Var man*. Han samtalar med **Brita Häll**.

Amos, Norstedts

13.00 - 13.20

Att berätta sig själv

Alla har en berättelse, men den kan vara svår att själv få syn på. Då kan skrivandet vara ett sätt att göra sig synlig inför både sig själv och andra. **Merete Mazzarellas** nya bok är en guide- och tankebok för den som vill skriva om sitt liv. Hon samtalar med **Fredrik Hedlund**.

Sensus, Schildts och Söderströms

13.30 - 13.50

Passion för en expedition

Författaren och läkaren **Bea Uusma** har länge haft ett passionerat förhållande till

ingenjör **Andrées** polarexpedition. Hon har grävt i arkiv, rest till Nordpolen, träffat efterlevande och kriminaltekniker i sitt sökande efter ett svar på varför expeditionen gick under.

Hon samtalar med **Tomas Pettersson**.

Norstedts

14.00 - 14.20

Guds egen thriller

Stefan Einhorn, kanske mest känd som förespråkare för konsten att vara snäll, kommer i höst ut med en spänningsroman, en thriller om jakten på mänsklighetens räddning och vårt förhållande till Gud. **Stefan Einhorn** samtalar med **Erika Hedenström**.

Forum

14.30 - 14.50

Vägen till fred

Ett samtal mellan **KG Hammar** och **Stina Oscarson**, chef för radioteatern/SR, om drivkrafter, vision och hopp för en värld utan krig. Båda medverkar i en nyutkommen bok: *Fred är vägen till fred*. **Sveriges kristna råd**, *Equemeniakyrkan*

15.00 - 15.20

Tvivelaren som bad

I de fyra kriminalromanerna om Gunnar Barbarotti finns vid sidan om ond bråd död och spänning också berättelsen om den både tvivlande och bedjande kriminalinspektörens brottning med Gud.

Håkan Nesser, aktuell med boken *Levande och döda i Winsford*, samtalar med **Maria Ottensten**.

Albert Bonniers Förlag

15.30 - 15.50

Dålig Karma

Tyske David Safiers debutbok handlar om en prisbelönt kvinnlig journalist som omkommer i en olycka och återföds som myra, en konsekvens av egoism och dåliga prioriteringar. **David Safier** samtalar med **Martin Lind** om hur vi formas av våra livsval och handlingar. Samtalet förs på engelska.

Bazar förlag

16.00 - 16.20

Den romska sagokatten

I *Det var en gång det som inte var* har journalisten **Monica Hirsch** och den romska aktivisten **Bagir Kwiek** samlat romska sagor. Med **Eva Staxäng** samtalar de om barns rätt till sitt kulturarv och betydelsen av romska sagor på svenska. *Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, Kabusa förlag*

16.30 - 16.50

En vanlig kille

Under tre år följde fotografen Ciprian Gorga och journalisten Kristin Helgeson André Olofsson genom den långa och påfrestande process som en köns-korrigerig innebär. **Ciprian Gorga** samtalar med **Mikael Ringlander**.



EVA F DAHLGREN 28/9 14.00



JÖRN DONNER 28/9 16.00



MARJANEH BAKHTIARI 27/9 17.30



MONS KALLENTOFT 28/9 14.30



CAITLIN MORAN 28/9 11.00



JONAS JONASSON 27/9 12.30