

SALTSJÖBADENS

FÖRSAMLINGSBLAD

# SALTÄREN

Nr 4 2015

**MINNESLUND**

*på udden*

**SOMMARCAFÉ**

*på Skogsö*

**BONUS-**

*skolavslutning*

**GOSPEL-**

*projektkör*

*Blommor, evigt liv  
och om att gilla läget*





# Blomsterspråk

Solen står högt på himmelen och den låter sina strålar värma. Vi är i tiden mellan hägg och syrén och börjar ana att sommaren är i antågande.

På slänten bredvid prästgården växer ett hav gullivior. Dessa blomster bär sin skönhet i enkelhet ...

som inte ens kung Salomon i sin prakt kunde mäta sig med!

Kanske är det därför de också i folklig tradition fått bli bärare av namn som påminner om den Heliges närvaro.

Gullivivans blommor har liknats vid en nyckelknippa med sådana nycklar som hör till ett så kallat bultlås. Och denna nyckelknippa är inte vilka nycklar som helst, utan de som öppnar himmelens port. Inte konstigt de kallats både Sankte Pers nycklar och Jungfru Marias nycklar.

Jesus gav ju Petrus (S:t Per) löftet om himmelrikets nycklar som en gåva att låsa upp himmelsporten med (Matt 16:19). Vackrare nyckel för förlåtelsen som öppnar vägen till himmelen kan vi nog ej få.

Nyckel av mjuka blomsterklockor ... bilden målar en skapande hand av Någon som vill öppna det hårda med det mjuka. Nycklar

som hela vår värld behöver till porten för fred och frid!

Likaså har Jungfru Maria ansetts bära himmelrikets nycklar i egenskap av förebedjare. Bönen är också en nyckel som får himmelsporten att öppnas: *'Sök och du finner. Bed och du skall få. Bulta och dörren skall öppnas.'* (från Matt 7:7-8). Börens nyckel ligger i allas vår hand. Din behövs för livets skull!

Intill gullvivorna växer en annan blomma, orkidén Fläderyxne. Dess rotknölar har liknats vid två händer - den ena kvinnlig och den andra manlig. En föreställning som faktiskt går tillbaka ända till antiken.

Vi kallar dem *Adam och Eva*. Vackert purpur-röd och gyllengul lyser de tillsammans i solen. Tillsammans bildar de en enhet, likt händer som söker varann.

I gammal folktro var orkidén på magiskt vis bärare av kärlek och passion. Gärna skulle de finnas med i midsommarbuketten för att locka fram dröm om kommande kärlek.

*Adam och Eva*, invid himmelsnycklarna ... slående likhet. Vi är som de: Står nära men ändå var för sig. Vi är lika men ändå inte identiska. Skapade att växa och blomstra i det fria, men binds vid rötter i tid och rum. Himmelsljuset lockar oss att likt blommor bära doft av himlens frid.

Doft av himmel ...

... tanke går till dem, som får tid och evighet att smälta samman, som hänger sig åt hjärtats djupaste längtan och passion för livets hemlighet: Älska och älskas.

Så hörs kyrkklockorna ringa. Den vita klänningen dansar i vinden - det är bröllop! Här anas himlens glädje och änglasång. Modigt ges löften om trohet, att dela liv i nöden och i lusten.

Det ger hopp!

Hopp, åt en värld som trasas sönder av maktens brustna löften, av svek och hot.

Det ger inspiration ... att likt Kristus öppna hårda portar med mjuk nyckel. Fridlysta är *Adam och Eva*, så är varje människa genom Guds kärlek.

Livet är en gåva, liksom att skratta och gråta tillsammans, älska och älskas, att växa och mogna i tro och hopp.

Vi kallas, att med Kristus plantera fred och rättvisa, och vattna med vänskap, så att livet kan blomma.

Ty, en blomstrande sommaräng är som en förgård till himlen!

*Jag önskar alla en välsignad sommar!  
Maria Eksmyr, kyrkoherde*



## Döpta

Max William Bergh Håkansson  
Greta Kjerstadius  
William Gustav Aron Gahrén Johnson  
Elsa Juni Victoria Althini Magnani  
Alexander Frankie Spjut

## Avlidna

Lars Herder Elias Kihlborg  
Stig Harry Nyberg  
Mats Robert Carlsson Tham  
Ingrid Maria Flykt  
Inga Lisa Höglund  
Inga Majken Höllgren  
Erik Birger Wångklev

Torbjörn Wård  
Ingrid Maria Schill  
Ingrid Märta Maria Schmidt  
Maj Charlotta Ardbo  
Linnéa Elisabet Blomkvist  
Ulla-Marie Rosén  
Ulf Torbjörn Östlund

# Minneslund på Skogsö

Minneslundan har fått en välbehövd upprustning. På samma natursköna plats, fast med själva centrum flyttat närmare den vackra udden, är den nu åter en vilsam plats att komma till.

Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där den avlidnes aska grävs ned inom gemensamt område. Här finns en gemensam smyckningsplats som kyrkogårdens personal sköter.

Området, där den nya minneslundan finns, är naturskön och har bevarats i största möjliga utsträckning utifrån det gamla. Restaureringen, med nyplanering och omformning av den nya platsen, har

trädgårdsarkitekt Irma Hummel gjort tillsammans med våra egna vaktmästare.

Det vackra korset är smyckningsplatsens centrum och en vackert rundad sten är framtagen som minnessten. Runt korset kan anhöriga smycka med snittblommor och det finns också en plats för gravljus längs ena sidan av gången in mot korset.

Välkommen att besöka vår kyrkogård och vår minneslund, ta en promenad och



FOTO Maria Eksmyr

njut av den vackra stillsamma miljön. Vi som jobbar på kyrkogården har svårt att tänka oss en bättre arbetsplats!

*Micke Jakobsson, vaktmästare.*

## VÄRNA SKOGSÖ

Hjälp oss att värna den unika miljön och hålla Skogsö gravplats värdigt genom att koppla din hund och leda din cykel.



FOTO Andréas Lindström

## ”Gör inte skillnad på människor!”

Med detta valspråk inledde biskop Eva Brunne Stockholms stifts medarbetardag fredag 22 maj.

Orden kommer från bibeln, från Jakobs brev 2:1. Lika aktuella som dessa ord var då (för 2000 år sedan), lika aktuella var de för alla oss som samlades denna dag.

Ord som handlar om att vi hör ihop med varandra oavsett var på denna jord vi kommer ifrån, vilken hudfärg vi har eller vilken religion vi bekänner oss till (eller inte).

En central tanke med dagen var att inspirera och stärka ideella, förtroendevalda och anställda i känslan av att vi hör ihop med varandra! Men inte bara med Svenska kyrkans församlingar i Stockholms stift.

Nej, större än så! Med alla våra syskonkyrkor i hela Sverige, och med hela den världsvida kyrkan! Och till och med större än så, i vissheten av att allt hör ihop med varandra på denna jord; djur, natur och människor. En visshet som har sin grund i bibelns poetiska skapelseberättelse: *”Och Gud såg att allt som Gud skapat var mycket gott!”*

Denna samhörighet förstärktes ytterligare genom Kyrkornas världsråds dokument: *”Tillsammans för livet, mission och evangelisation i en värld i förändring”*.

Ord som handlar om vårt uppdrag att vara Guds kyrka i världen och att göra skillnad för människor! Men inte bara för

människor utan för hela Guds skapelse! Medarbetardagen blev en lika viktig påminnelse om att vi bara har en jord och att vi behöver kämpa tillsammans för att ta hand om och ta ansvar för jorden på ett hållbart sätt. Och vi kan inte vänta, vi måste börja nu!

## Hoppfulla fakta om vår värld

Dagen inleddes med en annorlunda och spännande gudstjänst och sedan fortsatte dagen med föreläsningar och föredrag som på olika sätt berörde tro, hopp och respekt för livet, människan, djuren och naturen.

Två föreläsningar som fastnade särskilt hos mig; den ena var professor Hans Roslings hoppfulla fakta om vår värld, fakta som gjorde upp med många fördomar och som lockade till minst lika många skratt.

Den andra föreläsningen var journalisten och författaren David Qviströms starka skildringar om vilka du och jag anser vara ”nyttiga” människor för vårt samhälle. Hans frågor var påträngande viktiga: *”Vilken människosyn har du egentligen?”*

Medarbetardagen var helt klart en dag att minnas!

*Thomas Arlevall, präst*





# ”Gilla läget”

**Vädrets skiftningar, smartphonesbilder, evigt liv och förväntan.  
Läs Helena Hanssons sommarbetraktelse om att gilla läget.**

*”O Kärlek som är Det Eviga Livet  
i växlingen här”*

Jag nynnar orden ur psalm 258 när jag sitter på mitt arbetsrum en majtorsdag. För nu är det verkligen växlande – väderlek och årstid. Nyss åt jag lunch i solen. Nu åskar det utanför mitt fönster. Häromdagen kunde en tro att det var november, isande kyla och kalla droppar och imorse kändes det som om sommaren hade bestämt sig för att kliva in på riktigt – solen sken och fåglarna sjöng. Och nu öser regnet ner igen.

## **I min telefon**

Vädret och årstiderna växlar – precis som livet. När jag efter mässan en söndag suckade över regnet där ute, sa en klok person till mig att *”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”*. Tänk om det är så med livet också?! Vi är vana att alltid vilja känna oss starka, lyckliga och kapabla.

Kanske har ingen tid såsom vår hyllat skönhet, ungdom och lycka, för tidigare var möjligheterna att tapetsa stad och land med lättklädda, leende modeller begränsade. Men nu. Vid varje busshållplats och tunnelbanestation. Till och med i min telefon. Lyckliga, leende, unga, vackra i solen... Det är lätt att känna sig en aning misslyckad när en ränner till tåget med håret på ända och regnet strilande innanför kragen efter en arbetsdag...

## **Möjligt att leva i frid**

Men tänk om det är med oss precis som med vädret?! Att det inte finns några riktigt dåliga lägen i livet, bara mindre bra sätt att hantera lägena på? Mystikerna brukar hävda det; att det som gör oss olyckliga är att vi hela tiden strävar efter något annat än det som är. Om vi bara kunde förstå att Gud bär allt: hälsa och

ohälsa, glädje och sorg, liv och död, menar de att vi skulle kunna slappna av lite mer. Gråta över det vi behöver gråta över, glädjas när vi kan glädjas, men inte göra så mycket motstånd mot det som vi inte kan förändra. Om vi kunde låta bli att oroas så mycket över det som möter oss, menar de att det faktiskt är möjligt att leva i frid, oavsett vilket läge vi befinner oss i.

## **Att överlåta sig**

Hemligheten, menar dessa visa personer, är att försöka låta bli att kämpa emot. Att överlåta sig, det som vi gör varje gudstjänst här i vår kyrka, när vi ber överlåtelsebönen. Och som personerna i tolvstegsrörelsen gör när de ber sinnesrobönen: *Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra  
Mod att förändra det jag kan  
och förstånd att inse skillnaden.*

### Vill du inte åldras?

Jag tror det behövs mycket övning om vi ska kunna acceptera sånt vi är vana att kämpa mot. Kanske är det extra svårt för att det idag framstår som att vi borde kunna undvika allt obehag. Överallt möts vi av budskap som: Vill du inte åldras? Köp en kräm och förbli ung! Vill du inte veta av regnet? Flyg till Grekland, där skiner solen! Och då blir det ju otroligt jobbigt när vi märker att vi trots krämen blir äldre och att det faktiskt kan regna också i Grekland...

### Leva med regniga dagar

*"Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?"*

frågar Jesus i Bergspredikan. Han visste att Kärleken, Det Eviga Livet var en verklighet, trots allt som växlande omkring honom. Han lyckades acceptera också sin egen död, för han levde i visshet om att ingenting, inte ens döden kan rycka oss ur Guds hand. Om Jesus kunde acceptera döden, då borde väl jag åtminstone kunna leva med regniga dagar, sjukdomar, vänner som inte håller tider och annat som jag ibland låter förstöra mina dagar...

### Övning i att gilla läget

Jag tror jag ska låta den här sommaren bli en övning i att gilla läget. Ofta går det ju att hitta något härligt också i det som från början ter sig besvärligt. Visst är det härligt när solen skiner, men jag älskar ju att jogga när det regnar. Och om jag skulle bli sjuk så jag inte kan jogga, då finns det en väldig massa bra böcker jag sällan har tid att läsa! En försenad vän är ett ypperligt skäl att ta en kopp té om det regnar, eller en glass om solen skiner.

### Det eviga livet bor i våra bröst

Det finns mycket som kan kasta grus i maskineriet en välplanerad sommardag. Men när det känns som att en härlig dag grusats kan vi läsa Karin Boyes *Aftonbön* och minnas att Gud kan förvandla också grus till ädelstenar. Och vi kan nynna psalm 258 och påminnas om att med i livets alla växlingar finns hela tiden den stora Kärleken, och ingenting kan ändra att Det Eviga Livet bor i våra bröst.

*Helena Hansson, präst*

## BONUSSKOLAVSLUTNING

Kom hela familjen och fira skolavslutningen i kyrkan torsdag 11 juni. Vi frossar i skolavslutningspsalmer och sommarsånger som *"Den blomstertid nu kommer"* och *"Idas sommarvisa"* m m. Grillen är igång från kl 17.30 och vi bjuder på hamburgare. Kl 18.00 samlas vi för en "Bonusavslutning" för hela familjen i kyrkan.

Om ni har möjlighet, anmäl gärna om ni kommer till "grillningen". Det underlättar grillplaneringen. Skicka ett mail till [saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se](mailto:saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se). I övrigt är det bara att komma.

## SOMMARCAFÉ PÅ SKOGSÖ

Sommarmusik, hembakt och Skogsös underbara natur. Sommarcaféet är tillbaka igen! Vi sjunger sommarsånger, psalmer och lyssna till härlig toner. Mona Alvö serverar kaffe med hembakt.

### Följande dagar är det sommarcafé

- 9 juni kl 14.00–16.00. Staffan Ulberstad sjunger och spelar dragspel.
- 23 juni kl 14.00–16.00. Denna gång inget musikprogram utan Stanley Rydell läser några av sina dikter.
- 4 augusti kl 14.00–16.00. Katja Själander spelar sommarmusik
- 18 augusti kl 14.00–16.00. Peter Sterner Gunnarsson spelar sommarmusik.



## MORGONMÄSSA

Varje onsdag kl 09.00 i juni, juli och augusti firar vi en enkel morgonmessa vid Källan framför kyrkan. Efteråt enkel frukostfika. Kan med fördel kombineras med ett morgondop före eller efter...

## SKOLSTARTSGUDSTJÄNST

Börjar ditt barn skolan i höst? Välkommen 26 augusti på en festlig gudstjänst inför skolstart i F-klass och 1:a klass. Vi sjunger kända psalmer/sånger och ber om ett välsignat skolår! Hela familjen välkommen! Vi börjar kl 17.30 med grillning för att sedan fira en Skolstartsgudstjänst kl 18.00 i kyrkan.

# Sommarsånger

Nu återstår det endast några dagar innan sommaren börjar. Häromdagen kom jag på att det finns så många sånger om Gud och skärgården, Gud och havet, Gud och sommaren. Alla dessa vackra naturskildringar, hela skapelsen som tar form i toner och poesi. Jag fastnade för tre sånger som handlar om sommaren, livsglädje och allt vad vi längtar efter. *Nu är det härligt att leva* (ps 735) av Fride Gustavsson, *Sången* av Börje Gustavsson och *Tron är för mig...* av Ramon Anthin. Från den sistnämnda skickar jag med en stof:

*"Tron är för mig en skärgårdsvik med saltstänkta klippor och sjöfåglars skrik"*

En skön sommar önskar jag er alla!

*Katja Sjalander, musiker*



## I backspegeln...

I brytningen mellan vår som sommar tänker jag tillbaka på vad som hänt och vilka jag träffat denna "vårtermin".

Ett "guldkorn" som jag bär med mig är från påskveckan. Kyrkan är full med barn från någon av skolorna i Saltsjöbaden som tar sig tillbaka 2000 år i tiden.

Med fantasi och stort intresse för hur det var på Jesu tid och hur hans sista dagar var så får barnen genom olika sinnen som smak, lukt, hörsel osv fantisera sig tillbaks. Vi tar med dem på en vandring i kyrkans olika rum och berättar hur vi tror att det kan ha varit.

Det är med stort intresse som vi söker efter Jesus och det slutar med att vi kommer fram till att vi inte kan hitta honom personligen men för var och en av oss så kan vi veta att han finns i våra hjärtan.

*Ulrica Hamrin, församlingspedagog*



FOTO: Thomas Arlevall

## Ett vykort från Prag

Under Kristi himmelsfärdshelg 14- 17 maj åkte vokalensemblen Alicia, 17 sångugna tjejer/damer, körkaplan Thomas Arlevall samt undertecknad ut i världen mot okända äventyr till den Tjeckiska staden Prag.

Nu blev det inte så värst dramatiskt under resan, tack och lov. Det mesta gick ungefär som vi hoppats på. Strålade väder, många trevliga stunder tillsammans och fin koncentrerad körsång.

Kören sjöng två konserter i två ganska olika kyrkor. En av kyrkorna, Husits kyrka, låg i en förort till Prag och vi delade den konserten med Frangulakören som dock inte var knuten till någon särskild kyrka utan var en i sanning lokal "bykör" med kvinnor som bodde i trakten. Efter den

konserterna åt vi middag tillsammans med körmedlemmarna och deras körledare och det var många med mig som uttryckte att detta var en absolut höjdpunkt på resan. Vi hade en otroligt trevlig kväll tillsammans och det uppdagades bland annat att en kvinna i Frangulakören talade svenska som hon hade lärt sig via Finlandsvenska vänner!

### Gotiskt slott

På lördagen sjöng kören i St: Kliment kyrka som är en central kyrka i Prag och vi fick under resan även se en liten del av staden ledda av vår lokala guide i Prag som även följde oss till det gotiska slottet, Karlstein, som låg en timmes bussfärd utanför staden. En felplanering i vårt schema gjorde att kören fick "kuta" uppför den långa branta backen för att inte missa vår guidning helt. Phu! Söndagen var en resedag och inget särskilt hände, som det står beskrivet i den svenska psalmen 352. Nöjda och en smula trötta landade vi åter på Arlanda.

Allt som allt en fin helg i en underbar stad och med roliga möten med medmänniskor! Själv åker jag gärna tillbaka snart. Då för att också få besöka Kutná Hora, Bone church, ett kapell 1,5 timmes bilfärd utanför Prag, som är prytt av mänskliga ben och dödsallar!

*Peter Sterner Gunnarsson, musiker*



## SaltisGospel - projektkör i höst

Vill du börja sjunga gospel i höst? Nu är du som är gospelintresserad chansen. Mia Sandell är en erfaren körledare som kommer att leda projektgospelkören "SALTISGOSPEL"

Kören kommer att öva på måndagar 7, 14, 21 och 28 september kl 19.00-21.00 samt lördagen 3 oktober kl 13-16.

Söndagen den 4 oktober avslutas projektet med en härlig Gospelmässa i kyrkan kl 11.00.

Anmälan till församlingens expedition saltsjöbaden.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08-7481900. Begränsat antal platser. Först till kvarn som gäller!



# Tankar vid en gotländsk mur

Det finns en plats på jorden, så vacker, så underskön,  
Där jag lever och drömmer var sommar. Det är Gotland, paradisen.  
En gång i min ungdoms dagar jag satte min fot på dess jord.  
- "Hit skall jag återvända med man och barn", löd mitt ord.  
De orden var ej förlupna, i marken de slagit rot  
och mot di sma unda jardi" finns inget att sätta emot. (1)  
Därför, trollbunden går jag och letar i stenrosen dagen lång  
och vänder och vrider på stenar under solens stilla gång.

Svalan allt högre stiger mot himlen som blå sig välver.  
Gulsparv och rosenfink jublar i en rymd som av blomdoft skälver.  
Jag går där tyst och vankar, i mitt sinne sänker sig friden.  
Så lyckliga blir mina tankar, så fria. Jag glömmer tiden.  
Jag lyssnar på fågelsången, till bofinkens klara drill.  
Av naturen är jag helt fången, plockar smörblom och kamomill.  
Men Linda mig sakta puffar, min hund, min trogna vän.  
Hon viftar på svansen och undrar när vi ska hem igen.

Vi ensam två vänder hemåt, tillbaks med vår tunga last.  
Högre och iångre blir muren, för stenarna är jag helt fast.  
Men blommorna kom i vatten och Linda fick sitt likaså.  
Själv jobbar jag framåt natten, ingen kan iångre mig nå.  
Jag kan inte lägga band på min iver att stenarna fatta.  
Jag kan inte slita min hand från stenarna, runda och platta.  
En sten är sned och kantig, men på den rätta ledden,  
en sten är kullrig och klumpig, men har den rätta bredden.

Mina tankar har rötter i muren, vilken glädje det mig ger,  
när i en stenhög vid Tofta kyrka jag den felande länken ser.  
Jag viker av ifrån vägen och hämtar upp min skatt.  
Sen klappar jag Linda och tycker det är tillåtet med ett skratt.  
Det finns ju folk som tänker: "Är hon klok eller hur är det fatt?"  
och ibland när natten sig sänker, jag tror själv att Bysen mig tatt. (2)  
Men under tiden så har jag mognat, bekymren har jag rätt ut,  
förstått glädjen och sorgen i livet. Jag känner mig fri till slut.

- (1) "De små under jorden", enligt gotländsk sägen små övernaturliga varelser med makt över människorna ovan mark.  
(2) Bysen, gotländskt övernaturligt väsen

Jag får kraft att tänka tillbaka, tillbaks på tider som gått,  
på den dag då jag återvände och allt var litet och smått.  
När vi byggde vår stuga i skogen på gammalt gotländskt vis,  
i skiftesverk och med faltak, i mitten en öppen spis.  
Bland tallarna lekte barnen, de badade, klappade fåren.  
Men säg mig, vart tog de vägen, de glada lyckliga åren?  
Vi flyttade bort från skogen till huset vid havets strand.  
Och barnen är nu vuxna, men hälsar på ibland.

Blicken har dröjt vid skuggan, som bladen på muren ger,  
men nu har jag slutat att drömma och tänker inte bygga mer.  
Jag ser på alla blommor som växer strax intill  
och nämner dem vid namnen som jag lärt utantill.  
Pukvete, tulkört och trift, färgkulla, jungfrulin.  
Sötväpplingen doftar, det surrar utav bin.  
Med hållmark och med ängen, med klippstrand, myr och teg,  
så sällsamt rik och skiftande ur havet Gotland steg.

Vid tanken på lhreviken jag känner mitt hjärta slå,  
där kan man ut i vattnet på kalkstenshällar gå.  
En liten slingrig stig mellan murgrönsklädda tallar  
leder rätt mot forntid, där evigheten kallar.  
En värld av vita klippor badar i strålände ljus,  
kalkstenen klättrar mot himlen, kalksten i havets brus.  
Här svävar historiens ande, här startade vikingafärd,  
bevarat i fossiler finns urtidens värld.

Nu hör jag storspoven ropa högt i skyn med sin magiska röst,  
från enbusken tonerna flödar ur hämplingens lilla bröst.  
Då ljuder plötsligt en kyrkklockas klang, den manar till stillhet och frid  
Den tonat så över nejd och bygd ända sen medeltid.  
Var socken har strävat hårt för sin kyrka, byggt den med stolthet och id,  
med vördnad står jag i porten och ser mot långhus, kor och absid.  
På passionsmästarns bilder och glasmåleri, på reliefer och dopfunt jag ser.  
Så fyllt är mitt hjärta av tacksamhet för allt vackert, som Gotland mig ger.



FOTO: Helena Hansson

**Maud Gumpert  
Thorstenson  
sjunger i Saltarkö-  
ren och i samband  
med hennes 90-  
års dag framförde  
hon denna dikt.**



## "Livet är bara en glimt mellan två evigheter"

I den glimten samsas vi människor  
under en begränsad tid, så  
även jag. Där är vi alla lika.  
Vi föds, vi lever och vi dör.  
Mitt jobb i församlingen  
som kyrkoskrivare inne-  
fattar allt detta.

Som administratör blir det ibland alltför  
teoretiskt och känslolöst. Vilken tid passar  
bäst för ert dop? Ni måste fylla i blanketten  
på rätt sätt! Ska detta verkliga diarieföras?

Mycket i mitt jobb ska vara teoretiskt kor-  
rekt och genomföras utefter förutbestämda  
mallar.

Min kollega vid bordet mitt emot säger  
ofta "att arbeta på kyrkogården är inte  
att arbeta i vilken park som helst, det är  
något mycket större". Så kan jag känna i  
mitt arbete också. Genom mitt arbete i  
församlingen kommer jag i kontakt med  
människor vid livets början, vid dess slut  
samt allting däremellan. Känner av deras  
förväntan, deras glädje, och deras sorg, in-

för dopet, inför vigseln, och inför begrav-  
ningen av någon kär.

Min medverkan känns inte betydelselös,  
i deras liv, i glimten mellan två evigheter.  
*Christina Enell, kyrkoskrivare*

### ÖPPETTIDER EXPEDITIONEN

Måndag - onsdag, samt fredag

09.00-11.30, 13.00-15.00.

SOMMARTIDER V 29 - 33

Måndag, tisdag, torsdag och fredag

kl 09-12, onsdagar kl 10.30-12.30

# på gång

JUNI-JULI-AUGUSTI

SÖNDAG 7 JUNI

**11.00 Mässa**, Uppenbarelskyrkan

TISDAG 9 JUNI

**14.00-16.00 Sommarcafé**,  
Skogsö kapell.

ONSDAG 10 JUNI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

TORSDAG 11 JUNI

**17.30 Grill** vid Källan.  
**18.00 Bonusavslutning** för hela familjen,  
Uppenbarelskyrkan.

SÖNDAG 14 JUNI

**11.00 Mässa**, Uppenbarelskyrkan

ONSDAG 17 JUNI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

MIDSOMMARDAGEN 20 JUNI

**17.00 Lekmanaledd Söndags-  
gudstjänst**, Skogsö kapell.

SÖNDAG 21 JUNI

**17.00 Mässa**, Källan. Kyrkkaffe från kl 16.30.

TISDAG 23 JUNI

**14.00-16.00 Sommarcafé**,  
Skogsö kapell.

ONSDAG 24 JUNI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

SÖNDAG 28 JUNI

**17.00 Mässa**, Källan. Kyrkkaffe från kl 16.30.

ONSDAG 1 JULI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

SÖNDAG 5 JULI

**17.00 Mässa**, Källan. Kyrkkaffe från kl 16.30.

ONSDAG 8 JULI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

SÖNDAG 12 JULI

**17.00 Mässa**, Källan. Kyrkkaffe från kl 16.30.

ONSDAG 15 JULI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

SÖNDAG 19 JULI

**17.00 Mässa**, Källan. Kyrkkaffe från kl 16.30.

ONSDAG 22 JULI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

SÖNDAG 26 JULI

**17.00 Mässa**, Källan. Kyrkkaffe från kl 16.30.

ONSDAG 29 JULI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

SÖNDAG 2 AUGUSTI

**17.00 Mässa**, Källan. Kyrkkaffe från kl 16.30.

ONSDAG 5 AUGUSTI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

SÖNDAG 9 AUGUSTI

**17.00 Mässa**, Källan. Kyrkkaffe från kl 16.30.

ONSDAG 12 AUGUSTI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

SÖNDAG 16 AUGUSTI

**17.00 Mässa**, Källan. Kyrkkaffe från kl 16.30.

TISDAG 18 AUGUSTI

**14.00-16.00 Sommarcafé**,  
Skogsö kapell.

ONSDAG 19 AUGUSTI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

SÖNDAG 23 AUGUSTI

**17.00 Mässa**, Källan. Kyrkkaffe från kl 16.30.

ONSDAG 26 AUGUSTI

**09.00 Morgonmässa**, Källan. Frukostfika.

**17.30 Grill** vid Källan.

**18.00 Skolstartsgudstjänst**  
Uppenbarelskyrkan.

SÖNDAG 30 AUGUSTI

**11.00 Friluftsgudstjänst**,  
Grand Hotell.

**Svenska kyrkan**   
SALTSJÖBADENS FÖRSAMLING

*Vi ska utifrån den kristna tron, bidra till att  
människor som vistas och bor i Saltsjöbaden,  
Kan finna sin Gud, Få en tro som bär,  
och Leva ett liv i kärlek*

KYRKOHERDE

Maria Eksmyr, 748 19 10

KYRKOSKRIVARE

Christina Cervin Enell, 748 19 00

GRAVÄRENDEN

Micke Jakobsson, 748 19 20

PRÄSTER

Thomas Arlevall, 748 19 11

Helena Hansson, 748 19 13

FÖRSAMLINGSPEDAGOG

Ulrica Hamrin 748 19 14

KYRKOMUSIKER

Katja Själander, 748 19 15

Peter Sterner Gunnarsson, 748 19 16

VAKTMÄSTARE KYRKAN OCH SKOGSÖ

Martina Ekdahl, 748 19 19

Micke Jakobsson, 748 19 20

Hasse Ohlin, 748 19 21

Tom Hedberg, 748 19 22

Ekonomi, 748 19 07

Förskolechef Lena Åhrman Blom, 748 19 35

Förskolan Nyckelpigan, 748 19 31-34

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

Anita Müllern-Aspegren, 748 19 08

*Du kan också maila oss:*

fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

## Saltsjöbadens församling

Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden

Tel 748 19 00 Fax 717 49 09

saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se


Plusgiro 10 00 64 - 5

Saltsjöbadens Diakoni Plusgiro 49 70 16-6

**Ansvarig utgivare: Maria Eksmyr**

**Grafisk form: september**

**Tryckeri: Typografiska Ateljén maj 2015**

 [svenskakyrkan.se/saltsjobaden](http://svenskakyrkan.se/saltsjobaden)

 [facebook.com/saltsjobaden](https://facebook.com/saltsjobaden)

 [twitter.com/merasaltis](https://twitter.com/merasaltis)

*Källan är gudstjänstplatsen framför Uppenbarelskyrkan. Vid regn firas gudstjänsterna i kyrkan.*

*... en blomstrande sommaräng är som en förgård till himlen!*