

TORSDAG 23 SEPTEMBER

9.15 – 9.25

Bildspel av Joakim Roos Vi kallar dem för gömda

9.30 – 9.50

En liten bok om ondska

Finns godhet och finns ondska? Finns det i så fall onda och goda människor. Ann Heberlein i samtal med Dan-Erik Sahlberg, Sigtunastiftelsen.
Bonniers och Sigtunastiftelsen

10.00 – 10.20

Gröna själar och andliga trädgårdar

Ester Sorri och Pia Mattsson samtalar med journalisten Lisbeth Gustafsson om trädgården som plats för möte med oändligheten och jordnära meditation.
Cordia

10.30 – 10.50

Ateism och teologi – inte så olika

Har ateismen mer gemensamt med kristen teologi än vad vi slentrianmässigt tar för givet? Teologen Mattias Martinson samtalar med journalisten Dag Tuvelius.
Arcus förlag och Kyrkans Tidning

11.00 – 11.20

Om vårt behov av hänsyn

Föreläsaren och författaren Igor Ardoris är tillbaka med en ny bok där han diskuterar en av samhällets viktigaste byggstenar: hänsyn. Här i samtal med journalisten Kristina Lindh
Ica Bokförlag och magasinet Amos

11.30 – 11.50

Klagosång för Easterly

Författaren Petina Gappah om att leva i Zimbabwe. Här i samtal med KG Hammar.
Bonniers

12.00 – 12.20

Östra Jerusalem – ett sanningens ögonblick

Ord av tro, hopp och kärlek från hjärtat av palestinskt lidande. Samtal mellan Yosef Daher, verksamhetschef för Jerusalem Inter-Church Centrum, Gustaf Ödquist, Mellanösternsekreterare samt prästen Marika Palmdahl
Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete

12.30 – 12.50

Ingen vill vara min kompis

Man kan inte tala om något som inte finns. Mobbing finns, alltså måste vi tala om det.

Författaren och föreläsaren Lisbeth Pipping i samtal med Annika Broman, Sensus.

Gothia Förlag

13.00 – 13.20

Livetboken

Barnboksförfattaren Pernilla Stafeltes nya bok handlar om livet. Om att födas och att dö och om allt som händer däremellan. Här i samtal med prästen Jonas Ek.

Rabén & Sjögren

13.30 – 13.50

Ursäkta att man vill bli älskad.

Johanna Thydell, känd från debutromanen I taket lyser stjärnorna samtalar med Mikael Larsson

Alfabeta förlag

14.00 – 14.20

Gustaf Wingren 100 år

Gustaf Wingren var en av 1900-talets främsta och mest kreativa teologer. Hur kom det sig att denne fotbollstokige arbetargrabb från Valdemarsvik i stället kom att spela på den akademiska arenan? Varför detta hatkärleksförhållande till kyrkan? Och vad har han att säga oss idag?

Gunnar D Hansson, poet och universitetslärare, Bengt Kristensson Ugglå, professor och författare samtalar med prästen och Wingren-kännaren Birgitta Westlin.

Brutus Östlings bokförlag Symposion

14.30 – 14.50

Planeten havet

Biologen och författaren Stefan Edman tar oss med på en svindlande resa ovan och under ytan.

Bokförlaget Max Ström

15.00 – 15.20

Fiktion eller verklighet?

- Det finns tillräckligt mycket spännande och intressant att berätta som är alldeles sant, säger thrillerförfattarna Karin Alfredsson och Katarina Wennstam, båda aktuella med nya böcker om kvinnors utsatthet.

Samtalsledare: Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkan.

Bonniers och Forma

15.30 – 15.50

Hjärtats nycklar

Runt festbordet samtalar jubilarer Martin Lönnebo med kokerskor, skogskarlar och filosofer från alla tider och trakter. Här också med journalisten Eva Staxäng.

Cordia

16.00 – 16.20

Patriarkat, polygami, kvinnors rätt

Paulina Chizane från Moçambique talar om sitt författarskap med Pelle Södebeck

Västerås stift

16.30 – 16.50

Psykoterapi och evangelium – motsatser eller komplement?

Pastorn och terapeuten Larsåke W Persson om sin bok Hur hel kan man bli? Ett samtal med Lisbeth Gustafsson om förväntningar och livsvillkor.

Libris och S:t Lukas i Göteborg

17.00 – 17.20

Bön helt enkelt

Prästen Christina Lövestam och församlingspedagogen Mikael Hansson samtalar med journalisten Lasse Bengtsson om Svenska kyrkans bönesajt, ett Bönens år och Drottningens bönbok.

Svenska Kyrkan och Verbum

17.30 – 17.50

Kniven i hjärtat

Björn Ranelid om livet, döden och förlåtelsen. Här i samtal med prästen Anne-Louise Eriksson. Bonniers

17.50-

Bildspel av Mikael Ringlander

Mea Shearim

FREDAG 24 SEPTEMBER

9.15 – 9.25

Bildspel av Joakim Roos

Vi kallar dem för gömda

9.30 – 9.50

Förluster

Psykologen och författaren Barbro Lennéer Axelsson ger i sin nya bok kunskap om hur man kan hjälpa andra vid den typ av förluster som ingår de flesta människors liv. Här i samtal med prästen Ylva Leitzinger

Natur&Kultur

10.00 – 10.20

Drevet går

Journalisten Anders Pihlblad har under flera år pressat offentliga personer i drevsituationer. Nu har själv drabbats i samband med Schenströmaffären. Möt honom i samtal oim sina nya erfarenheter med journalisten Lisbeth Gustafsson.

Natur&Kultur

10.30 – 10.50

Uppfostrad av män

Christina Jutterström har haft de tyngsta och tuffaste chefsjobben i Mediesverige. Nu har hon skrivit om sitt liv och sitt ”duktighetsök”. Här i samtal med journalisten Dag Tuvelius.
Natur&Kultur och Kyrkans Tidning

11.00 – 11.20

Kärleksförsök och svek

I sin nya bok skriver psykoanalytiker Clarence Crafoord uppriktigt och rannsokande om sitt liv. Här i samtal med journalisten Lisbeth Gustafsson.
Natur&Kultur

11.30-11.50

Gäst hos Ärkebiskopen: Mpho Tutu

Aktuell med boken Skapad för godhet, som hon skrivit tillsammans med sin far Desmond Tutu
Libris, Tidningen Dage

12.00 – 12.20

Hur skyldiga är de vita?

Lennart Hagerfors är aktuell med boken Mannen på ön och fogar därmed ytterligare en skildring av den afrikanska kontinenten till sitt författarskap. Här samtalar han med journalisten Lars Hillås.
Weyler förlag

12.30 – 12.50

Gäst hos Ärkebiskopen: Anne Holt

Anne Holts nya deckare heter Frukta icke. Där avhandlar hon allt från övergivna barn och finanskris till religiös fundamentalism och kristen intolerans.
Piratförlaget

13.00 – 13.20

Kärlekens teologi

Teologen Werner Jeanrond har i sin nya bok Kärlekens teologi gjort en djupdykning i vad kärlek är. Här samtalar han med författaren och forskaren Björn Larsson. Samtalsledare: Dag Tuvelius, journalist.
Verbum och Kyrkans Tidning

13.30 – 13.50

Sex, religion och media

Ett samtal om påven, kyrkans roll, medierna och synen på sexualitet i Sverige och världen.
Medverkande: Susanne Wigorts Yngvesson och Werner Jeanrond.
Samtalsledare: Ylva Bergman, chef red Ottar.
RFSU och Verbum

14.00 – 14.20

Ska vi be om ursäkt för missionen?

Ett samtal mellan förläggaren Svante Weyler och Hilda Lind, Svenska kyrkan om vägen från mission till religionsdialog. Hur ser kyrkans självvranssakan ut?

Samtalsledare: Svante Fregert, journalist

Kyrkans Tidning

14.30-14.50

Inre styrka istället för yttre makt

Förre SR-chefen Peter Örn talar om ledarskapets baksidor med journalisten Lisbeth Gustafsson. Vad gör man när man misslyckas i sitt uppdrag?

Libris

15.00- 15.20

Livsvisdom

Mark Levengood i samtal med Eva Staxäng

Piratförlaget

15.30 – 15.50

Utan kärlek inget liv.

Bob Hansson samtalar med KG Hammar om sin nya roman Vips så blev det ett liv! Om livets uppkomst. Om kärlek. Om Bob.

Ordfront förlag

16.00 – 16.20

Lycka i Sverige och Afrika

Hur viktigt är det att vara lycklig? Vad är lycka? Och kan man vara lycklig i en ekonomiskt orättvis värld? Bengt Brülde, Thomas Hylland Eriksen och Annika Spalde samtalar med journalisten Birger Thuresson.

Bonnier Existens, Tidningen Dagen.

16.30 – 16.50

Dietrich hjärta Maria

När Dietrich Bonhoeffer fängslades var den 18-åriga Maria von Wedemeyer redan hans livs kärlek. Hon besökte honom, de brevväxlade. Hon överlevde, han avrättades.

Ylva Eggehorn i samtal med kulturchefen Stefan Eklund, SVD.

Cordia

17.00 – 17.45

Ett samtal om godhet

Mpho Tutu och Alexander McCall Smith i samtal med KG Hammar.

Damm förlag, Libris, Tidningen Dagen, Svenska kyrkan

18.00 – 18.20

Livgivande tystnad

Den engelska författaren Sara Maitland flyttade till de skotska högländerna för att umgås med tystnaden. I myllret på Bokmässan berättar hon för journalisten Lars Hillås om vad tystnaden gjort med och för henne.

Cordia

18.30 -18.50

Gud eller kejsaren – samtal om mänskliga rättigheter i Swaziland

Sydney Nyembe från luhterska kyrkan i Swaziland, samtalar med biskop Carl Axel Aurelius om kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i en absolut monarki.

Göteborgs stift

18.50- Bildspel av Joakim Roos

Vi kallar dem för gömda

LÖRDAG 25 SEPTEMBER

9.15 – 9.25

Bildspel. Av Mikael Ringlander

Mea Shearim

9.30 – 9.50

Lusten att förstå

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsforskning och prästen och fysikern Sara Blom.

Natur&Kultur

10.00 - 10.20

Andligt uppvaknande

Framgångsrika ekonomijournalisten Carolina Johansson drabbades plötsligt av den oväntade insikten om att Gud finns. Här i samtal med Dan-Erik Sahlberg, Sigtunastiftelsen.

Libris förlag, Sigtunastiftelsen

10.30 – 10.50

Kriget är slut

Skådespelaren Morgan Alling hade en tuff barndom med en ensamstående alkoholiserad mor och många fosterhem. Räddningen kom genom teatern, som blev Morgans nya hem.

Här i samtal med Britta Häll redaktör för magasinet Amos.

Bokförlaget Forum

11.00 – 11.20

Flyktens pris

Kristina Ohlsson på Säpo har skrivit Tusenskönor om flyktingar och flyktvägar in i Sverige samtalar med prästen med Maria Ottensten.

Piratförlaget

11.30 – 11.50

Uppdrag ärkebiskop

Möt Anders Wejryd när han kliver fram som människa och mildt motvillig makthavare i ett samtal med Svenska dagbladets kulturchef Stefan Eklund.

Cordia och Svenska kyrkan

12.00 – 12.20

I mänsklighetens tjänst: Ingrid Leroux

Ingrid Le Roux är grundare av hälsokliniker i Kapstadens kåkstäder och

Desmond Tutus livmedicus. Här i samtal Marika Grieshel.

Hela världen Svenska kyrkans internationella arbete, Se människan/ Svenska kyrkan

12.30 – 12.50

I mänsklighetens tjänst: Denis Mukwege

Denis Mukwege är kirurgen i Kongo som behandlar kvinnor som skadats i gruppvåldtäkter. Här samtalar han med KG Hammar.

Libris, Tidningen Dagen

13.00 – 13.20

Du var en främling

Bibeln speglar vår osäkerhet inför det främmande. Men också möjligheten till ett befriande möte. Ylva Eggehorn och Hans Leander i samtal med prästen Marika Palmdahl.

Arcus förlag

13.20 -13.50

Svinalängorna som film

Ett samtal mellan Susanna Alakoski och Pernilla August som också regisserat filmen. Under ledning av Marit Kapla, konstnärlig ledare för Filmfestivalen i Göteborg.

GIFF och Svenska kyrkan

14.00-14.20

Andaktens återkomst

Allt fler tar tid till daglig andlig läsning och talar öppet om börens betydelse. Men hur gör man och varför? Maria Küchen och Owe Wikström samtalar med journalisten Lasse Bengtsson.

Libris och Natur&Kultur

14.30-14.50

Vad är ett minne?

Torgny Lindgren skriver sina minnen, som tillsammans bildar en berättelse. Men vad som är sant och har hänt på riktigt kommer läsaren troligen aldrig att få veta. Här samtalar han om sin nya bok *Minnen* med Birgitta Westin.

Norstedts

15.00 – 15.20

Gäst hos Ärkebiskopen: Henning Mankell

Henning Mankell aktuell med ny roman från Maputo, en författare som delar sitt liv mellan Sverige och Afrika

Leopard

15.30-15.50

Blodläge

Möt deckarförfattaren Johan Theorin som är tillbaka med en ny skildring från Öland där natur och tradition möter det övernaturliga. Här i samtal med Lisbeth Gustafsson.

Wahlström&Widstrand

16.00 – 16.20

Gud i Sverige

Göran Hägg har skrivit ett stycke svensk kulturhistoria om det religiösa Sveriges historia, från hedniska riter till Knutbysektens övningar. Här i samtal med Alf Linderman, Sigtunastiftelsen.

Norstedts och Sigtunastiftelsen

16.30 – 16.50

Skulle jag dö under andra himlar

Johannes Anyuru har skrivit en roman om kärlek och vänskap, om att söka Gud och jagas av sin egen skugga. Här i samtal med kulturteologen Mikael Larsson.

Norstedts förlag

17.00 – 17.20

En annorlunda kärlekshistoria

Märta Tikkanen om sin nya bok i samtal med Dan-Erik Sahlberg, Sigtunastiftelsen.

Bokförlaget Forum, Sigtunastiftelsen

17.30 – 17.50

Fantasins möjligheter att bearbeta sorg

Magnus Utviks nya bok Pojke med cyklop är en suggestiv vandring i en liten pojkes värld. Möt honom i ett samtal med kulturteologen Mikael Larsson.

Wahlström&Widstrand

17.50-

Bildspel av Joakim Roos

Vi kallar dem för gömda

SÖNDAG 26 SEPTEMBER

9.15 – 9.25

Bildspel.

Av Mikael Ringlander

Mea Shearim

09.30 – 09.50

Farlig förenkling

Forskaren Elisabeth Gerle samtalar med statsvetaren Ulf Bjereld om farliga förenklingar ifråga om politik och livshållning. Samtalsledare: Dan-Erik Sahlberg, Sigtunastiftelsen. Nya Doxa, Sigtunastiftelsen

10.00 – 10.20

Ulles mamma

Vad innebär det att vara förälder till ett vuxet handikappat barn? Journalisten Elisabeth Sandlund i samtal med Annika Broman.

Libris och tidningen Dagen

10.30 – 10.50

Hopp och tro i helig text

Kan kyrkan ge sitt bidrag i kampen för jordens överlevnad?

Enligt teologen Sven Hillert kan Bibelns texter ge mod och kraft i arbetet för rättvisa, klimat och miljö.

Möt honom i ett samtal med prästen Sara Blom

Verbum

11.00 – 11.20

Resa med rabatt – om konsten att vara pensionär

Merete Mazzarella betraktar sitt eget åldrande, både roat och oroat. Här i samtal med journalisten Britta Häll.

Bokförlaget Forum, magasinet Amos

11.30 – 11.50

På väg mot verklighet

Priset för att vara pionjär i kyrkan blev högt för Margit Sahlin, en av de tre kvinnor som för 50 år sedan blev Sveriges första kvinnliga präster. Att det under den säkra ytan doldes missmod, självanklagelser och förtvivlan framgår av en nyutkommen biografi av prästen Elisabeth Nordlander byggd på Margit Sahlins egna dagböcker. Här samtalar Elisabeth Nordlander med journalisten Ami Lönnroth.

St:a Katharinastiftelsen, Artos, Se människan/Svenska kyrkan

12.00 – 12.20

Stilla dagar i Mixing part

Humoristiskt, bittert om trassliga familjeförhållanden skriver Erlend Loe i sin roman. Här i samtal med Elisabeth Gerle

Alfabeta Bokförlag

12.30 – 12.50

Vad är frälsning?

Ett samtal mellan teologen Werner Jeanrond och prästen Jonas Eek om möjliga tolkningar av begreppet frälsning. Frälst från? Eller frälst till? Det är frågan.

Verbum, Svenska kyrkan

13.00-13.45

Hur mycket religion måste man tåla? Har man rätt till frihet från religion? Om religionens och religiösa människors plats i det offentliga rummet samtalar Naiti del Sante, jurist hos

Diskrimineringsombudsmannen (DO), Christer Sturmark (Förbundet Humanisterna), Katherine Cash (Svenska missionsrådet) och Göran Gunner (Svenska kyrkans forskningsenhet). Moderator: Anita Klum, MR-fondens generalsekreterare.

Sensus, Svenska missionsrådet, Svenska kyrkan

14.00 – 14.20

Du och jag, farsan

"Den rungande tystnad som min far lämnade efter sig, när han försvann ur mitt liv för 25 år sedan, ekar i mig än i dag. Den monumentala respekten för honom - skräcken - frös min inre klocka."

Cajsa Stina Åkerström i samtal om sin nya bok med biskop Carl Axel Aurelius.

Norstedts

14.30 – 14.50

Reseguide i Lutherland

Luther entusiasterna Göran Agrell och Peter Strømmer samtalar med Eva Staxäng om sin nya bok och om att resa i Martin Luthers fotspår.

Cordia

15.00 – 15.20

Värstingkristna i drevet

Hur har olika kristna grupper som upplevts som främmande i vårt svenska samhälls- och kulturklimat behandlats i media under årens lopp? Elisabeth Sandlund och Per Åkerlund samtalar om detta under ledning av Alf Linderman, Sigtunastiftelsen.

Artos, Sigtunastiftelsen, Tidningen Dagen

15.30 – 15.50

Vad driver en pressfotograf.

De flerfaldigt prisbelönda fotograferna Pieter Ten Hoopen och Paul Hansen samtalar om sitt sociala engagemang med prästen o fotografen Mikael Ringlander.

Pressfotografernas Klubb, Kultursamverkan Svenska kyrkan

16.00

En kamp för rättvisan

Mikael Wiehe är aktuell med sångbiografen Aldrig bli som ni. Här i samtal med prästen Cecilia Nyholm.

Ordfront förlag

16.20

Bildspel av Joakim Roos

Vi kallar dem för gömda

16.30

Bildspel.

Av Mikael Ringlander

Mea Shearim

16.40

Bildspel av Patrick Sörquist

I can only see a better world

Mellan varje programpunkt visas 3-4 min långa bildspel. Dessa bildspel presenteras på sid xx
Alla programpunkter görs i samarbete med Sensus.