



090425 Inledningspredikan på uppbyggelsehelgen Ylva Rundberg

Predikan hölls utifrån Johannesevangeliet 14:15-18

I mitt liv finns det många hjälpmedel som gör mitt liv enklare och några av dem ska ni nu får bekanta er med.

Först så finns den underbara mixerstaven - på några sekunder förvandlas äpplet, den halva bananen, en skvätt yoghurt och en skvätt juice till en god smoothie. Eller i ett nafs blir soppan slät och avokadon förvandlad till guacamole. Vilken helt fantastisk uppfinning!

Sen så vet ni alla hur det kan vara ibland när tvättkorgens lock börjar lätta och inte går att stänga, men då finns där den fantastiska tvättstugan - på några timmar har tvättkorgen tömts och hela lägenheten doftar nytvättat.

För att inte nämna almanackan, som hjälper mig att hålla rätt på var jag ska vara, när jag ska vara där och vem det är jag ska träffa, dessutom står det ganska ofta vad mötet har för ärende, tänk vilken uppfinning!

Tre hjälpredor i mitt liv som gör det möjligt att leva som jag gör det, det är klart att jag skulle kunna leva utan dem, men det skulle vara ett helt annat liv.

För att mosa bananen, finriva äpplet och sedan mojsa ihop det yoghurt och juice, men det skulle ta längre tid och bli betydligt kladdigare.

Visst skulle jag när tvättkorgens lock börjar glipa avsätta en dryg dag för tvätt och även då skulle lägenheten lukta nytvättat.

Dessutom är det ju så att systemet med lösa lappar rent teoretiskt kan fungera, men finns klara fallgropar...

Utan dessa hjälpmedel så skulle mitt liv se annorlunda ut, ganska mycket annorlunda.

Jesus säger i texten att han ska skicka till oss en Hjälpare, men lika glad som jag är över mixerstaven, tvättstugan och almanackan, lika övertygad är jag om att det inte är dessa hjälpare som Jesus pratar om, utan en hjälpare med stort H en av en helt annan kaliber.

För hjälparen som Jesus pratar om är den heliga Anden, en del av Gud själv som får bo i oss, som hjälper oss att komma nära Gud, se hans vilja, bli ledda på hans väg och förstå Bibelns ord. Den helige Anden förändrar våra livsförutsättningar och våra live långt mycket mer omvälvande och genomgående än något av de jordiska hjälpmedlen.

Mitt liv förändras med den helige Ande i det och visst skulle jag kunna leva utan den helige Anden. Det går, men det skulle vara ett helt annat liv!