

## SCENPROGRAM

TORSDAG 21 September

• 9.15 – 9.25

Bildspel: Asien i närbild och Ryggsäcksluffa i Mongoliet  
Bilder av fotografen Nils Sjöström.  
Svenska kyrkan

• 9.30 – 9.50

Hur är krig egentligen?

Den 25:e boken om Alfons Åberg, Alfons och soldatpappan, har redan väckt stor uppmärksamhet runtom i världen. Här möter vi Alfons nya kompis Hamdi.

Hamdis pappa har varit soldat. I ett riktigt krig, i sitt förra land. Hamdi och Alfons leker ofta krig och så ser de ju krig överallt, jämt. På dataspel, film, TV och video. Men hur är krig egentligen? Möt författaren Gunilla Bergström i ett samtal med Karin Lawenius, Svenska kyrkan.

Rabén & Sjögren och Svenska kyrkan

• 10.00 – 10.20

Vägar till en far

Litteraturhistorikern Ingrid Elam samtalar med bildkonstnären Nils Ramhöj om olika bilder av fadersgestalten, utifrån den nyutkomna boken "Bilder av en far".

Starfalk

• 10.30 – 10.50

En fattig familjs hem tar bara fem minuter att riva Kvinnornas berättelser från våldets Mellanöstern förvandlar rubrikernas anonyma offer och förövare till människor och visar på absurditet och förtvivlan, men också ögonblick av glädje och framtidsoptimism, i en region förlamad av hat, fastlåst i historiens tvångströja. Medverkande: Pernilla Ahlsén, författare och journalist och Ingrid Ödquist, fd utsänd av Svenska kyrkan i Palestina.

Lutherhjälpen/Svenska kyrkan

• 11.00 – 11.20

Det goda livet

Vi drömmer alla om det goda livet men vad är det? Dagligen läser vi om människor som hungrar, globala hot mot vår miljö och vårt klimat. Vi vill göra något men vad? Kan vi göra välfärden smartare och samtidigt hållbar – för hälsa och miljö, ekonomi och solidaritet? Medverkande: miljödebattören Stefan Edman, Alice Bah Kuhnke, generalsekreterare för Rättvisemärkt, och Karin Lexén från Lutherhjälpen/Svenska kyrkan.

Lutherhjälpen/Svenska kyrkan

• 11.30 – 11.50

Människan som ikon

Varje människa bär inom sig en innersta ikon med öppningar mot oändligheten. Med utgångspunkt i sin nya bok Människan som ikon talar biskop emeritus Martin Lönnebo med journalisten Lisbeth Gustafsson om sina ikoner, ikonkonsten och om att bli sedd såsom Gud ser oss.

Sandelin Förlag

• 12.00 – 12.20

Stora Syndboken

Är de traditionella dödssynderna

förlegade? Det undrade författarna Lisa Bjärbo och Elin Lindell när de påbörjade sitt examensjobb på journalistutbildningen. De frågade sedan barn och ungdomar i hela Sverige vilka dagens värsta synder är. Istället för lättja och frosseri pratades det om mobbning, svek och andra stora frågor i de ungas värld.

Natur och Kultur

- 12.30 – 12.50

Reformationen går vidare

Hur ska kyrkan kunna förena trohet mot traditionen med en nödvändig förnyelse – och samtidigt undvika såväl ytlig populism som stelbent dogmatism?

Biskop Lennart Koskinen samtalar med journalisten Barbro Matzols.

Verbum och Kyrkans Tidning

- 13.00 – 13.20

80 grader från varmvattnet

Den katolska kyrkan är en tung maktfaktor i många länder i Afrika. Vatikanens förbud mot aborter och motstånd mot kondomer är ett stort problem i AIDS-drabbade länder. Om detta handlar Karin Alfredssons nyutkomna thriller "80 grader från Varmvattnet". En spännande bok om liv, död och moral. Journalisten och författaren Karin Alfredsson samtalar med Lisbeth Gustafsson, Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan och Ordfront

- 13.30 – 13.50

Gud, kropp, sex och död – teologi för postmoderna tider

Den postmoderna teologins ifråga sättande av människan, språket,

kunskapen och historien som tydligt givna storheter kastar nytt

ljus över klassiska teologiska frågeställningar och över glömda delar av den teologiska

traditionen. Här ges oanade möjligheter för en kulturteologi som på allvar griper sig an frågor om Gud, Kristus, kropp, kön, sex och död.

Författarna Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson samtalar.

Verbum

- 14.00 – 14.20

Nya kunskapsvägar

Den fria tanken är en förutsättning för forskning och utveckling. Men om den ska kunna

användas till något annat än intellektuella sällskapslekar får den inte förlora markkontakten. Möt Pam Fredman och Dan Brändström från Jonsereds herrgård, i ett samtal med

teologen Ola Sigurdson.

Jonsereds herrgård och Göteborgs Universitet

- 14.30 – 14.50

Att vara levande – berättelser om förlust, kärlek och överlevnad

Carl-Magnus Stolt, professor i humanistisk medicin och författare, talar om livets bräcklighet och vägarna till lindring efter en svår förlust.

Natur och Kultur

- 15.00 – 15.20

Apostlagärningarna – en utmaning för vår tid?

I sin nya bok *Andens folk* ger sig pastorn och författaren Peter Halldorf

i kast med kyrkans första 30 år. I *Apostlagärningarna* fokuseras teman och

frågeställningar som var viktiga för den unga kyrkan. Lisbeth Gustafsson från Svenska kyrkan samtalar med Peter Halldorf om *Apostlagärningarna* och dess aktualitet för vår egen tid.

Cordia och Pilgrim

- 15.30 – 15.45

Meditation med

prästen Anders Leitzinger

- 15.50 – 15.55

Bildspel: Heliga rum på Hisingen

Bilder från muslimska bönelokaler i Göteborg, av fotografen Mikael Ringlander.

Svenska kyrkan

- 16.00 – 16.20

Darwinism eller kreationism

150 år efter publiceringen av Charles Darwins "Om arternas uppkomst"

rasar fortfarande striden om människans ursprung. Möt Nils Uddenberg, professor och författare, och Maria Gunther-Axelsson, vetenskapsjournalist, fysiker, författare till "Big bang eller varde ljus", och före detta kreationist.

Natur och Kultur

- 16.30 – 16.50

Koranen i det 21:a århundradet

Koranen är en av världens mest kända och spridda texter och utgör fundamentet för världens muslimer. Ändå är kunskapen om innehållet oftast begränsat. Hur ser muslimer på Koranen? Finns det möjlighet att tolka denna skrift, som är grunden läggande för över en miljard män-niskor? Medverkande:

Göran Larsson, islamolog och författare till boken "Att läsa Koranen" samtalar med Muhammad Muslim, f.d. imam i Uppsalamoskén, numera verksam i London.

Samtalsledare: Jan-Erik Alfredsson

Verbum och Sensus

- 17.00 – 17.20

Mänskliga rättigheter för Guds skull

Sekulariseringen har vuxit fram som ett sätt att hantera religiösa konflikter.

I vår tid blir då yttrandefriheten livsviktig, både i den religiösa och den sekulära sfären. Människor är inte eniga i sin uppfattning om vad Gud vill. Vem bestämmer över Gud?

Ingen trosriktning eller något religiöst ledarskap, men inte heller någon ateistisk ideologi, kan få sista ordet. Docenten och forskaren Elisabeth Gerle samtalar med journalisten Lars Hillås.

Nya Doxa, Kyrkans Tidning och Svenska kyrkan

- 17.30 – 17.50

Det får ta den tid det tar

När fotografen och författaren Åke Mokvist dokumenterar ovanliga människors liv tittar han inte på klockan.

Med lyhördhet och värme möter han dem i deras egna miljöer och de får berätta i sin egen takt, på sina egna villkor. Är det tillåtet i dagens Sverige att välja sitt eget sätt att leva?

Byggförlaget

- 17.50

My name is Jihad

Det arabiska ordet "jihad" betyder ansträngning eller kamp. Det finns två jihad, en mindre och en större. Den mindre är krig och den större är en andlig ansträngning – att leva med Gud. Möt munken Jihad i en kortfilm av Thomas Borgeson och projektet "Öppna dörrar".

Svenska kyrkan

FREDAG 22 September

- 9.15 – 9.25

Bildspel: Under ett enda valv

Många människor i vår tid har tappat ett språk för livets insida och mening. Vi har som kyrka en alldeles särskild uppgift i detta – att ge människorna ett språk och en hemhörighet. I Göteborgs stift vill vi göra det med Steg på vägen, en katekes för vår tid. Svenska kyrkan

• 9.30 – 9.50

Gode Gud ge mig tålamod – men gör det fort!

Ständigt på gränsen mellan allvar och skämt bjuder vår folkkära norrbottniska livsfilosof Lasse Eriksson på en sanslös blandning av djupaste bildning och vildaste associationer! Han vet hur man lockar fram det humoristiska i det triviala.

Med sin skarpa blick för det märkvärdiga försöker han beskriva vad det är som gör oss alla till personligheter. Hur blir man den man är och vem är man egentligen?

Uppsala Publishing House

• 10.00 – 10.20

När livet inte blev som jag tänkt mig – krishantering i praktiken

Journalisten Siewert Öholm intervjuar samtalsterapeuten Per-Gustaf Eriksson om kris och krishantering. PG Eriksson har, i samarbete med förlaget Ilvis Media, producerat en ny videofilm och ett studiematerial med titeln "Livskriser – när livet inte blev som jag tänkt mig".

Förlagspersonal finns på plats och tillhandahåller material. Som avslutning visas utdrag ur filmen. Ilvis Media

• 10.30 – 10.50

Går det tjäna pengar på rättvisa?

Har företagen något intresse i att göra världen bättre? Går det att kombinera vinstdrivande intressen med god etik? Hur gör man då? Ett samtal om etik och företagande, med Tomas Brytting, docent på Handelshögskolan och ordförande i föreningen Rättvisemärkt, samt Örjan Bartholdsson, kanslichef Swedwatch.

Lutherhjälpen/Svenska kyrkan

• 11.00 – 11.50

Har fotografierna yttrandefrihet?

Är det meningen att kriminalisera fotograferingsögonblicket? Ska vi införa censur? Hur ska den personliga integriteten skyddas? Ska vissa motiv skyddas av lagen? Får vad som helst visas i våra kyrkor och kulturhus?

Medverkande: Göran Lambertz, JK,

Olle Stenholm, PO, Catharina Ekdahl, jurist SFF, bildredaktör Leif Altin, Ola Sigurdson, universitetslektor. Moderator: Georg Sessler, fotograf, SFF.

Svenska Fotografers Förbund

• 12.00 – 12.20

Änglar och sparbetning

Helig vrede präglar författaren Vibeke Olssons analys av samtiden. Tror vi verkligen att vi kan göra oss fria från historien? Om vi glömmer vår bakgrund riskerar vi att förlora både människovärde och medmänsklighet.

Bokförlaget Libris

• 12.30 – 12.50

Ska vi barnförbjuda Bibeln?

Boktryckarkonsten möjliggjorde

mångfaldigandet. Bibeln till alla, också till barnen. Kan en bibel för barn vara trovärdig? Vem gör urvalet? Vem och vad styr innehållet? Hur styr bilderna intrycket? Journalisten Gunilla Kindstrand samtalar med Sören Dalevi, präst och forskare.

Verbum

- 13.00 – 13.20

Jag behöver rötter och vingar

Många assyrier/syrianer ser sin framtid i det mångkulturella Sverige. Samtidigt vill man gärna bevara vissa värdefulla särdrag. Identitetsdiskussionerna fokuserar på viktiga etnoreligiösa och etnonationella frågor. Möt Fuat Deniz, lektor vid

Örebro universitet, Eva Saffo, Syrisk-ortodoxa kyrkans Ungdoms Initiativ och Göran Gunner, forskare vid Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan, Artos och Norma Bokförlag

- 13.30 – 13.50

Supernanny och andra auktoriteter – om föräldraskap

De senaste åren har förhållningssätt som "tydligare gränser" och "curla mindre" samt tv-serier som "Nanny-akuten" och "Supernanny" fått stor uppmärksamhet. Barnläkaren

Lars H Gustavsson menar att vårt nyvaknade intresse för auktoritärt föräldraskap beror på en historielöshet. Detta diskuterar han med frilansjournalisten Carin Ahlqvist.

Atlas och Sensus studieförbund

- 14.00 – 14.20

Drottningens chirurg

Herman Schützer var kirurg och hovläkare i slutet av 1700-talet i Stockholm. Framstående men omstridd sökte han sig till det utforskade – och helst kvinnans inre. Författaren Agneta Pleijel samtalar med förläggare Svante Weyler om denna nya roman om kärlek och vetenskap, kvinnor och läkare, förnuft och vantro.

Norstedts

- 1 • 4.30 – 14.50

Sucka mitt hjärta men brist dock ej

Mark Levensgood berättar om sin nya bok "Sucka mitt hjärta men brist dock ej", med några nyskrivna och några valda texter från P1:s "Tankar för dagen". En varm, klok och humoristisk bok med texter som tål att återvändas till, ofta och gärna.

Piratförlaget

- 15.00 – 15.20

Sonjas godhet – medkänsla

i en självupptagen tid Har osjälvisheten och samtalet om den goda människan blivit omoderna?

Möt Owe Wikström, författare och professor i religionspsykologi.

Natur och Kultur

- 15.30 – 15.45

Meditation med prästen

Anders Leitzinger

- 15.50 – 15.55

Bildspel: Heliga rum på Hisingen

Bilder från muslimska bönelokaler i Göteborg, av fotografen Mikael Ringlander.

Svenska kyrkan

- 16.00 – 16.20

Hjärtat som vapen

Hör Björn Ranelid berätta om "Hjärtat som vapen", en roman där författaren berör några av samtidens stora frågor – pacifism, brott, straff och den enskilda individens ansvar för sina handlingar.

Albert Bonniers Förlag

- 16.30 – 16.50

Herakles – kroppens Kristus

Herakles genomkorsade världen och märkte den med sin kropp, på samma sätt som Kristus två

tusen år senare gjorde med sin lära. Han gjorde ett outplånligt avtryck hos människorna, men fick betala ett högt pris. Författaren Theodor Kallifatides berättar om sin nytukna roman.  
Albert Bonniers Förlag

- 17.00 – 17.20

Konsten att hålla ihop

Vart fjärde äktenskap slutar i skilsmässa. Men det behöver kanske inte bli så.

Tv-journalisten Malou von Sivers och psykologen Lennart Lindgren har skrivit något så ovanligt som en handbok i kärlek.

Bokförlaget Forum

- 17.30 – 17.50

Vad kostar valfriheten?

Ett samtal om valet mellan att veta och inte veta – och priset för att veta det man inte ville veta.

Professorn i molekylär-biologi, Gunnar Bjursell, samtalar med författaren P C Jersild.

Jonsnereds herrgård och Göteborgs universitet

- 18.00 – 18.20

Kärleken till ett

annorlunda barn Hör den norske författaren Halfdan W. Friehow tala om livet med, och kärleken

till, ett annorlunda barn. Halfdan W. Friehow är aktuell med boken "Kära Gabriel", berättelsen om en son med diagnosen autism och AD/HD.

Albert Bonniers Förlag

- 18.30 – 18.50

Steg på vägen

Katekes för vår tid? Är det möjligt?

Hur? Varför? För vem? Möt Göteborgs biskop Carl Axel Aurelius i ett samtal med

stiftskonsulenterna Mona Nilsson och Kristina Hanson, om Göteborgs stifts nyss framtagna katekes Steg på vägen. Samtalsledare: Eva Staxäng

Svenska kyrkan

- 18.50-

My name is Jihad

Det arabiska ordet "jihad" betyder ansträngning eller kamp. Det finns två jihad, en mindre och en större. Den mindre är krig och den större är en andlig ansträngning – att leva med

Gud. Möt munken Jihad i en kortfilm av Thomas Borgeson och projektet "Öppna dörrar".

Svenska kyrkan

LÖRDAG 23 September

- 9.15 – 9.25

Bildspel: Under ett enda valv

Många människor i vår tid har tappat ett språk för livets insida och mening.

Vi har som kyrka en alldeles särskild uppgift i detta – att ge människorna

ett språk och en hemhörighet. I Göteborgs stift vill vi göra det med Steg på vägen, en katekes för vår tid.

Svenska kyrkan

- 9.30 – 9.50

Vad är en man?

"Kristen manlighet" är namnet på ett akademiskt forskningsprojekt i Lund. Syftet är att förstå betydelsen för konstruktionen av manlighet och hur det manliga kontrasteras mot det kvinnliga i samhället. Docent Yvonne Maria Werner från Lund och Dalademokratens chefredaktör Göran

Greider möts i ett samtal.  
Newmaninstitutet

• 10.00 – 10.20

"Prison Break" fast tvärtom: går det att finna friheten i fängelset?

Mattias Hagberg har skrivit en bok om kriminalvårdens utveckling. Truls Bernhold har revolutionerat fångvården med sitt "klosterfängelse". Vi möter dem båda i ett fängslade samtal med Birger Thuresson.

Dagen

• 10.30 – 10.50

Sorgen – en skugga av kärlek

Efter tsunamin, Estonia och andra katastrofer ger media stort utrymme för sorgens gemensamma uttryck. Men kan sorgen vara gemensam – eller är den helt och hållet personlig? Möt Lars Björklund och Rainer Haak, två författare med stor erfarenhet av att möta människor i sorg.

Bokförlaget Libris

• 11.00 – 11.20

9.11 – fem år efteråt

Hur ser världen ut, och hur ser vi på

världen, fem år efter attacken mot World Trade Center i New York den

11 september 2001? Vad har hänt, och hur har vår bild av världen förändrats? Ärkebiskop Anders Wejryd och journalisten Britt-Marie Mattsson samtalar.

Lutherhjälpen/Svenska kyrkan och

Piratförlaget

• 11.30 – 11.50

Tron är ingen privatsak

KG Hammar var ärkebiskop under åren 1997-2006, en omvälvande period i Svenska kyrkans historia som präglades av skilsmässa från staten, Ecce Homo-debatt, Jesus-debatt och Irakkrig. Aftonbladets politiska chefredaktör, Helle Klein, samtalar med Werner Jeanrond, professor i systematisk teologi, utifrån boken "Tron är ingen privatsak" som gavs ut i samband med KG Hammars avsked.

Verbum och Svenska kyrkan

• 12.00 – 12.20

Tätt intill dagarna

Mustafa Can, författare och prisbelönt journalist, har uppmärksammats för sina berörande reportage och sin personliga ton. Här får den anonyma invandrarkvinnan röst och ansikte i ett gripande modersporträtt.

Norstedts

• 12.30 – 12.50

Den historiske Jesus

"Det jag har fascinerats av är den historiska personen bakom berättelserna", säger regissören och författaren Lena Einhorn. Möt Lena Einhorn i ett samtal om den historiske Jesus, med professorn i systematisk teologi Werner Jeanrond.

Norstedts

• 13.00 – 13.40

Vad är heligt?

Frågan om det heliga har fått ny aktualitet i världens mest sekulariserade land, Sverige. Efter vårens intensiva diskussioner om kränkta religiösa värden inställer sig frågan om vad som är heligt? Kan det heliga kränkas eller är det till sin natur okränkbart?

Om olika synsätt på det heliga samtalar domprost Haakon Långström, konstnären Erika Dahlen

och biskop Martin Lind. Samtalsledare: Anne-Louise Eriksson.  
Svenska kyrkan.

• 13.45 – 13.55

Stand up preaching

Specialutbildade predikanter i Svenska kyrkan predikar i kortformat.

Lotta Rönngren, km på Djurö. Bo Larsson, kyrkokansliet Uppsala

Svenska kyrkan

• 14.00 – 14.20

Skapandets villkor

"Mötet" har genom åren varit ett nyckelbegrepp i Jacques Werups poesi och prosa. Höstens självbiografiska bok, "Levande tillsammans", präglas också av tanken på mötet som existensens och kreativitetens livgivande källa. Jacques Werup och artisten Lill Lindfors samtalar om möten, livet och skapandets villkor.

Albert Bonniers förlag

• 14.30 – 14.50

Frontalkrock med Gud

Med andra ord än de gängse och med oväntade vändningar berättar författaren och kulturjournalisten Maria Küchen i boken "Anteckningar efter en frontalkrock med Gud" om sitt möte med Gud, och om livet som följde. Maria Küchen samtalar med Magnus Sundell, chefredaktör.

Cordia och tidningen Trots Allt

• 15.00 – 15.40

Religionens återkomst

på gott och ont Yttrandefrihet, stamcellsforskning, äktenskapslagstiftning, jungfru-födelse, melodifestival. Från politik till populärkultur gör sig religionen åter -gällande i det svenska samhället. Och den verkar inte längre respektera den svenska modellens gränsdragning mellan det privata och det offentliga eller mellan tro och vetande. Men vad betyder egentligen detta? Vilken religion är det som kommer tillbaka?

Är religionens politiska betydelse något som man skall frukta eller hoppas på? I ett samtal om teologi, utrikespolitik, skönlitteratur och sociologi belyser vi ett fenomen som blir allt mer synligt i dagstidningars och kultursidors rapportering. Medverkande:

Ulla Gudmundson, Maria Küchen, Alf Linderman och Anders Wejryd.

Samtalsledare Ola Sigurdson.

Svenska kyrkan och UD

• 15.45 – 15.55

Stand up preaching

Specialutbildade predikanter i Svenska kyrkan predikar i kortformat.

Tina Johansson, lärare i homiletik Uppsala. Anders Ekhem, kh i Farsta

Svenska kyrkan

• 16.00 – 16.20

Birgitta och Katarina

Heliga Birgitta levde större delen av sitt liv som hustru och mor, utan att ha en aning om att hon en dag skulle bli helgonför-klarad. I sin roman "Birgitta och Katarina" berättar författaren Alexandra Coelho Ahndoril om människorna bakom historieskrivningen. Hon följer Birgittas långa och skiftande väg genom livet och ringar in det smärtsamma dramat mellan modern Birgitta och hennes följeslagare, dottern Katarina. Med Alexandra Coelho Ahndoril och Lisbeth Gustafsson,

Svenska kyrkan.

Albert Bonniers förlag

• 16.30 – 16.50

En liten stund av tid



Vinnarna i skrivartävlingen för ungdomar, "En liten stund av tid", koras på scenen.  
Radio Plus 103,1 och Kyrkans Tidning

• 17.00 – 17.20

Dietrich Bonhoeffer 100 år

Dietrich Bonhoeffer var en präst, teolog och motståndsmän som avrättades i Hitlers koncentrationsläger den 9 april 1945. Genom sina böcker har han haft ett avgörande inflytande på efterkrigstidens teologiska tänkande. Författaren Ylva Eggehorn och biskop Martin Lind, båda aktuella med böcker om Bonhoeffer, samtalar om hans betydelse för vår tid.  
Cordia

• 17.30 – 17.50

Madame Terror

Nu återkommer Hamilton, i en stor-

slagen och spännande roman av internationell kaliber. I "Madame Terror" fokuserar Jan Guillou på frågeställningar kring vad som är terrorism och vad som är krig.

Piratförlaget

• 17.50-

My name is Jihad

Det arabiska ordet "jihad" betyder ansträngning eller kamp. Det finns två jihad, en mindre och en större. Den mindre är krig och den större är en andlig ansträngning – att leva med Gud. Möt munken Jihad i en kortfilm av Thomas Borgeson och projektet "Öppna dörrar".  
Svenska kyrkan

## SÖNDAG 24 SEPTEMBER

• 9.15 – 9.25

Bildspel: Under ett enda valv

Många människor i vår tid har tappat ett språk för livets insida och mening. Vi har som kyrka en alldeles särskild uppgift i detta – att ge människorna ett språk och en hemhörighet. I Göteborgs stift vill vi göra det med Steg på vägen, en katekes för vår tid.

Svenska kyrkan

• 09.30 – 09.50

Du behöver inte vara perfekt

Prästen och författaren Annika Borg samtalar med journalisten Gudrun

Råssjö om sin nya bok: "Det är ingen fara, du är människa : livsbetraktelser". Tidningarna överöser oss med budskap som "så blir du smalare", "så blir du vackrare", "så uppfostrar du dina barn" och "så har du bättre sex". Men allt behöver inte vara så perfekt. Lev livet istället!

Kyrkans Tidning

• 10.00 – 10.20

Psalmer i 2000-talet. Hur väljer vi orden som vi ska sjunga?

Maria Küchen och Tomas Boström deltog, tillsammans med ett trettiotal andra författare och kompositörer, i en skaparverkstad inför arbetet med det nya psalmbokssupplementet, som kom ut till Sveriges församlingar våren 2006. Möt dem båda i ett samtal om hur ord och musik hittar, och stärker, varandra i psalmskapandet.

Verbum

• 10.30 – 10.50

Kjell Johansson

Med Rummet under golvet avslutar Kjell Johansson trilogin om "de utsatta" som inleddes med Huset vid Flon. Den nya hyllade romanen placerar sig otvetydigt bland den svenska realismens

mästerverk.  
Norstedts

- 11.00 – 11.20

Ordet

"Ordet vill bli kött, bli levande varelse. Det är nog vad poesin drömmer om och ytterst vill för mig." Det säger författaren Katarina Frostenson, som tillsammans med tonsättaren Sven-David Sandström tolkat innehållet i bl a Johannesevangeliet i passionsberättelsen "Ordet", som hade urpremiär våren 2006. I samband med det utkom också librettot i bokform med titeln "Ordet – en passion". Medverkande: Katarina Frostenson i samtal med Karin Nykvist.  
Wahlström & Widstrand

- 11.30 – 11.50

Stenar eller bröd

Journalisten Göran Skytte och prästen Bo Brander samtalar om predikan idag, utifrån deras nya bok "Under plommonträdet – predikningar och samtal".  
Artos bokförlag

- 12.00 – 12.20

Ny kulturtidskrift i Svenska kyrkan - Trots allt?

Utgivningen av kulturtidskrifter i Sverige blomstrar. Den i fackpressen hyllade tidskriften Trots allt är ett ord- och bildrikt magasin på ekumenisk kristen grund om andlighet, kultur och samhälle. Dess journalistiska medel är det öppna samtalets. Är det inte detta Svenska kyrkan frågat efter - trots allt?

Lisbeth Gustafsson, Svenska kyrkan samtalar med Magnus Sundell, chefredaktör för Trots allt och skribenten Ola Sigurdson.

- 12.30 – 12.50

Att duga

Vad betyder det att vara "framgångsrik" och att duga? Identitetsproblemen brottas vi alla med, och särskilt unga människor. Alla har vi erfarenhet av oron för att inte duga. Gringos chefredaktör Zanyar Adami och journalisten och författaren Anneli Jordahl samtalar med frilansjournalisten Carin Ahlqvist om kvinno- respektive mansideal, och om vad som får oss att känna att vi duger.

Atlas och Sensus studieförbund

- 13.00 – 13.20

Natten innan de hängde Ruth Ellis

Möt författaren Margareta Strömstedt som är aktuell i höst med sin nya bok "Natten innan de hängde Ruth Ellis". Hon berättar och ger glimtar ur boken, i samtal med chefredaktören Daniel Grahn.

Dagen

- 13.30 – 13.50

Slaveri – en världshistoria om ofrihet

Att vara slav är att inte existera som människa. En slav har inget män-niskovärde, utan betraktas som ett redskap, ett ting. Enligt FN:s beräkningar lever idag omkring 12,3 miljoner människor i slaveri. I Dick Harrissons nya bok får slavägare, slavar och iakttagare av slaveriet, från forntid till nutid, berätta om sina upplevelser. Möt Dick Harrison, professor i historia.

Historiska Media

- 14.00 – 14.20

Utan drottningarna var det svårt att kristna Sverige Herman Lindqvist, aktuell med boken Historien om alla Sveriges drottningar, berättar om hur svenska drottningar öppnade vägen för kyrkan.

Norstedts

- 14.30 – 14.50

Människan bakom krigsrubrikerna

Nästan dagligen möts vi av medias rapportering om krig men vilken verklighet får vi genom medias krigsrapportering egentligen? Varför talas det så lite om hur de människor som lever sina liv mitt i kriget har det? Möt Mustafa Can, författare och journalist, i ett samtal med frilansjournalisten Carin Ahlqvist.

Atlas och Sensus studieförbund

- 15.00 – 15.20

Utan mörker inget ljus

UllaBritt Berglund har arbetat som präst i 30 år, och har unika erfarenheter av sorgearbete och att möta människor i livets svåraste skede.

Bokförlaget Forum

- 15.30 – 15.50

Den goda beröringen

Kroppen är utgångspunkten i Merete Mazzarellas nya essäbok. Hon skriver om medicin och humanism, om läkare och litteratur, om vård och om-sorg, och om sam-talet och den goda beröringen, som vi alla behöver i de yttersta stunderna.

Söderströms förlag

- 15.50

My name is Jihad

Det arabiska ordet "jihad" betyder ansträngning eller kamp. Det finns två jihad, en mindre och en större. Den mindre är krig och den större är en andlig ansträngning – att leva med Gud. Möt munken Jihad i en kortfilm av Thomas Borgeson och projektet "Öppna dörrar".

Svenska kyrkan

- 16.05

Bildspel: Asien i närbild och Ryggsäcksluffa i Mongoliet

Bilder av fotografen Nils Sjöström.

Svenska kyrkan