

Nåd och frid till dig från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

*Bön före predikan:*

Gode Gud! Vi tackar Dig för denna dag och för ditt ord! Vi ber att Du välsignar oss när vi nu begrundar det! Må din Ande vägleda oss och skriva Dina ord i våra hjärtan så att vi växer i tro och lever efter dina ord! Amen!

*Kära vänner!*

Jag är mycket glad och lycklig över detta tillfälle att få vara här och fira denna högmässa med er. Jag har med mig många hälsningar till er från Nurmes församling och människorna i Lauciene. Vi glädjer oss åt att Jesus är den som har förenat oss och välsignat vår vänskap. Och vi ber att han ska vägleda oss i vårt samarbete och hålla oss alla fast i tro, hopp och kärlek.

Jesus är alltings centrum. Detta tror jag starkt på. I honom ser vi Guds kärlek till var och en av oss. Olika människor med olika trosuppfattningar och åsikter kan givetvis se på Jesus som de vill eller förväntar sig att se.

Fastetiden brukar börja med en läsning ur Matteusevangeliets kapitel 4, där vi kan läsa om hur Jesus frestas. I tre frestelser försökte djävulen övertala Jesus att göra det som folket önskade att Jesus skulle vara och göra, och inte följa sin himmelske Faders vilja. Tre frestelser och människors förväntningar istället för hans sanna uppdrag.

För det första såg och hoppades israeliterna att Messias var den som skulle lösa deras ekonomiska problem. De såg vad Jesus gjorde med maten och hur han bespisade en stor skara människor med ett fåtal matvaror.

För många människor är det mycket lättare att tro på Jesus och följa honom, om allt är bra och vi njuter av Guds välsignelser. Det är lättare att ropa "Hosianna!" om livet är gott. Men vi vet alla att Guds kärlek och hans plan för oss är mycket större än denna världens alla godsaker och rikedomar.

För det andra hoppades israeliterna att Messias skulle vara en andlig ledare. En ledare som kommer för att förena och inspirera landet att bli till en nation. Vi ser att människor var besvikna på fariséer och präster, som höll sig borta från folket. Många människor följde Jesus varhelst han predikade och lyssnade till Hans förkunnelse.

Och återigen - Jesus är mycket mer än så. Inte bara ord som kan inspirera och lyfta våra hjärtan och sinnen, utan som verkligen gör oss alla levande och förändrar oss inifrån. Renar oss. Han själv är den levande Gudens ord, som fungerar.

Och för det tredje förväntade sig israeliterna att Messias skulle bli deras politiske ledare som skulle återskapa Israels tidigare härlighet som rådde på Davids och Salomos tid. De hoppades att Messias skulle ena nationen inte bara andligt utan också politiskt och hjälpa till att få bort de romerska ockupanterna.

Ingenting kan stoppa oss nu, eftersom vi har någon som kan uppväcka de döda. Ja, Jesus kom för att hjälpa oss att bli av med ockupanterna. Men det är inte romarna. Det är synd, död, djävulen och helvetet.

När vi lägger samman allt detta, förstår vi varför människor var så glada när Jesus kom till Jerusalem. De trodde sig se uppfyllelsen av gamla profetior. De hade rätt, men de förstod det inte på rätt sätt. Människor var så förblindade av sina förväntningar att de inte ens märkte att Jesus satt på en åsna och inte på en vit häst, som det anstår en segrare.

Jesus kommer med ödmjukhet. Han kommer med fred och förlåtelse. Jesus kommer för att slutföra det uppdrag som Fadern gav honom. Det förstod folkmassan inte. Senare blev de så besvikna att "Hosianna" byttes till "Korsfäst honom!"

Mycket får sin förklaring bara om vi är beredda att växa i Kristus. Här kan vi se på Maria. Jesus var en nära vän till Lasarus och hans systrar Marta och Maria. Marta var den aktiva. Alltid redo att tjäna och att vara en bra husmor.

Men Maria. Hennes plats var alltid vid Jesu fötter: när hon lyssnade till hans ord; när hon sjönk ner vid Jesu fötter vid Lasarus död; när hon hällde dyrbar olja över Jesu fötter och torkade dem med sitt hår.

Vi kan se och följa hennes förvandling och växande: från att vara en lyssnare går hon genom prövningar och svåra frågor och blir en människa som är redo att tjäna och vittna om Jesus som sin herre. Inga ord, inga frågor.

I dagens evangelium visade hon mer förståelse och tro än hela folkmassan. Jag tror att den Helige Ande vägledde hennes hjärta och ville visa för alla varför Jesus går till Jerusalem.

Den Helige Andes närvaro skulle kunna vara den söta väldoft som fyllde huset. Och Marias generositet när hon använde allt av oljan utan att spara något symboliserar hur den Helige Ande senare strömmar ut över denna värld till alla som tror på Jesus.

Ordet "Messias" betyder "smord eller den smorde". Hans uppdrag var att dö på korset för våra synder, så att vi alla kan bli fria från synd och börja ett nytt liv där vi är beredda att tjäna.

Jesu kors hjälper oss att bli verkligt fria och se att det finns mycket mer än detta livet och den värld vi ser och förstår. Det finns mycket mer än våra förväntningar och önskningar, som ofta hindrar oss från att växa i Gud. Jesus är konungen och hans tron var på korset.

Vilka är vi i den här situationen? Folkmassan eller Maria? Vad kan vi nu säga om oss själva, när vi befinner oss en vecka före påsk? Är vi alltid redo att växa i tro på Jesus?

Vad är Jesus för oss? Sätter vi våra förväntningar och våra planer över Guds planer eller följer vi Jesus hur svårt det än kan vara ibland? Följer vi honom inte bara till Jerusalem, utan också genom dess gator till Golgata och förbi Hans kors och den tomma graven?

Må Gud välsigna oss alla i dag och även nästa vecka när vi tänker på Jesu lidande, död och uppståndelse. Må hans kärlek och närvaro vara en doftande olja som renar oss och stärker oss i tro, hopp, kärlek och viljan att tjäna och följa Jesus.

Amen!