



Barnet som föds...

När julen närmar sig går mina tankar till Betlehem, en liten obetydlig stad, som sattes på världskartan när ett barn föddes.

Varje barn som föds är ett under, en unik individ, utan några kopior. Inte ens en enäggstvilling är en kopia av sitt syskon.

Du är unik och jag är unik. Och ändå är barnet från Betlehem den mest unika av oss unika människor.

Fattig är han när han föds. Som liten på flykt undan etnisk rensning. Som vuxen ifrågasatt och älskad, omtyckt och hatad med ett liv som tycks sluta i förnedring och nederlag men som istället fortsätter i triumfatorisk glädje över att livet vinner.

Vem är han, som föds i Betlehem, som ändrar världshistorien så att vår tideräkning bestäms som före och efter honom? Vem är han, Jesus, Marias son? Detta är trons fråga. Att han föds i Betlehem, att han har

levt och vad som händer honom i livet är historiskt sant, men vem han är är trons fråga.

För mig som kristen är barnet som föds i Betlehem mer än ett nyfött skrynkligt människobarn, han är Gud i mänsklig gestalt, Immanuel, Gud med oss. Därför går mina tankar till Betlehem denna jul för att på nytt välkomna Gud till oss, för att minnas Guds kärlek till oss, den kärlek som den vuxne Jesus lovade skulle vara med oss alla dagar, hela livet när vi blivit förenade med honom genom dopet.

Med en del av mina tankar i Betlehem och en del av mina tankar här hemma hos alla oss som firar jul i Lomma önskar jag er alla en riktigt skön, välsignad och god jul.

Jan-Olof Aggedal
kyrkoherde

PETRUSAKADEMIN

Med Petrusakademien vill Lomma församling bidra till samtal och reflektion. Petrusakademins uppgift är att inbjuda till föreläsningar och seminarier i spänningsfältet teologi, andlighet och kultur i historia och nutid. Det kan handla om föreläsningkvällar med mer eller mindre kända föredragshållare som ger inspiration till samtal. Det kan också handla om seminariedagar i samtalsform. Petrusakademins ambition är att såväl aktuell forskning som aktuella ämnen ska vara vägledande vid val av program.

Namnet är valt till minne av Jesu lärjunge Petrus, han som på samma gång var nyfiken, trogen, troviss och tvivlande. Vi vill liksom Petrus vara nyfikna och lära oss mer om livets hemligheter.

Församlingshemmet Skolgatan 4 tisdagar 19-21

12 januari *Tio tankar om tid tio år senare*

Bodil Jönsson, professor vid Certec, Lunds tekniska högskola

8 februari (OBS! måndag) *Vad händer i våra hjärnor när vi lyssnar på musik?*

Hans Fagius, professor i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

9 mars *De tre strömmarna i västerländsk religiositet: judendom, kristendom, islam*

Jan Hjärpe, professor emeritus i Isalmologi vid CTR, Lunds universitet

Petrusakademien leds av teol. dr. Jan-Olof Aggedal

Apokalypsen i vår tid

Denna artikel bygger på Heinz Jackelés predikan som hölls vid en ekumenisk gudstjänst i Strandkyrkan på den helige Mikael's dag och publiceras med tanke på det förestående internationella klimatmötet i Köpenhamn. Läs gärna Uppenbarelseboken 12: 7-12; Lukas 10: 17-20 - innan du läser vidare.

Det svävar en apokalyptisk svavellukt inte bara över våra texter, utan också över den rådande tidsandan. Tidens tecken tycks peka mot apokalyps och mot kommande omvälvande händelser med kosmiska och globala konsekvenser för alla människor. Så talar Uppenbarelseboken – men framförallt kommer det apokalyptiska talet idag från medierna. De tycks ha situationen helt klart för sig: Att det handlar om ett globalt hot, om naturens och ekosystemets kollaps på den globala uppvärmningen. "Apokalypsen är nära", "Vi klarar klimatet eller så går vi under tillsammans" är exempel på rubriker. Undergång ses som det allt överhängande apokalyptiska hotet. Medierna är överens om detta tillsammans med forskarvärlden. Det är de som är vår tids apokalyptiska domedagsprofeter. Det de säger låter mycket hotfullt. Och så bör det också vara. Det som just nu händer med vårt ekosystem får inte framställas annat än i tillbörlig dramatik. Hör här Sydsvenskan:

"För några dagar sedan överskred vi gränsen för hur mycket utsläpp, smuts, rovdrift och föroreningar jorden tål att utsättas för under hela 2009. Under årets återstående tre månader lever vi på kredit, dvs vi tillfogar vårt ekosystem skador som naturen själv inte har en chans att läka".

Regnet

Vi har just haft en rik äppleskörd och nu är vi i färd med att fälla äppelträdet för att tillverka lustiga saker av det, något som är kul och roar oss. Det som en afrikan belastade miljön med i år hade en amerikan gjort sig skyldig till redan den 2 januari.

Vår shoppingkultur och vårt resursslöseri är ett gigantiskt hot mot vårt ekosystem. Konsumtion har för många blivit själva kärnan



av livskvaliteten. Att handla har blivit en livsstil. Om sommaren töms stränderna när regnet faller och varuhusen fylls. Man söker tröst och skydd bland varorna. Konsumtionen håller oss glada och torra. Jag kan ännu minnas människorna ställa sig i en portgång eller fälla upp ett paraply, stilla betraktande regnet – eller trotsade genom att gå barfota längs strandkanten och så – helt oväntad - få en känsloupplevelse, en aning om hur allt är sammanlänkat - att uppleva sig vara delaktig i något vida större. Något som varken behöver bevisas eller bära en prislapp. Något vi får ta emot alldeles gratis. Att betrakta regnet kan öppna en vision om det goda livet. Men idag talar forskarvärlden om ett annat vattenflöde – en aldrig skådat Tsunamivåg inte bara över Filippinerna, Samoa, Sumatra, även Sicilien - så som det hände i höst. Utan också om en vattenvåg stor nog att den kan drabba oss, skölja över Lomma Strand, slå mot Lommas nya centrum.

Förändringen

Det här är inga visor, kära församling. Jag känner mig själv väldigt olyckligt över mina egna ord.



Jag skulle vilja återerövra vår förmåga att sakta ner inför ett stilla regn, uppleva hur livet närmar sig igen, börja reflektera: Vad är mitt liv till för? Vilken är min roll? Hur ska jag leva? Vad måste ändras i mitt liv och i våra liv? Vi kommer inte längre rund dessa frågor. saker måste ändras! Klimathotet och finanskrisen är två globala kriser som egentligen har sina rötter i en enda kulturkris d v s en livsstilskris. Vi jagar fel mål.

Våra strukturer, den sammanhängande inre uppbyggnaden av samhälle och liv äger ingen hållbarhet och ger inte livet något hållbart värde. Ett exempel: Bruttonationalprodukten (BNP), är inte bara ett mått för all ekonomisk aktivitet, utan har gjorts till att ange måttet på vår välfärd. Ju högre BNP, desto större välfärd, säger man. Därför måste vi ständigt konsumera. "Business as usual" uppmanar oss den rådande ekonomiska politiken. Följ marknaden!

Men nu är det så här: Om jag nu går runt här i kyrkan och vandaliserar och slå sönder precis allting, så räknas det som en pluspost i BNP. Att återställa betyder ju att köpa nytt. Men om jag däremot satsar det mesta av min fritid

på att frivilligt hjälpa de mest behövande på servicehuset här intill kommer det inte att synas alls i BNP. Om vi soltorkar våra kläder så har solens gratisarbete inte något värde. Men om vi använder torktummlare blir den en pluspost i BNP.

Orkanen "Katrina" orsakade mer än 1.100 dödsfall i augusti 2005. Ändå bidrog "Katrina" till att BNP i USA steg. Slutsatsen av detta är: Ju högre BNP, desto större är förbrukningen av naturens resurser och hela vårt ekosystem. Ekosystemet finns över huvudtaget inte med i någon finansplan. Apokalypsen, d v s den verklighet som forskarvärlden förutspår borde få oss att vända på resonemanget: Ekonomin och hela vår livsstil måste anpassas till naturens förutsättningar. För när ekosystemet krackelerar p g a den politisk-ekonomiska agendan, kan inga politiska åtgärder i världen ge oss skapelsens ekosystem tillbaka.

Hoppet

Jag skulle kunna fortsätta så här ett tag till – men istället är det dags att inte undanhålla att det finns hopp. Trots att vi kan bli mycket upprörda

inför alla fakta. Vi kan mycket väl leva oss in i situationen där Johannes skriver: "Det blev uppror i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken..."

Mitt uppror består av anklagande frågor: Hur kunde det bli så här? Varför har vi inte bättre förstånd? I vår kultur har vi så länge jag minns prioriterat ett strikt och allt mera rationalistiskt, kalkylerande förnuftstänkande – helt anpassat till marknadens krav. Samtidigt har vi förlorat sinnet, sinnligheten för att bli reflekterande inför t ex ett stilla regn. Förnuftet är viktigt, ingen tvekan. Vi måste söka "sunt förnuft". Men människan lever inte bara av förnuftet eftersom det inte förmår säga någonting om livets innehåll och mening.

Det är först när jag kommer i en emotionell beröring med livet och medmänniskan, med er och med naturen som jag anar att jag är en del i något som är vida större. Faktaspråket kan väcka mig ur min bekväma konsumentslummer. Känslorna däremot kan bli till drivkrafter för handling.

Av de tre som kom samma väg som den nedslagna låg, var det bara Samariern som tände till emotionellt. Medkänslan drev honom till aktion, kostar vad det vill. Att ha medkänsla ger insikt om vidden av problemet, låter oss känna en tillgivenhet som vill smälta oss samman med den nedslagne, den hjälplöse, med de ensamma här i Lomma, med naturen som suckar och med en värld som ligger i feber.

Att bli känslomässigt berörd öppnar för insikt och handling! Vi blir passionerade. Och det är precis det som ordet "apokalyps" i Bibeln syftar på. Inte alls på undergång, världens slut – utan på avslöjande insikt och visionär uppenbarelse som är förutsättningar för att ge rum för hopp, nyskapelse och förnyelse.

Livsstilen

Hur tänker jag då? Om vi verkligen söker efter en hållbar livsstil aktiverar vi ju inte bara vårt förnuft. Verkligheten och livet tillsammans berör oss känslomässigt mycket djupt – det är så vi kan bli som Samariern. Och det är i detta rum mellan förnuftet och känslan, mellan saklighet och känslomässiga erfarenheter som tron föds, får näring och kan växa sig stark. Och denna skapelseprocess ger oss en försmak

av Guds egen vision om sin skapelse, såsom Johannes fick sin vision som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken.

Rummet mellan förnuft och känsla är rummet för uppenbarelser. Förnuftskalkyler förvandlas då till passioner. Kärlek och medkänsla blir drivkrafter. Vi blir idealister som vill utträta något - inte för pengar och inte för att få uppmärksamhet – utan för sakens egen skull, för medmänniskans, livets och naturens skull.

Jag skulle vilja att vi kunde återerövra ett romantiskt förhållande till naturen, en känsla av förundran, förtrollning och delaktighet och att kunna bli varse vad som viskas till mitt inre där i portgången när jag lyssnar till ett stilla regn. Att kunna känna sig ett med allt detta leder omedelbart till ansvarskänsla. Vår livsstil idag, som är utan ansvar gör att mycket håller på att rinna ut, "ty djävulens raseri är stort... för han vet att hans tid är kort". Därför berättar Jesus för oss idag om de 72 som glada kom tillbaka, 72 var de. Lärjungarna var 12. Den siffran står för hela folket Israel, medan 72 är det bibliska talet för alla folk på jorden. Att de 72 återkom och var glada, betyder att Jesus uppenbarar att det aldrig kommer att vara kört för oss.

Passionen

Också vi har orsak till glädje. Också vi får trampa på ormar och skorpioner för att hålla emot makter, attityder och vilseledande frälsningsbud som överhettar både marknaden och ett helt ekosystem, som kan utlösa tsunamis inom finansvärlden och i naturen. När vi står inför verkliga problem och måste hitta vägar som inte är återvändsgränder eller leder till stupet, så har tron den egenheten att den kan föregripa och i förväg kan se möjligheternas väg där Gud oavbrutet skapar och nyskapar. Där dras vi in i Guds egen passion som Guds skapade medskapare. Vi kan inte veta allt med vårt förnuft, men där tron får komma in med sin gudomliga gnista, uppstår helande processer, befrielse och uppenbarelser.

Låt oss därför glädjas över att våra namn är upptecknade i denna kamp.



Heinz Jackelén

Ring klocka ring

Söndagen den 13 december markeras höjdpunkten på FN:s klimatförhandlingar i Köpenhamn. För att manifesteras detta uppmanar Kyrkornas världsråd medlemskyrkor och andra religiösa samfund att låta klockor ringa eller andra instrument ljuda i 350 slag klockan 15 den tredje advent som en hoppets, handlingarnas och höjda rösternas högtid där kyrkor världen över förenas i en manifestation för klimatet.

Klockan 15 är sluttiden för den stora ekumeniska gudstjänst som kommer att firas i Köpenhamn direkt efter Countdown to Copenhagen. Kyrkor runt om i Danmark kommer att låta sina klockor

ringa och kyrkor runt om i världen uppmanas att ansluta sig till denna kedja av klockslag och bön om hopp och handling. Även klockorna i Lomma kyrka kommer att delta och med sin klang be om mänsklighetens kraft att värna livet på vår planet.

Varför 350 slag?

350 slag symboliserar den koldioxidhalt i atmosfären, 350 ppm, som anses vara säker för att vi ska förmå hålla den globala uppvärmningen under två grader och därmed förhindra kraftiga och plötsliga okontrollerbara förändringar i klimatet. Författaren Margareta Melin ber med oss om välsignelse över kosmos.



*Välsignelse över jorden
- vår vackra blå planet.
Vårt hem i kosmos.*

*Välsignelse över all god vilja
- alla handlingar i uppriktighet
och kärlek.*

*Välsignelse över ljuset i
människornas hjärtan.
Må det växa sig starkt
ta mörkret i famn
- föda fred och försoning.*



Stickcafé

Temakväll i församlingshemmet
Skolgatan 4 Lomma

Torsdagen den 4 februari, kl. 18-21.

Välkommen med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föransmälning behövs.

Fika 25:-

Lena Palmér tel arbete 040-41 67 15 hem 040-41 35 22
Margareta Uvemark tel 0731-828468

Lekmannakåren 50 år!

Söndagen den 21 februari firar Lekmannakåren i Lomma församling 50 år med Högmässa kl. 10 och därefter festligheter i Byskolan.

Välkommen att fira med oss.

Information genom ordförande Jan Rask tfn 040 - 41 33 29

Ny högtalaranläggning i kyrkan

Under lång tid har ljudet i Lomma kyrka svajat till mångas stora sorg. Självklart ska man kunna höra allt, självklart ska en kyrka ha en professionell och modern ljudanläggning. Strax innan första söndagen i advent installerade Highway Ljud & Ljus den nya anläggningen. Välkommen till kyrkan i advent och jul.

Kyrkans minsta

i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Alla barn 0 – ca 4 år är välkomna i sällskap med mamma eller pappa. Även blivande föräldrar samt mor/farföräldrar är varmt välkomna.

I våra öppna grupper finns det tid både för barnen och föräldrarna.

Vi pysslar och leker och här finns tid att prata och dela erfarenheter och känslor som fyller en småbarnsförälder.

Vi avslutar med andakt och sångstund.

Måndagar 13-15
Tisdagar 13-15
Onsdagar 9:30-11:30
Fredagar 9:30-11:30

Torsdagar 9:30-11:30 Baby-
café. En dag endast för de allra
minsta 0 – ca 1 år

Information:
Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15
(arb), 040 – 41 35 22 (bost)



Luciagudstjänster i Lomma kyrka

Söndagen den 13 december kl 17:00 och 19:00

Medverkande: Mariakören och Ungdomskören under ledning av Bengt Wittje.

Präst: Karin Riberth

Rytmik

Mera sjung och gung!

Under våren utökar vi
grupperna och erbjuder
rytmik lite nya tider på
både torsdagar och fredagar.

Terminen börjar
den 29 januari och pågår i
sammanlagt 10 veckor.

Torsdagar: babyrytmik, 4-12 mån
10 grupp 1
10:45 grupp 2

Fredagar: barnrytmik, 1-2 år, och syskongrupp
10 grupp 1
10:45 grupp 2
11:30 sångstund/syskongrupp

Det är begränsat antal i grupperna så det är först till kvarn som gäller:
Mycket välkommen att maila mig och anmäla ditt intresse!

Information och anmälan: info@tonsprak.se
Eva Hallberg, musikpedagog
tfn 0702-39 08 65



Sopplunch

Följande dagar serveras sopplunch i Byskolan:

torsdag 21 januari

torsdag 4 februari

Askonsdagen 17 februari

Lunchen inleds med middagsbön (på Askonsdagen mässa) i Lomma kyrka 12:00.

Orgelbygget i full gång!

Under november kommer orgelhuset och träarbetena att vara färdiga och under senare delen av november, början av december kommer piporna (där de längsta är ca 5 m) att monteras uppe på orgelläktaren. Det är oerhört spännande att se hur en orgel ”växer” fram under en lång process.

Under januari kommer intonationen av piporna att göras (vilket är ett millimeterarbete).

Den 6–7 februari räknar vi med att ha en stor orgelfest med en makalös musikalisk upplevelse då den nya Willi-orgeln invigs.

Glimtar från arbetet med den nya Willi-orgeln



Orgelinvigning av Willi-orgeln Lomma kyrka 6–7 februari 2010

6 februari 15

Invigningskonsert

David Briggs, England, USA

6 februari 19

Konsert

Anders Johnsson, Malmö

Bengt Wittje, Lomma

Musiker från Malmö Symfoniorkester

7 februari 11

Högmässa med välsignande av Willisorgeln

Lomma Kyrkokör

David Briggs, organist

Bengt Wittje, dirigent

Jan-Olof Aggedal, predikant

Församlingens präster och kyrkvårdar

7 februari 15

Avslutningskonsert

Mikael Wahlin, Stockholm

En utförligare presentation av programmet och organisterna följer i nästa församlingsblad och separat invigningsfolder.

JUL I LOMMA KYRKA

SAMLING KRING KRUBBAN

Julafton 11:00

Musiker: Bengt Wittje

Präst: Karin Riberth

JULBÖN

Julafton 16:00

Musiker: Bengt Wittje

Präst: Heinz Jackelén

MUSIK I JULNATTEN

Julafton 23:30

Joachim Bäckström - sång

Michael Björne – piano & orgel

Präst: Karin Riberth

JULOTTA

Juldagen 7:00

”Var hälsad sköna morgonstund”

Kyrkokören under ledning av Bengt Wittje

Präst: Jonas Gehlin

JULENS PSALMER

Annandag jul 18:00

Vi sjunger julens psalmer

Musiker: Maria Jönsson

Präst: Jonas Gehlin

BETLEHEMSMÄSSA

Söndag efter jul 27 december 10:00

Musiker: Maria Jönsson

Präst: Jan-Olof Aggedal

Ur almanackan

Dag	Tid	Plats för gudstjänst/arrangemang
Tisdag den 1 december	13:30	Havsblick
Onsdag den 2 december	12:00	Middagsbön, Adventslunch
Fredag den 4 december	10:00	Minstas avslutning
Lördag den 5 december	23:00	Midnattskonsert
Söndag den 6 december <i>2 i advent</i> <i>Guds rike är nära</i>	10:00	Gudstjänst med små och stora, julfest
Tisdag den 8 december	13:30	Havsblick
Söndag den 13 december <i>3 i advent</i> <i>Bana väg för Herren</i>	17:00 19:00	Luciagudstjänst, Mariakören & Ungdomskören Luciagudstjänst, Mariakören & Ungdomskören
Tisdag den 15 december	13:30	Havsblick
Söndag den 20 december <i>4 i advent</i> <i>Herrens moder</i>	10:00 18:00	Högmässa, Ungdomskören Julkonsert, Kyrkokören & Ungdomskören
Tisdag den 22 december	13:30	Skolavslutningar Havsblick
Julafton	11:00 16:00 23:30	Samling vid krubban Julbön Musik i julnatten
Juldagen	7:00	Julotta, Kyrkokören
Annandag jul	18:00	Julens psalmer
Söndag den 27 december <i>Söndag efter jul</i> <i>Guds barn</i>	10:00	Betlehemsmässa
Tisdag den 29 december	13:30	Havsblick
Nyårsafton	17:00	Nyårsbön

Ur almanackan

Dag	Tid	Plats för gudstjänst/arrangemang
Nyårsdagen <i>I Jesu namn</i>	16:00	Mässa på årets första dag
Söndag den 3 januari <i>Söndag efter nyår Guds hus</i>	10:00	Söndagsgudstjänst
Tisdag den 5 januari	13:30	Havsblick
Torsdag den 6 januari <i>Trettondedag jul</i>	10:00	Högmässa, kyrkkaffe
Söndag den 10 januari <i>1 efter Trettondedag jul Jesu dop</i>	18:00	Söndagsgudstjänst
Tisdag den 12 januari	13:30	Havsblick
Söndag den 17 januari <i>2 efter Trettondedag jul Livets källa</i>	10:00	Söndagsgudstjänst med dop
Tisdag den 19 januari	13:30	Havsblick
Torsdag den 21 januari	12:00	Middagsbön, Sopplunch
Söndag den 24 januari <i>3 efter Trettondedag jul Jesus skapar tro</i>	10:00	Högmässa, välkomnande av pastorsadjunkt & kyrkoråd
Tisdag den 26 januari	13:30	Havsblick
Söndag den 31 januari <i>Septuagesima Nåd och tjänst</i>	10:00	Söndagsgudstjänst
Tisdag den 2 februari	13:30	Havsblick
Torsdag den 4 februari	12:00	Middagsbön, Sopplunch
Lördag den 6 februari	15:00	Orgelinvigningskonsert
	19:00	Orgelinvigningskonsert
Söndag den 7 februari <i>Kyndelmässodagen Uppenbarelsens ljus</i>	11:00	Högmässa med välsignelse av Williorgeln

Ur almanackan

Dag	Tid	Plats för gudstjänst/arrangemang
Tisdag den 9 februari	13:30	Havsblick
Söndag den 14 februari <i>Fastlagssöndagen Kärlekens väg</i>	10:00	Högmässa, Kyrkkaffe
Tisdag den 16 februari	13:30	Havsblick
Onsdag den 17 februari <i>Askonsdagen</i>	12:00	Askonsdagsmässa, sopplunch
Söndag den 21 februari <i>1 fastan Prövningens stund</i>	10:00	Högmässa, Lekmannakören 50 år
Tisdag den 23 februari	13:30	Havsblick
Söndag den 28 februari <i>2 i fastan Den kämpande tron</i>	10:00	Söndagsgudstjänst
<i>Reservation för ändringar. Se därför lördagar i Skånska Dagbladet eller Sydsvenskan. Lomma kyrka återfinns i predikaturerna under rubriken "Bara kontrakt". Använd gärna kyrktaxi till gudstjänster och sammankomster. Ring och beställ minst 45 minuter innan på telefon 040 – 41 41 41.</i>		

Dop

Funderar du på att döpa ditt barn?

Som förälder har du säkert många tankar och frågor kring dopet. Det kan t.ex. handla om hur dopet går till eller vad det innebär att bli döpt. I Lomma kyrka firas i regel dopgudstjänst varje söndag kl. 11:30, då i regel två barn blir döpta. Några gånger per år sker dop i församlingens huvudgudstjänst kl 10:00. Har du frågor om dopet eller vill boka tid för dop är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20.

Vigsel

Funderar ni på att gifta er?

De flesta vigslar sker på lördagar, så också i Lomma kyrka. I god tid innan vigseln träffar brudparet vigselprästen för att samtala om vigselns innehåll, olika önskemål, traditioner osv. Brudparet har också möjlighet att samtala med kyrkomusikern om musiken vid vigseln. Har du frågor om vigsel eller vill boka tid för vigsel är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20.



SVENSKA KYRKAN I LOMMA



Skolgatan 4, 234 31 Lomma

Telefon växel: 040 - 41 61 20, Fax: 040 - 41 63 10

E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma

Expeditionen är öppen helgfri måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10:00 - 12:00

- Kyrkoherde: Jan-Olof Aggedal**
Arbete: 040-41 63 95
Mobiltelefon: 0702-63 66 08
E-post: jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se
- Präst: Karin Ribberth**
Arbete: 040-41 45 10
Mobiltelefon: 0704-41 66 07
E-post: karin.ribberth-persson@svenskakyrkan.se
- Präst: Jonas Gehlin**
Arbete: 040-41 67 14
Mobiltelefon: 0702-95 66 05
E-post: jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
- Präst: Heinz Jackelén**
Mobiltelefon: 0730-21 79 07
E-post: heinz.jackelen@svenskakyrkan.se
- Diakon: Ingrid Sivberg**
Arbete: 040-41 34 20
Mobiltelefon: 0704-41 66 08
E-post: ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se
- Musikdirektör: Bengt Wittje**
Arbete: 040-41 67 53
Mobiltelefon: 0704-41 66 06
E-post: bengt.wittje@svenskakyrkan.se
- Kyrkomusiker: Maria Jönsson**
Mobiltelefon: 0703-28 66 05
E-post: maria.kjonsson@svenskakyrkan.se
- Barnledare: Lena Palmér**
Arbete: 040-41 67 15
- Kyrkokamrer: Kerstin Johansson**
Arbete: 040-41 68 30
Mobiltelefon: 0704-41 66 09
E-post: kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se
- Förvaltningsassistent: Mona Dahlskog**
Arbete växel: 040-41 61 20
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
- Församlingshemsvärd: Carina Wenliden**
Mobiltelefon: 070-99 31 477
E-post: carina.wenliden@svenskakyrkan.se
- Kyrkogårdsförman: Ulrika Schlyter**
Mobiltelefon: 0704-41 66 10
- Kyrkväktare: Eva Persson**
Mobiltelefon: 0704-41 66 05
- Kyrkorådets ordf: Sven Paulsson**
Kontor: 040-41 44 50 eller Mobiltelefon: 0730-20 42 81
- Kyrkofullmäktiges ordf: Kirsti Haaland**
Bostad: 040- 41 43 26 eller Mobiltelefon: 0707- 23 60 91

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.