

## TROLLHÄTTANS KYRKA



**Kyrkorna i Trollhättans pastorat**



Lextorpskyrkan



Skogshöjdens kyrka



Götalundens kyrka

## Historik

- 1857 Den 7 augusti blev Trollhättan egen församling genom kungligt brev. Detta skedde vid en tid då samhället vid kanalen och de beryktade fallen visade tecken på en livlig utveckling. Härtill bidrog bl a tillkomsten av Trollhätte kanal och vidgandet av dessa slussleder. Där jämte började vattenfallens kraft utnyttjas och nya industriella anläggningar växte fram. Trollhättans kyrka har en säregen tillkomst. Den är en gåva från Nya Trollhätte Kanalbolag. Det var dess chef, friherre Nils Ericson, mera känd som järnvägsbyggare, som var den drivande kraften bakom församlingsbildning och kyrkbygge.
- 1858 Man började spränga och röja kyrkplatsen, utvald av predikanten Per Gustav Lundblad.
- 1858 I november hade arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd ritningarna till Trollhättans kyrka färdiga.
- 1859 Den 1 april godkändes ritningarna av Öfverintendentämbetet.
- 1860 Den 1 maj tillträdde den förste kyrkoherden, Magnus P Åberg, sitt ämbete.
- 1860 Den 19 maj påbörjades kyrkans uppförande med sockelmuren. Kyrkan är byggd i nygotisk stil.
- 1862 Den 14 september förrättades den högtidliga invigningen av biskopen i Skara, J A Butsch.
- 1886 Kyrkan fick såväl orgel, byggd av firman P L Åkerman, och tornur, tillverkat av klockgjutarefirman C A Norling i Jönköping.
- 1894 Elektrisk belysning infördes i kyrkan.
- 1896 Sakristian, som uppfördes på Kanalbolagets bekostnad, fullbordades.

Under årens lopp har det gjorts ett antal renoveringar:

- 1962 De färgade fönstren kom till, ritade och utförda av konstnären Ralph Bergholz. Fönstret "Herdarnas tillbedjan", nu på västra långväggen, satt i koret 1896-1962.
- 1983-84 Kyrkan fick då, med Jerk Alton som arkitekt, helt ny färgsättning och delvis ny belysning, kapprum, handikapptoilet, ny uppgång till läktaren samt en tillbyggnad av samlingshall och pentry i anslutning till kyrkan.
- 2009 Kyrkan fick utvändigt renovering, målning av fönstren, textiltvättning i kyrkan samt byte av koppartaket på långskeppet.

Storleken på Trollhättans kyrka enligt ritningen med torn och kor:

36,5 meter i yttre längd samt 14 meter i yttre bredd.

Sittplatser nere i kyrkan 482, läktaren (beroende på orgelns storlek) ca 60, stående nere i kyrkan 122 (1 person per 4 kvadratfot); på läktaren ca 18, i vapenhuset (tornet) 18. Summa personer 700.

Idag får det vistas 330 personer i kyrkan, inklusive läktaren, enligt räddningstjänstens bestämmelser.

## Några av kyrkans inventarier

- 1859 Kyrkans nattvardssilver, en kommunionkalk skänkt av friherre Nils Ericson.
- 1860 Sockenbudskalk, inköp av församlingen.
- 1863 Tre stora mässingskronor som hänger över mittgången, skänkta av Nya Trollhätte- kanalbolag.
- 1884 Kyrkan fick den första klockan som är en gåva från handelshuset James Dickson.
- 1886 Orgel. På läktaren finns orgel med 35 stämmor. Om och tillbyggnad har skett 1954 och 1990. 2011 byggdes orgeln däremot om och renoverades grundligt.
- 1899 Dopfunten av cement tillkom.
- 1905 En altartavla med Uppståndelsen som motiv upphängdes i nischen ovanför sakristidörrarna. Tavlan är målad av C O Löfmark.
- 1921 Kyrkan fick den andra klockan som är skänkt av direktören och kyrkvärden Herman Nydqvist, delägare i Nydqvist Holm Mekaniska Verkstad, senare Nohab.
- 1935 Altartavlan, utförd av konstnären Albert Eldh och skänkt av fabrikör John Lawson.
- 1944 Kyrkans brudkrona av förgyllt silver med aquamariner, gåva av fru Anna Dahl.
- 1957 Dopskål, skänkt av Kyrkliga kvinnoförbundet.
- 1986 Ny kororgel med 13 stämmor, byggd av Smedmans Orgelbyggeri i Lidköping.

HERRE,

TACK FÖR ATT DU ÄR MIG NÄRA HÄR I KYRKAN.  
HJÄLP MIG ATT KUNNA TA EMOT DIN FRID OCH  
OMSORG OCH BÄRA DEN MED MIG.

AMEN

I ljusbäraren, mitt i kyrkan,  
kan Du tända ett ljus och stanna  
till i förbön och eftertanke.





GUDS KÄLLA HAR VATTEN TILLFYLLEST,  
EN GÅVA AV STRÖMMANDE LIV,  
DEN ÄGER VAD ALLA BEHÖVER  
DET RÄCKER FÖR DIG OCH FÖR MIG.

Foldern har gjorts i samarbete med arbetsmarknadsprojektet/Kulturarvet, Medborgarskolan och Trollhättans församling

**Svenska kyrkan**   
TROLLHÄTTAN

  
medborgarskolan

[www.svenskakyrkan.se/trollhattan](http://www.svenskakyrkan.se/trollhattan) tfn 0520-47 29 00  
Adress till kyrkan: Trollhättans kyrka, Kyrkbrovägen 1, Trollhättan