
Kyrkomötet
Motion 2012:49
av Daniel Tisell m.fl.

Det palestinska kairosdokumentet

Förslag till kyrkomötesbeslut

1. Kyrkomötet beslutar att till biskopsmötet framföra önskemål om ett svar från biskoparna på de palestinska kristnas rop i kairosdokumentet.
2. Kyrkomötet beslutar att ge kyrkomötets presidium till känna en önskan att få bearbeta det palestinska kairosdokumentet i föredrags- och seminarieform under nästkommande kyrkomötes första session eller vid det tillfälle då presidiet finner det lämpligt.
3. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att sända kairosdokumentet och internationella nämndens svar till kyrkomötets ledamöter.

Motivering

De olika palestinska kyrkoledarna i Jerusalem skriver i förordet till det dokument som kallas för *Kairos Palestina – Ett sanningens ögonblick*:

Vi kristna palestinier hoppas att detta dokument blir en hävstång för alla fredsälskande ansträngningar i världen, och då särskilt våra kristna systrar och bröder.

Själva författarna av dokumentet är en annan grupp av kristna palestinier som under ett år träffades och skrev klart dokumentet 2009.

Kairosdokumentet är ett rop på hjälp som riktas till alla kyrkor och kristna i syfte att få ett gensvar för fred och rättvisa men är också en inbjudan till teologisk reflektion kring synen på land och bibeltolkning. De kristna är nu endast 2 procent av befolkningen i det område där Jesus Kristus verkade. Upplevelsen av förtryck och diskriminering under den israeliska ockupationen som nu kan börja liknas vid apartheid gör det svårt för kristna att bo kvar utan tvingas flytta utomlands. Under tiden då det pratas om fred blir detta endast ord medan den faktiska situationen blir allt svårare. De kristna vill dock inte ge upp hoppet men vi anser att de behöver få sin politiska och andliga situation uppmärksammas av omvärlden. Liksom de svarta i Sydafrika en gång vädjade om hjälp i mitten på 80-talet i sitt Kairos är det vår uppgift som kyrka att ta emot och bearbeta och ge ett svar till de kristna palestinerna.

Internationella nämnden har avgett en skrivelse som svar i juni 2010. Nämnden tog fasta på tre frågor som man hörde i dokumentet: Varför är ni så tysta? Hur handskas ni med teologi? Vad kan göras för att få ett slut på den pågående ockupationen? Nämndens svar ges utifrån dessa frågor.

Vi som skriver denna motion upplever dock att Internationella nämndens svar och kairosprocessen som sådan inte fått tillräckligt genomslag inom Svenska kyrkan. Vi menar att detta är en sådan viktig fråga och att denna vädjan från de kristna bör tas på fullaste allvar. Detta dokument bör beaktas av

Mot 2012:49 flera och responsen borde bli större. Vi anser att detta är ett ärende för kyrkomötet och även våra biskopar. Med denna motion vill vi uppmuntra en vidare process av läsning, bearbetning, samtal och ställningstagande.

Göteborg den 23 juli 2012

Daniel Tisell (C)

Ulla Rickardsson (C)

Camilla Widepalm Heurén (C)