



090712 Apostladagen Claes Strömqvist

Det är ett modernt högtalarsystem vi har här i Olaus Petri. Därför hoppas jag att det hörs vad säger. Jesus satte sig ned i Simons båt och några årtag ut undervisade Han därifrån folket på stranden. Jag nämnde det här för en ljudtekniker som höll på med vårt högtaleri och han kunde bara ge Jesus sitt erkännande. Det här var ett utmärkt sätt att använda tekniken för att göra sig hörd. Från båten bars Hans röst över vattnet till människornas öron. Dessutom såg deras ögon Honom bättre, än om Han varit kvar på stranden.

Folk trängde på för att höra Guds Ord, skriver Lukas. Det var inte lång tid efter Jesu dop, då rösten från himlen proklamerade över vattnet: "Du är min älskade Son, Du är min utvalde." Om några söndagar får vi höra samma proklamation på förklaringsberget. Med tillägget: "Lyssna till Honom!" Det är alltså som Faderns Son och utsände Jesus undervisar där i båten. Därför finns det all anledning att göra som folket på stranden; tränga sig på för att både kunna se och höra Honom. Den Han är och det han säger är Guds eget Ord. Vi tänker att ord är det man hör och ser som bokstäver. Men det unika med Guds Ord är att det identiskt med Jesu Kristi person. Ett synligt, hörbart och levande Ord. Johannes, som hörde till samma fiskelag som Simon och som också fick sin apostlakallelse vid det här tillfället, skriver i inledningen till sitt evangelium: Ordet, d v s Kristus, fanns från begynnelsen, Ordet var Gud och genom det har allt blivit till. Och så det som saknar motsvarighet. Ordet blev människa och vi såg Hans härlighet. Sitt 1:a brev börjar han på samma sätt: Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det är vårt ärende: Livets ord.

Därför får det som var på gång vid Genesaretssjön följdverkningar ända här hos oss idag. Jag kan inte tänka mig annat än att de människor, som hörde Jesus och såg vad han gjorde, insåg att det gällde dem. Det var goda och glada nyheter till vanligt folk, som hade fullt upp med att hanka sig fram en dag i taget. Att Gud själv räknade med dem och inbjöd dem till sitt rike.

Det här måste betyda att Guds Ord gäller vanliga svenskar, som inte alls är religiösa, men som har det slitit på sitt vis. Precis som Simon Petrus och de andra fiskarna, som hade hållit på hela natten utan att få något. Så är det många hos oss som provat på det mesta, som livet har att bjuda, utan att det gett någon bestående glädje, däremot mycket tomhet och besvikelser. Den som tidigare trott att Gud inte är något för en modern människa, får nu uppmaningen: "Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där." Lämna de grunda och grumliga vattnen och hör och se vad Guds rena och klara Ord har att ge.

Simon, som visste allt om fiske, tyckte nog att Jesus här avslöjade sin okunnighet på området, men han svarade ändå: "Eftersom du säger det skall jag lägga ut näten." Han tog Jesus på orden. Och i de överfyllda näten såg han ett tecken på vem han hade med sig i båten och kunde bara kasta sig ned i förkrosselse: "Lämna mig, Herre, jag är en syndare." Men Jesus sa till honom: "Var inte rädd, från denna stund skall du fånga människor."

För att det här inte skulle bli en engångsföreteelse för några få den gången, så ordnade Jesus också vid den här stranden att hans Ord skulle nå vidare ut över Jorden till alla människor i alla tider. Han lägger inte bara beslag på Simon Petrus båt som predikstol utan Han lägger beslag på hela hans liv. Kallar honom som sin lärjunge och apostel. Till människofiskare. Inte att fånga och tvinga människor men väl att dra dem till



Jesus och Hans Ord och därmed dra dem ut ur hopplöshetens, onskans och dödens nät, som människan annars är insnärjd i.

I dag får vi stanna upp i stor tacksamhet för de heliga apostlarna. Dessa människor från det vanliga livet kallades av Jesus. De stod upp och följde Honom, tog de radikala konsekvenserna av vem de hade att göra med. De fick vara med om såväl framgångarna i Gallileen, som det stora nederlaget i Jerusalem. Där Jesus greps för att tystas för gott och de själva övergav och förnekade Honom. Men även detta ingick i Hans lärjungaskola. För att förstå korsets hemlighet måste de också se sin egen svaghet, hjälplöshet och synd. Det som avslöjades med all tydlighet på Skärtorsdagskvällen.

Men just dessa rädda svikare fick förnyat förtroende, när Påsken var ett faktum. Till dem överlämnade den Uppståndne allt. Med Hans fullmakt, med Hans Andes hjälp, skulle de gå ut och göra alla folk till lärjungar, genom att döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och genom att lära dem att ta emot och bevara Hans Ord.

Det är något för oss idag att tänka på: Vi skulle inte ha en aning om Jesus Kristus, om det inte vore för apostlarnas skull. Alla lärjungar var inte apostlar, men alla apostlar var lärjungar. De tolv fick det speciella uppdraget att bevara Jesu Ord, tala och handla i Hans ställe efter himmelfärden och Pingsten. ”Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Den som hör er, han hör mig.” De är en del av Evangeliet och den fortsatta Kristusnärvaron i världen. ”Föd mina lamm, var en herde för min hjord”, sa den Uppståndne till Simon, som nu heter Petrus. Det är det här uppdraget som sedan gått vidare till biskopar, präster och diakoner genom tiderna. För att alla som blivit Jesu lärjungar genom dopet skall få den näring som behövs för tron och det fortsatta lärjungalivet genom Ordet och Sakramenten. Och så själv kunna vittna, där man har sin plats i livet, om Honom som är den Hörvärde och Efterföljansvärde.

Skulle det vara så att någon inte hör, därför att hörseln är svag, högtaleriet strejkar eller prästen är hes, så är det ingen anledning att stanna hemma. Varje lärjunge är viktig för helheten och bidrar med sin närvaro till det gemensamma Kristusmötet. För här är Ordet - det hörbara men samtidigt det synliga i bröd och vin. Vår högmässa med de två huvuddelarna Ordets och Bordets gudstjänst har firats av våra medlärjungar med alla sinnen från första början utan att slitas ut. Den är ett tecken och en gåva till oss i vår församling för att vi skall få höra och se Honom så som man hörde och såg Honom vid Genesaretssjön. Och så få höra samman med Hans ena, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrka. Den som ingår i den tro vi bekänner med den Nicenska trosbekännelsen.