

SCENPROGRAM

Torsdag 29 september

9.10 – 9.20

Bildspel: Dublin

9.30 – 9.50

Andliga övningar och tio brev

Ignatius av Loyolas andliga klassiker tillika tio brev kommer nu i nyöversättning av Fredrik Heiding. Översättaren berättar om bokens betydelse och om sin möda att överföra 1500-talsspanska till modern svenska.

Newmaninstitutet

10.00 – 10.20

I slutet av minnet finns ett nytt sätt att leva

Alzheimer kallas ”de anhörigas sjukdom”, men hur känner den som själv är sjuk? Agneta Ingberg berättar med hjälp av sin vän och prästkollega

Birgitta Andersson om sitt liv från det att hon fick beskedet.

Libris

10.30–10.50

Det barn vi fick

Barnet som berörde och förändrade. Åsa Bryhagen, författare och mamma till en pojke med Downs syndrom, berättar om sin nya bok.

Medverkande: Åsa Bryhagen tillsammans med Stefan Jämtbäck.

Verbum Förlag AB

11.00 – 11.20

Allas värde och lika rätt

Mänskliga rättigheter handlar om vars och ens rätt att leva ett mänskligt liv. Teologen Elena Namli bidrar till förståelsen av begreppet genom ett etiskt perspektiv.

Studentlitteratur, Svenska kyrkan

11.30 – 11.50

Rebecka i rampljus

Bibelns Rebecka är huvudperson i en ny musikal. Vem var hon? Christer Åsberg, professor och medverkande i musikalen Rebecka, berättar.

Svenska Bibelsällskapet

12.00 – 12.20

Guds älskarinnor – om hängivna kvinnor i en livrädd värld

Hör andlighet och erotik ihop? Andlighet och feminism? Kan hängivet knä-böjande kvinnor vara upproriska och radikala? Möt författaren Anita Goldman.

Bokförlaget Natur och Kultur

12.30 – 12.50

Korståg i går och idag

Bär dagens kristna något ansvar för de medeltida korstågen? Möt författaren Sören Wibeck.
Historiska Media

13.00 – 13.20

Moderskap, kärlek och feminism

Vad har vi för föreställning om moderskap idag? Går vi vilse bland alla schabloner, fördomar och köns-stereotyper?

Kan teologin hjälpa oss till en realistisk bild av moderskap? Cristina Grenholm, professor och författare, intervjuas av Carin Ahlqvist, frilansjournalist.

Nya Doxa och Svenska kyrkan

13.30 – 13.50

Om konsten att vara snäll

I sin nya bok ger Stefan Einhorn begreppet snäll en helt ny innebörd: Att leva med etiken i sitt hjärta och ständigt bära med sig omtanken om sin medmänniska.

Bokförlaget Forum

14.00 – 14.20

Ondskans filosofi

Vad är egentligen ondska? Vem är ond? Varför gör vi onda handlingar? Möt den norske filosofen Lars Svendsen.

Natur och Kultur

14.30 – 14.50

Är det vettigt att tro på Gud?

Kan man veta något om Gud? Finns Gud överhuvudtaget? Jesuitprästen och religionsfilosofen Ulf Jonsson reflekterar över dessa frågor.

Newmaninstitutet

15.00 – 15.20

Meditation

Anders Leitzinger

Svenska kyrkan

15.30 – 15.50

Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra?

Varför drabbas allt fler av ohälsa och utbrändhet mitt i all vår trygghet och välfärd? Ett samtal om vardagen och de stora livsfrågorna, om förlåtelse och försoning som oanad livskraft. Möt Per-Arne Dahl, norsk präst,

författare och krönikör och Tomas Sjödin, pastor, författare och föreläsare.

Bokförlaget Cordia och ICA-förlaget

16.00 – 16.20

Maria Magdalena – sköka eller apostel?

I Dick Harrisons senaste bok står Maria Magdalena i cent-rum. Varför är hon plötsligt så populär? Möt professorerna Dick Harrison och Christer Åsberg.

Svenska Bibelsällskapet

16.30 – 16.50

Gud och Darwin – känner de varandra?

Hur påverkar evolutionsteorin vår syn på människans moral och religion? Finns det en särskild gudsgen?

Agneta Lagercrantz, journalist,
samtalar med Torbjörn Fagerström och Carl Reinhold Bråkenhielm,
professorer och författare.
Verbum Förlag AB

17.00 – 17.20

Uppror, politik, vision

En bok om 1968 års uppror och dess betydelse idag. Marie Demker, professor och debattör, och Ulf Bjereld, professor, intervjuas av frilansjournalisten Carina Eliasson.
Hjalmarson & Högberg och Svenska kyrkan

17.30 – 17.50

Maktspel på hög nivå

Journalisten och författaren Britt-Marie Mattsson berättar i sin nya roman Snöleoparden om vad människor är beredda att göra för att behålla sin plats i maktens centrum.
Piratförlaget

17.55

Drömmen om Jerusalem

Författaren Mia Gröndahl berättar om Násfararna.
Journal förlag

Fredag 30 september

9.10-9.20

Bildspel: Dublin

9.30 – 9.50

Europas själ

Vad ska vi bygga vår europeiska identitet på? Vad håller oss samman? Hur skapar vi ett öppet demokratiskt Europa med plats för mångfald? Hur kan religionerna i Europa bidra till ökad tolerans och dialog?

Görel Byström Janarv, konstnärlig ledare, presenterar Same, same but different, ett nytt gränsöverskridande svenskt initiativ i samarbete med

Statens Museer för Världskultur.

Sensus Studieförbund

10.00 – 10.20

Jag var där – berättelser i Tredje rikets skugga

Flickan som såg sina grannar föras bort, pojken som fick ett gevär och förstod att han inte skulle skjuta ett djur, flickan som tog hand om sin bästa väns docka – alla berättar de om avgörande vardagar i Tredje riket. Författaren och pastorn Vibeke Olsson-Falk berättar om Gudrun Pausewangs angelägna bok.

Libris

10.30 – 10.50

Grekisk gryning

Författaren Sture Linnér botaniserar bland moderna kulturyttringar och undersöker vad de har ärvt från

de gamla grekerna. Vad har Sokrates och Pippi Långstrump gemensamt? Hör författaren berätta om vad antiken kan erbjuda en modern människa av idag.

Wahlström & Widstrand

11.00 – 11.40

Är religionen kvinnofientlig?

Många kritiska röster hävdar att religionen bara har ett syfte: att förtrycka kvinnor. Men samtidigt innebar både kristendomen och islam i begynnelsen ett försvar för kvinnans rättigheter. Hur hänger det här ihop?

Möt Anita Goldman, författare, Nalin Peggul, sjuksköterska och muslim, Inga-Märta Eriksson, pastor och författare, och Joakim Wohlfeil, ordf. i Kristna Freds.

Dagen

12.00 – 12.20

En mur för fred och säkerhet?

Israeliska röster om muren i de ockuperade palestinska områdena. Trots att Internationella Domstolen i Haag slagit fast att det israeliska murbygget på ockuperad mark är ett brott mot folkrätten, fortsätter den israeliska staten att bygga muren. Hur ser man i Israel på muren, dess sträckning och dess framtid?

Jonatan Stanczak från Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) i Stockholm samtalar med Gustaf Ödquist, Svenska kyrkans rådgivare i Mellanösternfrågor.

Svenska kyrkan

12.30 – 12.50

Halleluja liksom!

Efter framgången med förra årets Bräcklighetens poetik är Bob

Hansson tillbaka med en ny diktsamling. Det är en Bob vi känner igen, med en tydlig blick utåt mot andra människor. Hör honom läsa ur Halleluja liksom!.

Wahlström & Widstrand

13.00 – 13.20

En tretvinnad tråd: amerikan, jude, svensk

Morton Narowe, f.d. överrabbin i Stockholms judiska församling, berättar om sin nya memoarbok. Samtalar med kyrkoherde Åke Bonnier.

Albert Bonniers förlag

13.30 – 13.50

Missed abortion

Kerstin Norborgs nya novellsamling handlar om barn – om de som blivit till och de som inte blivit till.

Missed abortion är en bok om starka existentiella frågor som berör på djupet.

Norstedts

14.00 – 14.20

Det rena landet

Historikern Maja Hagerman sätter kritiskt ljus på hur bilden av våra förfäder kom till och vilken roll svenska vetenskapsmän spelat i framväxten av den rasideologi som så småningom ledde fram till nazisternas makt-övertagande i Tyskland.

Prisma

14.30 – 14.50

Vem skriver manus till mitt liv – Kay Pollak eller Jesus?

Biografmörkret har för många kommit att bli en plats där verklighetens stora frågor bearbetas, ett privilegium som tidigare kyrkan gjorde anspråk på. Redaktörerna till boken "Film och religion" reflekterar över livstolkningar på vita duken. Tomas Axelson, religionssociolog och filmvetare, och docent Ola Sigurdson samtalar med Jannike Åhlund, konstnärlig ledare för Göteborg Film Festival.

Bokförlaget Cordia, Högskolan i Dalarna och Svenska kyrkan

15.00 – 15.20

Meditation

Anders Leitzinger

Svenska kyrkan

15.30 – 15.50

Lyckliga människor

Författaren Per Planhammar berättar om och läser ur sin kärleksroman Lyckliga människor, en smärtsam berättelse om hur kärleken kan driva oss bortom vett och sans.

Wahlström & Widstrand

16.00 – 16.20

Möten med Dag Hammarskjölds Vägmärken

Varifrån fick Dag Hammarskjöld sin själsstyrka och enastående integritet? Svaret finns i hans andliga dagbok Vägmärken. Ärkebiskop

KG Hammar samtalar med journa-listen

Lisbeth Gustafsson.

Bokförlaget Cordia och Sensus studieförbund

16.30 – 16.50

Tre röda näckrosor

I sin nya roman skildrar författaren Elin Lindqvist unga rotlösa människor som lever som världsmedborgare. Hör Elin Lindqvist resonera kring hur man skall leva sitt liv och om sorg och glädje kan rymmas i ett.

Piratförlaget

17.00 – 17.20

Behovet att behövas

Behovet att behövas är grundläggande och har haft stor betydelse för vår historia. Men det har blivit allt svårare för människor att förverkliga denna grundläggande önskan. Känslan av att vara överflödig är ett växande problem i västvärlden. Möt författaren Arne Jarrick.

SNS Förlag

17.30 – 17.50

"Ned med vapnen!" Kvinnor

i kamp för en fredlig unions-avveckling 1905.

År 1905 sprängdes den svensk-norska

unionen under dramatiska former. Brödernas gräl hotade att urarta till krig och svenska kvinnor i både slott och koja sökte lägga sordin på vapenskramlet. Till kvinnornas lättnad avvecklades konflikten

fredligt och när succéförfattaren Bertha von Suttner samma år

fick Alfred Nobels fredspris ökade hoppet om en

värld utan krig. Möt historikern Inger Hammar.

Historiska Media och Svenska kyrkan

18.00 – 18.20

Försoningens fem språk

Teologen Jesper Svartvik samtalar med journalisten Lars Hillås om försoning genom 2000 år.
Kyrkans Tidning

18.30 – 18.50

Fri från skuld

Hur är det att ha rötter i två kulturer, utan att vara rotad i någon av dem? I boken Stamtavlor berättar Dilsa Demirbag-Sten om sitt kurdiska arv och om att känna sig fri från skyldigheten att förvalta familjens traditioner.
Norstedts

18.55

Bildspel: Göran, Göran, Göran

Lördag 1 oktober

9.05 – 9.20

Bildspel: South Africa via Dolorosa

9.30 – 9.50

Du är hos mig ändå

Varje år förlorar mer än 3000 unga människor i Sverige sin mamma eller pappa genom dödsfall. Författaren Suzanne Sjöqvist berättar om boken där hon sammanställt ett trettiotal berättelser av barn och ungdomar som alla har erfarenheter av att mista en förälder.
Wahlström & Widstrand

10.00 – 10.20

Dorés Bibel i bibelbältet

Torgny Lindgren och Tore Frängsmyr växte båda upp i Västerbottens inland, där Dorés Bibel var den stora läsoplevelsen. Ett samtal mellan författaren Torgny Lindgren och professor Tore Frängsmyr.
Svenska Bibelsällskapet

10.30 – 10.50

Män som söker sig själva

Författarna Stewe Claeson och Lennart Hagerfors samtalar med Norstedts förlagschef Svante Weyler om moderna män.
Norstedts

11.00 – 11.20

De i utkanten älskande

I De i utkanten älskande tecknas en värld fylld av sorgliga, ljuvliga och ömhetstörstande människor som alla vidrör varandra, närgånget eller bara med en blick. Möt författaren Johanna Nilsson.
Wahlström & Widstrand

11.30 – 11.50

Ett mörkt förflutet

Huvudpersonerna i Inger Frimanssons och Ulf Durlings nya psykologiska deckare plågas båda av skuld. Det förflutna har hunnit i kapp dem. Författarna samtalar om brott och skuld med förläggaren Lars Erik

Sundberg.
Norstedts

12.00 – 12.20

Pastor Gregorius

Augustvinnaren Bengt Ohlsson ger röst åt Hjalmar Söderbergs karaktär Gregorius och berättar om det som ska komma att bli pastors sista sommar. Hans gestalt får ett helt annat liv.

Albert Bonniers förlag

12.30 – 12.50

Skam

Författaren Karin Alvtegen skriver omskakande om rädslans makt, sträng religiös uppfostran, förbjuden sexualitet, och om att aldrig ha känt sig älskad.

Natur och Kultur

13.00 – 13.20

Möt kritikerrosade Lina Sjöberg

Lina Sjöberg, doktorand i gamla testamentets exegetik och Sara Lidman-kännare, samtalar med författaren och kulturjournalisten Ola Larsmo om sin uppmärksammade debutroman Resa till Port Said.

Albert Bonniers förlag

13.30 – 13.50

Livets pärlor

En liten krans med arton pärlor – kan den rymma livets alla nyanser? Biskop em. Martin Lönnebo och informatören Eva Staxäng i samtal om Livets pärlor, ett radband för den moderna människan.

Verbum Förlag AB

14.00 – 14.40

Kyrkan på de utsattas sida?

Under våren 2005 gjorde några av Sveriges religiösa samfund gemensam sak i Påskuppropet, för att väcka debatt kring flyktingsituationen i vårt land. Detta skapade stora diskussioner – inte minst om kyrkans roll som opinionsbildare. Vad var det som kyrkorna lyckades kanalisera? Samtidigt hävdade folkhälsominister Morgan Johansson i Svenska Dagbladet att religionen bör förpassas dit där den hör hemma, nämligen till det privata hörnet. Och att politikerna och vetenskapsmännen bör återta ”makten” och initiativet när det gäller åsiktsbildning och värdefrågor. Dag Tuvelius, chefredaktör för Kyrkans Tidning, möter Morgan Johansson, ärkebiskop KG Hammar och generalsekreteraren/vd:n för Ordfront Gertrud Åström i en hearing.

Kyrkans Tidning och Svenska kyrkan

14.45 – 15.20

Den hemlösa tron

Många troende människor upplever idag ett främlingskap inför kyrkan som institution och som uttolkare av livs-frågorna. Har den traditionella kristendomen spelat ut sin roll för dessa ”kristna i exil”? Ett samtal utifrån John Shelby Spongs bok En ny kristendom för en ny värld. Medverkande: Ami Lönnroth, journalist, Tuulikki Koivunen Bylund, domprost, och Stefan Klint, förlagsredaktör.

Verbum Förlag AB och Svenska kyrkan

15.30 – 15.50

Enligt Maria Magdalena

Ett stycke ur Enligt Maria Magdalena, framfört av Folkteatern i Göteborg. En monolog av Malin

Lindroth fritt efter Marianne Fredrikssons roman. En berättelse om kärlekens och förlåtelsens nödvändighet. Om ett evangelium som försvann...Medverkande: Josephine Bauer i rollen som Maria Magdalena och Lennart Esborn på cello.
Folkteatern

16.00 – 16.20

Snö och religionens återkomst

Orhan Pamuk, Turkiets främste författare, är aktuell med Snö, en politisk roman om att återupptäcka sin tro i dagens Turkiet, ett land i snabb om-vandling. Journalisten Lars Hillås samtalar med Orhan Pamuk. OBS! Samtalet förs på engelska.

Kyrkans Tidning

16.30 – 16.50

Underbar och älskad av alla

Författaren Martina Haag berättar i sin humoristiska debutroman Underbar och älskad av alla om en längtan att bli sedd och att leva det liv man var ämnad för – och hur det i själva verket blev.

Piratförlaget

17.00 – 17.40

Skuld

Författarna Kerstin Ekman och Majgull Axelsson samtalar med författaren, prästen och psykoterapeuten Göran Bergstrand om individens skuld och ansvar.

Verbum Förlag AB och Svenska kyrkan

17.55

Bildspel: Dublin

Söndag 2 oktober

9.10

Bildspel: Dublin

9.30 – 9.50

På vidsträckta fält

Kajsa Wejryd berättar om Svenska kyrkans syföreningars betydelse under 150 år – om kombinationen av globalt intresse, socialt engagemang och ideellt arbete.

Verbum Förlag AB

10.00 – 10.20

Berättelser om man och kvinna – med 5000 års genusperspektiv i backspegeln

Mytiska berättelser är en källa till förståelse för hur det ser ut i dag, de ger sammanhang och inspiration. De fungerar som samhällets drömmar genom att spegla djupa strömningar i skeendet. Åke Högberg, leg. psyko-terapeut och författare.

Symbolon

10.30 – 10.50

Hej lättja – dags för en ny motståndsrörelse?

Den franska bestsellern om hur man gör så lite som möjligt på jobbet inspirerar även svenskar. Vad betyder egentligen vårt jobb för oss som individer? Siewert Öholm vill uppgradera det goda arbetets betydelse, medan Yrsa Stenius hellre talar om andra värden som viktiga för den mänskliga identiteten.

Med Siewert Öholm, journalist och Yrsa Stenius, författare.
Dagen

11.00 – 11.20

Den längsta genvägen

Vad kan pilgrimsvandringen lära oss om livet och döden, kärleken och tron? Är varje mil till fots en genväg till hjärtat? Jonas Ahlner, pilgrims-präst möter författaren Anders Paulrud som i sin senaste roman Kärleken till Sofia Karlsson, skriver om sin vandring längs pilgrimsleden till Santiago de Compostela.
Bonniers och Svenska kyrkan

11.30 – 11.50

Skilsmässa

När det känns som allt har brutit. Om ritens, symbolernas och samtalets betydelse när par går skilda vägar. Författaren Ingela Bendt berättar om sin nya bok.
Verbum Förlag AB

12.00 – 12.20

Kongo – Sveriges Vietnam

Kongo-krisen i början av 60-talet är en stor händelse i svensk historia, inte minst genom Dag Hammarskjölds död. Kongo-krisen innebar den största militära insatsen i modern tid som utförts av svenskar. Kongo är också skådeplatsen för Ingrid Kampås nya roman Innerlighetens tid. Vad hände egentligen i Kongo?
Prisma

12.30 – 12.50

Queer Christianity

Den debatt som rasar om "homosexualitet och kristendom" låter ofta som om utmaningen kommer till kyrkorna utifrån. Men de skarpaste frågorna ställs i själva verket inifrån kyrkan själv. Grupper av troende som också är öppna för queer ifrågasätter gamla kompromisser och frågar efter en alternativ framtid. En av samtidens främsta forskare inom området teologi och sexualitet, professor Mark D. Jordan från Emory University, ger sin syn på saken. OBS! Föredraget hålls på engelska.
Universitetet i Göteborg och Karlstad

13.00 – 13.20

Evangelium för gudlösa

Det finns något i kristendomen som är viktigare än allt annat: evangeliet att Gud gör den gudlöse rättfärdig. Ingenting behöver man visa upp för Gud: inga meriter, ingen god vilja, inte ens sin tro – lita på det! Det är den tro som räknas som rättfärdighet. Biskop Erik Aurelius samtalar med författaren Barbro Matzols.
Verbum Förlag AB

13.30 – 13.50

Kulturernas krig

Författaren Jan Guillou samtalar med journalisten Fredrik Belfrage om religion och kulturernas krig, ämnen som han behandlar i sin senaste bok Kolumnisten.
Piratförlaget

14.00 – 14.20

Det nya landet

Islam är idag den näst största religionen i Sverige. Vad får det för konsekvenser för den kristna kyrkan i Sverige? Under flera år har Brämaregårdens församling på Hisingen verkat för dialog mellan kristna och muslimer i området. Fadime Falk, muslim och Marika Palmdahl, präst i Brämaregården, intervjuas av informatör Lasse Bengtsson.
Svenska kyrkan

14.30 – 14.50

van Goghs rum

Den fantastiska berättelsen om van Goghs rum är utgångspunkt för ett samtal mellan biskop em. Martin Lönnebo och journalisten Lisbeth Gustafsson om vårt behov av ett eget ”inre” rum.
Verbum Förlag AB

15.00 – 15.20

Final på Radio Plus och Kyrkans Tidnings poesitävling

Vinnaren av Radio Plus 103,1 och

Kyrkans Tidnings stora poesitävling.

Radio Plus 103,1 och Kyrkans Tidning

15.30 – 15.50

Vad kan Da Vinci-koden lära oss?

Många läsare hävdar att Da Vinci-koden är lärorik. På vilket sätt? Möt Henrik Alberius OP som diskuterar denna fråga och reflekterar över läsarens och författarens ansvar i fiktionens värld.
Newmaninstitutet

16.00 – 16.20

Egensinnig röst i den

unga litteraturen

Mirja Unges nya roman Motsols mottogs med lysande recensioner i våras. Här samtalar hon med förläggaren Eva Gedin.
Norstedts

16.30

Bildspel: South Africa via Dolorosa

16.50

Bildspel: Göran, Göran, Göran