

SCENPROGRAM

Preliminärt Program för Se Människan scenen.
(med reservation för ändringar)

Scenen kommer i år att vara på andra våningen

TORSDAG 27 SEPTEMBER

9.15 – 9.25

Bildspel. Rörelse vid vatten
Av Nicklas Elmrin, Lisa Thanner

9.30 – 9.50

Hello Sweden, I'm Johnny Cash

Johnny Cash var en musikens gigant, och hans popularitet håller i sig även efter hans död. I samband med bokmässan firas i Annedalskyrkan mässan "Hurt" som bygger på Cash-sånger. Nyligen utkom en bok om Johnny Cashs många Sverige-besök, "Hello Sweden, I'm Johnny Cash". Magnus Sundell, chefredaktör för Trots Allt, samtalar med Lasse Lindfors, nära vän med Cash och en av författarna till boken.
Trots Allt, Reverb förlag

10.00 – 10.20

Heliga mord

Det finns ett stort intresse bland författare av deckare och thrillers att berätta om mord i kyrkliga miljöer där en kyrkans man eller kvinna finns med i handlingen. Vad är det som gör att det religiösa temat passar så bra att använda i en mordgåta? Hör Ulla Trenter i ett samtal med prästen Maria Ottensten.

Argument Förlag

.

10.30 – 10.50

Vad tror vi på i dag?

Tidskriften 00TALs nya nummer handlar om Tro&Tvivel i det samtida Sverige. Vad betyder tro för människor idag och vilka uttryck tar sig olika övertygelser? Vad kan man se för avtryck av tro i litteraturen och konsten? Kan tron vara en väg till lösning på samhällsproblem eller är den ett upphov till olösliga konflikter? Vad sätter människor sitt hopp till i dagens samhälle?

Här samtalar KG Hammar med 00TALs chefredaktör Madeleine Grive.

00TAL och Svenska kyrkan

11.00 – 11.20

Jag tänker på Linné – han som såg allt
är titeln på Karin Berglunds nya bok. Hör henne berätta om Carl von Linné!

Albert Bonniers förlag

11.30 – 11.50

Var Jesus en politisk och religiös rebell?
Sören Wibeck talar om sin bok Jesus: jude, rebell, Gud?

Historiska Media

12.00 – 12.20

Den muslimska världen 2001-2006

Jan Hjärpe talar om hur kriget mot terrorismen och framväxten av starka religiösa strömningar har påverkat livet för miljoner muslimer.

Leopard förlag

12.30 – 12.50

Lewis brev

Lewi Pethrus var en andlig gigant i Sverige. Och Lewis brevsamling kastar nytt ljus över hans liv. Hör Joel Halldorf och Sten Gunnar Hedin.

Libris förlag

13.00 – 13.20

Förundran – tankar om vår stund på jorden

Naturen har blivit en "gratis-losec" för de stressade, ett nästan heligt rum för dem som söker stillhet, sammanhang och förnyad livskänsla. Stefan Edman vill få oss att stanna upp och häpna över skönheten och det skenbart enkla i vardagen runt omkring oss.

Cordia

13.30 – 13.50

Hon var ingen Florence Nightingale

Florence Nightingale var i själva verket motsatsen till den mytiska bilden av hennes liv - en kraftfull och stridbar samhällsdebattör. Åsa Moberg presenterar sin biografi.

Natur & Kultur

14.00 – 14.20

De glömda ökenmödrarna

Hör en introduktion om alla de kvinnor som under samma tid som de omtalade ökenfäderna ägnade sina liv åt att vägleda och stödja människor i deras andliga liv. Vilka var dessa kvinnor och vad gjorde de? Ett samtal mellan Katrin Åmell och Lisbeth Gustafsson

Argument Förlag, Svenska kyrkan

14.30 – 14.50

Doktorn kunde inte riktigt laga mig

Vad betyder det för ett barn att inte kunna gå och springa, att inte kunna se, att ha svårt att tänka snabbt, att var annorlunda? Christina Renlund talar om barns tankar och livsfrågor. Och om hur vi kan hjälpa.

Gothia förlag

15.00 – 15.20

Denna dagen ett liv

Stewe Claesons nya roman utspelar sig under en dag i en mycket gammal mans liv, en som stått en av världshistoriens mest berömda tänkare och politiker mycket nära. Tiro är berättelsen om Ciceros sekreterare, om ett mord och dess oväntade upplösning. I samtal med förläggaren Stephen Farran-Lee.

Norstedts förlag

15.30 – 15.45

Meditation

Med prästen Anders Leitzinger

16.00 – 16.20

Bibeltolknings bakgator

Om synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid.

Jesper Svartvik och KG Hammar samtalar om några av de skummaste bakgatorna i bibeltolknings historia.

Verbum

16.30 – 16.50

Människa är ditt namn

Ett samtal mellan Ola Sigurdson och Elena Namli om mänskliga

rättigheter, klok politik och radikal teologi med Göran Gunner som samtalsledare.

Svenska kyrkan, Verbum

17.00 – 17.20

Hur samhället jagar terrorister och finner dem

Vad händer när säkerhetspolisen slår till mot oskyldiga människor och därmed

skapar terrorister? Jan Guillou berättar om sin senaste roman Fienden inom oss.

Piratförlaget

17.30 – 17.50

Hanne Ørstavik om sin bok Kallet - romanen

Självlysande ny roman, självbiografiskt inriktad. Hanne Ørstavik är en av Norges mest kända och mest kompromisslösa författare, och omtyckt gäst bland läsare i Sverige.

Kabusa Böcker

17.50- bildspel

Betraktelser - bilder som speglar Svenska kyrkans verksamhet i hela världen

FREDAG 28 SEPTEMBER

9.15 – 9.25

Bildspel. Under ett enda valv

Många människor saknar språk för livets insida och mening. Kyrkan har en alldeles särskild uppgift när det gäller att möta människan i hennes sökande efter språk och hemhörighet.

I Göteborgs stift vill vi göra det med Steg på vägen, en katekes för vår tid.

Svenska kyrkan/Göteborgs stift och Verbum

9.30 – 9.50

Sökare i cyberspace

Mia Lövheim samtalar med Jonas Eek om den nya teknikens möjligheter och återvändsgränder och om

religionens roll hos de unga i dagens Sverige utifrån sin bok Sökare i Cyberspace. Ungdomar och religion i det moderna mediasamhället.

Cordia

10.00 – 10.20

Väckelse och brännvin i 50-talets Västerbotten

Torgny Lindgrens nya roman är en berättelse om tre mer eller mindre tillfälliga besökare i det innersta av Västerbotten: konung Karl den femtonde, Jesus Kristus och den utlevade väckelsepredikanten Olof Helmersson. Och om ett synnerligen rart brännvin. I samtal med förläggaren Stephen Farran-Lee.

Norstedts förlag

10.30 – 10.50

Öppet brev till George W Bush

Björn Ranelid samtalar med KG Hammar utifrån boken Öppet brev till George W Bush. Ett samtal om makt och maktlöshet, men också om glädje.

Albert Bonniers förlag, Svenska kyrkan

11.00 – 11.20

En deckarförfattarinns bekännelser

Huvudpersonen i Inger Frimanssons nya bok Ligga som ett O har många gemensamma drag med hennes eget liv. Det är en uppväxtskildring som handlar om att ha rädslan boende inom sig och ändå alltid dras till det farliga och förbjudna. I samtal med förläggaren Eva Gedin.

Norstedts förlag

11.30-11.50

Hennes mjukaste röst

Tidigare Augustprisvinnaren Bengt Ohlsson samtalar med Bengt Inghammar om sin nya roman Hennes mjukaste röst, en bred och nära skildring av en kvinna som tvingas ompröva det mesta i livet.

Albert Bonniers förlag, Svenska kyrkan

12.00 – 12.20

Hur ser det ut ovan där?

Sveriges förste astronaut i rymden, Christer Fuglesang, berättar om sina 13 dagar i rymden.

Albert Bonniers förlag

12.30 – 12.50

Mödrar och söner

Theodor Kallifatides samtalar med KG Hammar om en sons kärlek till sin mor utifrån sin roman Mödrar och söner.

Albert Bonniers förlag, Svenska kyrkan

13.00 – 13.20

Slavarna finns mitt ibland oss – traficking

I Sverige finns det människor som lever utan rätten till sina egna kroppar eller sina egna liv. Hör Helene Tursten i ett samtal med Ulrika Naezer

Piratförlaget, Svenska kyrkan

13.30 – 13.50

När tiden tog slut

Göran Sahlberg samtalar med Lisbeth Gustafsson om Dag Hammarskjöld, Det stora luftmötet, Chaderplanen och den lilla pojken på Nyckelberget utifrån sin roman När tiden tog slut.

Albert Bonniers förlag, Svenska kyrkan

14.00 – 14.20

Trons mörker och ljus i Ingmar Bergmans filmer

Tron förväntas ofta vara ljus och hoppfull. Men i Ingmar Bergmans filmer möter vi trons mörker. Och människan tillåts ställa samma fråga som Kristus själv: -Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Samtal mellan Bengt Kristensson Ugglå och Anne-Louise Eriksson.

Svenska kyrkan

14.30 – 14.50

Svinalängorna

Förra årets Augustprisvinnare Susanna Alakoski samtalar med Birgitta Westlin om sin roman Svinalängorna. Albert Bonniers förlag

15.00 – 15.20

Kristna värden i Europa

Porlinsmålarskan från Limoges heter en bok av SVT-journalisten Erika Bjerström och i den ges en personlig betraktelse över ett älskat Europa. Om detta samtalar hon med Ola Sigurdson.

Bokförlaget DN, Svenska kyrkan

15.30 – 15.45

Meditation

Med prästen Anders Leitzinger

16.00 – 16.20

Europa och turken

Kommer ett turkiskt EU-medlemskap att leda till en invandringsvåg och en islamisering av Europa? Ingmar Karlsson samtalar med Erika Bjerström om sin nya bok. Wahlström & Widstrand

16.30 – 16.50

Är kristendomen kroppsföraktande?

Enligt Nietzsche är kristendomen i grund och botten nihilistisk, eftersom den förnekar denna vår värld till förmån för en bättre. Om det samtalar Ola Sigurdson och Antje Jackelén.

Glänta, Svenska kyrkan

17.00 – 17.20

Kära Ester

Helene Egnell och Ninna Edgardh Beckman, kvinnliga teologer av idag i litterär dialog med en av den kyrkliga kvinnorörelsens svenska pionjärer, Ester Lutteman.

Arcus förlag

17.30 – 17.50

Gäst hos Wejryd: Christer Sturmark

DAGS ATT GÖRA UPP MED RELIGIONEN?

Samtal mellan ärkebiskopen Anders Wejryd och Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna.

Svenska kyrkan

18.00 – 18.20

Det bor alltid ett barn inom oss
Mark Levengood ger oss kloka ord att bära med oss i ett nytt informationssamhälle.
Piratförlaget

18.30 – 18.50

Mitt psykiatriska liv

Johan Cullberg talar med biskop Claes-Bertil Ytterberg om uppväxten och yrkeslivet utifrån sina erfarenheter av ett halvt sekels svensk psykiatri.

Natur & Kultur

18.50- Bildspel

Betraktelser - bilder som speglar Svenska kyrkans verksamhet i hela världen

LÖRDAG 29 SEPTEMBER

9.15 – 9.25

Bildspel. Rörelse vid vatten

Av Nicklas Elmrin, Lisa Thanner

9.30 – 9.50

Karin Alvtegens Skugga

I sin nya roman Skugga utforskar Karin Alvtegen, liksom i sina tidigare romaner, människans motsägelsefulla psyke. Här samtalar hon med Eva Staxäng

Natur & Kultur

10.00 - 10.20

Gäst hos Wejryd: Svante Axelsson

KLIMATFRÅGAN - BARA ETT KORTSIKTIGT ENGAGEMANG?

Samtal mellan ärkebiskop Anders Wejryd och generalsekreteraren i Svenska naturskyddsföreningen Svante Axelsson.

Svenska kyrkan

10.30 – 10.50

Den stora kärleken

På tvärs mot vår tids fixering vid den romantiska kärleken menar prästen och författaren Per Arne Dahl att vi kan lära oss älska. Här samtalar han med Tomas Sjödin om en kärlek som är värd att kämpa för, den svåra konsten att hålla ihop och hur vi kan värna kärleken när den sätts på prov i en kultur som präglas av habegär och egoistisk behovstillfredsställelse.

Cordia

11.00 – 11.20

Astrids bilder

Margareta Strömstedt och Jacob Forsell berättar om och visar bilder från boken Astrids bilder. Den sanna sagan om Astrid Lindgren.

Bokförlaget Max Ström

11.30 – 11.50

Medmänniskor

Stefan Einhorn talar om att detta att vara medmänniska är ett stort ansvar och en stor utmaning.

Bokförlaget Forum

12.00 – 12.20

Kulturutbyte utan gränser

Gillis Herlitz talar om att kunskap om olika kulturers normer och värderingar ökar vår förmåga att umgås med alla människor.

Uppsala Publishing House

12.30 – 12.50

Gäst hos Wejryd: Nils Uddenberg

GUD SKAPADE, LINNÉ ORDNADE

System och passion - vad Linnés gudstro betydde för hans ordnande av djur och växter.

Natur & Kultur, Svenska kyrkan

13.00 – 13.35

Gud och vinst

Får man tjäna pengar på sjuka, fattiga, hungriga och misshandlade människor? Vad händer när riskkapitalister vill satsa miljarder på ungdomshem för barn i kris? Ett samtal om vinstens betydelse, om dess risker och möjligheter, om värderingar och prislappar mellan Thorbjörn Larsson, Åsa Moberg och Bengt Kristensson Uggla. Samtalsledare: Ann-Louise Eriksson,

Ersta diakoni, Svenska kyrkan och Verbum

13.45-14.15

Rättvisans rebell

Marika Griehsel samtalar med Desmond Tutu .

Han var en bidragande faktor till apartheidsystemets fall. Idag fortsätter Tutu att arbeta för att omvärlden ska göra mer för det svåra hiv/aids-läget i Afrika.

I den första stora biografien om Tutu, skriven av hans mångåriga

medarbetare John Allen, får vi en bild av Tutus mod, talekonst och gudstro.

Libris, Svenska kyrkan

14.30-14.50

Mitt himmelska kramdjur

Katarina Mazetti läser och talar om sin nya bok, som inte är en "feelgood - roman".

Alfabeta Bokförlag

15.00-15.20

Kristendomens återkomst

Ett samtal om kyrkan och framtiden med Carl Axel Aurelius , Martin Lönnebo och Eva Staxäng

15.30 – 15.50

Gäst hos Wejryd: Jan Guillou
PALESTINA OCKUPERAT I 40 ÅR
Samtal mellan ärkebiskop Anders Wejryd och författaren Jan Guillou.

Svenska kyrkan, Piratförlaget

16.00 – 16.20

Är det för sent att förändras?

Förändringar känns ofta hotande och skrämmande. Men samtidigt innebär de både möjligheter och utmaningar. Tommy Hellsten, aktuell med två nya böcker i ämnet, talar med Agneta Lagercrantz om det kreativa livet, om modet att bli den man innerst inne är och om konsten att lyssna till sitt eget djup.

Cordia, Fontana Media

16.30 – 16.50

Moderna pilgrimsvandrare

De gamla pilgrimslederna har återupptäckts av alltfler i vår tid. Men vad händer med en själ i det långsamma vandringstempot, vilka dimensioner öppnar sig när man skalar av sig det vanliga livet och hur kan man bli sig själv utan att ständigt utgå från frågan: Vad gör du? utan i stället fråga: Varför går du? Agneta Lagercrantz, aktuell med boken Att gå till sig själv, samtalar med Katarina Modig.

Cordia

17.00 – 17.20

Livet med tiden

Livet – med tiden är en fotobok som hyllar de människor som åldras. I dag lever de parallellt i en värld där det unga och perfekta dyrkas, medan gamla människor blir siffror i en alltför tråkig statistik. Med bilder från dessa äldre människors barndom hämtar fotografen och konstnären Elisabeth Ohlson Wallin inspiration till att skapa en bild som visar oss det långa liv de levit. Livet med tiden är en bok som visar människor som är vittne till det förgångna. Till en tid som inte längre finns. Här samtalar hon med Lisbeth Gustafsson

Damm förlag

17.30 – 17.50

Orden och tystnaden

Om den viktiga vilan, den nödvändiga tystnaden och de ofrånkomliga frågorna om livet och döden. Författarna Lars Björklund och Tomas Sjödin i ett samtal om människans behov av avskildhet, om ordens möjligheter och om tystnaden som ett språk för livets djupaste innehåll

Sigtunastiftelsen, Libris förlag

17.50- Bildspel

Betraktelser - bilder som speglar Svenska kyrkans verksamhet i hela världen

SÖNDAG 30 SEPTEMBER

9.15 – 9.25

Bildspel. Under ett enda valv

Många människor saknar språk för livets insida och mening. Kyrkan har en alldeles särskild uppgift när det gäller att möta människan i hennes sökande efter språk och hemhörighet. I Göteborgs stift vill vi göra det med Steg på vägen, en katekes för vår tid.

Svenska kyrkan/Göteborgs stift och Verbum

09.30 – 09.50

Humor på allvar

Jan Sigurd, författaren bakom boken Prästen som blev frälst, kåserar med värme om humor på allvar.

Roos & Tegnér Förlag

10.00 – 10.20

Skamfilad

I en ny bok ger prästen och psykoterapeuten Göran Larsson en bild av skammen i dess många skepnader och hur den kan ta makten över våra liv. Skammen - detta dolda själsgift - tär på livsglädjen och självkänslan och bidrar till stress, trötthet och känslor av otillräcklighet.

Här samtalar han med chefredaktör Dag Tuvelius

Magasinet Existera, Cordia,

10.30 – 10.50

Alla dessa kyrkor- en tillgång eller en belastning

Svenska kyrkan förvaltar tusentals kyrkor, både äldre och nyare. Hur ser kyrkan på dessa rum? Har man råd att behålla alla kyrkor? Vilka förändringar får man göra i ett kyrkorum?

Boel Hössjer Sundman samtalar med Carl Axel Aurelius.

Svenska kyrkan, Verbum

11.00 – 11.20

Kristendom för ateister

Finns Gud? Vem är Gud? Prästen Olle Carlsson tar i sin bok Kristendom för ateister upp de riktigt stora frågorna, men på ett sätt som gör att alla känner sig accepterade. Olle samtalar med Anna Takanen ,konstnärlig ledare för Göteborgs stadsteater.

Bokförlaget Viva

11.30 – 11.50

Grabben i kuvösen bredvid

Läkarprognosen var ett liv i rullstol, men Jonas Helgesson lyckades vinna mot sin CP-skada och allas fördomar.

Libris förlag

12.00 – 12.20

Vikingaliv - en ny tro, en ny tid

Om Estrid, Kristus och uppståndelsen. Ny forskning för oss närmare vikingarna än vi någonsin varit. Hör ett samtal mellan Dick Harrison och Kristina Svensson

Natur & Kultur

12.30 – 12.50

Hur kan mitt liv göra skillnad?

Hur påverkas miljön av min livsstil? Hur relaterar kristen tro till frågor om rättvis handel, flyktingar och jämställdhet? Karin Cedersjö, aktuell med boken Rätt vist, samtalar med Dan-Erik Sahlberg om produktions- och konsumtionsmönster, klimatmål och de, till synes små, konkreta vardagsvalen.

Cordia

13.00 – 13.20

Universums ödmjuka tjänare

Ett stjärnstoft bor i varje människas kropp! Biskop emeritus Martin Lönnebo och journalisten Thomas Lerner samtalar om kärleken till jorden, kosmos, människorna och Gud utifrån den nyutkomna biografien.

Verbum

13.30 - 13.50

Heliga rum i mångkulturella samhällen

Många människor blir berörda av heliga rum. Men stannar känslan för det heliga vid den egna religionsgränsen? Eller öppnar kyrkor och moskéer för upplevelser bortom religionernas ord och handlingar? Mikael Mogren är författare till boken Kyrkomiljön är ett heligt tecken och Boel Hössjer Sundman är redaktör för boken Levande arv. Här samtalar de med Mohamed Omar.

Svenska kyrkan, Verbum

14.00 – 14.20

Herrarna i skogen

Kerstin Ekman och KG Hammar samtalar om skogen med utgångspunkt från Kerstin Ekmans essäsamling Herrarna i skogen.

Albert Bonniers förlag, Svenska kyrkan

14.30 – 14.50

Made in Asia

Svenska kyrkan vill tillsammans med vänner i Asien problematisera vår Kristusbild. I utställningen "Made in Asia" visar asiatiska konstnärer sina tolkningar.

Mats Hermansson talar om bilderna.

Svenska kyrkan

15.00 – 15.20

Maktens kulisser

Britt-Marie Mattsson berättar om egna erfarenheter av spelet bland makthavare på den absoluta toppnivån.

Piratförlaget

15.30 – 15.50

Mystik och engagemang

Mystik är inte något bara för nunnor och munkar - det är en livsväg vi alla kan välja, menar freds- och rättviseaktivisten Annika Spalde. Claes-Bertil Ytterberg samtalar med henne om vad ett mystiskt förhållningssätt kan betyda för "vanliga" kvinnor och män i världen och om hur vi kan låta medkänsla och engagemang för rättvisa prägla våra liv och praktisera mystik i handling.

Cordia, Svenska kyrkan

15.50

Bildspel

Betraktelser - bilder som speglar Svenska kyrkans verksamhet i hela världen