




Svenska kyrkan 
VICTORIAFÖRSAMLINGEN BERLIN
med informasjon fra norske menighet

Vår | Sommar 2012
Ny kyrkoherde
Ny hedersmedlem
Kalender



Svenska Victoriaförsamlingens församlingsblad

Ansvarig utgivare: vik. kyrkoherde Dan Hagung / kyrkoherde Lena Brolin

Redaktionsgrupp: Ingrid Hagberg, Kersti Mellberg,
Cecilia Stickler-Schmidt, Karin Rydén Thomas

Grafisk support: Hans-Peter Bender

Upplaga: 600 ex

Omslagsbild: Heiko Adrian



TACK och Auf Wiedersehen!

Av tre månader blev det sju. En härlig tid som bara flög iväg. Nu, när ny ordinarie präst, är på plats är vår mission över. Tiden i Berlin i allmänhet och Victoriaförsamlingen i synnerhet ska vi minnas med glädje och tacksamhet. Vi har mött en levande församling med många härliga människor i en stad som bokstavligen talat har allt. Ibland har vi tittat på varandra och sagt -här skulle vi allt ha varit när

vi var yngre. Men allt har sin tid och vår berlintid blev något speciellt och minnesrikt som vi bär med oss. Här har vi känt oss hemma. Vi lovar, att vi snart kommer tillbaka.

Ich hab´ noch einen Koffer in Berlin

Vi önskar allt Gott och framförallt Guds välsignelse i församlingens fortsatta viktiga arbete.

Varma hälsningar från Maria och Dan Hagung

Ny hedersmedlem i Victoriaförsamlingen!



Imma Svingel har av kyrkorådet blivit utsedd till hedersmedlem i vår församling. Imma är hennes dopnamn, för oss alla är hon mest känd som Mummi.

Mummi och jag träffas på kyrkan en onsdag eftermiddag i mars för att jag ska göra en liten intervju med henne. Varje onsdag eftermiddag är det syföreningsmöte klockan 15 och Mummi kommer troget och dukar kaffebordet i församlings-salen. Nu satt hon därinne och inväntade mej. Vi flyttade till biblioteket för att sitta ostörda och vad passar bättre än att få ställa frågor berörande hennes person än just i vårt bibliotek som ju är så "fyllt" av historia. Bordet i biblioteket har en gång för länge sen använts vid kyrkkaffet och även som kaffebord på syföreningsmöten och de gamla Leksandsstolarna runt bordet är nyrenoverade i kaminrött med matchande stolsdynor.

Mummi börjar berätta: hon är född i Berlin-Steglitz, året var 1924. Familjen bestod av pappa som var lärare/ Studienrat, hennes mamma var hemmafru, en äldre bror och så Mummi. När kriget bröt ut 1939 bodde de fortfarande i Berlin men sen flyttade hela familjen till Neu-Strelitz i Brandenburg. Vid sidan om sitt läraryrke skrev Mummis pappa böcker – poesi och romaner. När hon nämnde detta berättade hon om sin egen stora önskan att bli bibliotekarie men som på grund av omständigheterna under krigsåren och därefter, aldrig förverkligades. Mummi och hennes bror avslutade sin skolgång i Neu-Strelitz och bägge tog studenten.

För de som inte blev inkallade till militärtjänstgöring, väntade Reicharbeitsdienst som var plikt. Mummis bror blev så klart inkallad till det militära och Mummi måste hjälpa till med olika sysslor på lantbruk. Det kunde vara tungt arbete för kvinnor, ibland barnpassning som var lättare och det vara bara att utföra det som man blev tilldelad. Mamman blev sjuk och dog 1944 och i december samma år stupade Mummis bror – vilken förtvivlan Mummi måste ha känt! Nu var hon ensam med sin pappa och sen kom krigsslutet och hennes pappa blev tillfångatagen och släpptes fri först 1952.

Mummi flyttade tillbaka till Västberlin. En dag tog en man som hette Anton Grossmann kontakt med henne, han hade läst litteratur skriven av hennes pappa. De träffades, det uppsköt tycke mellan dem och de gifte sej år 1947. Sommaren 1948 isolerades Västberlin, Sovjetmakten spärrade alla tillfartsvägar, människor kom varken ut eller in. För Västberlins överlevnad öppnades tre luftkorridorer, dag och natt flög de västallierade; amerikanerna, britterna och fransmännen in ALLT som människor behövde för att överleva. Denna luftbro

existerade i nära ett helt år. Under denna tid föddes äldsta dottern Adelgard, två år senare dottern Heidi och 1952 sonen Adelbert. Hela familjen blev inbjuden till Sverige sommaren 1954, de skulle få stanna i tre månader. Mummis man tog med sej sonen och åkte hem till Berlin men hon och döttrarna stannade kvar en tid och lärde sej svenska och fick även arbete. Äktenskapet höll inte, Mummis döttrar fick stanna hos gästfamiljen som blev fosterföräldrar till dem. Detta skedde i överenskommelse med Mummi. Fosterföräldrarna kände stort ansvar för Mummis flickor. De fick resa till Berlin för att träffa sin mamma, bl.a. på skolloven. Kontakten med mamma Mummi har under alla dessa år hållits levande. Mummi har även god kontakt med sonen som bor i Bayern.

Mummi arbetade under åren 1959–1984 på Haus Victoria, det svenska rekreationshemmet för gamla i Berlin. När hennes flickor kom på besök bodde de hos Mummi på Haus Victoria. Hon blev så småningom utsedd till husmor. Initiativtagare till Haus Victoria var operasångaren Carl Gustaf Svingel från Stockholm. Mummi och Carl Gustaf gifte sej 1991, Carl Gustaf dog i november 1995. Vidare berättar Mummi för mej att hon på fastlagssöndagen blev storligen överraskad – i anslutning till gudstjänsten ”hämtades” hon, av vår vikarierande kyrkoherde Dan Hagung, i kyrkbänken. Mummi välkomnades som hedersmedlem i Victoriaförsamlingen av kyrkorådets ordförande Bengt Severinson med tal och en vacker blombukett. När hon berättar lyser hennes ansikte av glädje (som smittar av sej till mej). Hennes dotter Heidi, som var här på besök, satt i kyrkbänken och fick ta del av mamma Mummis glädje. Tack för förtroendet, Mummi!

Ingrid Hagberg

Victoriaförsamlinges grupper är öppna för alla medlemmar!



Måndagar

14:45 Barnkören | 15:15 Mellankör | 08:30 Kyrkokör

Tisdagar

15:30 Läslysten | 15:00 Öppna förskola

Onsdagar

15:00 Syförening

Torsdagar

09:30 Walk n'Talk | 19:00 Ung i Berlin



***Vill du hjälpa till att baka till kyrkkaffet?
Kontakta Husmor!***



NORSKE GUDSTJENESTER VÅREN 2012

- 15. april** Høymesse
- 17. mai** og Kristi Himmelfarts gudstjeneste
- 27. mai** Gudstjeneste med konfirmasjon
- 10. juni** Friluftsgudstjeneste

Klaverkonsert 26. april

Sjømannskirken i Berlin inviterer fra tid til annen til kulturkveld. I samarbeid med Svenska Victoriaförsamlingen inviterer vi til klaverkonsert med den norske pianisten Henrik Vanvik-Hovstein, kl.

19.00. Etterpå serverer vi suppe

Filmkveld 4. mai

Fredag 4. mai inviterer vi til filmkveld for 10-15 åringer fra klokken 18.30 til 21.00. Vi har med en bra norsk film for målgruppa og serverer pizza og filmquiz i forkant av filmen (som for øvrig vises på stort lerret i kafeen). Vi fortsetter filmkveldene til høsten. Bli gjerne med!

17. mai-feiring i Berlin

Velkommen til 17. mai feiring i Sjømannskirken. Klokken 11.30 er det gudstjeneste i kirken og fra klokken 13.00 er det fest i kirkeparken. Det blir taler for dagen, musikk, leker for barna, salg av mat og drikke og annen underholdning. Mer informasjon om arrangementet i kirkeparken finner de på våre nettsider www.sjomannskirken.no/berlin

Konfirmasjonsgudstjeneste 27. mai

To konfirmanter har fulgt det norske konfirmantopplegget til Sjømannskirken i Berlin. Eyolf Aarø og Anne Nykjær Stangnes vil stå til konfirmasjon i Sjømannskirken i Berlin 27. mai. Det blir konsert med kor fra Kongsberg 10.30 i kirkehagen (før gudstjenesten) og under kirkekaffen i hagen etter gudstjenesten. Konfirmantgudstjenesten begynner klokken 11.00.

Familietur med overnatting til Norsk Roklub i Berlin

8.–9. juni

Den norske roklubben i Berlin har et nydelig hus med overnattingsplasser og stor hage ved Dämeritzsee og Großer Müggelsee. Her inviterer vi familier til overnattingstur. Det blir leker, god mat på grill og mulighet for å sove ut i telt eller inne i hus. Ta kontakt om du/dere har lyst til å være med på e-post: ahk@sjomannskirken.no

For øvrig...

Sjømannskirken i Berlin har **Norsk hjørne** hver mandag. Det betyr norsk kafe i kirka fra 12–19. Kafeen er også åpen tirsdag – torsdag, da med svensk betjening.

På mandag serverer vi vafler etter norsk oppskrift, og du kan treffe andre nordmenn som oppholder seg i Berlin eller lese norske aviser. Samme dag inviterer vi til **Småbarnstreff** – en liten sangstund for de minste barna fra klokken 17.00. **Lørdagsgrøt** er en annen tradisjon vi inviterer til fra tid til annen. Neste gang er 5. mai fra klokken 12.30. **Guttas gourmet** er et tilbud til menn som liker å lage mat. Vi møtes noen fredager gjennom semesteret, de neste gangene i vår er 27. april og 1. juni. Litteraturgruppa møtes ca. en torsdag i måneden kl. 19 i kirka.

Ta kontakt med Grete – på telefon 030 821 0112

Kontaktinformasjon:

Daglig leder/prest Marianne Bjelland Kartzow
mbk@sjomannskirken.no + 49 (0) 179 2134103

Diakonal medarbeider Anders Huuse Kartzow
ahk@sjomannskirken.no + 49 (0) 176 62361549

Kontormedarbeider Kjersti Hesthagen Kazior
khk@sjomannskirken.no + 49 (0) 151 10770638

TACK till Dan och Maria Hagung!

Ni kom hit för att överbrygga fyra månader, tiden mellan Peterssons och de nya okända. Men det blev mer: I drygt ett halvt år har ni varit vårt kyrkoherdepar. Dans roll, den prästerliga, var nog lätt att fylla med gudstjänster, ett antal förrättningar, kyrkorådssammanträden, basar. Gudstjänsterna har varit annorlunda än de vi fått de senaste åren, men trygga. Många tyckte om alla de citat ur bibel och psalmbok som Dan använde i predikan och bön och kände sig hemma i dem.



För Maria var det kanske litet knepigare att hitta sin plats. Syföreningen tog hon till sitt hjärta och damerna tog henne till sina. Sen smälte Maria bara in i ett par roller. Lugnt och självklart tog hon hand om biblioteket (nog den första utbildade bibliotekarie som det biblioteket har sett!), köpte till, rensade ut, sorterade och gjorde snyggt i hyllorna. Och hon startade

en liten läsgrupp, Läslysten, där deltagarna träffades och berättade för varandra och diskuterade vad de läst den sista veckan. Och naturligtvis var även Maria basaraktiv. Och ni blev bägge självklara delar både i arbetslaget och i församlingslivet. Och eftersom vi har hört att vistelsen hemma i Halmstad bara blir en mellanlandning på väg till den grekiska övärlden i sommar inser vi att ni är den äkta SKUT-akuten. Vi hoppas att ni förstår att er Berlinkoffert finns på Landhausstrasse!

Hit är ni alltid välkomna tillbaka som kära gäster.

VÄLKOMNA

Lena Brolin och Ann-Katrin Bosbach!

Ni är verkligen något helt nytt för oss, för det är första gången vi får en kvinnlig kyrkoherde, och när det dessutom finns en medföljande hustru blir det något alldeles speciellt!

De har arbetat ett par år i Sao Paolo, och nu kommer de till oss i Berlin.



Lena, vår nya kyrkoherde, som kommer från Uppsala, har varit präst i 12 år och Ann-Katrin, från Bollnäs, firar sitt 20-åriga prästjubileum i juni. De har varit gifta i 8 år. Lena har två barn, Hanna och Filip, som har hunnit bli 22 respektive 20 år. Lena

och Ann-Katrin har helt olika favoritställen hemma i Sverige, så det blir intressant att se var de kommer att placera den lilla stuga som båda drömmer om – i Hälsingland eller norra Bohuslän.

Ann-Katrins bästa bibelställe är Johannes 15:16-17 medan Lena tycker bäst om texten om Emmausvandringen (Lukas 24:13-35) och Ruts bok. (Läs och se vad de gillar!)

Det finns mycket mer att säga om Lena och Ann-Katrin, men det får var och en ta reda på själv, direkt, när de är på plats.

Mottagningsgudstjänsten är den 20 maj klockan 11.00.

Kom och var med!

FÖRSAMLINGSKALENDER

22 APRIL TILL 9 SEPTEMBER

- Söndag 22 april** *Tredje söndagen i påsktiden*
11.00 Högmässa (S) Brolin
Robertsfors kyrkokör
KYRKOSTÄMMA i direkt anslutning
till högmässan
- Onsdag 25 april** 18.00 Veckomässa (S)
- Torsdag 26 april** 19.00 TORSDAGSKONSERT
Henrik Vanvik-Hovstein, framför verk av
Brahms och Beethoven på piano.
- Söndag 29 april** *Fjärde söndagen i påsktiden*
11.00 Högmässa (S)
St. Mikael's Gospelkör

- Måndag 30 april** VALBORGSMÄSSOAFTON
19.00 till 21.00 firar vi i kyrkparken med tal till våren, Valborgskören och valborgsmässaöld.
- Onsdag 2 maj** 18.00 Veckomässa (N)
- Söndag 6 maj** *Femte söndagen i påsktiden*
11.00 Högmässa (S)
- Onsdag 9 maj** 18.00 Veckomässa
- Söndag 13 maj** *Bönsöndagen*
11.00 Högmässa (S)
Kyrkokören framför folkmusikmässan Himmelen Inom
- Onsdag 16 maj** 18.00 Veckomässa
- Torsdag 17 maj** *Kristi himmelfärds dag*
8.00 Gökotta i kyrkparken
- Söndag 20 maj** *Söndagen före pingst*
11.00 Mottagningsgudstjänst för kyrkoherde Lena Brolin
Kyrkokören och Barnkören sjunger
- Onsdag 23 maj** 18.00 Veckomässa
- Söndag 27 maj** *Pingstdagen*
11.00 Gudstjänst med konfirmation (N)
19.30 Kyrkokören medverkar i den internationella körkonserten i Berliner Dom, am Lustgarten, i samband med 12. Nacht der Offenen Kirchen.

- Onsdag 30 maj** 18.00 Veckomässa
19.00 KÖRKONSERT med
Per Brahegymnasiets kör från Jönköping
- Söndag 3 juni** *Heliga trefaldighets dag*
11.00 Familjegudstjänst (S)
Barnkörerna framför musikal
- Onsdag 6 juni** *Sveriges nationaldag*
19.00 Gudstjänst Kvartetten sjunger och
efteråt firar vi med sekt och jordgubbar i
kyrkparken.
- Söndag 10 juni** *Första söndagen efter trefaldighet*
11.00 Friluftsgudstjänst (N)
Bjelland Kartzow
- Onsdag 13 juni** 18.00 Veckomässa
- Söndag 17 juni** *Andra söndagen efter trefaldighet*
11.00 Högmässa (S)
- Onsdag 20 juni** 18.00 Veckomässa
- Fredag 22 juni** *MIDSOMMARAFTON*
16.30 till 21.00 firar vi i kyrkparken med
majstångsresning, mat, musik och dans!
- Söndag 24 juni** *Den helige Johannes Döparens dag*
11.00 Högmässa (S)
- Onsdag 27 juni** 18.00 Veckomässa
- Söndag 1 juli** *Fjärde söndagen efter trefaldighet*
11.00 Högmässa (S)

Onsdag 4 juli	18.00 Veckomässa
Söndag 8 juli	<i>Apostladagen</i> 11.00 Högmässa (S)
Onsdag 11 juli	18.00 Veckomässa
Söndag 15 juli	<i>Sjätte söndagen efter trefaldighet</i> 11.00 Högmässa (S)
Onsdag 18 juli	18.00 Veckomässa
Söndag 22 juli	<i>Kristi förklarings dag</i> 11.00 Högmässa (S)
Onsdag 25 juli	18.00 Veckomässa
Söndag 29 juli	<i>Åttonde söndagen efter trefaldighet</i> 11.00 Högmässa (S)
Onsdag 1 augusti	18.00 Veckomässa
Söndag 5 augusti	<i>Nionde söndagen efter trefaldighet</i> 11.00 Högmässa (S)
Onsdag 8 augusti	18.00 Veckomässa
Söndag 12 augusti	<i>Tionde söndagen efter trefaldighet</i> 11.00 Högmässa (S)
Onsdag 15 augusti	18.00 Veckomässa
Söndag 19 augusti	<i>Elfte söndagen efter trefaldighet</i> 11.00 Högmässa (S)
Onsdag 22 augusti	18.00 Veckomässa
Söndag 26 augusti	<i>Tolfte söndagen efter trefaldighet</i> 11.00 Familjegudstjänst (S)
Onsdag 29 augusti	18.00 Veckomässa

- Söndag 2 september** *Trettonde söndagen efter trefaldighet*
11.00 Gudstjänst (N)
- Onsdag 5 september** 18.00 Veckomässa
- Lördag 8 september** 18.00 KÖRKONSERT
med Damkören DISSkanten
- Söndag 9 september** *Fjortonde söndagen efter trefaldighet*
11.00 Högmässa (S)
Svenljunga seniorklang

VALBORGSMÄSSOAFTON

Måndagen den 30 april

klockan 19.00 välkomnar vi våren i kyrkans park. Traditionsenligt blir det vårtal, väreld och givetvis måste vi ha en vårkör.

Välkomna, gamla som nya körsångare!

Vi övar tisdagen 24 april klockan 19.00 och onsdagen den 25 april klockan 19.00.



MIDSOMMARAFTON

firar vi som vanligt med sång och dans.

Vi slår upp grändarna klockan 16.30 fredagen den 22 juni!

I sommar fortsätter vi med mat i parken efter veckomässan på onsdagarna. Vill du vara med och laga mat så söker vi frivilliga. Hör av dig!

Vill du ha den senaste informationen om vad som händer i kyrkan – registrera dig för veckobrevet under berlin@svenskakyrkan.se

Att leva som svenska i Berlin är...

- » att med saknad i hjärtat lämna Stockholm men att få hjärtklappning av lycka när planet sakta svävar in över Tegel
- » att märka att man inte längre kan säga "ja" i Sverige utan att man måste säga "absolut"
- » att sakna den klarblåa himlen och det magiska kvällsljuset i Sverige
- » att uppskatta de direkta puckarna i Berlin – inga harmonikonflikter här inte! – och att samtidigt njuta av det (utåt) konfliktrensade Sverige
- » att förstå att "vi arbetar mot..." i Sverige betyder att "vi arbetar med..."
- » att minnas när en gång i tiden informationen om att man var svenska fick tyska mäns ögon att lysa av förhoppningar
- » att sakna den förtrollande sommarnatten i Sverige, som aldrig vill släppa magin och bli riktigt mörk
- » att känna att livet vibrerar i Berlin och att man är "mitt i"
- » att märka att jag i Berlin får finnas och synas fastän jag är så gammal
- » att få en stor klump i halsen när man hör "Den blomstertid nu kommer..."
- » att njuta av sparrisfrossa i Beelitz när försommaren stormar in
- » att sakna smultronen, den första gullvivan och syrenbersån
- » lycka över att i Berlin kunna få leva och bli accepterad helt utan statussymboler och att inse att de inte är viktiga

- » att sakna en solig vinterdag vid havet med gnistrande snö
- » att märka att vi svenskor vågar och kan mycket
- » att få komma till Victoriaförsamlingen på Landhausstraße och sitta och känna den mänskliga värmen och att "här är jag hemma"

Cecilia Stickler Schmidt



Stolpersteine med anknytning till Sverige

Av Inge Franken

Sedan ungefär 1998 söker jag spår efter det judiska barnhemmet på Fehrbelliner Straße 92. Till en början stötte jag på namnen Ruth och Thea Fuß. De hörde till de många barn från hemmet som mördades. Men mer än födelsedatum, ort och deportationsdatum kände man inte till. Men då några överlevande från barnhemmet berättade om Ruth och Thea och vi fick se kort på dem, fick deras öden ett ansikte. Det fanns även ett antagande att mamman Hildegard hade kunnat emigrera till Sverige. Men mer visste man inte. Den 28 maj 1942 klockan 19.00 sköts pappa Abraham Fuß efter tre års fångenskap i Sachsenhausen, så mycket vet man.

Då kom en dag fru Lemke gående längs Fehrbelliner Straße. Hon såg de båda namnen Ruth och Thea Fuß på tavlan på huset och mindes att hennes mor arbetat som sömmerska i herr Fuß verkstad på 30-talet. Hon berättade också om livet i familjen och om barnen, som hon lekt med. Från fru Lemke fick vi en bild som tagits i Abraham Fuß skradderverkstad på vilken man kan se hela familjen och de anställda. En dag skrev jag till det svenska konsulatet, och blev hänvisad till statsarkivet i Stockholm, där vi fick väldigt snabb och utförlig information över Hildegards illegala inresa. Den största överraskningen var dock meddelandet från arkivet att mamma Hildegard i februari 1940 hade fött en tredje dotter, Eva. Detta var en syster till Ruth och Thea. Nästan samtidigt fick vi ett email från Evas dotter Helena. Hildegards situation måste ha varit så svår att hon lämnat bort denna dotter till adoption. Så fick vi höra om Evas tre barn och kom fort i kontakt med dom. Samtidigt hade även en annan familjeanknytning till Sverige, med en

avlägsen släkting till Hildegard, uppstått. Något senare, sommaren 2011, skedde de första besöken i Berlin. Efter det starkt rörande mötet med Eva, hennes två barn och två barnbarn, beslöt vi gemensamt att sätta Stolpersteine framför hemmet på Fehrbelliner Straße 81, för de tre mördade familjemedlemmarna. Det skulle, i avsaknande av gravar, åter finnas en synbar ort till minne av Abraham, Ruth och Thea Fuß. De tre stenarna för Ruth, Thea och Abraham Fuß kommer att läggas ner framför Fehrbelliner Straße 81 lördagen den 28 april klockan 11.30

(läs mer: www.inge-franken.de och stolpersteine.com) Foto: C. Keller





FÖRSAMLINGSLIV

SVENSKA VICTORIAFÖRSAMLINGEN BERLIN

Landhausstraße 26–28 | 10717 Berlin

TEL +49 (0)30 86 49 59 0 | FAX +49 (0)30 86 49 59 99

berlin@svenskakyrkan.se | www.svenskakyrkan.se/berlin

www.sjomannskirken.no/berlin

KYRKANS EXPEDITION | Måndag till torsdag 9.00–13.00

KYRKANS ÖVRIGA LOKALER

Måndag till torsdag 9.00–19.00 | Fredagar 9.00–15.00

Söndagar, i samband med gudstjänst

SVENSK PRÄST

Lena Brolin

+49 (0)30 86 49 59 10+49 | (0)173 192 33 24

lena.brolin@svenskakyrkan.se

Nödtelefon präst – 24h | +49 (0)173 1923923

NORSK PRÄST

Marianne Bjelland Kartzow

+49 (0)30 86 49 59 11 | +49 (0)179 213 41 03

mbk@sjomannskirken.no

SEKRETERARE

Karin Rydén Thomas | +49 30 86 49 59 22

KAMRER

Christer Narup | +49 30 86 49 59 17

ASSISTENTER

Ann-Katrin Bosbach | +49 30 86 49 59 44

Inger L.U. Böhm | +49 30 86 49 59 15

KANTOR / ASSISTENT

Claes Sandström | +49 30 86 49 59 12

VAKTMÄSTARE

Per Franzén | +49 30 86 49 59 16

FÖRSKOLAN

Katarina Buijsen | +49 30 86 49 59 29

Medlem i Svenska Victoriaförsamlingen

Årsavgifterna (fastställda av kyrkostämman)

60 Euro för familj

40 Euro för ensamstående

30 Euro för student, au pair, pensionär och
Sozialhilfeempfänger

Eller led om din tyska kyrkoskatt till församlingen,
sk umgemeindeung.

Bankförbindelser:

SANTANDER

Schwedische Victoriagemeinde

BLZ: 100 101 11

Kto: 12 17 47 61 00

IBAN: DE09 1001 0111 1217 4761 00

BIC: ESSEDE5F100

Eller Svenskt Plusgiro:

Svenska Victoriaförsamlingen Kto: 558 70-0

Vid frågor ta kontakt med expeditionen!