



090405 Palmsöndagen Claes Strömqvist

Vad är det fråga om? Tar ni åsnan? De som stod i närheten av den bundna ungåsnan frågar förvånat, när de två lärjungarna kom och löste den. De förvånade lät nöja sig med svaret: ”Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den.” Förstod de förvånade vad det var fråga om? Behövde Herren en åsna?

Vad är det fråga om? Vad är det de ropar, de som går före och de som följer efter Jesus på åsnan? ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” Hos Lukas står det, att några fariséer sa´ till Jesus: ”Säg åt dina lärjungar att sluta.” Dessa fariséer förstod vad orden betydde och varifrån de var hämtade. De fann det mycket opassande och ytterst stötande att applicera dem på Jesus.

Vad är det fråga om, när vi idag går runt i kyrkan med palmkvistar och sjunger Hosianna. Har det någon betydelse för oss som enskilda och som församling? Det som det handlar om i dag, det samlas ihop just i orden: ”Välsignad är Han som kommer i Herrens namn.” Det är ett citat från den 118:e psalmen i Psaltaren i GT.

Vi går nu in i Stilla veckan. Vi följer dag för dag Jesus på Hans korsväg, hans lidandes och utblottelses väg, fram till nästa söndags fest och jubel, Hans uppståndelses seger över döden och allt djävulskap, som vi hörde om i episteln.

Det är i Påskens ljus som NT har kommit till. Grundläggande i den kristna tron är att Jesus är Kristus, den Messias, Herren som antyds i det Gamla Testamentet. En Messias, som är Guds svar på och löfte om en förändring av vår utsatthet, vår hjälplöshet, vår vilsenhet som människor i den här världen. Den här världen, som i det skapelsegivna återspeglar en skönhet, fantasi och rikedom som får oss att häpna och förundras. Men som också trasas sönder av det ondas framfart på ett sätt, som förfärad oss. Och där vi människor är medverkande, medansvariga och oförmögna att återskapa det perfekta livet, trots alla goda idéer och föresatser både till höger och till vänster. De återkommande kriserna, såväl i den stora som i vår lilla värld, är en ständig påminnelse om detta.

Vad är det fråga om? Det är den ständigt upprepade frågan. Vi hör den välformulerad av våra författare. Vi hör den runt omkring oss. Vi hör den i våra egna hjärtan.

Men nu ropar man, när Jesus rider på den åsna Han behöver: ”Hosianna. Välsignad är Han som kommer i Herrens namn.” Åsnan finns med hos profeten Sakarja, som Messias/ Kristus riddjur. Och texten till hyllningsropet alltså från den 118:e psalmen. Då vore det ju lätt att arrangera och fejka, att ge sig ut för att vara den rätte, om det redan finns beskrivet. Och det var också många som försökte sig på det. Men alla glömde de av någon anledning bort det som stod, att Herrens tjänare också var föraktad och övergiven av alla, en plågad man. Och därför avslöjades de falska förr eller senare, även om de en tid lyckades duperas många, som hoppades på något bättre.

Men Han som nu kommer, Honom har man gjort allt för tysta. Han retar fortfarande många till en anmärkningsvärd hätskhet. Men Han återkommer ständigt i människors liv fram till i dag, därför att Han är



den äkta. Det Han erbjuder saknar motstycke. Och Han uppfyller det som Gud lovat i de heliga Skrifterna på ett sätt som inte går att kopiera. Det här får vi höra mer om på Annandagen, då Han som den Uppståndne håller sitt bibelstudium med Emmauslärjungarna, så att deras hjärtan blir brinnande.

Men jag skulle vilja återknyta till den 118 psalmen. När man läser och ber psaltaren gör man det tillsammans med Jesus och med Guds folk i alla tider och ut över världen. Men det är påfallande, när det står jag i texten, att det är Jesus som finns i detta jag. Och att jag får förena mitt jag med Hans. Några ex: I v 5: "Jag ropade till Herren i mitt trångmål. Herren svarade mig, han förde mig ut i frihet." Och v 17: "Jag skall inte dö, jag skall leva och vittna om Herrens gärningar." Här är det Påskens frihet och liv som sammanflätas mellan Jesus och oss. Så har Kyrkan läst Psaltaren från första början.

Ett av de mest citerade orden i NT, som kastar ljus över den behandling Jesus fick, de står också i 118. "Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk, det står för våra ögon som ett under." De som borde ha gjort kopplingen mellan det som Gud lagt in i de heliga Skrifterna och Jesus Guds Son, Ordet som blev människa, de gjorde det inte. Experterna ratade den viktigaste stenen i hela bygget. Men de medverkade ändå omedvetet till att Skrifterna gick i uppfyllelse. För det här är Herrens eget verk, som ingen människa kommit på själv. Det står för våra ögon som ett under.

Hosianna betyder: "Herre, hjälp oss!" Så är det översatt i den här psalmen. Ett nödrop som förvandlats till ett jubelrop.

För välsignad är Han som kommer i Herrens namn. Han som kommer är en Messiasbeteckning. Han kommer som svar på vår utsatthet. Han kommer till den här världen i en åsnas stall i Betlehem. Han kommer till Jerusalem i all enkelhet på sin lånade åsna. Han kommer i ögonhöjd med oss, inte på några höga hästar. Han får ingen att känna sig för liten och obetydlig i sin närhet.

Han kommer i dag, i med och under bröd och vin, för att mätta vår djupaste hunger och släcka vår brinnande törst. Och vi sjunger och ropar på nytt orden från 118 och palmsöndagen i varje mässa: "Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden." Vi gör det till dess han kommer åter i härlighet för att definitivt hela världen.

Det är vad det är fråga om. Därför finns all anledning att svänga med palmkvistarna. Och stämma in i den aldrig tystnade lovsången till Honom, som så underbart räddar och befriar oss med enbart den utgivande kärleken som vapen. Tack för att Han behöver åsnor och stenar som ropar, ifall vi inte gör det. Amen.