

INFOTECKEN

Vårhälsning

Nytt kyrkoår, nytt år och ett nytt nummer av *Infotecken*. När du får det här numret är inte långt kvar till påsk då vi om igen får minnas vad Jesus gjort för oss människor. I våra kyrkor läser vi texterna om hans död och uppståndelse.

I Härnösand kommer vi teckenspråkiga träffas en hel dag för gemenskap med påskens tema, vi hoppas du har möjlighet att komma oavsett var du bor, vi hjälper till med reskostnaden! Mer information finns på annan plats här i *Infotecken*.

Akar Holmgren

Den sista måltiden

På torsdagkvällen innan påskhelgen äter Jesus den traditionella påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Från och med nu, förklarar Jesus, ska brödet de äter och vinet de dricker vara ett minne av hans liv och allt han gjort. Jesus förklarar också vad som ska hända, men lärjungarna förstår inte riktigt vad han menar. Detta blir deras sista måltid tillsammans.

Häriifrån har vi fått ordet nattvard, som är ett gammalt svenskt ord för just kvällsmåltid.



Adventsgudstjänst i Mo Kyrka

Det har blivit tradition att träffas till första advent! Den 2 december förra året firade vi gemensamt första advent i Mo kyrka i Moliden, några mil utanför Örnköldsvik. Vi var 50 personer från Sundsvalls-, Härnösands- och Örnköldsviksområdet som samlades denna fina vinterdag. Vi firade mässa och använde då texter från det nya förslaget till handbok som nu är ute på remiss (alltså på prov) under ett års tid i flera olika av Sveriges församlingar. Ni kommer märka att vissa delar i gudstjänsterna framöver kan kännas lite annorlunda, då är det präst, diakon och kyrkvårdar som provar nya texter, och förslag till översättning på teckenspråk som kommer från Svenska kyrkans nationella nivå. Efter mässan bjöds bland annat på god julgröt och livlig gemenskap i församlingsgården i Mo. Tack alla som kom! Väl mött nästa år, var det blir meddelas längre fram.



Foto: Akar Holmgren

En dag i påskens tecken

Välkommen till Härnösand 23/3 klockan 11-17!
Vi inbjuder till en gemenskapsdag för hela stiftet i församlingsgården.
Under dagen får vi på olika sätt ta del av Jesu liv och uppleva hela påskberättelsen.
Vi kommer att äta tillsammans och även ha lite påskpyssel innan vi avslutar dagen med att fira mässa.
Vi ordnar med buss från Sundsvall och Örnköldsvik.
Anmälan om deltagande och eventuell specialkost senast 15 mars till Johan Selin sms 0735 08 40 71.

Bussresa!

Årets bussresa med heldagsutflykt blir 6 juli. Mer information kommer i nästa nummer av *Infotecken* men anteckna datumet redan nu!



Foto: Akar Holmgren

Ungdomsläger i Hassela

Den 3-6 januari arrangerade Härnösands stift vinterläger i Hassela för döva ungdomar 14-20 år. Deltagarna kom ända från Lund i söder till Skellefteå i norr. Vi var 19 personer som hyrde in oss på det lilla mysiga vandrarhemmet som ligger mitt i Hassela samhälle. Dagarna var fulla av aktiviteter, på kvällarna hade vi andakt, lekar, mys och rolig gemenskap. Från Härnösand deltog Annika Hansson och Fanny Lindblom och som Ung ledare hade vi med oss Juni Sowell.

Här kommer en berättelse från en av deltagarna Alice, på bilden i slalombacken har hon rosa byxor.

”Vi hann göra mycket roliga saker under de fyra dagarna. Vi fick lära känna nya vänner och prova på nya aktiviteter. Första dagen var det en rese dag och en ”lära känna dag”. Andra dagen åkte vi slalom. Vi började åka tidigt och åkte ända tills det stängde. Det var bra backar i Hassela! Vi blev jätte trötta men glada. Tredje dagen så åkte vi snöskoter. Det var en härlig upplevelse! Vi åkte ut till skogen. Där grillade vi hamburgare och umgicks. Sen åkte vi några häftiga rundor med skotrarna i skogen. Vi fick inte köra själv, så vi fick sitta i en släde eller åka med bakom en ledare. Det var helt klart det roligaste i lägret. På eftermiddagen åkte hälften av gruppen till badhuset. De flesta var trötta och stannade kvar i lägerplatsen. Men jag följde med till badhuset. Det var litet men ändå mysigt. Fjärde

dagen, alltså den sista, var vi i Hassela kyrka. Det var en gudstjänst. Under de fyra dagarna umgicks vi väldigt mycket och det skapades en bra gemenskap i lägerplatsen. Vi bodde många i ett hus. Men det var en otroligt roligt läger!”



Annika Hansson och Juni Sowell värmer sig under skoterturen.

Foto: Akar Holmgren



Fanny Lindblom

Foto: Beata Sandell



Alice Fransson, Julia Grahn, Fanny Lindblom och Mimmi Rosén. Fanny kommer från Härnösand och de övriga tre från Örebro.

Foto: Beata Sandell

Kalender - våra gudstjänster och aktiviteter

Härnösand

Domkyrkan Johanneskapellet

Gudstjänst med nattvard och därefter kyrkkaffe i församlingsgården, kl 15.00 följande datum: 23/3, 28/4, 19/5

Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxikurir 0611-27 000, du betalar 20 kr för enkel resa.

Församlingsgården ”Salongen”

Livets trådar; gemenskapsträff med bibelsamtal, handarbete och gott fika.

Klockan 11.00-14.00 följande datum: 11/3, 15/4, 13/5

Sundsvall

Bosvedjans kyrka

Gudstjänst med nattvard och därefter kyrkkaffe klockan 11.00 följande datum: 21/4, 19/5

Använd gärna kyrktaxi! Ring Sundsvalls taxi 060-199 000. I kyrkan får ni en biljett som ni lämnar till chauffören.

Örnsköldsvik

Gullängets kyrka

Gudstjänst med nattvard och därefter kyrkkaffe klockan 13.00 följande datum: 20/4, 18/5

Använd gärna kyrktaxi! Ring Örnntaxi 0660-10 000, det är viktigt att tala om att det gäller 'Dövkyrkan'. Behöver du hjälp att beställa kyrktaxi kan du kontakta diakon Carina Berglind sms 070 618 35 11

Östersund

Marielundskyrkan

Gudstjänst med nattvard och därefter kyrklunch klockan 11.00 följande datum: 27/3, 24/4, 22/5

Obs! anmäl deltagande till Johan Selin sms 0735 08 40 71 så att vi kan beräkna beställningen av kyrklunchen.

Gemensamt för hela stiftet

Församlingsgården Härnösand

23/3 klockan 11-17 gemenskapsdag med påskpyssel och avslutande mässa.

Vi ordnar med buss från Sundsvall och Örnsköldsvik.

Anmälan senast 15 mars till Johan Selin sms 0735 08 40 71.



Bibelcitatet

*Jesus svarade dem:
"Vem är min mor och
mina bröder?" Han såg
på dem som satt runt om-
kring honom och sade:
"Det här är min mor
och mina bröder. Den
som gör Guds vilja är
min bror och syster och
mor".*

Mark 3:33-35

Kontakta oss

Präst Johan Selin

Sms/videosamtal 0735 08 40 71
Bildtelefon johan.selin@sip.omnitor.se
johan.selin@svenskakyrkan.se
Skype johanfs

Diakon Akar Holmgren

Tal/sms/videosamtal 0763 97 59 35
akar.holmgren@svenskakyrkan.se
Skype akar.holmgren

Svenska kyrkan - Härnösands domkyrkoförsamling
Franzégatan 18
871 31 Härnösand
Växel 0611 245 00 (tal)
Fax 0611 228 05
www.infotecken.blogspot.com
www.harnosandsdomkyrka.se
www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift

Infotecken

Infotecken kommer ut fyra gånger per år. Vill du inte ha denna information så kan du meddela detta till Johan Selin som då plockar bort dig ut vårt adressregister. Vet du någon som inte har fått, men gärna vill ha Infotecken så kan du meddela även detta till Johan, så kompletterar han adressregistret. Om du föredrar att läsa Infotecken på datorn skickar vi gärna en PDF-fil. Maila Akar Holmgren så ordnar hon detta.

Manusstopp

Har du varit med på någon av våra aktiviteter och vill berätta om det? Lämna gärna bidrag till Infotecken. Allt är välkommet och kommer med i mån av plats. Skicka ditt bidrag med e-post till Akar Holmgren. Manusstopp är 20/5, 26/8, 4/11.

Samtal

Behöver du någon att samtala med? Ibland kanske man känner sig ensam. Ibland kanske man tycker det vore bra att få vända sig till någon utomstående t.ex vid problem eller funderingar om livet.

I själavårdande samtal har vi möjlighet att möta dig enskilt och tala om det just du har på hjärtat. Både präst och diakon har tystnadsplikt!

Hembesök eller sjukbesök

Känner du någon som behöver besök i hemmet eller kanske tillfälligt vistas på sjukhus så är vi glada att få veta detta, om personen i fråga vill ha besök så kommer någon av oss gärna.

Hemsida och blogg

Förutom att hålla vår blogg aktuell med senaste Nytt jobbar vi med att fylla på det teckenspråkgamaterialet på stiftets hemsida. Du som använder dator titta gärna in då och då på www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift. Där kan du klicka på 'Teckenspråk' och där finns redan ett antal texter översatta till teckenspråk från den nationella nivån. Vi hoppas kunna lägga till fler texter efter hand som vi filmar själva, så håll ögonen öppna! På Härnösands domkyrkoförsamlings hemsida kan du också hitta oss om du klickar på 'Teckenspråk' när du tittar in på www.harnosandsdomkyrka.se

Men använder du inte dator ska du veta att den mesta informationen finner du här i Infotecken, eller får del av via sms.

Bloggens adress: www.infotecken.blogspot.com