



Bok & Bibliotek '03

SE MÄNNISKAN är liksom förra året samlingsrubrik för en rad satsningar på bokmässan, som Svenska kyrkan gör tillsammans med Svenska Kyrkans Press AB, Verbum Förlag samt Svenska Bibelsällskapet, i samverkan med en rad andra förlag och institutioner.

I **SE MÄNNISKAN** ingår ett antal 45-minuters seminarier tillsammans med Bok&Bibliotek, 20-minutersprogram på vår egen scen med samma namn, där också bland annat utställningen Årets bild finns, samt Kyrkans kulturdagar i församlingar runt om i Göteborg.

Med **SE MÄNNISKAN** som tema vill vi föra en dialog kring människosyn, livsfrågor och tro utifrån bilder, berättelser och texter. Krig och konflikt på olika håll i världen har detta år via nyhetsförmedling, reportage, bilder, debatter präglat vår vardag - kanske mer än vanligt? Därför låter vi frågor om försoningens förutsättningar och möjligheter vara fokus i många av våra programinslag. Vi ställer också frågan om försoning alls är möjlig i vissa situationer. Älska din fiende - hur då? Konflikt och försoning är namnet på en ny publikation i skriftserien Se Människan, som utkommer lagom till bokmässan. Och vad ska man tro egentligen? Självklart får frågor om kristen tro och kyrka stor plats. Bland andra kommer ärkebiskop KG Hammar att medverka i många olika sammanhang.

Svenska kyrkan återfinns också på Internationella Torget, tillsammans med en rad andra organisationer och institutioner som arbetar med frågor kring internationell solidaritet, fred och försoning. SE MÄNNISKAN inbjuder till dialog där författare, skribenter, läsare, pedagoger, fotografer, konstnärer, teologer och många, många andra kan mötas kring det vi alla delar - att vara människa i samspel med andra människor.

Mikael Ringlander och Erna Roos Kultursamverkan Göteborgs Stift

Karin Nyberg Fleisher Svenska kyrkans kulturråd

Ola Sigurdson Göteborgs universitet