

NR 2 2017 ÅRG. 35

# WIENBLADET



Svenska kyrkan   
Drottning Silvias församling  
Wien

## PRÄSTENS ORD



I mitt första Wienblad skrev jag om mod. ”Vad du är modig” Kommentaren som folk gav oss när vi berättade att vi skulle flytta till Wien. Nu har det gått fem år sedan dess. Detta är sextonde och sista gången jag skriver ”Prästens ord” i Wienbladet. Färden går vidare mot nya äventyr. Denna gång

i Svenska kyrkan i Berlin. Och jag måste erkänna, kanske är jag lite mer nervös den här gången, än då för fem år sedan. Kanske krävs det lite mer mod att bryta upp från en församling jag kommit att älska. Som blivit mer än bara ”ett jobb”. En församling som har lärt mig åtskilligt och som har fått betyda så mycket för både mig och min familj. Att stanna kvar skulle vara så enkelt.

Men ibland leder Gud oss på andra vägar än vad vi själva tänkt.

Då, för fem år sedan, kom vi till en församling som tog emot oss med öppna armar. Som tog hand om, hjälpte och stöttade. Tillsammans har vi fått vandra

en bit på vägen. Tillsammans har vi också fått bygga och utöka vår härliga församling så att ännu fler får del av gemenskapen.

Nu lämnar jag över till nästa kyrkoherde. Jag lämnar över i den trygga förvisningen om att Ni kommer ta väl hand om honom, och att han kommer ta väl hand om er. Tillsammans kommer ni att fortsätta bygga församlingen. Att fördjupa gemenskapen där det behövs. Utöka den där så krävs. Växa och vandra en bit tillsammans.

Det krävs mod att börja något nytt. Men det krävs också mod att släppa det välkända och trygga. Jag och min familj kommer alltid bära med oss Wien och Drottning Silvias församling i våra hjärtan.

Tack för den vänskap och den omsorg Ni har visat oss. Även om vi nu lämnar och går vidare, kommer vi aldrig att glömma er. Jag vet att ni kommer att fortsätta på den redan inslagna vägen. Att ni kommer fortsätta stötta och hjälpa varandra. Fortsätta att växa tillsammans och bygga broar mot framtiden.

Tills vi möts igen: Må Gud vara med er och leda er i sin sanning, nu och för alltid.

Maria Scharffenberg, Kyrkoherde

## ORDFÖRANDENS ORD

Mellan att jag skrev dessa rader och att du läser dem har förändringar skett i vår församling. Vi kunde med tacksamhet ta avsked av arbetslaget Maria, Linnéa, Pär och Linnea och kan med tillförsikt och glädje hälsa det nya arbetslaget med Per, Mia, Pär och Lovisa välkomna. Tacksamhet och tillförsikt passar mycket bra ihop och är nästan en förutsättning för brobygge – ett av mina favoritämnen, både rent praktiskt men likaså allegoriskt – låt mig utveckla!

Att kunna visa tacksamhet vittnar om förståelse och insikt för sammanhang och generositet. Tacksamhet uppstår ur en samlad situation med fler inblandade. Att visa tacksamhet visar att man förstår vad andra presterat och ger positivt uttryck för detta. Det är en form av erkänsla och på så vis generöst. Jag förlskar mig dock inte med uppmaningen om att –”man skall vara tacksam för ditt och datt!” När sambanden har förståtts kommer tacksamheten av sig själv (om sig så bör). Det fungerar som med motivation. Den måste man till sist ändå stå för själv. Personligen vill jag gärna visa min tacksamhet för hela arbetslaget under Marias ledning. Ni har under de gångna åren hjälpt oss att bygga församling i ett gediget format med glädje och engagemang. Det har blivit ett riktigt bra fundament till att slå en bro till bortre strand – framtiden. Till er alla ett stort,

varmt och hjärtligt tack med önskan om lycka och välgång i de nya uppdrag som väntar! På andra sidan bron börjar framtiden för församlingen. Vår resa som församling går vidare med tillförsikt på spännande vägar i bekant terräng. Tillförsikten grundar sig på vetenskapen om var vi står som församling och vetenskapen om att Per med sitt lag verkligen vill vara med, forma och leda oss på vår väg. Tillförsikt förutsätter likaså förståelse, insikt och generositet men även begreppet visionen ingår.

Tillförsikt behöver inte vara relaterat till mellanmännsliga handlingar men jag använder det helst så. Precis som med tacksamhet är det svårt att beordra tillförsikt – men vi kan alla motivera oss själva till detta. Det krävs bara lite öppenhet för det nya. Här vill jag öppet hälsa det nya arbetslaget under Pers ledning hjärtligt välkommen till vår kyrka i Wien och det stora pastoratet i Centraleuropa – ingen ort nämnd, ej heller glömd. Med det nya arbetslaget ser jag med tillförsikt framtiden emot. Till sist vill jag bara tipsa om det breda utbud av jubileumsevenemang kring Lutheråret 2017.

Peter Ahlfont  
Ordförande i kyrkorådet



## PER & MIA GYLLENÖR

*Per och Mia Gyllenör, till hösten är det ni som ska ta över efter Maria Scharffenberg och Linnea Sjöberg. Det vore intressant att höra lite kort om vilka ni är, varifrån ni kommer, barn, intressen?*

Vi kommer från Höganäs, men har våra rötter i Växjö stift. I Höganäs har vi kvar vårt hus som numera fungerar som ”sommarestuga” när vi är hemma på semester. Vi träffades på åttiotalet på Oskarshamns folkhögskola där Mia utbildade sig till kantor och jag gick en estetisk linje med ambitionen att bli konstnär.

Vi gifte oss i Döderhults kyrka 1 augusti 1987 och firar i år trettioårig bröllopsdag. Jag har varit präst i 22 år, halva tiden som kyrkoherde, senast i Nederländerna och dessförinnan i Farhult-Jonstorps församling utanför Höganäs. Förutom kantorsutbildning har Mia även en undersköterskeexamen och har arbetat ungefär lika delar inom vården som i kyrkan. Vi har fyra vuxna barn varav tre bor i Sverige. Yngst är Moa (18) som följde med till Nederländerna och nu stannar kvar där för att avsluta sina IB-studier. Musiken är viktig för Mia och själv försöker jag upprätthålla mitt intresse för konst och teknande.

*Hur kom det sig att det blev Wien? Har ni varit här förut?*

Wien var från början inte i blickfång-  
et för oss. Vi var på väg bort från Nederländerna när vår chef Johanna Holmlund Lautmann tipsade oss om Svenska kyrkan i Wien. Hon trodde det var rätt matchning. Vi tittade närmare på församlingen, läste på och hörde oss för. Efter ett besök i december då vi fick träffa Maria, Pär och kyrkorådet kändes det riktigt bra i hjärtat. På flyget hem bestämde vi oss för att söka tjänsterna.

*Ni båda har tjänstgjort i Svenska kyrkan i Nederländerna. Vad är största skillnaden, tycker ni, mellan att jobba i Sverige och i utlandet när det gäller Svenska kyrkan?*

Bredden i arbetsuppgifter, helt klart. Man måste tycka om att hålla många bollar i luften och inte vara rädd för traktera vare sig kavel eller skruvdragare. Ofta är det små sammanhang med begränsade resurser. Grundläggande är samarbete och samverkan med människor. Sällan är det så tydligt som i en utlandsförsamling att kyrkan består av mångas händer. Kyrka är vi tillsammans. Man måste tycka om människor helt enkelt. Och att gudstjänsten är församlingens hjärtslag är givet, ute som hemma.

*Anordnades det julbasar även i Nederländerna?*

Ja. Det är som i de flesta utlandsförsamlingar en viktig inkomstkälla. Det är årets stora mobilisering av mångas insatser och engagemang. Det ställer krav på bra samordning, god planering och logistik. Teamwork och inarbetade rutiner är nyckelord för en bra julbasar med god gemenskap och härlig julstämning.

*Har Mia tänkt att ta över kören? Hur ser det ut med smågrupperna?*

Vår ambition är att gå in i det som finns och förvalta efter bästa förmåga. Först och främst vill vi lära känna församlingen. Framtid och utveckling är ett gemensamt projekt.

*Vi har läst att du Per även är serietecknare. Det låter intressant! Gör du det fortfarande? Vilka serier har du tecknat?*

Jag har för länge sedan tecknat action/deckarserier för Seriemagasinet och några alster i Svenska Serier. Jag har också illustrerat en albumserie om Gustaf Vasa tillsammans med fantomen/91:an-författaren Claes Reimerthi. Det har också blivit en hel del illustrationer i diverse trycksaker och utgivningar.

*Finns det något ni speciellt ser fram emot här i Wien?*

Vi ser fram emot att få vara kyrka tillsammans med en levande församling i vardag och helgdag. Vi hoppas få fira många härliga gudstjänster tillsammans och att Svenska kyrkan i Wien även i framtiden ska vara en öppen kristen gemenskap med både omsorg om det som är nära och med utblick mot det världsvida. Kyrkan är både en liten och stor familj. Vi hör ihop. Att vara kyrka är heligt, härligt och viktigt.



*Per och Mia Gyllenör*

## KVINNOR OCH REFORMATIONEN; PÅVERKAN I BÅDA RIKTNINGAR

När man talar om reformationen så är det lätt att fastna vid de stora namnen och händelserna i historien, Luther, Wittenberg, Calvin, Zwingli, avlatsbrev och nattvardssyn. Men det finns också många andra viktiga berättelser från reformationen att berätta. Många av dessa berättelser är hur kvinnor och reformationen hör samman. För kvinnor mottog inte bara Luther, Calvin och Zwingli utan var också med och både påverkades av och påverkade reformation.

Under reformationen skedde stora institutionella och politiska ändringar vilka bland annat var att kloster stängde, centralisering av välfärd och välgörenhetsinstitutioner och möjligheten till skilsmässa. Vissa av de här ändringarna var direkta resultat av reformationen, medan andra var oundvikliga konsekvenser av den. Säkert är dock att dessa ändringar inte direkt påverkade de religiösa idealen av andlig jämlikhet mellan könen och hustruns undergivenhet och lydnad, utan snarare kvinnors vardagliga liv.

Det uppstod både positiva och negativa konsekvenser för kvinnors vardag genom de här förändringarna. Ett exempel på detta är den nedläggning

av kloster som skedde under reformationen, vilken hade både positiva och negativa konsekvenser för samtidens kvinnor. I klostren fanns en annan roll öppen för kvinnan än enbart sin reproduktiva roll som hustru och moder. I katolska kloster hade kvinnor haft möjlighet till utbildning och kunskap som annars i regel var stängd för dem. När då klostren stängdes, stängdes även möjligheten till utbildning för en stor mängd kvinnor.

Reformation gjorde dock stora framsteg i att öppna upp utbildning för både pojkar och flickor. Martin Luther ska ha stöttat denna processen, och tryckte på vikten av att tyska ledare skulle öppna upp grundskolor och högstadieskolor även för kvinnor. Under reformationen öppnades således en hel del flickskolor i de lutherska länderna. I och med detta hade kvinnor både möjlighet till utbildning och, senare i livet, kunde de också inta rollen som hustru och moder. Dock fanns inte denna möjlighet för utbildningen i alla de protestantiska länderna, vilket betydde att möjligheten till utbildning enbart stängdes för kvinnor i dessa områden när klostren lades ner. Tydligt är att reformationen ledde till både positiva och negativa konsekvenser för samti-

dens kvinnor. Kvinnor var, som tidigare nämnt inte bara mottagare av reformationen utan tog också en aktiv del av reformationen. Dessa kvinnor stod upp för sina ideal, genom att antingen stötta den katolska kyrkan eller den nya protestantiska rörelsen. Detta gjorde de på många olika sätt, genom att vägra att lämna klostren, eller att aktivt fly från dem, de skrev religiösa dikter och psalmer, och dog till och med som martyrer för det de trodde på. Därav är det omöjligt att ignorera kvinnornas del av reformationen eftersom de tog en aktiv del i den religiösa konflikten.

Två av de många kvinnor som tog aktiv del i reformationen var Marie Dentière (1495-1561) och Marguerite de Navarre (1492-1549). Dentière var en schweizisk reformator och teolog, i hennes verksamhet som författare och predikant jobbade hon hårt för reformationen i Genève. Hon kallades för de protestantiska kvinnornas språkrör av var en avgörande del i arbetet för att stänga klosterväsendet. Hon jobbade nära John Calvin och skrev åt honom i perioder. Hon är också den enda kvinnan som räknas till de protestantiska reformatörerna. De Navarre är dotter till den franska kungen Francis I och under sin uppväxt fick hon samma utbildning som sin bror, den kommande kungen, och var en av dåtidens högst



*Marguerite de Navarre*

utbildade kvinnor. Strax efter att hon började intressera sig för protestantiska skrifter blev hon utpekad och förtryckt av det katolska universitetet för att ha evangeliska tendenser i sina egna skrifter. De Navarre konverterade aldrig från den katolska kyrkan utan fungerade som en diplomat mellan den protestantiska rörelsen och den romersk-katolska kyrkan.

Det finns många fler perspektiv att undersöka inom ämnet kvinnor och reformationen, detta är bara en del av dess rika historia. Säkert är i alla fall att både reformationen påverkades av kvinnor och kvinnor av reformationen, det var en påverkan i båda riktningar.

Linnea Carlbark,  
Volontär Svenska kyrkan i Wien

Källor: Lowell Green, The Education of Women in the Reformation, History of Education Quarterly, Vol. 19, No. 1, Women's Influence on Education

Merry E. Wiesner, Beyond Women and the Family: Towards a Gender Analysis of the Reformation, The Sixteenth Century Journal, Vol. 18, No. 3 (Autumn, 1987)

## 500 årsjubiléet av Reformationen

2017 är det 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser. I Wien finns det under året många evenemang runt detta.

### 9 september

Herbstfest der Evangelischen Superintendentur A.B.  
Hamburgerstraße 3, kl. 16 - 22

### 9 september

Sackgassenfest des s'Häferl: Live-Musik, Loppmarknad, Gustav-Adolf-Kirche in Wien-Gumpendorf, Lutherplatz 1, 1060 Wien

### 30 september

Stor fest på Rathausplatz. Se annons på nästa sida. Här deltar även Svenska kyrkan i Wien.

### 1 oktober

Matinee i Burgtheater "Europa im Diskurs":

### 1 oktober kl. 11 Uhr,

Diskussion runt temat „Politik und Gewissen“ Institut für die Wissenschaft vom Menschen (IWM) und der Erste Stiftung.

### 24 oktober

Reformationsempfang im Wiener Musikverein

### 6 december

"Friedenstag für Evangelische Schülerinnen und Schüler"

Mer information till evenemangen hittar du på: [www.evangelisch-sein.at](http://www.evangelisch-sein.at)



## 500 JAHRE REFORMATION

Das große Fest am 30.09.2017 auf dem Wiener Rathausplatz.

Feiern Sie mit, seid alle dabei:

Der Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist das große Fest, das wir Evangelische aus ganz Österreich am 30.9.2017 auf dem Wiener Rathausplatz gemeinsam mit möglichst vielen Menschen jeden Alters feiern wollen. Dabei geht es uns darum, angesichts der vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit Mut zu machen und zu zeigen, wer wir sind und was wir für das Leben im heutigen Österreich beitragen. Während der Rathauspark zur bunten Spielwiese für Groß und Klein wird, bietet das Programm auf der Hauptbühne ab 12.00 Uhr eine abwechslungsreiche Abfolge von Musik, Videos, Interviews und kurzen Lesungen aus der Bibel rund um die drei Themen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Selbstverständlich streben wir an, die Veranstaltung als Green Event entsprechend dem österreichischen Umweltzeichen auszurichten.

Die Kinder und Jugendlichen der Kindergärten, Horte und Schulen der Diakonie Bildung bauen das „Reformobil“ – eine riesige Zeitmaschine, die sich am Rathausplatz erstmals in Bewegung setzen wird. Musiker Reinhard Horn wird die Kinder zum Mitsingen animieren. Zu uns sprechen MutmacherInnen wie z.B. Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee aus Liberia darüber, wie gewaltfreie Aktivitäten zu mehr Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden



führen können; einer mobilen Orgel werden Melodien entlockt, über die das Publikum abstimmt – und vieles mehr geschieht bis 19.00 Uhr auf der Hauptbühne und in den Pagoden-Zelten, in denen sich die Evangelischen Kirchen, ihre Superintendenten (Diözesen) und die Diakonie präsentieren. Neben dem Treiben auf der Hauptbühne wird im Rathauspark auf einer zweiten Bühne gesungen, gerockt, gerappt und getrommelt. Im Rathauskeller wird gelesen und gelacht. Theater- und Kabarett-Gruppen wechseln sich mit Lesungen ab.

Regisseur und Schauspieler Karl Markovics begleitet durch den Abend, an dem Musik unter dem Titel „Sound of Heaven“ in der Luft liegt. Bach goes Beirut, Path of Love, Gospel, Da Blechhauf'n und Jazz – exzellente Ensembles unterhalten die Gäste am Abend, der um 22.00 Uhr mit einem Abschlussegens und einer Bildershow zu Ende geht.

Wir geben ein Fest, an dem wir Evangelische unsere Ideen und unseren Glauben teilen und mit einem Rufzeichen laut und selbstbewusst Mut machen wollen, unsere (Alltags-)Welt zu reformieren. Denn bedeutet Reformation nicht, die Welt zu verändern und mitzugestalten?!

## SVENSKAR I SALZBURG

Varje månad träffas vi på Krimpelstätter. Det är ett värdshus som ligger bredvid Augustiner Bräu. Med andra ord, ölet är gott! Krimpelstätter har funnits sedan 1548 med flera ägare och nu ägs det av Augustiner Bräu. Augustiner Bräu är lite yngre, 1621, och har nu den största ytan av ölhallar i Österrike. Anett Doppler skickar varje månad ut information och bokar sen bord. Sist var vi sju eller kanske åtta om vi räknar med Emma. Emma är en hunddam i sina bästa år. Jag undrande lite varför folk kommer och fick en del svar. Många menade att gemenskapen var den drivande kraften.

Andra tyckte att det var bara för skönt att prata på svenska. Anett själv tycker att det kul att träffa svenskar som kommer och går. Utbyte av erfarenheter med myndigheter osv. var också en punkt. Bibehålla språket var också viktigt. Salzburg Land är ju ganska stort så det är många som har en bra bit att åka för att kunna vara med. De träffar vi inte lika ofta som de som bor i stan. Det lär finnas ca 300 svenskar vintertid men många är borta över sommaren.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Cissie Jerey

Vill du vara med? Skriv till:

anett.doppler@buermoos.com

Vill du ha 8000 nya vänner? Gå med i SWEA!



**SWEA** är ett globalt nätverk för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands.

**SWEA** är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige med syfte att sprida svensk kultur och tradition.

**SWEA** är en icke vinstdrivande ideell organisation, som ger donationer och delar ut stipendier på två miljoner kronor per år.

**SWEA** International har idag ett 70-tal avdelningar i ett 30-tal länder på fem kontinenter!

# SWEA

Swedish Women's Educational Association  
International, Inc.

 Promotion of Swedish  
Culture and Tradition

[www.swea.org](http://www.swea.org) • [office@swea.org](mailto:office@swea.org)

## SVENSKAR I BUDAPEST

En söndag i början av maj träffades en liten tapper skara som traditionen bjuder och firade Valborg med sång, vartal och poängpromenad. Tyvärr hade det regnat hela morgonen, så många valde att stanna hemma. De som var på plats hade dock mycket trevligt och uppskattade att för en gångs skull hinna prata med alla.

I SWEA Budapest har vi under våren haft en samtalskväll om livets frågor med kyrkoherden ifrån Wien, där vi främst diskuterade teknikens intåg i och påverkan på våra liv. Alla har olika infallsvinklar och erfarenheter, diskussionen gick tidvis hög och i alla fall jag fick mig mer än en tankeställare under kvällen. Vi har besökt ett museum som visar Ungerns mest betydande glaskonstnär, Miksa Róths, hus och verksamhet, där vi fick se exempel på underbart vackert glaskonst. En rundvand-

ring i de judiska kvarteren i Budapest har vi också hunnit med och under en blåsig och något kall dag hade vi en guidad vandring vid Hjältarnas torg. Vi fick då lära oss mer om Ungerns hjältar och såg den okända soldatens grav och Vajdahunyad slottet, samt tittade på minnesmärkena över Olof Palme och Anna Lind.

Vi har även besökt en mängd mysiga restauranger och caféer, där särskilt ett ställe fastnat i minnet, då vi en av de första varma dagarna kunde sitta på Ariosos mysiga innergård och fika. Nu är det snart dags för sommarledighet, men först ska vi avsluta med sommarlunch och sommarmiddag. Utöver det ordnar Ambassaden ett nationaldagsfirande och Svenskar i Budapest organiserar ett midsommarfirande.

Yana Tóth Lindén Avdelningsordförande  
SWEA Budapest [budapest.swea.org](http://budapest.swea.org)



*Minnesmärke över Olof Palme i Budapest*

## ”WIEN, WIEN, NUR DU ALLEIN...”

Stickprov. Nedslag. Utdrag. Kapitel. Episod. En del av något större. Tre år kan tyckas kort, men ur mitt perspektiv, sett till mitt yrkesverksamma liv, är det en lång tid. Jag har aldrig tidigare arbetat mer än ett år på samma ställe. Det är en av orsakerna till att jag fått en alldeles särskild anknytning till vår församling. Jag har fått verka och se effekterna av mitt arbete. Jag måste erkänna att jag är stolt över att ha varit del i något som växer, förnyas och fördjupas, och det med historien ständigt närvarande.

William Blake skriver:

”To see a World in a Grain of Sand  
and a Heaven in a Wild Flower, hold  
Infinity in the palm of your hand and  
Eternity in an hour.”

Jag har funnits med i församlingen under en kort men intensiv och härlig tid och tillsammans med er bidragit till ytterligare tre årsringar på det ständigt växande trädet.

Jag vill också rikta ett stort och hjärtligt tack till mina kollegor genom åren, Maria, Pär, Johan och Linnea. Ni har alla ställt upp för mig under dessa år och på så sätt bidragit till att jag kunnat verka, uppleva och göra avtryck även

utanför kyrkans väggar. Utan er flexibilitet och uppmuntran hade det inte varit möjligt. Tack!

Den 1 september börjar jag på min nya tjänst som kyrkomusiker i S:t Pers kyrka, Uppsala Domkyrkoförsamling. Gunnar och jag kommer att bo tillsammans i Stockholm och ser fram emot att få besök!

Till sist vill jag skicka med er ett lyssningstips: ”Snabbt jagar stormen våra år”, text av Erik Axel Karlfeldt, musik av Sven-Eric Johanson.

Tack för en fantastisk tid, och fortsätt ”Sjung för Guds skull”!

Linnéa Sjöberg, kyrkomusiker i Wien  
2014-2017



*Linnéa och Gunnar*

## TACK FÖR ETT FANTASTISKT ÅR

Tack för ett fantastiskt år! Innan jag åkte visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av församlingen och arbetet här i Wien, det jag möttes av var dock en församling med otroligt mycket driv, hjärta och engagemang. Jag har flyttat mycket och känner mig hemma nästan var jag än är, men här kände jag mig inte bara hemma utan också som del av en familj.

Ni har lärt mig mycket om arbetet i SKUT, det som lockade mig att komma hit. Men det som verkligen sticker ut för mig med Svenska kyrkan i Wien

är ni, församlingsmedlemmarna som bär upp kyrkan. Genom erat arbete har ni visat för mig vad det kan betyda att vara Guds händer och fötter på jorden, tack för det!

Nu tackar jag dock för mig och flyttar tillbaka hem till Uppsala för att fortsätta mina teologistudier, och riktar blicken mot min prästvigning om 3 år. Men detta är inte något hejdå, för vi ses säkert igen, på något sätt, i någon form. Auf Wiedersehen!

Linnea Carlbark  
Volontär Svenska kyrkan i Wien



*Nya mål i sikte för Linnea*

## TRADITIONELLA FESTER

Mycket händer och sker i vår fina församling. Som vanligt har vi även detta år hälsat våren välkommen med Valborgsfirandet och samlats till traditionsenligt Nationaldagsfirande den 6 Juni samt dansat runt midsommarstången. Många personer samlades på kyrkans fina innergård, sjöng, åt svenska godsaker och hade trevligt tillsammans.



*Nationaldagskörens glada sångare*



*Dans kring midsommarstången*



*Valborg*

## AVTACKNING AV UTSÄND PERSONAL



Efter fem respektive tre år i vår församling var det så dags att säga farväl till Maria och Linnéa. Det blev en välbesökt avtackningsgudstjänst med representanter närvarande från både ambassaden, olika sverigegrupper och flera av våra samarbetskyrkor. En härlig dag som trots avskedets vemod bjöd på mycket glädje och skratt.

## SEPTEMBER

- Sön 3** 12 Sönd. efter trefaldighet  
*Friheten i Kristus*  
11:00 Högmässa
- Mån 4 16:00 Småbarnsgrupp START  
16:30 TonFiskarna
- Ons 6 10:00 Babygrupp START  
15:00 Seniorträff  
18:00 Kvällsmässa  
19:00 Kyrkokör START
- Sön 10** 13 Sönd. efter trefaldighet  
*Medmänniskan*  
11:00 Familjegudstjänst  
19:00 Ung i Wien
- Ons 13 18:00 Kvällsmässa
- Tors 14 16:30 TonPrickarna START  
18:00 Stickcafé
- Sön 17** 14 Sönd. efter trefaldighet  
*Enheten i Kristus*  
11:00 Högmässa  
13:00-16:00 Loppmarknad
- Ons 20 18:00 Kvällsmässa
- Sön 24** 15 Sönd. efter trefaldighet  
*Ett är nödvändigt*  
11:00 Högmässa
- Ons 27 18:00 Kvällsmässa

## OKTOBER

- Sön 1** Den helige Mikael's dag *Änglarna*  
11:00 Högmässa
- Ons 4 15:00 Seniorträff  
18:00 Kvällsmässa
- Sön 8** Tacksägelsedagen *Lovsång*  
11:00 Familjegudstjänst
- Tis 10 19:00 Ung i Wien
- Ons 11 18:00 Kvällsmässa
- Tors 12 18:00 Stickcafé
- Sön 15** 18 Sönd. efter trefaldighet  
*Att lyssna i tro*  
11:00 Högmässa
- Ons 18 18:00 Kvällsmässa
- Tors 19 12:00-18:00 Ärtsoppa
- Sön 22** 19 Sönd. efter trefaldighet  
*Trons kraft*  
11:00 Högmässa  
Efter gudstjänsten: Kyrkostämma
- Ons 25 18:00 Kvällsmässa
- Sön 29** 20 Sönd. efter trefaldighet  
*Att leva tillsammans*  
11:00 Högmässa



2017

## NOVEMBER

- Ons 1 15:00 Seniorträff  
18:00 Kvällsmässa
- Sön 5 Sönd. efter alla helgons dag  
*Vårt evighetshopp*  
18:00 Musikgudstjänst
- Ons 8 18:00 Kvällsmässa
- Tor 9 18:00 Stickcafé
- Fre 10 19:00 Ung i Wien
- Sön 12 22 Sönd. efter trefaldighet  
*Frälsningen*  
11:00 Familjemässa

## BARNGRUPPER OCH KÖRER

**Måndagar:**

*Småbarnsgrupp* och *TonFiskarna* kl. 16:00-18:00 (ej 27/11 och 4/12). Avslutning i samband med Barnens luciatåg den 10 december kl. 11:00.

**Onsdagar:**

*Babygrupp* kl. 10:00-12:00 (ej 1/11). Avslutning i samband med Barnens luciatåg den 10 december kl. 11:00.  
*Kyrkokör* kl. 19:00-21:00.

**Torsdagar:**

*TonPrickarna* kl. 16:30-17:30 (ej 2/11). Avslutning i samband med Barnens luciatåg den 10 december kl. 11:00.



*Linnéa och delar av barnköerna*

## STÄDDAG

2 september kl. 10:00-14:00

Kom och hjälp oss att göra kyrkan fin inför hösten! Vi bjuder på fika.

## FÖRSTA HÖGMÄSSAN

3 september kl. 11:00

Första högmässan efter sommaren tillika Per och Mia Gyllenörs första gudstjänst här i Wien.

## LOPPMARKNAD

Söndagen den 17 september kl. 13:00 - 16:00 anordnas en loppis på Svenska kyrkans innergård. Kom på gudstjänst kl. 11:00 och fynda sedan på loppisen!

För mer information kontakta:  
jessica.kuehrer@gmail.com



## REFORMATIONSFEST

30 september anordnar Evangeliska kyrkan en stor reformationsfest på rådhusplatsen i Wien. Se mer information på sidorna 8-9.

## FESTHÖGMÄSSA

Den 14 oktober kl. 14:00 firas en unik gudstjänst här i Wien. Sedan i slutet på 2016 har den Gammalkatolska kyrkan av Utrechunionen och Svenska kyrkan fullständig gemenskap. Detta kommer att firas med festlig högmässa. För närmare information om plats, håll utkik på vår hemsida eller se veckomailen som kommer under hösten.

## KH - INSTALLATION

Söndagen den 15 oktober kl. 11:00.  
Under högmässan installeras Per Gyllenör officiellt som vår kyrkoherde av biskop Sven-Bernhard Fast. Agape efter gudstjänsten.

## ÄRTSOPPA

19 oktober kl. 12:00-18:00  
Kom och njut av klassisk svensk husmanskost. Hemlagad ärtsoppa och nystekta pannkakor med klassiska tillbehör serveras.

## KYRKOSTÄMMA

22 oktober efter gudstjänsten ca 12:30. Kom och gör din röst hörd på hösten kyrkostämma. Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ. Alla församlingsmedlemmar är välkomna att delta och ställa frågor. Röstberättigad på stämman är den som betalat medlemsavgift.



## MUSIKGUDSTJÄNST

5 november kl. 18:00  
Varmt välkomna att i Allhelgonatid njuta av en lugn musikgudstjänst.

## BABYGRUPP FRÅN 0-2 ÅR

Onsdagar kl. 10.00-12.00. På våra träffar finns möjlighet att träffa andra barn och föräldrar för att prata svenska. Sjunger gör vi också förstås! Vi brukar turas om att ta med oss fikabröd, och kaffe, te etc. ordnar kyrkan.

Att vara med i babygruppen är gratis för församlingens medlemmar. Icke medlemmar betalar 5 € per gång eller 40 € för en termin (januari-juni resp. september-december).

## TONFISKARNA - BARNKÖR 3-6 ÅR

**När?** Måndagar kl. 16:30-17:00

**Var?** I kyrkans lokaler på Gentzgasse

För de yngre sångfåglarna har vi en barnkör (3-6 år) där vi leker och sjunger på svenska. Vi träffas i samband med småbarnsgruppen (kl. 16:00-18:00).

TonFiskarna medverkar vid familjegudstjänster i kyrkan som också är en viktig del av verksamheten och en möjlighet att träna sig att sjunga för publik.

## SMÅBARNSGRUPP (FRÅN 0 ÅR OCH UPPÅT)

Välkomna till kyrkan för att mötas, samtala, leka och sjunga på svenska.

Måndagar kl. 16:00-18:00 Ev. ändringar, se kalendariet. Soppa, smörgås, kaffe och te finns framdukat på våning 2.

Att vara med i barngruppen är gratis för medlemmar i Svenska kyrkan i Wien. Medlemmars barn fikar gratis!

Är man inte medlem betalar man en terminsavgift (40 €/termin) eller engångsavgift (5 €/gång).

## TONPRICKARNA - BARNKÖR FRÅN 6 ÅR

**När?** Torsdagar kl. 16:30-17:30

**Var?** I kyrkans lokaler på Gentzgasse

TonPrickarna är en kör för både tjejer och killar. Vi lär oss sjunga unisont (som betyder „en röst“) samt prövar på stämsång. Oftast sjunger vi på svenska! Barnkören medverkar förutom familjegudstjänster i kyrkan vid den årliga julbasaren samt Valborgsfirandet på kyrkans innergård. De olika framträdandena är alla delar av verksamheten och nyttig övning för var och en att stå framför en publik.

**WirmachenDruck.de**

Sparen Sie bis zu 50% beim Druck!

## VUXENKÖR

**När?** Onsdagar kl. 19:00-21:00

**Var?** Kyrkans lokaler

Kören för dig som har sång- eller körvana från tidigare. Vi tar oss an allt från kyrkomusik och gospel till jazz och visa, oftast på svenska.

Kören medverkar regelbundet i kyrkans gudstjänster samt vid traditionella högtider så som Lucia, Valborg, nationaldagsfirande samt midsommarfirande.

## INSTRUMENTENSEMBLE

Spelar du något instrument och längtar efter att få musicera med andra?

Vi är en ensemble som arbetar i projektform och framträder ett par gånger per termin. Sammansättningen varierar men kan bestå av fiol, viola, klarinett, tvärflöjt, oboe, cello, horn och orgel. Musikerna framträder ibland på egen hand i samband med gudstjänster och andra evenemang i kyrkans regi. Kören och instrumentensemblen samarbetar ofta och har bl. a. framfört några av J. S. Bachs kantater.

## JULKÖREN

För dig som har sjungit i kör förut och vill medverka vid gudstjänsten på julafton kl. 11.00.

Vi träffas en kväll och övar igenom sångerna för gudstjänsten.

Både damer och herrar är välkomna, gamla som unga!

## ALLA-KAN-SJUNGA-KÖR

En projektkör för dig som vill prova på att sjunga i kör och få grundläggande kunskaper om sångteknik. Ett projekt innebär 5-6 repetitioner och avslutas med framträdande vid en gudstjänst i kyrkan. Håll utkik i veckobrev och på sociala medier för information om kommande projekt!

För ytterligare information om våra olika grupper samt anmälan, kontakta kantor Mia Gyllenör (för kontaktuppgifter se sista sidan).



*Följ oss på Facebook!*

*Facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien*

## SENIORGRUPPEN

Första onsdagen i månaden kl 15:00 samlas ett piggt gäng damer och herrar kring kaffeborden på Gentzgasse. Samtal, senaste nytt och trevlig samvaro. Vårt namn till trots har vi ingen åldersgräns, alla är hjärtligt välkomna!

Kontakt: Anita Kager

Tel. 02243-37867

Mobil: 0676-5909407

Mail: kager-anita@aon.at

## STICKCAFÉ

Vi träffas en torsdag i månaden för att sticka, eller virka, och prata. Den här terminen har inletts med att sticka sockor, men självklart tar man med sig det man håller på med eller låter sig inspireras till helt andra projekt!

Om intresse finns kan vi också sticka till ett hjälpstickningsprojekt.

Följande datum gäller för hösten:

14 september, 12 oktober och

9 november. Torsdagar kl. 18-21.

Ingen kostnad, men lägg gärna en slant för fiket!

Kontakt: Ida Ahlfont

Mail: stickflickorna@hotmail.se.

*Följ oss på Instagram  
Instagram.com/svenskakyrkanwien*

## UNG I WIEN

Bor du i Wien med omnejd och är över 18 år? Då är du varmt välkommen till våra träffar i Svenska kyrkans lokaler.

Vi träffas den 10:e varje månad och pratar, fikar, spelar spel m.m.

Har du tips om något som händer i stan, säg gärna till i god tid så gör vi en aktivitet av det! Inget anmälningsskrav, men hör gärna av dig om du tänker komma, det underlättar ev. matplanering!

Kontakt: Lovisa Tegnevik, volontär

0699-16169108

## SAMTALSKVÄLLAR

Några torsdagar per termin samlas vi för att samtala kring frågor om filosofi, Bibeln eller annat som vi funderar över i vår vardag. Ibland med inbjudna gäster eller tillsammans med andra svenska institutioner som finns här i Wien. Håll utkik i veckobrev och på affischer i kyrkan om vilka teman och datum som dyker upp!



## GUSTAF ADOLF FEST

Varje år firas i Evangeliska kyrkan Gustav Adolf Fest. I år var det Lutherische Stadtkirche som den 15 juni ansvarade och Svenska kyrkan var inbjuden att medverka. Under vår kantor Linnéas ledning framförde vår kyrkokör tillsammans med orkester Lars-Erik Larssons kända verk "Förklädd Gud". Likaså medverkade vår kyrkoherde Maria i den inledande gudstjänsten.



*Kör och orkester under Linnéas ledning, Lutherische Stadtkirche*

## LINNÉA I LIBANON

I maj 2017 fick jag möjlighet att delta i en internationell körfestival i Libanon tillsammans med ensemblen Connected. Vi är en professionell ensemble bestående av sångerskor från Sverige, Norge och Tyskland. Ett av våra uppdrag, förutom att göra konserter, var att leda en workshop med flyktingbarn, arrangerat av Norwegian Refugee Council.

**Akompanjerad av bönutrop och klubbmusik.** Vi bor på ett fint hotell strax söder om staden Tripoli, i norra Libanon, inte så långt från den syrisk-gränsen. Det är beläget precis vid havet och skulle jag ha en väldigt bra kikare skulle jag kanske kunna se Cypern. Medelhavet... själv har jag alltid förknippat det med solsemestrar i Grekland, Italien och Spanien. Det är så mycket större än vad jag som nordeuropé i vanliga fall föreställer mig.

På vägen från flygplatsen i Beirut, Libanon huvudstad, konstaterade jag att landet är mycket mer kuperat än vad jag trott, på motorvägen kan man köra i vilken fil man vill så länge man förvarnar (tutar) när man kör om och bristen på vägskyltar när man lämnar stora vägen verkar inte bekomma någon som är född och uppvuxen i Libanon.

”Du vet vart du är på väg, och annars frågar man någon.” Vår taxichaufför stannar minst 3 gånger när vi börjar närma oss slutdestinationen men hittar så småningom rätt.

Landet har under många och delvis långa perioder varit drabbat av krig och konflikter, senast det förödande inbördeskriget på 1970-1990-talet, men utländska militära styrkor har funnits i landet även in på 2000-talet. När man passerar städer och mindre byar ser man en hel del hus som är ”urblåsta” – bara skalet är kvar. En del har förstörts i krig, andra har förfallit och eroderat av väder, vind och brist på resurser. Trots dessa materiella iakttagelser är det inte elände, fattigdom eller rädsla som präglar atmosfären eller min uppfattning av den. Det jag ser och känner är medmänsklighet, solidaritet och hopp.

Jag är oerhört tacksam för att jag fått komma hit.



*Ensemble Connected*



På måndag förmiddag var det äntligen dags att börja repetera (efter några få timmars sömn) inför vår första konsert då bara fyra av oss var på plats. Vårt hotellrum fick duga bra som replokal – vi var dessutom längst ut i änden av korridoren så vi kunde skråla på utan att det störde så många. Vårt program bestod mest av norsk och svensk repertoar, och vår specialitet blev medleyn.

Festivalen arrangerades för andra gången och drivs av den libanesiska kören Fayha Choir och dess ledare Maestro Barkev Taslakian. Alla medlemmar i Fayha var engagerade i festivalen på olika sätt och arbetade dag och natt för att få allt att fungera så bra som det gjorde. De visade en enorm köranda och en vilja att göra allas vår vistelse i och upplevelse av Libanon och festivalen så bra som det bara var möjligt. De lyckades!

**Connected through music.** På fredagen var det dags för workshop. Dagen innan hade vi fått lite riktlinjer kring hur det hela var upplagt – hur lång tid, vad är syftet, hur många är de osv. Våra ”körledare” i ensemblen Connected la upp en plan, och vi var alla beredda på att vara med och stötta i övningar och sånger. När Sofia blir sjuk blir vi tvungna att tänka om, men det är lugnt – jag har spontantsjungit med barn och ungdomar förr, och vi är

alla flexibla. Framför scenen där vi ska hålla till har nämligen en fotograf ställt upp en fotostudio.”- Jo, jag håller på med ett fotoprojekt och alla barn ska fotograferas samtidigt som ni sjunger med dom, en och en, sjungandes.” Vi hade inte så mycket att säga till om, och i slutändan gick det ändå bra.

Barnen delades in i grupper, de äldre fick agera komp – alla skulle dansa: Framåt, bakåt, vifta med armarna från sida till sida. Instuderingen gav upphov till många leenden och glada skratt – att många av dessa barn tvingats lämna sina hem och fly kändes avlägset. Barn är barn, och ska få vara det, oavsett vad det varit med om. Just där och då var det skönt att se att de allra flesta verkade känna sig trygga och glada, både tillsammans och med oss. Återigen kan jag konstatera att musikens kraft och inverkan på människor kan göra skillnad. För stora och små, för människor över hela jorden.



*NRC-Choir*

## Svenska Skolan i Wien- en skola där man förenar det bästa av två världar!

*Svenska skolan i Wien är en för- och grundskola som följer svensk läroplan och välkomnar barn av alla nationaliteter. Vi har tvåspråkig förskoleverksamhet på tyska och svenska. Nytt inför ht 2017 är vår trespråkiga förskoleklass som vänder sig till barn året innan de ska börja åk 1. Våra starka sidor är vår uteverksamhet med två fina lekplatser, språk, kultur och ett nära samarbete med föräldrarna.*

### Våra verksamheter

*Tvåspråkig förskola, 2-5 år*

*Trespråkig förskoleklass, 5-6 år*

*Grundskola, åk1-6*

*Fritidsverksamhet*

*Kompletterande svenskundervisning*

*för barn och ungdom, som går på andra skolor, 6-16 år*



**Scheibelreitergasse 15  
A-1190 Wien, Österrike  
Tel. +43-(0)1-320 79 80**

E-post:  
susanne.hiort@svenskaskolan.at

Hemsida:

[www.svenskaskolan.at](http://www.svenskaskolan.at)

[www.lonneberga.at](http://www.lonneberga.at)

**Välkomna på ett besök!**

Susanne Hiort  
Rektor  
Svenska Skolan i Wien

Österreichisch  
Schwedische  
Gesellschaft



ÖSGs hemsida: [www.swfs.eu](http://www.swfs.eu)



[www.val.se](http://www.val.se)  
[valet@val.se](mailto:valet@val.se)

## VALMYNDIGHETEN INFORMERAR

### **Bor du utomlands och vill rösta i valen 2018 och 2019? Anmäl dig till röstlängden!**

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet. Du behåller automatiskt din rösträtt i 10 år efter att du flyttat utomlands. Därefter behöver du själv anmäla dig till röstlängden vart tionde år. Det gör du genom att använda Skatteverkets blankett som heter **Ny adress/röstlängd för utvandrad** (SKV 7842).

Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:

- **anmäla dig till röstlängd** eller
- anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

Blankett för ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842):

[www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7842.4.19b9f599116a9e8ef36800024543.html](http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7842.4.19b9f599116a9e8ef36800024543.html)

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på [www.val.se](http://www.val.se)

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten

Tel: + 46 10 57 57 000

[valet@val.se](mailto:valet@val.se)

Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket

Tel: + 46 8 564 851 60

E-postformulär för frågor finns på [www.skatteverket.se](http://www.skatteverket.se) under kontakta oss.

[www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejla/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html](http://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejla/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html)

## DET HÄR ÄR DITT KYRKORÅD 2017!

### Ordinarie ledamöter

Peter Ahlfont  
Ulf Karlsson  
Isabelle Schlyter  
Anders Nilsson  
Cecilia Winkler  
Gudrun Zinke  
Jeannette Bergström  
Christian Jelinek

### Ersättare

Anita Kager  
Anders Rosengren  
Catharina Stenström-Langelaar  
Agneta Waneck

### Kyrkoherde

Per Gyllenör

Kyrkorådets ledamöter väljs på kyrkostämman, vår församlings högsta beslutande organ. Stämman sammankallas två gånger per år, i april och oktober. Generellt sker val till kyrkorådet vid stämman på hösten då antas nästa års budget och vid vårstämman ligger fokus på föregående års bokslut.

Vi som kyrkoråd arbetar för en levande kyrka, dit du som kyrkobesökare ska känna dig välkommen. Om du har några frågor eller synpunkter på kyrkans verksamhet, tag gärna kontakt med oss! Kontaktuppgifter finns på sista sidan i Wienbladet.

Nästa kyrkostämma är söndagen den **22 oktober** 2017.

## 40 JULBASARER

I år anordnas den 40:e julbasaren av Svenska kyrkan i Wien

Detta vill vi uppmärksamma bland annat med ett stort bildkollage. Vill du bidra med foton från tidigare julbasaren, gärna från tidigt skede, hör av dig till kyrkan på mail [wien@svenskakyrkan.se](mailto:wien@svenskakyrkan.se) eller kontakta personalen

2017

SVENSKA KYRKANS  
**JULBASAR**

**WEIHNACHTSBASAR**  
DER SCHWEDISCHEN KIRCHE

**3. DEZEMBER**  
**SÖNDAG - SONNTAG**  
10:00 - 17:00



**LUCIATÅG KL. 12, 14, 16**    LUCIA MIT GEFOLGE UM 12, 14, 16 UHR

Gesundheitsministerium  
Radetzkystraße 2  
1030 Wien

**Svenska kyrkan**   
DROTTNING SILVIAS FÖRSAMLING  
WIEN

## DOP & VIGSEL

Att få hälsa en ny människa välkommen till livet är stort. Att få presentera den nya familjemedlemmen för släkt och vänner är en livets fest värd att fira. Genom dopet blir man också medlem i kyrkans stora familj. Det är många frågor inför livets stora högtider så som dop och vigsel. Hur fungerar det? Var kan vi vara? Kostar det något?

Ni som dopfamilj eller brudpar bestämmer var ni vill vara. Det går lika bra att ha ett dop i hemmet som i en kyrka.

Många vill då det handlar om vigsel blanda traditioner från Österrike och Sverige, och det brukar sällan vara något problem.

För välsignelse tar vi ut en avgift plus eventuella omkostnader. Vid dop på annan plats än i kyrkan på Gentzgasse tar vi ut resekostnad och eventuell kostnad för övernattnig.

## DÖPTA

Lucas Wenig  
1 April  
Svenska kyrkan Wien

Johanna Badura  
9 april  
Svenska kyrkan Wien

Nadja Aradi  
14 Maj  
Svenska kyrkan Wien

## VIGDA

26 maj  
David Edström  
Michelle Kreppenhofer  
Kottingbrunn

3 juni  
Andrea Becker  
Mathias Lövefors  
Seefeldt, Tirol



## BLI MEDLEM!

Som medlem i Svenska kyrkan i Wien bidrar du till församlingens fortlevnad. Till att vi kan fortsätta erbjuda den verksamhet vi har och till och med utöka den!

Du kan bli medlem på två olika sätt, via kyrkoskatten eller som medlem-savgift.

1) Du som betalar kyrkoskatt till Evangeliska kyrkan i Österrike kan istället välja att betala in skatten till Svenska kyrkan i Wien. Du behöver inte anmäla detta till Evangeliska kyrkan utan det tar vår kassör hand om. Vid inbetalningen anger du skatenummer (personnummer), namn och adress. Kyrkoskatten är avdrags-gill upp till ett belopp på 400€.

2) Vem som helst kan betala medlem-savgift, den gäller ett år från inbetalningsdatumet

Vuxen: 60€

Familj: 120€

Pensionär: 40€

Student/arbetsökande: 10€

Är du medlem deltar du och din familj gratis på våra barngrupper och barnkörer och barnen fikar gratis i samband med körövningar och gudstjänster.

Kyrkans kontonummer hittar du på vår hemsida samt på sista sidan av Wienbladet.

**Tack för att du stödjer din församling!**

## LOPPIS I SVENSKA KYRKAN!

Söndagen **den 17 september kl. 13:00 - 16:00** anordnas en loppis på Svenska kyrkans innergård (vid regn är vi inne i kyrkans lokaler).

Kom på gudstjänst kl. 11:00 och besök sedan loppisen. Här kan du fynda leksaker, barn- och vuxenkläder, sportartiklar, böcker m.m. Kaffe, svenskt fika samt korb med bröd finns att köpa!

**VÄLKOMMEN!!**

arr. Svenska kyrkan i samarbete med Finska församlingen  
För mer information: [jessica.kuehrer@gmail.com](mailto:jessica.kuehrer@gmail.com)

Adress Gentzgasse 10, A-1180 WIEN Portkod: Sjuttiofemnitioåtta  
Telefon 01-479 65 17  
E-post wien@svenskakyrkan.se  
Hemsida www.svenskakyrkan.se/wien  
Facebook www.facebook/SvenskaKyrkan.Wien  
Bankkonto IBAN: AT74110000 2413387800.  
BIC: BKAUATWW  
Bank Austria

## Öppettider

Öppet i samband med gudstjänster och aktiviteter.

Besök på andra tider enligt överenskommelse.

Kontakta: Per eller Mia Gyllenör



## Gudstjänster

Söndagar: Högmässa 11:00  
Familjegudstjänst 2:a söndagen i månaden

Onsdagar: Kvällsmässa 18:00

För andra aktiviteter se kalendariet i mitten av Wienbladet.

## Kyrkoherde

Per Gyllenör

per.gyllenor@svenskakyrkan.se  
mobil 0699-194 772 05

## Kantor/assistent

Mia Gyllenör

mia.gyllenor@svenskakyrkan.se  
mobil 0699-194 772 15

## Ordf. i kyrkorådet

Peter Ahlfont

peter.ahlfont@siemens.com  
mobil 0664-801 173 78 03

## Wienbladet

Medverkande i detta blad:

Jeannette Bergström, Linnea Carlbark,  
Anna Jakobson, Jessica Kühner,  
Anders Nilsson, Maria Scharffenberg,  
Linnéa Sjöberg, Cecilia Winkler

## Ansvarig utgivare

Annonser i Wienbladet och på hemsidan:

Upplaga:

Maria Scharffenberg  
wien@svenskakyrkan.se  
750 exemplar

**Titelblad** Foto: Anders Nilsson