

NR 2 2016 ÅRG. 34

# WIENBLADET



Svenska kyrkan   
DROTNING SILVIAS FÖRSAMLING  
WIEN

## Prästens ord

"Men så har vi alltid gjort!" En replik som man får höra lite nu och då när man jobbar i kyrkans värld. Alternativt med variationen "Men så har vi aldrig gjort!" Oftast sagt med emfas och den underförstådda uppmaningen att absolut inte ändra på något, för så har det aldrig gjorts förut och vi har ju alltid gjort så här!

Traditioner är viktiga och skall bevaras. Samtidigt får vi aldrig fastna i det gamla och förgångna. En god organisation vaggas som en anka genom livet. Med ena foten i traditionerna. I det som varit. Den andra foten söker nya vägar. Prövar nya sätt att leva och verka. Ligger tyngden på endast det ena, förloras tillslut helheten och innehållet.

Varje söndag kl 11:00 firar vi högmässa på Gentzgasse 10. Delar av högmässans ordning kan spåra sina rötter tillbaka till urkyrkans tid. En tradition som bestått i snart 2000 år. Vid samma gudstjänst sjunger vi kanske en sång skriven i år. Så blandas det gamla och det nya, tradition och förnyelse, och bildar en ny, levande enhet.

Svenska kyrkan i Wien är en underbar blandning av tradition och förnyelse. Av stolt historia och kreativt nyskapande. En levande församling där vi vilar i det gamla och nyfiket hittar nya vägar.

Ibland är processen smärtsam. Inte allt är värt att bevaras bara för att det varit så. Inte allt som är nytt är alltid bra. Men med respekt och lyhördhet för varandra får vi tillsammans söka vägen framåt.

En kyrka är så mycket mer än bara byggnaden vi samlas i. Faktum är att kyrkobyggnaden är mer en praktisk lösning för skydd mot väder och vind. Kyrkan, i dess sanna mening, är människorna i församlingen. Kyrkan - är Du!

Vilka traditioner vill Du bevara i Din kyrka?

Hur vill du förnya Din kyrka?

Hur vill Du att vi tillsammans går framåt?

Maria Scharffenberg  
Kyrkoherde



## Ordförandens ord

I förra numret inledde jag med en reflektion över vädrets tradition. I detta nummer begränsar jag mig till endast tradition, och undviker därmed spådomen.

Att församlingens höst börjar med ett färskt Wienblad till hands, har blivit en mycket uppskattad tradition. Wienbladet var på väg att strykas, då övertron på e-mail var som starkast. Idag är vår församlingstidning mycket väl genomarbetad och ytterst uppskattad bland oss läsare och därtill ett lysande marknadsföringsinstrument för att presentera församlingen. Med nyfikenhet, stil och glädje skrivs intressanta artiklar och välgjorda intervjuer. Jag vill här även uttrycka ett stort tack till alla er som bidrar till att vi kan få njuta av denna tidning ett par gånger om året. Det ligger mycket möda och arbete bakom varje nummer i framställning, generösa personliga bidrag till innehållet och likaså bidrag till att ekonomiskt kunna producera varje nummer - stort tack till alla!

Om nu Wienbladet är en tradition, vad kännetecknar då en tradition? Många svar är riktiga, men jag vill bara framhäva ett par aspekter. Givetvis har det repetitiva inslaget en betydelse, men det är nog mest en produkt av annat. Traditionen som företeelse måste ha ett syfte som håller över tiden, det behövs bärare av detta syfte/denna idé som är villiga att kommunicera, attrahera andra liksom att bibehålla relevans i företeelsen. Utmaningen ligger nog i att fortsatt vara relevant. För det behövs trädgårdsmästartalanger, där ogräs rensas bort så att det man sått kan få kraft att växa. När det växer tillsätts näring med måttfullhet - även lite ansning behövs. Sen kan man glädja sig över skörden - flera gånger om. Visst passar detta väl in på Wienbladet?

Med dessa få och enkla definitioner till hands, så kan jag även konstatera att vår församling och det mesta vi gör bygger på stark tradition. I år har vi förmånen att få fira jubileum för vår egen församlings tradition - 30 år av verksamhet på Gentzgasse i Wien och 10 år sedan vi blev en del av den Evangeliska kyrkan i Österrike. Därtill var det 43 år sedan den första gudstjänsten firades på svenska här i Wien. Fina traditioner värda att fira. Du är hjärtligt välkommen att bidra till traditionen och traditionellt fira jubileum den 2 Oktober - se i kalendariet.

Peter Ahlfont  
Ordförande i Kyrkorådet



## Margit Fischer

I november förra året kom Margit Fischers bok „Was wir weitergeben“ (Brandstätter förlag) ut. Margit Fischer föddes 1943 i Stockholm där familjen bodde efter att ha beviljats asyl. De tvingades fly från Österrike pga. judeförföljelsen (hennes pappa, socialdemokraten Otto Binder, var av judisk härkomst). Margit Fischer berättar sin otroliga familjehistoria i biografien. Hon reflekterar även över sina egna erfarenheter under 12 år som „First lady“ och hustru till österrikes förbundsresident Heinz Fischer. Wienbladets redaktörer har fått en intervju med henne om den nya boken.

**Wienbladet:** När du blev tillfrågad om du ville skriva en bok om ditt liv, vad tänkte du då? Var det något som du själv redan hade tänkt på?

**Margit Fischer:** Jag hade reflekterat över att det har hänt så otroligt mycket i Österrike under de senaste 70 åren. Det kändes angeläget att skriva ner det för att lämna det vidare, så att det inte riskerar att falla i glömska. Den demokratiska utvecklingen som tog fart efter andra världskriget banade väg för kvinnans rättigheter i samhället. Bruno Kreisky var, liksom min egna far, i exil i Sverige och präglades starkt av den svenska öppenheten och jämlikheten vilket sedan blev en förebild då Österrike skulle byggas upp igen. Så när frågan kom från Barbara Blaha, som jag och min man hade jobbat med tidigare, kändes det rätt att svara ja. I januari 2015 började vi jobba med boken tillsammans med journalisten Barbara Tóth och i november samma år kom den ut. Att bokens utgivning sammanföll med den första stora flyktingsvågen var en tillfällighet. Men visst kan man dra paralleller mellan det som skedde då och dagens situation. Både i de krigshärjade länderna och hos dem som tar emot.

**Wienbladet:** Du bodde de första 6 levnadsåren i Stockholm innan familjen flyttade tillbaka till Wien. Pratar du fortfarande svenska ibland?

**Margit Fischer:** Sällan tyvärr. Jag lärde mig svenska genom lekkamrater på gården samt genom det obligatoriska förskoleåret (som ju redan på 40-talet var plikt i Sverige). I 14-årsåldern ville jag förbättra mina svenskakunskaper och besökte då ÖSG. Jag var dock betydligt yngre än de andra och intresset svalnade. Vi hade givetvis Astrid Lindgrens klassiska barnböcker hemma. Jag läste dessa för mina barn och sjöng även svenska barnvisor. Min idag vuxna dotter Lisa pratar svenska och planerade till och med att tillbringa ett utbytesår i Sverige, det blev dock grannlandet Danmark. Jag har även läst på svenska för mina barnbarn och är fascinerad över hur snabbt barn lär sig främmande språk. Jag tror att om man skulle kunna införa språkundervisning på ett lekande sätt redan i förskolan, t. ex. genom att sjunga barnvisor på olika språk, skulle man öka förståelsen för varandras kulturer. Ett aktuellt tema i dagens samhälle.

**Wienbladet:** Hur var det att komma till Wien från Stockholm för första gången som barn?

**Margit Fischer:** Mina föräldrar var mycket positiva till att flytta tillbaka till Österrike efter kriget, trots att vi hade ett bra liv i Stockholm. De såg det som en möjlighet som hade getts dem och det var en självklarhet att hjälpa till med återuppbyggnaden av landet. Själv tror jag att vi alla blivit mer världsöppna genom åren i Sverige. Jag tyckte att geografi och andra ämnen var oerhört intressanta och kommer ihåg att jag upplevde mina skolkamrater som mindre öppna för nya saker. Eftersom jag var svensk medborgare från 1949 till 1959 var mina föräldrar tvungna att betala tre gånger så hög skolpeng för att jag skulle få gå i en högre klass i skolan. Min mamma lät mig gå och betala in den själv redan vid 6 års ålder, hon gav mig tidigt eget ansvar och visade att hon hade förtroende för mig. Min familj gjorde ofta och gärna resor; till Italien, Sverige och Tyskland. Det fanns en stor nyfikenhet och mycket glädje i att resa!

**Wienbladet:** 1967 åkte du tillbaka till Stockholm för att jobba, fanns tanken att stanna för gott?

**Margit Fischer:** Nej, egentligen inte. Jag hade tagit studenten och var utbildad textildesigner. I efterkrigets Wien var de flesta lägenheterna mörka och trånga. Jag hade en dröm om att kunna starta en egen firma som arbetade med arkitektur och design. Den svenska ljusa designen inspirerade mig och jag tycker mycket om Josef Frank (österrikisk-svensk arkitekt verksam vid Svenskt Tenn) och Carl Malmsten (svensk möbeldesigner och arkitekt). Under min utbildning gjorde jag praktik hos Margit Thurin i Stockholm där vi bl.a tillverkade vävnader som användes vid kungliga Dramaten. Utav henne fick jag lära mig mycket inte bara yrkesmässigt. Hon skildrade även vad som krävs för att som kvinna kunna kombinera familj med egen firma. Något som vid den tiden var ännu svårare än idag och krävde mycket stöd utifrån. Efter avklarad gesällbrev i vävning fick jag möjlighet att åter åka till Sverige. Jag arbetade hos Märta Måås-Fjetterström AB i 6 månader.



*Drottning Silvia och Margit Fischer*

När jag kom tillbaka till Wien sökte jag anställning på MAK (Museum für Angewandte Kunst) där jag sedan arbetade två år med att restaurera textilier under ledning av kurator Dora Heinz. Jag hade under den här tiden i Stockholm börjat sällskapa med min nuvarande man Heinz Fischer.

**Wienbladet:** I sommar är det slut på presidentsämbetet och ni får båda gå i pension. Planerar du att fortsätta dina engagemang inom ”Science Center Netzwerk” och „Österreichischer Frauenrat“?

**Margit Fischer:** Ja, år 1992 startade vi ”Science Center Netzwerk”. Tanken är att väcka intresse och att göra vetenskap tillgänglig för alla. Vi öppnar centrum i bostadsområden där människor bor som ofta aldrig annars kommer i kontakt med den här formen av vetenskap. Centrumet där alla har tillfälle att interaktivt arbeta och experimentera är öppet två till tre månader på en plats. Idag samarbetar vi med 160 olika partner. Det är företag och privata initiativ. Vi lär oss av varandra och det är spännande!

„Österreichischer Frauenrat“ startade vi år 1993. Vi träffas ca. 10 gånger om året. Varje gång hålls ett impulsföredrag om ett visst, kvinnorelaterat, tema. Efteråt är det tid för diskussion. Impulsföredraget är tillgänglig för alla att läsa på nätet och hålls även för det mesta av en kvinna. Alla är välkomna!

Vad gäller kvinnans roll i samhället finns det mycket kvar att göra och det är fortfarande inte lätt att förena familj med karriär men det går främst och har hänt otroligt mycket de senaste åren. Som jag skriver i min bok; år 1968, när jag gifte mig med min man var det enligt österrikes lag mannen som bestämde över kvinnan och familjen, något som idag är otänkbart!

**Wienbladet:** Du har rest med din man Heinz Fischer på många resor under dessa år och haft möjligheten att lära känna många intressanta personligheter som även blivit privata vänner under åren, bl.a drottning Silvia som nämns i boken?

**Margit Fischer:** Ja, det var 12 spännande och berikande år. Att vara ”First lady” i Österrike är inget betalt jobb som i USA men jag har valt att följa med min man så ofta jag kan på utlandsresor. Med Drottning Silvia har jag fört många intressanta samtal, våra barn är i samma ålder och vi lever båda ett offentligt liv. Att vara ”krönt” till offentlighet är inte något enkelt uppdrag som dessutom aldrig upphör, till skillnad från presidentsämbetet i ett land. I vilket fall bär man som offentlig person en stor ryggsäck med ansvar med sig anser jag.

Under flertalet resor har jag lärt känna människor som varit tvugna att fly sitt hemland och leva i exil. Inte sällan träffade vi på anställda på österrikiska företag i utlandet som hade levt i Österrike under svåra år i hemlandet för att sedan återvända med kunskap, utbildning och det tyska spåket. Jag har även mött bl.a. syriska kvinnor på flykt här i Österrike och hört dem prata om vad de vill ta med sig hem den dagen som de kan återvända igen. Dessa människor har en stark önskan och vilja att en dag återvända för att bygga upp sitt land igen, under tiden kan de leva i trygghet här och få stöd och utbildning.

**Wienbladet:** Du skriver i slutet av boken att du önskar mer reflektion, hänsyn, saklighet och humanism i framtiden. Är det något som du befarar börjar försvinna i dagens samhälle?

**Margit Fischer:** Jag hoppas att vi även i framtiden tar oss tid att reflektera över var vi står idag, det vore viktigt!

**Wienbladet:** Tack så mycket för samtalet!

---

## TÄVLING

**Vill du också läsa Margit Fischers bok "Was wir weitergeben"?**

Nu har du chansen att vinna ett eget exemplar av boken. Wienbladet lottar ut 3 stycken böcker, det enda du behöver göra för att vara med i utlottningen är att svara på frågan:

Vad vill du gärna läsa om i Wienbladet i framtiden?

Maila ditt svar tillsammans med namn och adress till:  
wien@svenskakyrkan.se senast den **15 september 2016!**

Lotten avgör vem som vinner, vinnarna kommer kontaktas av Wienbladets redaktion.





## Körbesök i Wien våren 2016

I Svenska kyrkan i Wien är vi glada och stolta över våra egna barn- och vuxenkörer som bidrar till församlingslivet på många olika sätt. Lika glada blir vi när körer från Sverige (eller andra länder där Svenska kyrkan i utlandet finns) hör av sig och vill komma på besök! Den här våren har vi välkomnat följande körer och församlingar:

### **17 april - Högmässa**

Tärnsjö kyrkokör

*Dirigent Gunnar Klum*

### **22 maj - Högmässa**

S:t Pauli kyrkokör, Eskilstuna

*Dirigent Helene Fredriksson*

### **30 april - Valborgsfirande**

Kammarkören vid Musikhögskolan i Piteå

*Dirigent Erik Westberg*

### **26-29 maj - Förklädd gud och högmässa**

Svenska kören i Bryssel

*Dirigent Gunnar Gillfors*

Chor Cantus Iuvenis, Wien

*Dirigent Linnéa Sjöberg*

### **5 juni - Högmässa**

Trollbäckens oratoriekör, Tyresö

*Dirigent Susanne Sand*

### **8 maj - Familjegudstjänst**

Kör från Skuttunge församling

*Dirigent Margareta A. Brennan*

### **19 juni - Högmässa**

Stora Sköndals kyrkokör, Stockholm

*Dirigent Mikael Wedar*





## Tack från kyrkans volontär

Tack för ett fantastiskt år! Under året har jag utvecklats som person, lärt mig nya saker och fått erfarenheter för livet. Tack vare er har min tid här blivit fantastisk och det är jag så tacksam över!

Inför resan till Wien var jag nervös för hur det skulle gå; bo själv i ett främmande land och långt borta ifrån familj och vänner. Nervositeten försvann snabbt, ni tog emot mig med öppna armar, jag kände mig välkommen och omhändertagen. Jag har trivts oerhört bra i Wien och jag vill egentligen inte åka hem, men allt har sin tid och det är dags för mig att fortsätta mina präststudier i Uppsala. Vem vet? En dag kanske jag återvänder för andra uppdrag i församlingen.



Auf Wiedersehen!

Johan Sundbäck

## Musikdag i Prag

Vid senaste adventsgudstjänsten föddes idén om att anordna en musikdag för de svenska barnen i Prag. Med hjälp av ambassaden och skolföreningen blev det av och Linnéa åkte dit i april. Sjunga svenska sånger och prova att spela orgel stod på programmet. Från början var ca 10 barn anmälda. De blev till slut tre som kom, men bortfallet hindrade oss inte att musicera och ha roligt tillsammans. En till dag planeras till hösten, då förmodligen med jul- och luciasånger i fokus. Ännu ett steg är taget i vidgandet av vår verksamhet utanför Wiens gränser!



## Helgdagar i Österrike, Slovakien, Tjeckien och Ungern

Wienbladet hjälper dig att hålla rätt på alla helgdagar!

*1 jan* Helgdag i Ö, Sl, Tj och U. Nyårsdagen. I Tjeckien firar man dessutom förnyelsen av den självständiga tjeckiska staten.

*6 jan* Helgdag i Ö och Sl. Trettondagen. Kristna ortodoxa firar julafton.

*15 mar* Helgdag i U. Nationaldag. Till minne av revolutionen 1848-1849.

*19 mar* Helgdag i Kärnten, Steiermark, Tirol och Voralberg. St Josef. Skolan och myndigheter har stängt. ”Ein schöner Josefstag bringt ein gutes Jahr” Blir det fint väder, så blir det ett bra år.

*Påsk* *Lång fredag* Helgdag i Ö och Sl. I Ö. är endast de som tillhör den evangeliska kyrkan, metodistkyrkan eller gammalkatolskkyrkan lediga. I Ö äter många inget kött och i kyrkorna ringer inte kyrkklockan.  
*Annandag påsk* Helgdag i Ö, Sl, Tj och U

*1 maj* Helgdag i Ö, Sl, Tj och U. Arbetarnas dag

*4 maj* Helgdag i Oberösterreich. St Florian - tillägnas brandkåren.

*Kristi Himmelfärds dag* Helgdag i Ö

*Annandag pingst* Helgdag i Ö och U

*Fronleichnam* Helgdag i Ö. Man firar den kroppsliga närvaron av Jesu Kristi

*8 maj* Helgdag i Sl och Tj. Befrielsedagen. 1945 befriades Tjeckoslovakien från den nazistiska ockupationen.

*5 juli* Helgdag i Sl och Tj. Kyrillos och Methodeus

*6 juli* Helgdag i Tj. Mäster Jan Hus dag. Jan Hus var reformationens ledare och brändes på bål i Konstanz år 1415.

*15 aug* Firas i Ö. Mariä Himmelfahrt. Enligt traditionen blev Maria, Jesus mor efter sin begravning kallad til himmelen på denna dag.

*20 aug* Helgdag i U. St Stefan firas till minne av statsgrundaren och U. första kung.



- 29 aug Helgdag i Sl. Nationaldag. Till minne av Sl kamp mot nazisterna.
- 1 sept Helgdag i Sl. Slovakiens författning skrevs denna dag.
- 15 sept Helgdag i Sl. En katolsk högtid, Heliga Maria firas.
- 24 sept Helgdag i Salzburg. St. Rupert. På denna dag börjar Salzburger Ruperti-kirtag där man bla. kan äta specialiteten ”Hasenöhrl med Sauerkraut”.
- 28 sept Helgdag i Tj. Den tjeckiska statsbildningens dag.
- 10 okt Helgdag i Kärnten. Tag der Volksabstimmung 1920 fick de som bodde i de ockuperade delarna av Kärnten genom en folkomröstning själva avgöra vilket land de ville tillhöra. Bla. av ekonomiska skäl valdes Österrike. Den här dagen är än idag ett omstritt tema, vilket bland annat visar sig i diskussionen om tvåspråkiga ortskytar och slovenska kulturinrättningar.
- 23 okt Helgdag i U. Republikens dag firas till minne av upproret 1956.
- 26 okt Helgdag i Ö. Finns sedan 1965. På den här dagen trädde författningens neutralitetsbeslutet i kraft.
- 28 okt Helgdag i Tj. Nationaldagen (1918 grundades Tjeckoslovakien)
- Allhelgonadagen* Helgdag i Ö, Sl och U
- 11 nov Helgdag i Burgenland. St. Martin. Skolor och myndigheter har stängt.
- 15 nov Helgdag i Wien och Niederösterreich. HL Leopold Skolor och myndigheter har stängt.
- 17 nov Helgdag i Sl och Tj. Dagen för friheten och demokratin. 1939 avrättades nio studentledare under en protest mot nazisternas stängning av högskolor. 1989 ledde studenterna en avgörande demonstration mot kommunistregimen.
- 8 dec Helgdag i Ö. Mariä Empfängnis. Man firar att Marias mor Anna blev gravid med Maria. Tidigare var det en ledig dag för alla, men eftersom den ligger så nära julen beslutades det 1995 att affärer kunde vara öppna om dagen infaller på en vardag. Många nyttjar den här dagen till att handla julklappar.
- Jul *Julafton* Helgdag i Sl, Tj *Juldagen* Helgdag i Ö, Sl, Tj och U  
*Annandag jul* Helgdag i Ö, Sl, Tj och U

## Det svenska musikundret...

Att köreerna i Wien och Bryssel skulle slå sig samman i ett gemensamt projekt var det nog ingen som förvånades över. Kopplingen mellan de båda musikerna, och att de dessutom bytte tjänster under två veckor i februari, skapade förutsättningarna för att ro projektet "Förklädd gud" iland.

Svenska kören i Bryssel har funnits i drygt 20 år och har under större delen av tiden haft en koppling till Svenska kyrkan, då kören startades av den dåvarande musikern i församlingen, men som fristående kör. För första gången i körens historia gick resan till vår fantastiska musikstad Wien, och i fokus låg samarbetet med kören i Drottning Silvias församling kring verket "Förklädd gud" av Lars-Erik Larsson. Kören i Wien har framfört verket tidigare och i olika sättningar, senast en transkriberad version för piano, klarinett och viola, arrangerat av församlingens husviolinist Maximilian Bratt. Med två körer - totalt nästan 60 sångare - krävdes både större konsertlokal och instrumentensemble. För några år sedan gjordes en orgelversion av verket som fick ligga till grund för orkestern denna gång.

Att få stå som ansvarig musikalisk ledare för detta projekt har varit en lärorik och rolig erfarenhet. Det har krävts både flexibilitet och uppfinningsrikedom för att få allt att klaffa, men på det stora hela var det en fantastisk upplevelse!

Larssons musik i sig skapar så mycket känslor att det är omöjligt att värja sig - man blir bokstavligen talat översköld av de starka, svaga, vemodiga, melankoliska och inte minst romantiska tonerna från orkesterns första instrumentala sats, liksom slutet som kulminerar i hjärtskärande dissonanser och till sist tonar ut i ett svagt liggande durackord.

Jag vill nu säga ett offentligt TACK till samtliga medverkande - korister, solister och instrumentalister. Och jag vågar påstå att detta är det största kör- och orkesterprojekt som har gjorts i församlingen. Tack för att jag fick möjligheten och förtroendet att genomföra det! Kanske har det gett mersmak, vem vet...

*Linnéa Sjöberg, kyrkomusiker*

### **Währing blir "Parkpickerlbezirk"**

Om du tar bilen till kyrkan:  
Tänk på att 18:e Bezirk inför Parkpickerl  
från och med september 2016

## Kyrkans stora församling

En liten fundering

Vad är jag? Eller, hur blev jag svensk?

Det händer mycket i världen och det är svårt att ta tag i antalet av människor som flyr sina länder pga krig, våld eller förföljelser. Det är sådana saker som gör att jag funderar på vad jag är. Född i Sverige av svenska föräldrar som flyttade till Thailand och sen Singapore som barn. Sen en tid i USA och lite mer Singapore. Därefter drygt tio år i Sverige och nu över 25 år i Ö-riket.

Jag ser mig själv som svensk men flyger "hem" till Bangkok men också "hem" till Stockholm och "hem" till Chicago. Hmm... Har aldrig bott särskilt länge på ett ställe och lärde mig tidigt att ta rötterna med mig när vi flyttade. Men nu, nu har mina rötter fastnat tror jag. Vilket både skrämmer och fascinerar mig. Hur ska det gå? Jag måste flytta! Jag måste stanna! Men vill jag det? Och vilket vill jag? I byn har nästan alla slutat med att kalla mig "die Ausländerin" och hälsar gör dom också. Accepterad men inte insläppt kan man säga. Beror det på mig eller nåt annat? Antagligen på mig. Kom som en mycket främmande och exotisk person utan språket och i deras ögon utan vett och fason. Ofta när man möter något/någon som är helt främmande blir det lite kortslutning i skallen och istället för att komma närmare drar folk sig undan och/eller ignorerar.

Folk är rädda för det som är okänt och vågar kanske inte ställa frågor eller be om förklaringar. Jag skjuter skarpt med att bjuda på kanelbullar, välsignade bullar! Eller bjuda in grannar på luciafirande med mer eller mindre frivilliga barn som lucia och tärnor. (kunde bli dyrt ibland!) Midsommar i trädgården med så många svenskar som hade lust att ha knytnäsor och hoppa grodor runt en inte så stor midsommarstång. Julfika med alla svenska juldekorationer uppskattas numera. Bevisar dessutom att svenskar inte är kloka som har flaggor i granen! Och det trodde dom ju redan innan dom kom in!

Tänker på alla dessa människor som flyr. Och på vilken makalös tur jag har haft.

Cissie Jerøy i Salzburg



*Följ oss på Instagram*  
*[Instagram.com/svenskakyrkanwien](https://www.instagram.com/svenskakyrkanwien)*

## Hänt i vår

### "Vänner i världen" söndag 10 april

Samarbetet med Svenska skolan är något vi är tacksamma för, och särskilt när de hjälper oss att förstå och beskriva vår omvärld. Den här söndagen berättade barnen om både existerande städer, länder och platser liksom sina drömstäder med allt vad det innebär av byggnader, transportmedel m.m. På Svenska skolan har man under läsåret arbetat med det övergripande temat "Staden". Det kändes därför naturligt att även musikundervisningen skulle influeras av detta. Tack till eleverna som visar att de är både påhittiga, omtänksamma och medvetna världsmedborgare!

### Valborgsfirande lördag 30 april

"Vintern rasat..." ekade mellan husen när inte mindre än tre körer klämde i för att välkomna våren på kyrkans innergård. Svenska kyrkans kör, som fick stå för värdskapet, Kammarkören från Musikhögskolan i Piteå samt kören Cantus Iuvenis från Wien medverkade alla i årets firande. Barnkören bestod av barn från Svenska skolan, kompletterande svenska och kyrkans egna TonPrickar. De bidrog starkt till den goda stämningen och fick rungande applåder, inte minst för deras härliga utstrålning! Talet till våren hölls av Johan Eliasson från Svenska handelskammaren.





## Nordisk gudstjänst

I enlighet med det som numera är en etablerad tradition hölls på pingstsöndagen en Nordisk gudstjänst. Norska, Svenska, Danska och Finska församlingen samlades och höll en mycket uppskattad gemensam gudstjänst där alla fyra språken och traditionerna fick komma fram. Predikan hölls av Finska församlingens präst, Ella Buba. Vår kör sjöng förutom på de olika nordiska språken även på Engelska och Latin. Inte alla gånger man kan få uppleva en gudstjänst där fyra olika länder och traditioner möts och det talas totalt sju olika språk.

## Påskbasar

Söndagen den 13 mars var det dags för den årliga påskbasaren på Svenska kyrkan i Wien. Efter familjegudstjänsten öppnades portarna för basaren med svenska varor på nedervåningen och ett café med semlor, prinsesstårta och smörgåsar på övervåningen. En mycket lyckad tillställning!



## Loppis

Loppisen på Svenska kyrkans innegård börjar bli en tradition i maj och september. Den 22 maj anordnades för tredje gången totalt en loppis inklusive utökat café av frivilliga kyrkmedlemmar. I strålande väder såldes det begagnade barnkläder, leksaker, svenska böcker och filmer med mera. Ett populärt och kul event som återkommer den 25 september igen.

## Sommargudstjänst i Klagenfurt

Sedan långt tillbaka anordnas i juni en sommargudstjänst med anslutande sommarfest i Klagenfurt. Så även i år. Vi var ett glatt gäng som samlades. Maria höll en kort andakt innan det var dags att njuta av det härliga smörgåsbordet. Lagom till kaffet och tårtan blev det även allsång, precis som traditionen bjuder.



## SEPTEMBER

- Tor 1 16:30 TonPrickarna
- Lör 3 10:00 Städdag
- Sön 4** 15 efter trefaldighet *Ett är nödvändigt*  
11:00 Högmässa
- Mån 5 16:00-18:00 Småbarnsgrupp  
16:30 TonFiskarna
- Ons 7 15:00 Seniorträff  
18:00 Kvällsmässa  
19:00 Körövning
- Tor 8 16:30 TonPrickarna  
18:00 Stickcafé
- Lör 10 19:00 Ung i Wien
- Sön 11** 16 efter trefaldighet *Döden och livet*  
11:00 Familjegudstjänst
- Mån 12 16:00-18:00 Småbarnsgrupp  
16:30 TonFiskarna
- Ons 9 18:00 Kvällsmässa  
19:00 Körövning
- Tor 10 16:30 TonPrickarna  
18:00 Bibelstudium
- Sön 18** 17 efter trefaldighet *Rik inför Gud*  
11:00 Högmässa
- Mån 19 16:00-18:00 Småbarnsgrupp  
16:30 TonFiskarna
- Ons 21 18:00 Kvällsmässa  
19:00 Körövning
- Tor 22 16:30 TonPrickarna  
18:00 Filosofikväll

- Sön 25** 18 efter trefaldighet *Att lyssna i tro*  
11:00 Högmässa  
13:00 Loppis
- Mån 26 16:00-18:00 Småbarnsgrupp  
16:30 TonFiskarna
- Ons 28 18:00 Kvällsmässa  
19:00 Körövning
- Tor 29 16:30 TonPrickarna

## OKTOBER

- Sön 2** Mikaelidagen *Änglarna*  
11:00 Högmässa  
30-årsjubileum!!
- Mån 3 16:00-18:00 Småbarnsgrupp  
16:30 TonFiskarna
- Ons 5 15:00 Seniorträff  
18:00 Kvällsandakt  
19:00 Körövning
- Tor 6 16:30 TonPrickarna
- Sön 9** Tacksägelsedagen *Lovsång*  
11:00 Familjegudstjänst
- Mån 10 16:00-18:00 Småbarnsgrupp  
16:30 TonFiskarna  
19:00 Ung i Wien
- Ons 12 18:00 Kvällsmässa  
19:00 Körövning
- Tor 13 16:30 TonPrickarna  
18:00 Stickcafé

**Sön 16** 21 efter trefaldighet  
*Samhällsansvar*  
11:00 Högmässa  
12:00 Kyrkostämman

Mån 17 16:00-18:00 Småbarnsgrupp  
16:30 TonFiskarna

Ons 19 18:00 Kvällsmässa  
19:00 Körövning

Tor 20 12:00-18:00 Ärtsoppa  
16:30 TonPrickarna

**Sön 23** 22 efter trefaldighet *Frälsningen*  
11:00 Högmässa

Mån 24 16:00-18:00 Småbarnsgrupp  
16:30 TonFiskarna

Ons 26 18:00 Kvällsmässa  
19:00 Körövning

Tor 27 16:30 TonPrickarna  
18:00 Bibelstudium

**Sön 30** 23 efter trefaldighet  
*Förlåtelse utan gräns*  
11:00 Högmässa

Mån 31 16:00-18:00 Småbarnsgrupp  
16:30 TonFiskarna



Följ oss på Twitter  
[Twitter.com/SvKyWien](https://twitter.com/SvKyWien)

## NOVEMBER

Ons 2 15:00 Seniorträff  
18:00 Kvällsmässa  
19:00 Körövning

**Sön 6** Söndagen efter alla helgons dag  
*Vårt evighetshopp*  
18:00 Musikgudstjänst

Mån 7 16:00-18:00 Småbarnsgrupp  
16:30 TonFiskarna

Ons 9 18:00 Kvällsmässa  
19:00 Körövning

Tor 10 16:30 TonPrickarna  
18:00 Stickcafé  
19:00 Ung i Wien

**Sön 13** Söndag före domssöndagen  
*Vaksamhet och väntan*  
11:00 Familjemässa

Mån 14 16:00-18:00 Småbarnsgrupp  
16:30 TonFiskarna

Ons 16 18:00 Kvällsmässa  
19:00 Körövning

Tor 17 16:30 TonPrickarna

**Sön 20** Domssöndagen  
*Kristi återkomst*  
11:00 Högmässa

Ons 23 18:00 Kvällsmässa  
19:00 Körövning

Tor 24 16:30 TonPrickarna

Fre 25 18:00 Adventsmässa

**Sön 27** BASAR  
10:00-17:00 (se sidan 27)

## Det här är på gång

### 30 år på Gentzgasse 10!

Söndagen den 2 oktober firar vi att vi varit 30 år på Gentzgasse 10. Tillika var det då 43 år sedan första gudstjänsten hölls på svenska, då i lokalerna på Seegasse. Dagen firas med festlig högmässa kl 11:00. Efter mässan bjuds vi alla in till trevlig samvaro där vi tillsammans får minnas 30 härliga år och se fram emot minst lika många till.

### Loppis

den 25 september på kyrkans inngård.

Vill du hyra bord?

Kostnad: 10,- per bord (intäkten går oavkortat till kyrkans verksamhet). Anmäl dig till [jessica.kuehrer@gmail.com](mailto:jessica.kuehrer@gmail.com)



### Kyrkostämman

Söndagen den 16 oktober kl 12:30 är det kyrkostämman. Stämman är församlingens högsta beslutande organ och på höststämman väljs nya ledamöter till kyrkorådet. Alla församlingsmedlemmar är välkomna att delta och ställa frågor!

### Ärtsoppa

Torsdag 20 oktober kl 12:00-18:00 serverar vi återigen god hemlagad ärtsoppa och frasiga nystekta pannkakor. En perfekt lunch eller varför inte ett tillfälle att ta med några österrikiska vänner att provsmaka något typiskt svenskt. Ingen anmälan behövs utan det är bara att komma förbi.



**Wir machen Druck.de**

Sparen Sie bis zu 50% beim Druck!



## Information från Sveriges ambassad i Wien om ändring i passlagen från 15 april 2016

Information från Sveriges ambassad i Wien om ändring i passlagen från 15 april 2016

Lagändringen i passlagen syftar till att färre pass ska hamna på avvägar och att missbruket av pass ska minska. Från och med den 15 april 2016 ändrades passlagen.

Lagändringen innebär i korthet att:

- svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod,
- vanliga pass ska återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas och
- giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år.

Mer information om lagändringen finner man på ambassadens webbsida: [www.swedenabroad.com/wien](http://www.swedenabroad.com/wien) eller på polisens webbsida, [www.polisen.se](http://www.polisen.se).

Söka pass/ID-kort i Sverige i sommar

Under sommarsesemestern kan man ansöka om ett nytt svenskt pass/ID-kort i Sverige istället för på en utlandsmyndighet. Det är mycket billigare, avgiften för ett ordinarie pass är SEK 350 :- och för ett ID-kort SEK 400 :- . Inför ansökningstillfället bör man ta

kontakt med polisen där man vill söka pass för att få information om öppettider, aktuella handläggningstider och även vilka dokument som behövs när man är bosatt i utomlands. [www.polisen.se](http://www.polisen.se). Man kan även söka pass/ID-kort Sverige och hämta det på ambassad/konsulat i Österrike, Slovenien eller Slovakien så länge man har ett giltigt pass/ID kort för resan tillbaka. En utlämningsavgift på EURO 16 tillkommer och betalas när passet lämnas ut.

## Musikverksamhet:

### Instrumentalensemble

Spelar du något instrument men saknar ett sammanhang att musicera i?

Vi är en liten ensemble som framträder ett par gånger per termin. Sammansättningen varierar men kan bestå av fiol, viola, klarinett, tvärflöjt, oboe, cello, horn och orgel. Musikerna framträder ibland på egen hand i samband med gudstjänster och andra evenemang i kyrkans regi. Kören och instrumentalensemblen samarbetar ofta och har bl. a. framfört några av J. S. Bachs kantater.



### TonFiskarna - kör för barn mellan 3-6 år

**När?** Måndagar 16:30 - 17:00

**Var?** I kyrkans lokaler på Gentzgasse 10.

För de yngre sångfåglarna har vi en barnkör (3-6 år) där vi leker och sjunger på svenska. Vi träffas i samband med småbarnsgruppen (kl 16:00-18:00). TonFiskarna medverkar vid familjegudstjänster i kyrkan som också är en viktig del av verksamheten och en möjlighet att träna sig att sjunga för publik.

### TonPrickarna - kör för barn från 7 år och uppåt

**När?** Torsdagar kl. 16:30-17:15

**Var?** I kyrkans lokaler på Gentzgasse 10.

TonPrickarna är en kör för både tjejer och killar. Vi lär oss sjunga unisont (som betyder "en röst") samt prövar på stämsång i form av kanon och växelsång. Oftast sjunger vi på svenska!

Barnkörerna medverkar vid familjegudstjänster i kyrkan. Ibland sjunger vi tillsammans med barnen från Svenska skolan, t ex vid Luciatåget på julbasaren samt Valborgsfirandet på kyrkans innergård. De olika framträdandena är alla delar av verksamheten och nyttigt övning för var och en att stå framför en publik.

Mer information om familjegudstjänsterna får ni vid terminsstarten 1 september (TonPrickarna) respektive 5 september (TonFiskarna)!

Frågor? Kontakta Linnéa Sjöberg, se uppgifter längst bak i Wienbladet.



## Vuxenkör (ingen åldersgräns)

**När?** Onsdagar kl. 19:00 - 21:00

**Var?** Kyrkans lokaler på Gentzgasse 10

Vi tar oss an allt från kyrkomusik och gospel till jazz och visa, oftast på svenska.

Kören medverkar regelbundet i kyrkans gudstjänster samt vid traditionella högtider så som Lucia, Valborg, nationaldagsfirande samt midsommarfirande. I september åker vi för första gången på körresa! Målet denna gång är Rom där vi gör en egen konsert samt firar högmässa tillsammans med den svenska församlingen och deras kör.

Har du frågor om musikverksamheten? Kontakta Linnéa Sjöberg, kyrkomusiker.

## Övriga grupper och aktiviteter:

### Småbarnsgrupp (från 0 år och uppåt)

Vi välkomnar barn och vuxna till kyrkans lokaler för att mötas, samtala, leka och sjunga på svenska. Vi träffas på **måndagar kl 16:00-18:00** i kyrkans lokaler (se kalendariet). Vid träffarna serveras vegetarisk soppa, smörgås, dryck och har man tur även kanelbullar!

*Att vara med i barngruppen är gratis för medlemmar i Svenska kyrkan i Wien!*

Är du inte medlem kan man antingen betala en terminsavgift (40 €/termin) eller engångsavgift (5 €/gång). Fikat kostar 4€ för vuxna, 2€ för barn.

Medlemmars barn äter gratis!

### Seniorgruppen

**Första onsdagen i månaden kl 15:00** samlas ett piggt gäng damer och herrar kring kaffeborden på Gentzgasse. Ibland kommer en inbjuden talare, andra gånger samlas vi och pratar minnen.

Vi har alltid väldigt trevligt och roligt!

Trots vårt namn har vi ingen åldersgräns, alla är hjärtligt välkomna!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Anita Kager

Telefon 02243-37867

Mobil 0676-5909407

Mail: kager-anita@aon.at



## Filosofikväll

### Vad är ett värdigt liv?

Torsdagen den 22 september får vi samlas och tillsammans fundera över denna fråga.

Det bjuds på soppa och smörgås till självkostnadspris. Ingen anmälan behövs, men om du vet att du skall komma får du gärna höra av dig till Maria.



## Bibelstudium

Vad står egentligen i böckernas bok? Hur skall det tolkas? Hur påverkar det mitt liv här i dag? Några torsdagar får vi samlas och tillsammans fundera över olika frågor om vår tro utifrån Bibelns texter.

Planerade träffar under hösten är torsdag den 15 september och 27 oktober kl 18:00.

## Stickcafé

Välkommen till Stickcafé i Svenska Kyrkan, som äger rum vid fyra tillfällen i höst. Om du är nybörjare, erfaren eller medelmåttig i stickning, eller såklart virkning också, spelar ingen roll, alla är lika välkomna.

Tanken är att vi ska träffas, sticka, eller virka, och hjälpas åt att tex starta upp ett nytt projekt, hjälpas åt med pågående stickning och inspirera varandra. Om intresse finns kommer vi också sticka till ett hjälpstickningsprojekt. Mer om det i höst.

Planerade träffar under hösten är följande torsdagar kl. 18-21:  
8 september, 13 oktober, 10 november och 15 december.

Anmälan till: Ida Ahlfont  
Mail: [stickflickorna@hotmail.se](mailto:stickflickorna@hotmail.se)  
Tel: 0650-8797701



## Info om grupper

### Ung i Wien

Bor du i Wien med omnejd och är över 18 år? Då är du varmt välkommen till våra träffar i Svenska kyrkans lokaler. Vi träffas den 10:e varje månad och pratar, fikar, spelar spel m.m. Har du tips om något som händer i stan, säg gärna till i god tid så gör vi en aktivitet av det! Inget anmälningsskrav, men hör gärna av dig om du tänker komma, det underlättar matplaneringen!



*Följ oss på Facebook!  
Facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien*



## RE/MAX Trend

**dina svensktalande mäklare i Wien!**

**Att köpa eller sälja en bostad är en av de största affärerna man gör i livet.**

**Vi erbjuder den bästa och mest serviceinriktade mäklartjänst du kan hitta med lokalkännedom, vänligt bemötande, hög servicenivå och stort engagemang.**

**Tack vare vårt breda kontaktnät med såväl banker, advokater och andra mäklare kan vi erbjuda bästa möjliga service till våra kunder.**

**Vi ger dig den hjälp och kunskap du behöver för att göra en riktigt bra bostadsaffär.**

**Välkommen att kontakta oss redan idag!**

**Karin & Mag. Bernhard Jakob, akad. IM**

**RE/MAX TREND  
Jakob Immobilienberatungs GmbH  
Landstraßer Hauptstraße 107  
1030 Wien  
Tel: 01-9346654  
Mobil: 0676-841 54 32 00**

## Astrid Lindgren- Krigsdagböcker 1939- 1945

”Solen skiner, det är varmt och vackert, jorden kunde vara en ljuvlig plats att leva på”. Så skriver Astrid Lindgren i sin första dagbok 1939 och fortsätter ”Kl. 11 idag förklarade England Tyskland krig och detsamma gjorde Frankrike, jag vet inte precis klockslaget.”

När andra världskriget bröt ut beslöt hon att försöka dokumentera det som skedde i en dagbok. Att det skulle behövas 17 böcker innan kriget tog slut kunde hon inte ana då. Dessa böcker, som fram till 2013 förvarats i en tvättkorg, har nu tillsammans med otaliga tidningsutklipp och privata fotografier sammanställts till en fin bok. Ibland klistrade hon även in kartor för att kunna återge och förstå krigshändelserna. Astrid Lindgrens anteckningar återges oavkortat och det är hennes dotter, Karin Nyman, som har gjort transkriberingen. Det är en personlig skildring av andra världskriget och om hur det påverkade människorna. Hon berättar om vardagen i Stockholm, om matransonerna, flyktinghjälpen, inkallelser till militärtjänstgöring och om vädret! Väldigt ingående beskriver hon sitt familjeliv. Vi får läsa om hennes barn, vänner och om äktenskapet med Sture.

Astrid Lindgren arbetade under dessa krigsår vid Pka:s brevcensur (Allmänna säkerhetstjänstens postkontrollanstalt ) och fick på så sätt ta del av kommunikationen mellan Sverige och resten av Europa. Avskrifter av en del brev har även tagits med i boken. Breven skildrar ofta personliga öden som väcker starka känslor hos läsaren. Man känner igen vissa händelser ur historien men känslan utav att läsa just en dagbok finns där hela tiden. Boken beskriver krigshändelserna utifrån det man visste då. Läsvärt är även hennes egna åsikter och kommentarer!

Jag tycker det var otroligt intressant att läsa om hur hon levde samt hennes tankar kring familjen, sig själv och kriget. Hon skildrar krigets fasa i Norge ,Finland och Danmark. Rädslan att även Sverige skulle invaderas var stor. Man får även följa hur hon började att skriva om Pippi Långstrump och hur Bonniers gav avslag på hennes ansökan om utgivning. Hon skrev boken om Pippi åt sin dotter Karin som låg sjuk en tid. Vi får även ta del av vad de åt vid vissa högtider samt om utflykter till bl. a Djurgården.

Astrid Lindgren avslutar den sista dagboken, efter krigets slut 1945. Det gör hon med att önska sig själv och de sina och hela världen ett bättre nytt år! De flesta av oss har läst hennes böcker och de har översatts till flera språk. Denna bok visar en annan sida av henne, en stark personlighet. Boken är absolut värd att läsas och är även intressant att bläddra i!

Anna Jakobsson

## Drottning Silvia på besök i vår församling

Den 1 juni var Hennes Majestät Drottning Silvia i Wien för att bland mycket annat inviga en utställning på Schwedenhaus.



Vi är stolta och glada att Drottning Silvia, trots ett intensivt schema under sitt besök i Wien även fann tid att göra ett privat besök i Svenska kyrkan.

Så privat det nu kan bli när man är drottning. Det blev ett kort, men mycket trevligt besök tidigt på morgonen.

Förutom en kort översikt över församlingens historia och dess verksamhet i dag fick Drottningen även lyssna till barnen från Svenska skolan som var med och sjöng.

Församlingen överlämnade också en gåva i form av en tavla över vår vackra innergård i vinterskrud.



*Besök av drottning Silvia i Svenska kyrkan i Wien*

## Wienbladet frågar: Vad är det bästa med sommaren?



**David Haller**

Det bästa med sommaren för mig är varken ljus eller värme, utan ro. Redan de sista veckorna innan skolan tar slut märker man så en avspänd atmosfär i staden. Även som vuxen känner man lugnet som börjar tillsammans med sommarlov. Färre bilar på gatorna, färre människor på tunnelbanan, långsammare tempo på jobbet, det är det bästa med sommaren!

**Josefin Lilja**

Varma lediga dagar med familjen och att man kan besöka gamla vänner i Österrike!

**Ulrika Sundin Speer**

Jag tycker om det varma vädret, att få vara ledig och tillbringa tid med familjen i Portugal och Sverige.



### Tack!

Det är många som bryr sig om och känner för vår Svenska kyrka i Wien. Många är vi som engagerar sig personligen i vår verksamhet. Det är också många som stödjer oss genom större eller mindre ekonomiska gåvor.

Ett stort Tack till er alla, ingen nämnd, ingen glömd, som skänkt gåvor till oss under årets gång. Dessa gåvor bidrar till att vi kan upprätthålla verksamheten och fortsätta att bygga en levande kyrka.



2016

SVENSKA KYRKANS  
**JULBASAR**

**WEIHNACHTSBASAR**  
DER SCHWEDISCHEN KIRCHE

**27. NOVEMBER**  
**SÖNDAG - SONNTAG**  
**10:00 - 17:00**



**LUCIATÅG KL. 12, 14, 16**    LUCIA MIT GEFOLGE UM 12, 14, 16 UHR

Gesundheitsministerium  
Radetzkystraße 2  
1030 Wien

**Svenska kyrkan**   
DROTTNING SILVIAS FÖRSAMLING  
WIEN

## Det här är ditt kyrkoråd!

Ordförande	Peter Ahlfont
Kyrkoherde	Maria Scharffenberg
Vice ordförande	Ulf Karlsson
Sekreterare	Rebecka Los
Vice sekreterare	Anders Nilsson
Kassör	Cecilia Winkler
Vice kassör	Guðrun Zinke
Ordinarie ledamöter	Jeannette Bergström
	Christian Jelinek
Ersättare	Anita Kager
	Marie Jansson
	Catharina Stenström-Langelaar
	Agneta Waneck

Vi som kyrkoråd arbetar för en levande kyrka, dit du som kyrkobesökare ska känna dig välkommen. Om du har några frågor eller synpunkter på kyrkans verksamhet, tag gärna kontakt med oss! Kontaktuppgifter finns på sista sidan i Wienbladet.

## Utbildning av kyrkorådet

Fredagen den 17 juni och lördagen den 18 juni samlades kyrkorådet för en utbildningshelg på Alpengasthof Postl vid Hohe Wand i Niederösterreich. Johanna Holmlund Lautmann från SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) i Uppsala höll i utbildningen. Det var två intensiva och lärorika dagar.



*Kyrkorådet på utbildning*

# Svenska Skolan i Wien- en skola där man förenar det bästa av två världar!

*Svenska skolan i Wien är en privatskola som följer svensk läroplan och svenska förordningar.*

*Skolan vänder sig till barn från alla nationaliteter.*

*Vi har tvåspråkig förskoleverksamhet på tyska och svenska. Våra starka sidor är vår uteverksamhet med två fina lekplatser, språk, kultur och ett nära samarbete med föräldrarna.*

## Våra verksamheter:

*Tvåspråkig förskola, 2-5 år*

*Tvåspråkig förskoleklass, 6 år*

*Grundskola, åk1-6*

*Fritidsverksamhet*

*Kompletterande svenskundervisning*

*för barn och ungdom, som går på andra skolor, 6-16 år*



**Scheibelreitergasse 15  
A-1190 Wien, Österrike  
Tel. +43-(0)1-320 79 80**

E-post:

susanne.hiort@svenskaskolan.at

Hemsida: [www.svenskaskolan.at](http://www.svenskaskolan.at)

**Välkomna på ett besök!**

Susanne Hiort  
Rektor  
Svenska Skolan i Wien

Vill du ha 8000 nya vänner? Gå med i SWEA!



**SWEA** är ett globalt nätverk för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands.

**SWEA** är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige med syfte att sprida svensk kultur och tradition.

**SWEA** är en icke vinstdrivande ideell organisation, som ger donationer och delar ut stipendier på två miljoner kronor per år.

**SWEA** International har idag ett 70-tal avdelningar i ett 30-tal länder på fem kontinenter!

# SWEA

Swedish Women's Educational Association  
International, Inc.

 Promotion of Swedish  
Culture and Tradition

[www.swea.org](http://www.swea.org) • [office@swea.org](mailto:office@swea.org)

## Dop och vigsel

Att få hälsa en ny människa välkommen till livet är stort. Att få presentera den nya familjemedlemmen för släkt och vänner är en livets fest värd att fira. Genom dopet blir man också medlem i kyrkans stora familj. Det är många frågor inför livets stora högtider så som dop och vigsel. Hur fungerar det? Var kan vi vara? Kostar det något?

Ni som dopfamilj eller brudpar bestämmer var ni vill vara. Det går lika bra att ha ett dop i hemmet som i en kyrka. Många vill då det handlar om vigsel blanda traditioner från Österrike och Sverige, och det brukar sällan vara något problem.

För välsignelse tar vi ut en avgift plus eventuella omkostnader. Vid dop på annan plats än i kyrkan på Gentzgasse tar vi ut resekostnad och eventuell kostnad för övernattnig.

### Döpta

27 mars  
Nils Torbjörn Pobaschnig  
Svenska kyrkan Wien

18 juni  
Filippa Margareta Elisabeth Kloser  
Svenska kyrkan Wien

19 juni  
Lucas Benjamin Ebentheuer-Kiviniitty  
Svenska kyrkan Wien

### Begravning har hållits för

27 April  
Göran Andersson  
Gud vi ber för dem som sörjer, låt dem  
finna tröst och vila hos dig

### Vigslar

30 mars  
Kristina Alexandersson  
Christopher Andresen  
Bad Gastein



## Är Du medlem!

Som medlem i Svenska kyrkan i Wien bidrar du till församlingens fortlevnad. Till att vi kan fortsätta erbjuda den verksamhet vi har och till och med utöka den!

Du kan bli medlem på två olika sätt. Antingen genom att välja att betala in din kyrkoskatt till Svenska kyrkan i Wien om du betalar Kirchenbeitrag till Evangeliska kyrkan i Österrike eller genom att betala en medlemsavgift.



Är du medlem deltar du och din familj gratis på våra barngrupper och barnkörer och barnen fikar gratis i samband med körövningar och gudstjänster.

**Medlemsavgifter** gäller ett år fr.o.m. inbetalningsdatumet

Vuxen: 60€      Familj: 120€      Pensionär: 40€      Student/arbetsökande: 10€

Du som betalar **kyrkoskatt** till Evangeliska kyrkan i Österrike kan istället välja att betala in skatten till Svenska kyrkan i Wien. Du behöver inte anmäla detta till Evangeliska kyrkan utan det tar vår kassör hand om. Det är däremot nödvändigt att ange skattenummret (Personennummer), namn och adress vid inbetalningen. Kyrkoskatten är avdragsgill upp till ett belopp på 400€.

Kyrkans kontonummer hittar du alltid på sista sidan av Wienbladet.

**Tack för att du stödjer din församling!**



ÖSG's hemsida: [www.swfs.eu](http://www.swfs.eu)

Adress Gentzgasse 10, A-1180 WIEN Portkod: 7598  
Telefon 01-479 65 17  
E-post wien@svenskakyrkan.se  
Hemsida www.svenskakyrkan.se/wien  
Facebook www.facebook/SvenskaKyrkan.Wien  
Bankkonto IBAN: AT74110000 2413387800.  
BIC: BKAUATWW  
Bank Austria

## Öppettider

Öppet i samband med gudstjänster och aktiviteter.

Besök på andra tider enligt överenskommelse.

Kontakta: Maria Scharffenberg eller Linnéa Sjöberg



### Gudstjänster

Söndagar Högmässa 11:00, 2 sönd i månaden, Familjegudstjänst.

Onsdagar Kvällsmässa 18:00

För andra aktiviteter se kalendariet i mitten av Wienbladet.

Kyrkoherde Maria Scharffenberg	maria.scharffenberg@svenskakyrkan.se mobil 0699-194 772 05
Assistent Linnéa Sjöberg	linnea.sjoberg@svenskakyrkan.se mobil 0699-194 772 15
Ordf. i kyrkorådet Peter Ahlfont	peter.ahlfont@siemens.com mobil 0664-801 173 78 03

### Wienbladet

Medverkande i detta blad

Jeannette Bergström, Anna Jakobson,  
Jessica Kührer, Anders Nilsson,  
Cecilia Winkler

Ansvarig utgivare

Annonser i Wienbladet och på hemsidan

Upplaga

Maria Scharffenberg

wien@svenskakyrkan.se

1000 exemplar

Titelblad: Margit Fischer

Foto: Anders Nilsson