

KYRK NIVTT



VINTERN 2017/18



Adventskonsert med Yganokören i Ysane kyrka 2016-12-12 Fotograf: Anette Olofsson

GOTT NYTT KYRKOÅR

Svenska kyrkan 
MJÄLLBY FÖRSAMLING



Höstlöv och julmusik

När jag skriver dessa rader finns det ännu några gröna löv på träden. De flesta har dock gulnat eller skiftar vackert i rött, orange och brunt. Många löv ligger redan på marken och när Kyrknytt delas ut är säkert alla trädens grenar kala. En del människor fylls av vemod om hösten när livet i naturen vissnar ner och dagarna blir kortare. Andra trivs med att det skymmer tidigare så att vi kan gå inomhus, göra det mysigt och tända ljus.

När hösten övergår i vinter förbereder vi oss inför advent och jul. I kyrkan planerar vi julfester, konserter och gudstjänster. Kyrkorna ställs i ordning och dekoreras. Långt innan julgranar och julkrubba är på plats

har våra musiker och körer plockat fram sina julnoter. Enligt många är just dessa noter de allra viktigaste. Musikstyckena och sångerna är omistliga delar i vårt julfirande och de flesta av dem passar bäst att lyssna till i en kyrka. Då kan vi samtidigt se krubban med Jesusbarnet, de stora julgranarna och alla ljusen. Våra kyrkor är byggda för att förmedla evangeliet om Jesus. Det gör vi vid alla årstider. Vid jul är det särskilt många som vill ta del av det glada budskapet. Gud har kommit hit till vår värld i en människa som vi. I Ysane och i Mjällby har vi många tillfällen att ta del av julstämningen. Vi får njuta av tonerna och känna gemenskap i det hopp som julen förmedlar. Vi hör ihop i vår längtan efter ljus i mörkret.

När vi finner ljuset som visar vägen till krubban i Betlehem får vi stanna upp en stund i våra julförberedelser. Vi vilar i det som Gud har gjort för oss.

Efter jul kommer ett nytt år med nya möjligheter. En ny kalender med många oskrivna blad. Det kan också kännas som en lättnad. Vi får lämna det gamla året bakom oss och pröva nya vägar in i det nya. Vid nyår tillträder de som valdes i Kyrkovalet den 17 september. Vi hälsar dem välkomna och önskar dem allt gott i sina uppdrag för vår församling.

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar jag alla läsare av Kyrknytt!

Patrick

Eva, 13, har en stark önskan om framtiden:



–Ett litet hus. En plats där jag kan samla mina syskon och föräldrar. En plats där vi kan vara en familj igen.

Det är mitt på dagen, men Eva är yr-vaken. Håret är samlat i en tofs mitt på huvudet, och hon är klädd i mjukisbyxor.

Storasyster Eva tar ett stort ansvar för sina yngre syskon – särskilt för tvååriga John som råkat ut för en bilolycka då han bodde på Manillas trafikerade gator.

Evas mormor har nyligen dött. Eva hade inte råd att åka till begravningen, och hon är ledsen över att hon inte fick möjlighet att ta farväl. Mormor var Evas stabila punkt i en för övrigt rörig uppväxt. Eva minns hur mormor tog henne och syskonen till Jollibee och Mc Donald's och bjöd på hamburgare när de var som hungrigast.

Eva gäspar, men hon håller hela tiden ett vakande öga på John – sin lillebror, och den av syskonen som senast flyttat till Bahay Tuluyan. John var bara nio månader då han kom hit. Deras mam-

ma var hög av droger då lille John kröp ut i gatan och blev påkörd av en bil. Han klarade livhanken, men fick en huvudskada, och mamman tog honom till Bahay Tuluyan för att få hjälp med sjukhusvård.

Eva har varit på Bahay Tuluyan i fyra år, hon kom hit när hon var nio. Eva och hennes kompis var som vanligt ute och tiggde. Av en slump råkade de be Catherine, Bahay Tuluyans programansvariga, om pengar.

”Istället för att tigga, vill ni sova i en skön säng i natt?”, frågade Catherine.

Tjejerna sa ja, och Catherine introducerade dem till Bahay Tuluyan.

Mötet med Bahay Tuluyan gjorde att Eva visste var hon skulle vända sig när situationen för henne och hennes sys-

Tack Maria! – Välkommen Karin!



Den 18 juni avtackades Maria Duvald efter 12 år som kyrkomusiker i Mjällby församling. Maria har medverkat i många olika verksamheter och gudstjänster och under åren har hon säkert mött de flesta församlingsbor. Hon har också haft särskilt ansvar för våra yngre körer. Maria tjänstgör nu heltid som musiklärare på Mjällby skola. Vi tackar Maria för allt hon betytt för musiken i vår församling och vi önskar henne lycka till i sin nya tjänst. Efterträdare till Maria är Karin Sax Granlöf. Karin påbörjade sin anställning i september och hon kommer närmast från en tjänst i Ronneby. Vi välkomnar Karin och hoppas att hon ska trivas hos oss.

Patrik Carlsson



Hej, jag är född och uppvuxen i Alingsås, en mindre stad som ligger 4,5 mil från Göteborg. Efter 8 år i Göteborg med bl a studier på musikhögskolan till sångpedagog, flyttade jag 1994 till Stockholm. Där frilansade jag som sångerska, sångpedagog och körledare under nästan 25 år. Så småningom kände jag att jag saknade att ha kollegor, och utbildade mig därför till kantor. Samtidigt som jag började den utbildningen, köpte jag och min man Mats ett hus på Tocken. Mats är från Ysane, och det kändes bra att ha ett fritidshus så nära hans släkt. Efter några år kände vi att vi var färdiga med Stockholm, och beslöt oss för att flytta till Blekinge med vår dotter. I familjen ingår även två katter och en hund. På fritiden tycker jag om att vara ute i skogar och hagar på Lister, att träna och att umgås med vänner.

I Mjällby församling leder jag barnköreerna och Yganokören, förutom att spela på förrättningar och gudstjänster. Jag har precis startat upp barnkörer i åk F-3 på alla Listerlandets skolor – Norje, Hörvik, Haveliden och Mjällby. Det är sångglada, mysiga och roliga barn, och jag trivs väldigt bra med dem. Längre fram tänker jag mig också en kör för äldre barn, åk 4-6, här i Mjällby.

Yganokören är också en väldigt trevlig bekantskap. Jag har själv sjungit mycket i damkör och lett många körer, och med så duktiga sångerskor som i Yganokören finns det massor av sånger att välja mellan. Vi sjunger väldigt blandat – pop, gospel, jazz, visor, klassiskt och olika andliga sånger och psalmer. Vi vill gärna bli fler, så hör av dig om du vill komma och prova en tisdagskväll!

Karin Sax Granlöf

kon blev helt ohållbar. När föräldrarna inte kunde skydda sina barn från gatans alla faror, tog Eva en natt med sig sin lillebror och flyttade in på Bahay Tuluyan.

–Successivt lärde vi känna familjen. De hade inget hem, alla sov på gatan. Mamman ville först inte släppa ifrån sig sina barn, men till sist insåg hon att barnen skulle ha det bättre på centret. Sakta har vi jobbat upp ett förtroende hos mamman, säger socialarbetare April Rose Mosheni Tabrizi.

När vi pratar om tiden före Bahay Tuluyan rinner tårarna ner för Evas kinder. Hon minns hur det var att sova på gatan, hon minns hur mamman sniffade lim, hon minns människors undvikande blickar, hon minns hur folk

puttade henne och försökte få henne ur vägen när hon tiggde på gatorna, och hon minns sin egen oro över sin och syskonens framtid.

–Om jag inte hade kommit till Bayah Tuluyan hade jag fortfarande varit ute på gatorna och tiggat, konstaterar hon.

Eva drömmer inte om kläder eller pryglar. Hon längtar inte efter en mobiltelefon eller en fin klänning. Hennes enda önskan är att samla familjen i ett hus. Så att de ska slippa bo på olika ställen. Så att de kan få vara tillsammans igen.

– Och så vill jag bli socialarbetare och hjälpa barn som lever på gatorna, barn som tvingas tigga för att överleva.

TEXT: ANNA WAHLGREN

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete

– för alla barns rätt till ett tryggt liv.

**Pg 90 01 22 -3,
Bg 900-1223.**

Tack!

Hanö Missionshus

igår – idag – imorgon!

Till följd av väckelsen och bildandet av en Missionsförening på ön 1897 beslutades att bygga ett Missionshus och detta byggdes 1899 med hjälp av insamlade medel. I stadgarna står följande:

”§ 1. Det missionshus som Hanö missionsförening låtit uppföra skall stå öppet för den rena och klara evangeliska lutherska lärans förkunnande...”

(Mer om stadgarna och historien kring huset står att läsa i boken ”Tidevarv” av Sven-Oscar Ohlsson.)



August Augustsson, missionsföreningsordförande och söndagsskollärare, med maka Ida och de äldsta sönerna fr. v. Anton och Ernst.

En legendar i sammanhanget är fiskaren August Augustsson som från 1912 var ordförande och tillika söndagsskolelärare. Från 30-talet blev Ernst Arenlind och frun Valborg varma företrädare under många år, om Ernst berättar Rut Ernstssons dotter Harriet Svensson, att han tog upp kollekten i sin keps! I missionshuset samlades resande predikanter, Frälsningsarmén, församlingens präster, syföreningar och under 20-talet började öns ungdomar också samlas, gärna på läktaren som nu är igenbomrad, berättar Ingalill Thomasson. Rut, Ingalill och Harriet talar varmt om söndagsskolan, julfesterna, auktionerna och särskilt nämner de fröken Jenny Jönsson. Lucia-tåg hade man tidigt, Ingalill gick lucia när hon var 9-10 år, minns hon. Som vuxen var hon ordförande i missionsföreningen i 40 år. Ingalill berättar om när brodern Harald lyssnade på Carl Adrians predikan om Gud Fadern och Vår Fader. Harald lyssnade noga och ville bidra. Han reste sig och sa: ”Min Far är på Öland och fiskar lax.”

Anna-Stina Bengtsson har många goda, fina minnen av samma slag, men berättar också om krisåren och de tillfällena man behövt renovera och fått ta hjälp. BLT skrev om krisen bl.a 1983. Genom åren har därför hembygdsföreningen och missionsföreningen hjälpts åt mycket. Anna-Stina brinner för missionshuset och är glad för allt som sker där än idag. Rut har också sin glädje i att familjen haft vigsel och dop på senare tid.

Vid senaste renoveringen återställdes aldrig texten på korset som är målat på



Valborg och Ernst Arenlind, företrädare för missionsarbetet på Hanö.

pulpeten: Se, Guds Lamm! Däremot lyser fortfarande orden på väggen: Gud är vår tillflykt! Idag är huset omhuldat och i gott skick. Församlingen har gudstjänst där två gånger om året och på Hanödagen vid dåligt väder. Dop och vigslar förekommer också, första vigseln var runt 1910 med komminister Oscar Kronsjö och barndop har det skett många. Idag arbetar man idogt på att säkra missionshusets framtid, för många både nya och gamla öbor betyder detta mycket. Personligen tycker jag att missionshusen ger en särskild prägel åt församlingen och bygden. Vi har ytterligare två i bruk och de kommer att få komma till tals senare!!

Solveig Wollin

Fotnot: Bilderna är tagna ur boken ”Tidevarv av Sven-Oscar Ohlsson”

Minnen från Edenryds gästgivaregård och Östra Ljungby kyrka



Källna kyrka

Till flydda tider återgår min tanke än så gärna. – Ja, just det. Jag frestas att inleda denna artikeln med denna strof av Johan Ludvig Runeberg.

Det hände sig för några år sen att jag medelst kyrkoherde Eric Gestegårds goda vilja fick förrätta helgmålsböner i Östra Ljungby kyrka där han var kyrkoherde. Och inte nog med det – jag fick också hålla en predikan i annexkyrkan i Källna där han själv var liturg. Jag minns att jag predikade om den barmhärtige samariten den

söndagen och jag tror bestämt att den gick hem.

Eric Gestegård och jag var goda bekanta ända från ungdomen. Han var född i den vackra gästgivaregården i Edenryd, en anrik stor gård där Eric's föräldrar Alice och Sven Nilsson residerade.

Jag har några vackra minnen från den gården. När Sven Nilsson sålde gården tog de undan en flygel där de hade rätt att vistas. Detta betydde att en gång om året var jag deras gäst där. Mitt besök där skedde alltid i augusti. Undertecknad, Alice och Eric hade en

trevlig stund där tillsammans. Vi åt en god måltid. Ja, det var verkligen god ty Alice hade stått vid köttgrytorna och gjort sitt bästa för att det skulle smaka.

Under träffen i Edenryds gästgivaregård odlade jag och Alice ett gemensamt intresse. Vi var båda mycket intresserade av gamla präster. Alice var närbesläktad med ett par präster. Och så hade hon ju inte mindre än två söner som var präster. Förutom Eric var hennes son Veste Brynestam också präst.

Det är nu längesen Sven och Alice gick ur tiden. Jag bevarar dem i tacksamt minne. Sven Nilsson var en mycket kunnig bonde. Han var nära släkt med överhovpredikanten och Pastor primarius Nils Vidner som var född i Vä och som har fått sitt sista vilorum alldeles intill kyrkporten i Vä.

Tiden har ilat men minnena består. Eric Gestegård var en mycket duktig matlagare. Jag minns hans delikata middagar som han lagade i Östra Ljungby prästgård när jag var gäst där. Matlagningskonsten hade han säkert lärt av sin mycket duktiga mor Alice.

Frid över gamla vackra minnen. Det känns bra att återvända till dem nu på ålderns ofrånkomliga dagar.

Ove Johnsson



Östra Ljungby kyrka

ÅRSKRÖNIKA 2017



Patrik Carlsson medverkade vid gudstjänst med dop i Hanö Missionshus den 17 april. Foto: Hjärdis Clarberg



Bibelutdelning till årets konfirmander 8 oktober. Foto: Patrik Carlsson



Bibelhelg med Anders Sjöberg i Listerkyrkan 4 februari. Foto: Patrik Carlsson



Marie Nilsson överlämnade blommor till Torsdagsträffens värdinnor Siv Edvardsson och Karin Nilsson vid julfesten den 8 december 2016. Foto: Birgit Larsson



Lekmannakårens ordförande Egon Nilsson tackar Ingemar Lönnbom som föreläste på Bygdehistorisk afton den 23 februari. Foto: Birgit Larsson



Röda Korset, Rädda Barnen och Hemvärnet medverkade vid gudstjänsten på Kristi himmelfärds dag 25 maj. Foto: Birgit Larsson



Allan Johansson, Mörby, uppvaktades på 90-årsdagen den 26 maj av Solveig Wollin och Ebbe Larsson. Foto: Birgit Larsson



Siv och Karl-Oskar Fredriksson avnjöt allhelgonkaffe i Mjällby kyrka den 3 november 2016. Foto: Anette Olofsson

ÅRSKRÖNIKA 2017



Mjällby kyrka dekorerad inför skörde gudstjänsten 8 oktober. Foto: Birgit Larsson



Även Ysane kyrka var dekorerad inför skörde gudstjänsten 8 oktober. Foto: Birgit Larsson



Norje PRO: s ukelelegrupp underhöll för första gången på Torsdagsträffen den 12 oktober. Foto: Birgit Larsson



Marie Nilsson och Solveig Wollin underhöll vid kyrklunchen i Ysane församlingshem 2 april. Foto: Patrik Carlsson



Kyrkoherdarna Mats Andersson Risberg och Anders Blixt medverkade vid vägkyrkan i Ysane 26 juli. Foto: Patrik Carlsson



Musik i sommarkvällen med Pia, André och BG i Mjällby kyrka 14 augusti . Foto: Patrik Carlsson



Jubileumskonsert i Mjällby kyrka med Rolf Nilsson familjen Knutsson, Kyrkokören, Celenokören, Yganokören, och Uno Hellgren den 17 juni. Foto: Birgit Larsson/Anette Olofsson

ÅRSKRÖNIKA 2017



"Med åsneexpress till Betlehem", julmusikal med Musikalgruppen och Barnkören i Mjällby kyrka den 4 december 2016. Foto: Anette Olofsson



Stämmingsfullt luciatåg med Barnkören på Torsdags-träffens julfest den 8 december 2016. Foto: Anette Olofsson



Celenokörens sista julkonsert i Mjällby kyrka 18 december 2016. Foto: Anette Olofsson



Rolf Nilsson och Uno Hellgren medverkade vid julkonserten i Mjällby kyrka 18 december 2016. Foto: Anette Olofsson



Robin Duvald bjöd på vibrafon - och marimbamusik ackompanjerad av Maria Duvald på piano vid ljusmässan i Ysane kyrka den 5 februari. Foto: Anette Olofsson



*Mjällby kyrkas torn har tjärats om i sommar
Foto: Anette Olofsson*



*Familjegudstjänst i Mjällby kyrka med musikalen "Va' bra!" och utdelning av Bibel för barn till sexåringar den 21 maj
Foto: Anette Olofsson*



ÅRSKRÖNIKA 2017



Musik i sommarkvällen på Evert Taube-tema med Bo, Maria och Ida Knutsson 23 juli i Ysane kyrka. Foto: Patrik Carlsson



Caj Karlsson, Anna Knutsson och Solveig Wollin medverkade vid Hanögudstjänsten den 22 juli



Solveig Wollin, Marie Nilsson, Anna Knutsson och Maja Hörvin underhöll vid Vägkyrkan i Ysane den 27 juli. Foto: / Solveig Wollin



Mjällby kyrka fullsatt vid julkonserten den 18 december 2016 Foto: M.B.



Karin Brunk Holmqvist föreläste vid Bygdehistorisk afton i Mjällby kyrka den 30 mars Foto: M.B



Skördegudstjänst i Ysane kyrka med Yganokören 8 oktober. Foto: Patrik Carlsson



Torsdagsträffens utfärd den 11 maj gick till Kivik där bl.a. skånsk äggakaka avnjöts Foto: Solveig Wollin



Vem var Martin Luther?

Ångestfylld men orädd utmanare av Karin Johannesson

Martin Luthers idéer under 1500-talet har stor betydelse för Svenska kyrkan av idag. Han var kritisk mot vissa inslag i kyrkans liv och startade det som kom att bli den protestantiska reformationen.

Martin Luther föddes 1483 i Eisleben i kurfurstendömet Sachsen i nuvarande Tyskland. 1525 gifte han sig med Katharina von Bora, till vardags kallad Käthe. Hon hade, motiverad av den teologi Martin Luther kom att utveckla, lämnat klosterlivet ett par år tidigare. Paret fick ett gott äktenskap och sex barn tillsammans. Två av deras döttrar dog sorgligt nog redan som barn. Martin Luther avled 1546 under ett besök i Eisleben och Käthe sex år senare.

Som tonåring hade Martin Luther flyttat till Erfurt för att läsa juridik. Ett av hans besök hos föräldrarna, som då bodde i närbelägna Mansfeld där hans far arrenderade smältverk och koppargruvor, skulle bli livsavgörande.

På återresan till Erfurt hamnade han i ett våldsamt åskoväder. En blixtnedslag slog ner alldeles i närheten. Han blev fruktansvärt rädd och ropade till Sankta Anna, Jesu mormor och gruvarbetarnas skyddshelgon: ”Hjälp, heliga Anna, jag vill bli munk!”

Martin Luther överlevde åskovädet och uppfattade sin bön som ett löfte som han inte kunde bryta. Strax därpå inträdde han därför i augustinerordens kloster i Erfurt och hans juridikstudier lades åt sidan för gott.

Biktade sig i sex timmar

Martin Luther levde som munk i nästan 20 år. Under sin klostertid kämpade han med den ångestfyllda skräck

som kommit att beskrivas som hans anfäktelser. För att förstå Luthers kamp måste man vara medveten om att både Gud och djävulen var högst påtagliga realiteter för människor som levde på 1500-talet. Luther gjorde allt han kunde för att behaga Gud och undvika att falla i djävulens händer. Han försökte vara en exemplarisk munk och kristen men upplevde ständigt sin egen oförmåga. Hans syndabekännelser blev därför många och långa. Det berättas att Luther en gång biktade sig sex timmar i sträck.

Luthers överordnade och själasörjare Johann von Staupitz tyckte att Martin Luther ibland bekände småsaker. Han menade att Luther skulle må bra av att få något annat att tänka på än sig själv och uppmuntrade en akademisk karriär. 1512 blev Luther teologie doktor och strax därpå professor i bibelvetenskap vid universitetet i Wittenberg.

Protesterade mot avlatshandeln

Några år senare, 1517, offentliggjorde professor Luther en skrift med 95 teser mot dåtidens avlatshandel. Enligt traditionen skedde detta bland annat genom att han spikade upp texten på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Porten användes nämligen som universitetets anslagstavla. Skriften hade han dessförinnan skickat till sin ärkebiskop, Albrecht av Mainz. Innehållet blir begripligt mot bakgrund av Luthers egna anfäktelser och hans erfarenheter som biktader. Han protesterade mot den tolkning av avlaten som ärkebiskopen gjort för att gynna försäljningen av avlatsbrev.

Luther menade att den inte överensstämde med kyrkans vedertagna lära. Kyrkans vedertagna lära angav att avlat endast innebar att straff i form av

botgöring eller rening i skärselden efterskänktes. Albrecht av Mainz försökte istället få folk att tro att de kunde köpa sig förlåtelse och i förlängningen en plats i himmelriket genom att betala för avlatsbrev, något som innebar att de inte behövde bekänna sina synder.

Tog de fattigas parti

Det låg ekonomiska överväganden bakom ärkebiskopens önskan om en blomstrande avlatshandel. Albrecht av Mainz var skyldig påven pengar sedan han hade köpt sig rätten att vara biskop i två stift samtidigt. Påven och ärkebiskopen hade kommit överens om att de båda skulle dela på de inkomster som försäljningen av avlatsbrev genererade. Påven kunde använda sin andel för byggandet av Peterskyrkan och ärkebiskopen kunde använda sin andel för att betala av sin skuld till påven.

Utan att veta om detta agerade Martin Luther utifrån sina erfarenheter som biktader i Wittenberg. Han var djupt berörd av den oro och ovisshet som han ibland mötte hos fattiga människor som inte hade råd att köpa avlatsbrev. Han var dessutom djupt bekymrad över den överlägsna attityd som han ibland mötte hos människor som menade att de inte behöver bikta sig eller utföra någon botgöring eftersom de hade köpt avlatsbrev.

Albrecht av Mainz svarade aldrig på Luthers 95 teser men han lät skicka dem till Rom. Där påbörjades en långsam process som med tiden kom att leda till att Luther uteslöts ur den kyrkliga gemenskap som påven hade makt att reglera. Under åren som följde efter tesernas uppspikande fick Luther vid ett flertal tillfällen vidareutveckla och försvara sina läromässiga ställningstaganden inför kyrkliga och världsliga potentater.

Detta hände för 50 år sedan

(Hämtat ur Sölvesborgs-Tidningen, sammanställt av Birgit Larsson)

20 okt. Skador för betydligt över 100.000 kronor vållades, då Sven Axelssons ladugård i Lörby brann ned. Elden började i ladugårdens höskulle och byggnaden blev snabbt övertänd. Mjällby brandkår kom omgående och fick elden under kontroll. Då elden utbröt höll gårdens folk på att mjölkakorna i ladugården, men man fick snabbt ut dessa jämte ungdjur och grisar, så inga djur skadades. Däremot förstördes gårdens hela hö- och halmförråd. Nu återstår bara cementstensmurarna.

– ”Den värsta storm Hanö har upplevt någon gång”, säger en hanöbo, om stormen som natten till onsdagen var den hårdaste som noterats på Hanö fyr. Vindmätaren pendlade mellan 39-40 meter i sekunden (i byarna gick den över 40). Flera båtar kastades upp på land och en mindre båt försvann spårlost. Vattenståndet varierade, ibland var det 1.5 meter under och ibland lika mycket över medelvattenståndet.

25 nov. ”Kusligaste ögonblicket i mitt liv”, så säger fiskare Albin Johansson på Hanö, en av de tre män som blev beskjutna av marina enheter från sydkustens örlogsbas. Männen höll på att sätta ut torskkrökar då beskjutningen inträffade. En kulkärve slog ned 500 meter bort och ett skott slog ner bara en meter från båten, varvid vattnet stänkte upp i ansiktet på sonen Magne Albinsson, som dock lyckades behålla sitt lugn och kapade linan till krökarna, det gällde att komma undan kulregnet, samtidigt gick fadern upp på taket till kajutan och började signalera med armarna. Det var fyra av marinens torpedbåtar som med 40 knops fart kom emot dem, innan de girade och gick åt annat håll. Målet för skjutningen var sannolikt ett rött föremål efter ett flygplan ca 400 meter upp i luften och möjligt är att man tagit fel på skjutmål. Händelsen inträffade enligt uppgift 10 distansminuter utanför

marinens övningsområde, sydost Hanö.

– Det mycket omtalade barkbrödet som ska säljas till förmån för Rädda Barnen, har nu kommit till Mjällby skola och skolbarnen där ska hjälpa till att sälja detta lilla runda brödet i vackra kartong. Till sin hjälp har de lärarinnan Annie Nilsson.

– Rullsylta lagen kryddad och saltad 9.98 kronor/kg, djupfryst lutfisk 4.78 kronor/kg, julost edamer 7.58, pepparkakor 175 styck 3.76 kronor, lussekatter 5 styck 1.56 kronor, mandelmassa 6.90 kronor/kg.

13 dec. Sölvesborgs stads och bygds lucia Britt Persson, Sandbäck, gästade ålderdomshem och sjukhem i trakterna, vilket gladdade många äldre, även besök hos frälsningsarmén, vilket är tradition.

– Pensionärerna på Listerhemmet uppvaktades av Mjällby lekskolas egen lucia, som var Gunilla Mattisson från Siretorp. Tillsammans med sina tärnor och tomtenissen Torbjörn Bertilsson från Hällevik, gick de runt i alla rum och sjöng för de gamla. Det var förskollärarinnan Margareta Bengtsson som ledde truppen med praktikant Ann-Marie Olsson som också spelade gitarr.

19 dec. Oratorium i Mjällby samlade stor publik. Det finns många mjällbybor som gjort det till en tradition att på tredje söndagen i advent söka sig upp till hembygdens tempel för att där avnjuta den kände domkyrkoorganisten i Skara, Ivar Widéns, juloratorium. Den

traditionen upprätthålls även i år och den sång och musik som ingår framställdes av Mjällby kyrkliga sång- och musiksällskap, vilket dirigerades av kantor N.O. Dahlberg.

– Vid höstkursens avslutning i Tollarps lanthushållsskola lämnade bl.a. Charlotte Nordqvist, Nogersund, skolan med fint avgångsbetyg.

– Listerlandet har fått sin första popklubb, vilken bildats efter initiativ av några hälleviskungdomar. Klubben har redan efter en vecka ett 100-tal medlemmar, flickor och pojkar i åldern 15-19 år. En gång i veckan samlas ungdomarna på restaurang Hanöhus och lyssnar till discoteksmusik. Så har Hällevik också fått sin egen poporkester och bas för det basset är Evald Thuresson. Styrelsen består av Tommy Jakobsson, Sven-Olle Söderberg, Göran Edvinsson och Mats Mattsson, som tog initiativet till klubben.

23 dec. Ysanefabrik störst i Sverige med potatismaskintillverkning och det är Ekengårds Maskinfabriks AB. Det är nu 28 år sedan som direktör S.B. Nelsson satte igång detta blomstrande företag med då fyra anställda på ett området av 150 kvm. Idag en industri som sysselsätter 70 man och de har 5.000 kvm att arbeta på. Före detta lantbrukare Bertil Nelsson har massor av idéer om hur lantbruksmaskiner ska se ut, dessa har rationaliserat jordbruket för många lantbrukare. Upptagningsmaskiner tillverkar man 300 om året, lika många blir det av sättmaskiner och kupare. Vagnar och



Vinterkryss

PSALMEN

"Prisad högt av herdars skara och klara kom vår tröst i nöd och fara. Född är ärans konung nu."

Namn

Adress

Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 8 januari till "KyrkNytt, Mjällby församling, Kyrkvägen 4, 294 71 SÖLVESBORG" eller lämna den på pastorsexp. Märk kuvertet "Vinterkryss 2017"

1:a pris, Rättvisemärkta produkter värde 250 kr
 2:a pris, Rättvisemärkta produkter värde 150 kr
 3:e pris, Rättvisemärkta produkter värde 75 kr

OBS! Glöm inte att fylla i namn och adress

gödselspridare är också stora volymer i denna fabrik. Omsättningen är fem miljoner om året.

– På Listerhemmet i Mjällby överlämnades julbegonior från Lions Club, till pensionärerna. Det var folkskollärare Ewe Arvidsson och trävaruhandlare Bengt Hällbrink som gick omkring med ett 50-tal blomkrukor till samtliga rum och önskade de gamla en god helg.

– Lantbrevbärare Gottfrid Hurtig, Istaby, har i snart 38 år verkat i yrket utan en enda dags sjukledighet. Sin dagliga postrunda har han avverkat med cykel. Det är 190 hushåll på rundan som startar i Mjällby, vidare till Hörby, Istaby, Torsö, Mörby och tillbaka till utgångspunkten. Under åren har stora förändringar skett som t.ex. folkpensionen. "Det är inga småsum-



Postkontrollören Lars Sterzel med minnesgåva och famnen full av blommor som Gottfrid Hurtig fick mottaga.

mor som finns i min väska när pensionen ska utkvitteras och då är man särskilt välkommen i både slott och koja", säger Hurtig. På poststation i Mjällby, var ett litet avtackningsjippo ordnat där övriga lantbrevbärare och personal deltog i hyllningarna och överlämnade blommor samt en sjuarmad ljusstake. Sista turen gör han nyårsafton och efterredare blir Sture Bengtsson, Istaby.

PSALMEN

"Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus. Från dem han hjälpen sänder ljus. Mig Herren alltid leder, som jord och himmel gjort. Han hör mig när jag beder och skyddar mig alltfört."

Lösning till Höstkryss 2017 Vinnare av "sommarkryss"

- 1:a pris: Mattias Olsson
 - 2:a pris: Siv Nilsson
 - 3:e pris: Göran Wigstrand
- Vinnarna har meddelats, vinster avhämtas på pastorsexpeditionen

ANSLAGSTAVLA

Gamla nummer av KyrkNytt efterlyses!"

Har du kvar gamla nummer av KyrkNytt?
Vi tar tacksamt emot exemplar som gavs ut
före år 2000.

Kontakta expeditionen på tel. 500 21
om du vill bidra!



Andreas och Olle Colliander-Nelson, far och son, från Blekinge Budtjänst hämtar den 9 oktober våra sista kyrkokommunala handlingar för leverans till Landsarkivet i Lund
Foto: Anette Olofsson



Dopträd i Mjällby kyrka!

Smeden Ola Johansson har tillverkat ett vackert dopträd till Mjällby kyrka. Trädet är tillverkat av svartlackerat armeringsjärn och ca 160 cm högt. I trädet hänger vi upp de dopänglar som delas ut till alla dopbarn, änglarna hänger i trädet fram till dopuppföljningsdagen då de kan hämtas i samband med familjegudstjänsten



Julkonserter!

Söndag 10 dec. kl. 16.00, Ysane kyrka
Yganokören medverkar.
Andakt: Patrik Carlsson.

Söndag 17 dec. kl. 16.00, Mjällby kyrka
Kyrkokören, Rolf Nilsson och solister
medverkar.

Andakt: Solveig Wollin.
Fri entré!

**Barn- och ungdoms-
körererna startar v 3**
Välkommen att vara med!
Karin Sax Granlöf

**Vuxen-barngrupp
och miniorer
startar v 4**
för info om övrig verksamhet se separat
program, eller kontakta oss på.
tel. 0456-566 06
VÄLKOMMEN TILL OSS!



Viktor Benjamin Malo, Norge	2/7
Ludvig Ellwood Helgesson, Västervik	9/7
Celina Zofia Eng, Norremark	22/7
Celine Hertha Britt Wernersson, Sölvesborg	23/7
Molly Stella Baltrusis, Sölvesborg	29/7
William Lucas Phum, Djupekås	13/8
Leon Philip Hedberg, Hällevik	26/8
Maj Eija Inez Söderberg, Norge	3/9
Isabella Baltrusis, Nogersund	16/9
Claus Viggo Johannes Pahlitzsch, Lund	16/9
Milo André Viklund, Hällevik	16/9



Tina Bengtsson och Fredrik Cehlin, Hällevik	8/7
Lisa Eliasson och Jesper Wennerstrand, Nogersund	15/7
Maja Svensson och Daniel Seger, Hällevik	16/7
Gunilla Lundmark och Billy Berg, Djupekås	29/7
Jenny Fagberg och Tim Fredriksson, Ronneby	5/8
Carolina Åberg och Tobias Linderoth, Borås	19/8
Nina Leinvall och David Lindblad, Täby	19/8
Therese Svensson och Lenny Nilsson, Norge	2/9
Maria Hofflander och Håkan Nilsson, Hörvik	2/9
Ewa Hugosson och Pär-Håkan Tagesson, Mörby	9/9



Gunilla Almgren, Nogersund	6/7
Allan Petersson, Siretorp	7/7
Ulla-Britt Göthberg, Hällevik	26/7
Ulla-Britt Hellberg, Torsö	3/8
Maj Jönsson, Krokås	4/8
Lars-Roland Persson, Hörvik	4/8
Rut Knutsson, Mjällby	11/8
Leif Lindén, Norge	17/8
Lisbet Fredriksson, Mjällby	23/8
Ingrid Ekwall, Lörby	30/8
Arne Karlsson, Mjällby	31/8
Eva Yngvesson, Sölvesborg	1/9
Mario Pillert, Norremark/Tyskland	6/9
Bertil Friberg, Djupekås	8/9
Ann-Charlotte Wald, Olofström	13/9
Signe Danielsson, Mjällby/Sölvesborg	15/9
Mona Larsson, Karlshamn	26/9
Birgit "Britta" Persson, Mjällby	29/9



Expeditionstiderna i Mjällby församling

Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/mjallby

Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning

öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax 504 61

Präster

Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01
Solveig Wollin, komminister 566 02

Barn och ungdomsverksamhet

Emelie Hellsten, församl. pedagog 566 06
Louise Ingvarsson, barn & ungd.led. 566 08

Diakoniassistent

Marie Nilsson 566 03

Kyrkomusiker

Karin Sax Granlöf 566 04
Bo Knutsson 566 05

Församlingsvärdinna

Åse Balkestam-Berglund 566 70

Kyrkvaktmästare, Mjällby

tel.tid må-fr 9.30-10.00 566 40
Nils-Erik Eriksson 566 11
Hans-Peter Eriksson 566 12
Alexander Karlsson 566 13

Kyrkvaktmästare, Ysane tel.

tid.må-fr 9.00-9.30 566 50
Lars-Åke Persson 566 14

Mjällby kyrka 566 43

Mjällby församlingshem 566 70

Stenlängan Mjällby 566 60

Kyrknytt för Mjällby Församling hösten 2017

Redaktionen: Birgit Larsson, Marie Nilsson, Solveig Wollin,
Bo Knutsson och Anette Olofsson

Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.
Tryckt på miljövänligt papper.



KALENDARIUM



Vintern 2017-2018

Torsdag 30/11

19.00 Mjällby kyrka, "Musik i juletid!" julkonsert med "Pia, André och BG", Pia Karlsson – sång, André Knutsson – klaviatur, BG Olsson – saxofon.

Fredag 1/12

13.45 Hanö missionshus, adventsgudstjänst, Solveig Wollin, Rolf Nilsson – sång, kaffe.

Söndag 3/12 Första söndagen i advent

10.30 Mjällby kyrka, adventsgudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören, Rolf Nilsson.

Onsdag 6/12

8.00 Mjällby kyrka, morgonmessa.

Söndag 10/12 Andra söndagen i advent

16.00 Ysane kyrka, julkonsert, Yganokören, andakt: Patrik Carlsson.

Torsdag 14/12

14.00 Mjällby församlingshem, Torsdagsträffens julfest, luciatåg, medtag julklapp värd 40 kr.

Lördag 16/12

15.00 Mjällby kyrka, barnkörens luciatåg, Karin Sax Granlöf.

Söndag 17/12 Tredje söndagen i advent

16.00 Mjällby kyrka, julkonsert, Kyrkokören, Rolf Nilsson, solister, andakt: Solveig Wollin.

Torsdag 21/12

13.30 Svalan i Mjällby, julbön.

14.30 Tärnan i Mjällby, julbön.

Söndag 24/12 Julafton

14.00 Ysane kyrka, julbön, Solveig Wollin, Yganokören.

16.00 Mjällby kyrka, julbön, Solveig Wollin, familjen Knutsson.

Måndag 25/12 Juldagen

6.30 Mjällby kyrka, julotta, Patrik Carlsson, Kyrkokören, Rolf Nilsson.

Tisdag 26/12 Annandag jul

16.00 Sölvesborgs kyrka, musikgudstjänst, Michael Ivarsson, gemensam gudstjänst med Sölvesborgs församling.

Söndag 31/12 Nyårsafton

16.00 Listerkyrkan i Hällevik, nyårsbön, Solveig Wollin, Rolf Nilsson – sång, gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Måndag 1/1 Nyårsdagen

14.00 Mjällby kyrka, mässa, Solveig Wollin.

Lördag 6/1 Trettondedag jul

11.00 Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 7/1 Första söndagen efter trettondedagen

16.00 Mjällby kyrka, musikgudstjänst, "Vi sjunger ut julen", Patrik Carlsson, kör och solister, gemensam gudstjänst med Sölvesborgs församling.

Söndag 14/1 Andra söndagen efter trettondedagen

10.30 Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.

Torsdag 18/1

14.00 Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Listergänget spelar och sjunger.

Söndag 21/1 Tredje söndagen efter trettondedagen

10.30 Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson, Solveig Wollin, avtackning av avgående förtroendevalda och välkomnande av de nyvalda, kyrkkaffe.

Söndag 28/1 Septuagesima

11.00 Ysane kyrka, högmässa.

Söndag 4/2 Kyndelmässodagen

10.30 Mjällby kyrka, gudstjänst, Yganokören.

Onsdag 7/2

8.00 Mjällby kyrka, morgonmessa.

Torsdag 8/2

14.00 Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, "En resa i musikens värld", Rolf Nilsson.

Söndag 11/2 Fastlagssöndagen

10.30 Mjällby kyrka, högmässa.

17.00 Listerkyrkan i Hällevik, "Spagettigudstjänst", Havelidens barnkör, Karin Sax Granlöf.

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.