

KYRK & NYTT



HÖSTEN 2016



Skörde gudstjänst i Ysane 2015-10-11. Foto: Birgit Larsson

Svenska kyrkan 
MJÄLLBY FÖRSAMLING



Konfirmationsbilder

Minns du din konfirmations-tid? Om du konfirmerades för många år sedan har du kanske glömt det mesta men förhoppningsvis inte allt. Jag har märkt att de flesta har något minne av tiden då man ”gick och läste” även om det var längesedan.

Troligen är det väl för att jag är präst och representerar kyrkan som just de minnena ofta kommer fram i samtal med mig. Minnena visar att tiden som konfirmand har betytt något viktigt. Gladast blir jag förstås om det är ljusa och positiva minnesbilder som återges. Även om många minnen jag hör berättas om är från tider långt innan jag var präst i Mjällby och Ysane så vill jag ju att människor i vår församling ska känna sig väl till mods när de tänker på våra kyrkor. Ibland tänker jag att just den känslan är det allra viktigaste som vi kan ge konfirmanderna. Visst är det bra och eftersträvansvärt att de ska lära sig något om vår kristna tro och att de ska känna till Bibel och psalmbok. Viss vill vi också att de skall kunna följa med i våra gudstjänstordningar och känna lovsång, stillhet och andakt. Det lyckas vi nog inte alltid med, fast sådant är svårt att mäta och vi kan aldrig jämföra två människors innersta känslor.

Det som kanske ändå går att mäta och jämföra är hur de som konfirmerats beskriver sitt minne av konfirmandtiden. Undersökningar visar att de flesta som konfirmerats i Sverige bär med

sig en positiv bild. Sällan hör man att någon säger att det var bortkastad tid och ett val som man ångrar. Om vi lyckas förmedla den känslan så vet konfirmanderna att kyrkan är välkommande och att man får återkomma vid många olika tillfällen. Som präst sätter jag stort värde på att möta mina gamla konfirmander när de kommer för att döpa sina barn, för att gifta sig eller för att ta avsked av en anhörig som gått bort. Det känns meningsfullt att återknyta kontakten i ett viktigt ögonblick mitt i livet innan vi sedan kanske går skilda vägar igen.

I detta nummer av Kyrknytt presenterar vi bilder av årets konfirmander. Kanske känner du någon av dem. Kanske väcker konfirmandbilderna dina inre bilder från din egen konfirmation. Vi den här tiden tar vi också emot våra nya konfirmandgrupper i församlingen. Under nästan ett år blir de en självklar del i vår gudstjänstgemenskap. Vi får alla vara med och bidra till att de får fina minnen att ta med sig. Hoppas att vi ses!

Patrick



Julkonsert 2015-12-20. Foto: M.B.

Klockorna tystnar och vi får tecken från Bosse. Han tar tonerna på pianot och ställer sig framför oss. När han så slår in oss börjar vi sjunga. Vi vet exakt hur vi ska sjunga för vi har övat många gånger på sångerna vi ska framföra men kommer det att fungera? När vi så har framfört hela sången ser vi på körledarens anletsdrag att det lyckades – igen!

Mjällby kyrkokör är en pigg och vital 85-åring! Den bildades 1931 av den då nytillträdde kantorn Nils-Olof Dahlberg som ledde densamma fram till 1972! Då John-Erik Wilson

Vi sjunger ut julen trettondedag jul 2015-01-06. Foto: M.B.





Kyrkokörens femtioårsjubileum.

”Sången ädla känslor föder”

tog över fram till 1977. Förste september tog Bo Knutsson så över taktpinnen och leder fortfarande kören med säker hand.

Tillslutningen är mycket god och till stor del beror detta på den fina gemenskapen och den goda stämningen på övningarna. Vi gör dessutom en och annan körresa eller annan trivselaktivitet då och då för att främja sammanhållningen.

Under åren har nya sångare tillkommit

som har täckt upp för de som slutat, oftast med ålderns rätt, men det finns alltid plats för fler!

Kören övar onsdagar kl. 19.00 i Stenlängan i Mjällby. Vår främsta uppgift är att medverka vid framför allt de större högtiderna såsom Allhelgona, 1:a Advent, Jul, Påsk och Pingst. En gammal, härlig tradition för kören är att sjunga in våren på Valborgsmässoafton. Är du intresserad och tycker det skulle vara kul att sjunga med oss så tveka inte att



Kyrkokören sjunger tillsammans med körsångare från Sölvesborg ta vid pingstdagens gemensamma musikgudstjänst 2016-05-15. Foto: M.B

kontakt med Bosse eller någon annan i kören som du kanske känner. Välkommen till våra övningar!

Maria Knutsson

Ordf. Mjällby Kyrkokör

Långfredagsgudstjänst 2016-03-25. Foto: M.B





Längst in står Siv Edvardsson som har varit engagerad i Torsdagsträffen sedan januari 2000, bredvid henne står Karin Nilsson, som har varit med och hjälpt oss ett tiotal år.
Foto: Anette Olofsson

Välkommen till Torsdagsträffen!

Torsdagsträffen har funnits med länge i vår församling. När Ingemar och Siv Cederblad kom till Mjällby 1967, hade Torsdagsträffen redan startats av kyrkoherde Rudolf Stjärnkvist och hans fru Hilma.

På den tiden hade man, som nu, träff en gång i månaden, och Rudolf och Ingemar turades om att hålla i programmet. Prästfruarna, Hilma Stjärnkvist och Siv Cederblad var med och hjälpte till med kaffeservering mm. Varje Torsdagsträff hade man andakt, sedan kunde programmet innehålla bilder från resor man gjort, eller berättelser om olika från bygden kända personligheter. Man hade kaffeservering och sjöng sånger tillsammans, var gång satt Svea Dahlberg vid pianot. Siv Cederblad berättade för mig att Svea varje gång hade med sig en stor matsked som hon mätte upp kaffe med. En flitig besökare på Torsdagsträffen var Astrid Östergren, som varje år vid jul höll tal och då sa hon alltid: ”Torsdagsträffen är ljuspunkten varje månad”. Det känns härligt att vi än idag, över 50 år senare, fortfarande träffas i Mjällby församlingshem en gång i månaden. Precis som förr så börjar det alltid med att någon av våra präster håller en andakt och kantorn sitter vid pianot och spelar psalmen. Programmet brukar oftast bestå av musik och sång, men även bildspel av

olika slag. På våren brukar vi åka på en utfärd tillsammans. Sista träffen innan juluppehållet har vi julfest med barnkörens luciatag och tomtar. Siv Edvardsson bakar alla kakor till Torsdagsträffen och Karin Nilsson hjälper till med att duka, koka kaffe och servera, mm. De båda är fantastiska, den här verksamheten hade inte fungerat så bra som den gör utan frivilliga insatser! Lutherhjälsgruppen i Mjällby ordnar varje gång ett lotteri med fina vinster, och intäkterna går till internationellt hjälparbete. Som avslutning vill jag tacka alla er som besöker våra träffar, och till er som hjälper till så att vi kan fortsätta länge till. Har du aldrig varit på Torsdagsträffen? Kom! Här finns hembakade kakor, gott kaffe, glädje och en härlig gemenskap!

Marie Nilsson

Smycket Droppen symboliserar Svenska kyrkan i utlandet

Det är ungefär 35 år sedan Bengt Blomgren formgav droppen med det inspeglade korset. Sedan dess har den varit en symbol för Svenska kyrkan i utlandet. När du köper och ger en droppe till ett dopbarn, en konfirmand, en maka eller en vän, ger du också en gåva till SKUT.

Droppen finns i två storlekar, den lilla dopdroppen och det större hängsmycket, båda i silver.

Arne Palmqvist är vårt ombud för Svenska kyrkan i utlandet, om du vill beställa droppen kan du ta kontakt med honom på telefon 0456-514 29



Min mor Långa-Fridan

prästpigan, dragspelerskan och snickaränkan

De här epiteten får stå som en inramning för ungdomstiden och vuxenlivet för min mor. Dock är ju ungdomstiden relativt kort i jämförelse med det fortsatta livet, i alla fall om vi blir gamla och det blev mor trots att hon betraktades så svag som nyfödd att hon fick s.k. nöd dop. Det var nog ganska vanligt vid den här tiden i Sverige. Barnadödligheten var tydligen ganska hög och av min mormor Olivias elva havandeskap var det bara min mor och hennes äldre bror Berndt som överlevde barndomen, de flesta dog som mycket späda. Några uppnådde ett fåtal år men drabbades av den dödliga sjukdomen difteri. Men som sagt mor fick leva även om hon inte hade den allra bästa hälsan genom åren fick hon ett långt liv och hade endast fyra månader kvar till sin 94:e årsdag när hon fridfullt somnade in i april 1997. Mor hade ett ljust sinne av naturen och en stark vilja och från unga år var hon grundad i tron och med i de kristtrogna skara. När mor berättade om sin barndom och ungdomstid framgick det klart att kyrkoförsamlingen med dess gemenskap, prästerna och deras familjer var centrala begrepp i hennes och familjens livsmiljö. Hon berättade att hon länge ja uppåt tjuogoårsåldern var med i den kyrkliga ungdomsföreningen i Mjällby.

Hon berättade ofta om de präster hon lärt att känna på det tidiga 1900-talet. Prosten Adrian och hans familj kom hon nära in på livet genom att hon i deras hem en tid arbetade som kökspiga. En kyrkoherdebostad var ju vid den här tiden en central för kyrklig verksamhet. Inte minst fanns ju ett stort diakonalt ansvar också för olika nödlidande personer. Församlingstuktan var ju också ett märkbart ansvar som tillhörde prästrollen som en del av ett mera kontrollerat samhälle som fanns då på ont och gott kanske. Mor



Arne Palmqvists föräldrar, Frida och Edvin, när de var unga.

kom ihåg att när det ringts till helgsmål var det dags att sluta med sysslorna, då markerade prosten för henne att nu skulle Frida avsluta arbetet och fira helg. Det var ju också på det viset att kyrkoherden gärna höll ögonen på sina konfirmander och adepter långt fram i deras liv. Det var ju så att min mor hade musik och sånggävor och därtill ung glad var ju dansen ett härligt uttrycksmedel och rätt använt en fin gemenskap för de unga. Dansen ansågs dock i vissa kretsar kunna leda på villovägar så när prostens fått reda på att unga fröken varit med i detta sammanhang så undgick hon inte en reprimand, "Jag har hört att Frida har dansat" uttalades i varnande ton. Det var nog så ändå att mor tog detta med en nypa salt för hon hade ett s. k Magdeburgerdragspel som hon spelade på.

Mor bodde vid den här tiden i Hosaby Björke, ett litet ställe där hennes far Långa Berndten var arrendator med sin hustru Olivia som kommit från Mjällby-åsar. Hennes mor Berta var av Fulasläkten (alluderar på fåglar, livliga) och arrendatorn, Johan Gustaf Bernadotte Pettersson. Om detta hade min mor mycket att berätta när hon som barn var på Åsarna och besökte

sina morföräldrar. Då satt hon i Gustafs knä och han berättade för henne om sin barndom i Stockholm där han var korgosse och sjöng på den gamle Bernadotte kungens begraving. Min morfar var mörk och brunögd och hade böjd näsa sa min mor, och det låter ju lite spännande. Hur det är med generna är inte bevisat men i alla fall så var min Mormor Olivia på bild i Sölvesborgstidningen och rubriken var Bernadotteättling fyller nittio år. Det året lär vara 1959.

Min mor var en person med gott minne och duktig på att berätta det hon mindes. T.ex. hur ungdomar från Hosabytrakten och Skogshagen samlades på lördagskvällar vid någon vägkorsning, sen spelade jag, sa mor och dom dansade och hade roligt. Sedan stoppade de pengar i fickorna på mig som tack för att jag spelat och roat dem.

Någon bit in på 20-talet träffar så min mor byggmästarsonen Edvin Palmkvist från Stiby, hans far hette Nils, en Jeppsson från Ysane som tar sig namnet Palmkvist. Han var gift med Karolina av Knejtasläkten från Hällevik. Frida och snickaren Edvin blir mycket förälskade i varandra. En kärlek och trohet som varade för livet, ja mer än



Arne Palmqvists mormor Olivia, stående, är äldst på den träff där bilden togs.

bröllopslöftet, tills döden skiljer oss, för när min far dog i lungcancer bara fyrtiotre år gammal, fortsatte min mor att älska honom och sörja honom livet ut.

Jag var yngst av fyra syskon. 3 år, Kerstin 6 år, Anna 14 år och Elsa 18 år. Jag satt på min mors knä såg och kände hennes och tårar försökte trösta henne med löfte om att jag kunde bli en far när jag blev stor. Men mor hade verkligen en far som aldrig lämnade henne, i krisens storm när allt känns förbi hör hon rösten, bibelns ord blev verklighet, Gud talade till henne: Jag skall inte lämna er ensamma. Stormen lade sig och det blev alldeles stilla och lugnt sa mor. Flera gånger från det jag var barn berättade hon detta för mig. Jag tror det är mor som lärt mig att förtrösta och att älska. Mor var generös trots att det inte var mycket en snickaränka hade att leva av i pengar sett, så ordnade det sig alltid på något sätt, Gud övergav oss inte.

Mor berättade flera gånger om att det bibelord som prästen hade gett dem när hon och far vigdes hade känts märkligt. Hon hade tydligen tänkt mycket på vad det kunde betyda. Orden var hämtade ifrån Hebreerbrevet kap.13: 14 *Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma.* Jag förstår att hon kom att känna att de där orden ändå varit en påminnelse om den verklighet som hon och far fick möta, en påminnelse om det hemmet som skall bestå. Min mor levde med bönen som nödvändig andning hon följde oss barn med förbön. Hon sa till mig ibland om ni visste hur många böner jag har bett, ja de räcker ända upp till himmelen. Mor och jag hade en gemensam tro vi

kunde sjunga och be tillsammans in i det sista. Jag har också fått uppleva hur stormen har tystnat och Guds kärlekshand har smek mig till tröst. Jag är tacksamhet till mor för att hon gav sig tid att berätta så mycket för mig, inte minst om min far som hon älskade så innerligt in i döden.

Mors älsklingsång i den nya psalmboken var nr 212. Det jag här har fått skriva är bara en bråkdel av allt det som min mor berättade och det som vi barn fått med från vår kärleksfulla och generösa mor och hennes förmåga att skapa trivsel både för oss och andra i vårt snickarhem på Mjällby-åsar. Psalmens andra vers bär i klarhet mors livsövertygande ljusa hopp. Mörkaste natt skall ljusna, bittraste kval få ro, lär du dig blott att vandra på bönerns himlabro.

I tacksamhet för en älskande mor!
Arne Palmqvist



Barnverksamheten i Mjällby församling

I Mjällby församling har vi barnverksamhet från det att barnen föds

Vuxenbarn-grupp 0-6 år

Här träffas vi med en förälder, farmor, mormor för några mysiga timmar tillsammans. Vi fikar, pratar, sjunger och ibland pysslar vi.

Miniminiorer F-klass – åk 1

Miniorer åk 2-3

Här pysslar vi, leker och fikar ihop. Vi försöker också hitta på någon rolig utflykt tillsammans.

Pysselmys åk 4-5

Detta är gruppen för dig som älskar att pyssla. Här gäller det att ha stor fantasi. Tillsammans ordnar vi någon mysig fika.

Körverksamhet

Barnkör F-klass – åk 2

I Barnkören sjunger vi, dansar, har rytmik och sånglekar. Vi sjunger på gudstjänster, konserter och går lucia.

Musikalgrupp åk 3-6

I Musikalgruppen sjunger vi, gör dramaövningar och sätter upp musikalerna. Vi sjunger på gudstjänster, konserter och går lucia.

Ungdomskör åk 7- uppåt

I Ungdomskören sjunger vi olika sånger unisont, i stämmor eller i kanton. Roliga, poppiga, ballader, musikal och lite djupare sånger m.m.

Konfirmation



Torsdagsgruppen 2016. Översta raden: Louise Ingvarsson, Rasmus Eriksson, Gustav Holmberg Persson, Wilda Asper, Lucas Nilsson, Julia Sundin, Nova Friberg, Cajsa Landqvist, Emelie Hellsten. Nedersta raden: Tiger Asper, Maja Ekstrand, Elin Axelsson, Adam Elmqvist, Patrik Carlsson, Elliott Svensson, Amanda Nordell, Felicia Svensson, Isak Svensson. Fotograf Serny



Sommargruppen 2016. Översta raden: Emelie Hellsten, Demi Ingvarsson, Margareta Svensson, Anton Lindgren, Albert Hörvin, Albin Svensson, Adam Ernberg, Herman Nordin, Anton Hemmingsson Mellersta raden: Malin Nennesson, Louise Ingvarsson, Maja Olofsson, Hanna Burreau, Emma Resin, Svante Andersson, Tuva Lindekrantz, Alexander Holmberg, Cajsa Nilsson, Ida Nilsson, Rasmus Ryberg, Lisa Jeppsson, Isabella Andersson, Elina Fagerberg Nedersta raden: Espen Hermansson, Casper Hermansson, Emil Rajala, Jasmine Persson, Alicia Mattisson, Solveig Wollin, Wilma Wallin, Felix Hermansson, Sandra Bussa, Betty Johansson, Linn Holmgren. Fotograf Serny

Detta hände för 50 år sedan

Hämtat ur Sölvesborgstidningen av Birgit Larsson



Foto: M.B.

24 aug. En något ovanlig last hade postbåten "Sundspilen" med ut till Hanö. Ombord fanns nämligen en minnessten i granit levererad av firma E. N. Nilsson stenhuggeri i Sölvesborg. Stenen skulle resas vid engelska kyrkogården på Hanö. På stenen är ingraverat "Här vilar engelska sjömän avlidna i tjänst vid Hanö 1810".

10 sept. Den hårda stormen som rätt har haft det goda med sig att sillen gått till i Hanöbukten. Listerträlarna har haft ett par dagars givande sillfiske och där det under fredagen landades mellan 15.000-20.000 kg sill i Nogersund, men mest småsill som inte betalas mer än med högst 40 öre per kg, som överskottsfisk. Medan en del större går till konservindustri och färskmarknaden.

- Revben per kg 5.95. Kokhöns per kg 4.90. Rökt fläsk per kg 9.30. Prinskorv per kg 10.90. Älgstek per kg 14.60. Siktebröd per styck 0.98 kronor.

- Lägsta brevportot höjs från 40 till 45 öre.

13 okt. Mjällby-borna kan nu bada bastu, sedan centralskolans bastuanläggning ställts till allmänhetens förfogande. Sålunda blir det damernas dag på fredagseftermiddagarna. Fredagskvällen är upplåten för herrar. Mjällby fritidsnämnd har tagit initiativet till bastubad.

20 okt. 25-årig lastbilschauffören Erik Knutsson, Hosaby, svarade för en vacker bragd, då han ur en brinnande uthuslänga räddade två småtingar från att bli innebrända. Det var på hemmansägare Ebbe Knutssons gård i Hörby, där en 3-årig flicka och en 5-årig gosse lekte på ovanvåningen till längan, förmodligen med tändstickor, vilket orsakade branden. Knutsson som kom till gården för att lossa ett lass svinfoder, tyckte sig känna brandrök och upptäckte att eld och rök vällde ut från längan. Då rusade han upp på övre våningen där han observerade barnen och ropade att de skulle komma fram till honom, det brann då friskt omkring dem i hö och halm. Men av rädsla gömde de sig bakom en lufttrumma. För att nå dem fick herr Knutsson ta vägen genom en lucka, där barnen kunde räddas och föras i säkerhet hos sina föräldrar. I längans nedre våning fanns 250 grisar i stallen. Dessa släpptes ut och kunde räddas. Mjällby brandkår var efter någon timme herre över elden.

26 okt. Taktäckaryrket är ett gammalt fint hantverk som under senare årtiondena försvunnit alltmer. Så många av den stammen finns inte kvar i vår tid, säger Sevelius Broberg

från Västra Näs, som tillsammans med sonen Inge, dock har fullt upp att göra. Det är framför allt vass- och halmtak som är på modet på Listers många sommartorp. Vid stränderna skördas vassen på höstarna, även de skånska insjöarna får släppa till byggmaterial till taktäckning på Lister.

4 nov. Det blir ca 10.000 m² mark som Lussabacken i Ysane får släppa till, då två kilometer ny väg byggs och riksfemtens nya sträckning skall gå tvärs genom Lussabacken. Efter ombyggnaden kommer den av trafikanterna fruktade kurvan vid Hagbards ek invid godtemplarhuset att försvinna. Inte heller den tvära och besvärliga kurvan mitt för S:ta Gertruds kyrka behöver längre passeras av riksfemtontrafikanterna.

8 nov. Syföreningen med nära 100-åriga anor är Hosaby syförening, vilken är ansluten till E.F.S., samlades hos fru Thora Rehnström, som är äldsta medlemmen och kom med redan 1902. Även övriga medlemmar har varit med sedan ungdomen.

23 nov. Samtliga 14 elever i Hanö skola besökte tillsammans med sin magister, folkskollärare Ingemar Es-selgren, olika platser i Mjällby. De kom över med niobåten till Nogersund för vidare färd i buss till Mjäll-



Trälaren Ranvik av Nogersund där besättningen lossar dagens fångst.
Foto: ur Sölvesborgs-Tidningen

Höst kryss

Namn

Adress

Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 24 oktober 2016 till "KyrkNytt, Mjällby församling, Kyrkvägen 4, 294 71 SÖLVESBORG"

eller lämna den på pastorexpeditionen.

Märk kuvertet "Höstkryss 2016"

1:a pris, Rättvisemärkta produkter värde 250 kr

2:a pris, Rättvisemärkta produkter värde 150 kr

3:e pris, Rättvisemärkta produkter värde 75 kr

OBS! Glöm inte att fylla i namn och adress



Lösning till sommarkryss 2016

Vinnare korsord "Sommarkryss 2016"

1:a pris: Gunbritt Nilsson

2:a pris: Nina Ollesson

3:e pris: Lars-Inge Bergheim

Vinnarna har meddelats, vinster avhämtas på pastorexpeditionen



Erik Mattsson i baktagen. Foto: ur Sölvesborgs-Tidningen

by. Här besökte de först Sparbanken där bankdirektör Per Rolander berättade om hur verksamheten bedrivs i en sparbank. Sedan vandrade lärare och elever till Ahlgrens bageri i Hörby, där bagarmästare Agne Ahlgren tog emot och visade hur man bakar kakor och bröd. Ungarna blev stormförtjusta över att alla skulle bjudas lemonad och tårta, vilket uppskattades. Nästa

anhalt var ungdomsgården, där de fick skolmåltid för alla första gången i sitt liv. På Hanö serveras nämligen inga skolmåltider, föräldrarna får istället ersättning. Här blev det köttsoffa med ostsmörgås. Innan hemfärden besöktes Mjällby kyrka. Kyrkoherde Stjernqvist visade runt och berättade om kyrkan, vilken Hanöborna givetvis inte har tillfälle att besöka så ofta.

ANSLAGSTAVLA

BYGDEHISTORISK AFTON



Listers häradsvapen



Foto: Madeleine Wolke



”Lister och Sveriges stormaktstid”

Torsdagen den 27 oktober kl. 18.30

Plats: Mjällby församlingshem.

Under de sista dagarna i januari år 1658 tågade Carl X Gustaf och en stor del av den svenska armén från Jylland över Stora och Lilla Bält i Danmark. Nästan hela riket besattes av svenska soldater och genom panikfreden i Roskilde i februari samma år, blev bl.a. Skåne, Blekinge och Halland svenska landskap.

Härigenom kom Lister, genom ett penndrag, att bli under blå/gul fana, efter att i flera hundra år tillhört Kungariket Danmark. Professor Lars Ericson Wolke från Försvarshögskolan i Stockholm, kommer att föreläsa om denna dramatiska händelse om hur svenskt vapenskrammel gjorde vår trakt till en del av det svenska riket.

Fritt inträde och kaffeservering.

Arrangör: Mjällby Lekmannakår i samarbete med Folkuniversitetet.

**Barnkör, musikalgrupp
och Ungdomskören
startar upp vecka 35
i Mjällby församlingshem
Mer info kommer!
Maria Duvald**

Torsdagsträffen i Mjällby församlingshem

Torsdag 8/9 kl. 14.00

”Fjällbondens avsked”, naturfotograf
Lars-Olof Hallberg visar bildspel.

Torsdag 13/10 kl. 14.00

”Musik vi minns” med Bengt-Göran
”BG” Olsson och Bosse ”JB” Johansson

Torsdag 10/11 kl. 14.00

”Vi 3” spelar och sjunger.

Välkommen!

Allhelgonatid

Du som besöker kyrkogården under helgen, välkommen in i kyrkan och värm dig med en kopp kaffe och en stunds stillhet.

Öppet i Mjällby kyrka:

Torsdagen den 3/11 kl. 14-17

Fredagen den 4/11 kl. 10-16.30

Lördagen den 5/11 kl. 10-15

Öppet i Ysane kyrka:

Fredagen den 4/11 kl. 9-15.30



Jag gråter därför att jag har älskat

Jag gråter därför att jag saknar

Jag är i sorgens hus

Jag betalar kärlekens pris

Inte ens döden ska få ta

ifrån mig detta att jag har älskat.

Ur boken ”När dagarna är räknade” av Eyvind Skeie



dop

Elin Axelia Elsa Johansson, Lörby	3/4
Stig Harry Albin Johansson, Lörby	3/4
Eva Kristina Karna Johansson, Lörby	3/4
Dennis Isac Håkansson Knutsson, Istaby	10/4
Ellie Marika Suopanki Nilsson, Sexdrega	7/5
Eva Alice Ebba Ellman, Lörby	7/5
Thure Anders Helmer Thernström, Pukavik	8/5
Algot Joakim Johansson, Valje	8/5
Julia Louise Thuresson, Mjällby	21/5
Loke Peter Totte Svensson, Mjällby	4/6
Minna Carla Vilda Li Johnsinus, Dalby	18/6
Bengt Rambo Olavi Lampinen, Norje	18/6
Maja Gull Clewåker, Värnamo	19/6
Luna Hermina Hedberg, Hällevik	19/6



VIKSEL

Charlotte Persson Arrhenius och William Leandersson, Hällevik	14/5
Alexandra Karlson och Mattias Persson, Knislinge	11/6
Sara Turesson och Philip Olofsson, Malmö	18/6



BEGRAVNING

Leif Hansson, Nogersund	1/4
Evy Persson, Lörby	6/4
Gunhild Nilsson, Kristianstad	20/4
Henrik Jareklev, Stiby	20/4
Siv Karlsson, Pukavik	22/4
Anna-Britt Gunnarsson, Mjällby	28/4
Ann-Christine Håkansson, Hagalund	29/4
Hugo Bengtsson, Djupekås	29/4
Erling Jörgensen, Hörby	6/5
Tage Martinsson, Nogersund	11/5
Inga-Britt Johansson, Mjällby	13/5
Kasper Pettersson, Nogersund	25/5
Ella Olsson, Hörvik	27/5
Astrid Nilsson, Hällevik	27/5
Per-Anders Johansson, Lörby	2/6
Nanna van der Levin, Hällevik	3/6
Gunvor Andersson, Bräkne-Hoby	3/6
Göte Larsson, Sölvesborg	8/6
Gunnar Nilsson, Mjällby Ljunga	9/6
Gösta Ottosson, Siretorp	23/6



Expeditionstiderna i Mjällby församling

Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/mjallby

Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning

öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax 504 61

Präster

Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01
Solveig Wollin, komminister 566 02

Barn och ungdomsverksamhet

Emelie Hellsten, församl. pedagog 566 06
Louise Ingvarsson, barn & ungd.led. 566 08

Diakoniassistent

Marie Nilsson 566 03

Kyrkomusiker

Maria Duvald 566 04
Bo Knutsson 566 05

Församlingsvärdinna

Åse Balkestam-Berglund 566 07

Kyrkvaktmästare, Mjällby

tel.tid må-fr 9.30-10.00 566 40
Nils-Erik Eriksson 566 11
Hans-Peter Eriksson 566 12
Alexander Karlsson 566 13

Kyrkvaktmästare, Ysane

tel.tid må-fr 9.00-9.30 566 50
Lars-Åke Persson 566 14

Mjällby kyrka 566 43

Mjällby församlingshem 566 70

Stenlängan Mjällby 566 60

**Barn- och ungdoms
verksamheten
startar v 35**

**Välkommen att vara med.
Vid frågor ring 566 06!**

Kyrknytt för Mjällby församling hösten 2016

Redaktionen: Marcus Bernhardsson, Emelie Hellsten,
Birgit Larsson, Bo Knutsson, Maria Duvald, Marie Nilsson,
Maria Knutsson, Arne Palmqvist och Anette Olofsson.

Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.

Tryckt på miljövänligt papper.



KALENDARIUM



Hösten 2016

Söndag 4/9 Femtonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.

Onsdag 7/9

8.00 Mjällby kyrka, morgonmessa.

Torsdag 8/9

14.00 Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, "Fjällbondens avsked", Lars-Olof Hallberg visar bilder och berättar.

Söndag 11/9 Sextonde söndagen efter trefaldighet

10.30 Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.

Söndag 18/9 Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.

Söndag 25/9 Artonde söndagen efter trefaldighet

16.00 Sölvesborgs kyrka, gemensam mässa för Listers- och Bräkne kontrakt.

Söndag 2/10 Den helige Mikaels dag

10.30 Mjällby kyrka, familjegudstjänst, Patrik Carlsson, barngrupperna, barnkör, "dopfest" i Mjällby församlingshem, vi inbjuder särskilt alla familjer som haft dop under 2015-2016.

15.00 Siretorps missionshus, höstgudstjänst, Patrik Carlsson, Viktoria Persson och Maria Duvald – sång och musik.

Onsdag 5/10

8.00 Mjällby kyrka, morgonmessa.

Lördag 8/10

18.00 Mjällby kyrka, "Musik i skymningen", Ida Knutsson – fiol, Camilla Hellgren – orgel och piano, musik av Händel, Pert, Massene m. fl., fri entré.

Söndag 9/10 Tacksägelsedagen

16.00 Mjällby kyrka, Skördegudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören, bibelutdelning till konfirmanderna.

Torsdag 13/10

14.00 Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, B-G och JB: "Musik vi minns".

Söndag 16/10 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

11.00 Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 23/10 Tjuogoandra söndagen efter trefaldighet

10.30 Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.

Torsdag 27/10

18.30 Mjällby församlingshem, Bygdehistorisk afton, "Lister och Sveriges stormaktstid", Professor Lars Ericson Wolke från Försvarshögskolan. Arrangör: Lekmannakåren och Folkuniversitetet.

Söndag 30/10 Tjugotredje söndagen efter trefaldighet

10.30 Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.

Onsdag 2/11

8.00 Mjällby kyrka, morgonmessa.

Lördag 5/11 Alla helgons dag

16.00 Ysane kyrka, gudstjänst till de bortgångnas minne, Solveig Wollin, Yganokören.

18.00 Mjällby kyrka, gudstjänst till de bortgångnas minne, Solveig Wollin, Kyrkokören, Rolf Nilsson, Maria Knutsson.

Söndag 6/11 Söndagen efter alla helgons dag

11.00 Listerkyrkan i Hällevik, nattvardsgudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören, kaffe efter gudstjänsten, gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Torsdag 10/11

14.00 Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, "Vi 3" spelar och sjunger.

Söndag 13/11 Söndagen före domssöndagen

10.30 Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 20/11 Domssöndagen

11.00 Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.