

## Tal på Speakers Corner, Växjö 2014-12-05

Klockan är slagen! 5 i 12! Det är hög tid att inse att det goda samhället inte byggs med murar utan med stora fönster och vidöppna dörrar.

Det handlar om att öppna för den som kommer och säga som vi gör i Advent välsignad den som kommer! Att våga öppna för och gå in i en annan människas, i andra människors livssituation och därmed riskera att upptäcka sin egen spegelbild.

Det är att inse att vägen till det goda livet går genom gemenskap som bygger på lika människovärde och inte på prestation eller tillhörighet.

Och att murar och gränser mellan människor byggda av rädsla leder till våld, som leder till ännu mer rädsla. Och så fortsätter rädsla och våldet i en ständigt stigande spiral.

Men vart har modet tagit vägen att möta och se varandra som förutsättningar för våra liv? Har medkänslan, omsorgen och osjälviskhet blivit omodernt? Har individualism och upplevelsehets

tagit överhanden? Och håller rädslan för den andre oss inlåsta i oss själva?

Fast alla vet vi, innerst inne, att tillvaron är oberäknelig. Hur mycket man än försöker så styr man inte sitt liv. Vi är, utan att vara särskilt medvetna om det, ständigt beroende av andras omsorger fast vi tror att vi klarar oss själva.

Denna dag, denna stund, fem i tolv, så står vi upp för varandra som människor av lika värde. Vi låter oss inspireras av alla dem som vågar bryta invanda mönster och gå in i andra människors livssituation för att upptäcka att den andre är vi själva – att vi är lika och lika mycket värda.

Många måste fly – många måste ta emot är parollen idag!

Låt oss riva murar och öppna fönster och dörrar och ropa ut välsignade dem som kommer, varifrån de än kommer!