

K
O



O R D E T

S

KNISTA FÖRSAMLINGSBLAD
KINSTA, HIDINGE, KVISTBRO och MULLHYTTAN

Nr 2 -2012



Högmässa i Knista kyrka med kh Stefan Öberg



Påskafton

Bilderna är tagna av Stefan Öberg, Anna Karlsson, Jörgen Nyström och Lennart Ericson

Inför sommaren 2012

Stefan Öberg

Äntligen ser jag slutet på en besvärlig vinter och vår!

Inte för att årstiden i sig har varit jobbig utan mer influensa och förkylningar som avlöst varandra ungefär som TV-reklamen till en tråkig långfilm. Helgen som var gladde mig verkligen då jag tillsammans med några församlingsbor gjorde en utflykt och vi såg tydliga vårtecken på vår väg. Det var ofattbart vackert på småvägarna runt om Fjugesta. Vitsippor vänder sina kronblad mot himlen och man kan nästan höra hur grenar och knoppar brister för att få sträcka sina blad mot solljuset. Det är tacksamt att få uppleva naturens egen påskhögtid när livskrafterna återvänder efter en lång motig vinter. Jag kan bara instämna i Grundtvigpsalmen 517:2 ”Hör hur fågelsången höjs! Hav och strand sig gläder. Se hur mark och träd tar på sina sommarkläder. Genom tjäle, köld och död tränger solens eld och glöd Det är påsk på jorden.”

I Johannesevangeliet kan man läsa hur lärjungarna får möta den uppståndne Jesus, men till skillnad från larmet och kaoset i Jerusalem är det lugnt och stilla hemma i Galiléen. Det är tidigt på morgonen, man hör hur vågorna slår mot stranden och för de trötta lärjungarna som har fiskat hela natten så luktar det frukost för hungriga magar. De ser hur Jesus har gjort upp en glödhög vid strandkanten och på den ligger det fisk och bröd. Påskan slutar inte vid korset, eller den tomma graven utan på en fridfull strandkant långt bort från ett larmande Jerusalem.



Andakt på Furuhöjden

INFORMATION FRÅN KYRKORÅDET

Från att ha varit en samfällighet mellan Knista, Hidinge och Kvistbro församlingar gjordes en sammanslagning år 2006 till Knista Församling. Detta främst för att stärka ekonomin och säkerställa vidare utveckling inom församlingens verksamhet. Vi ser i dag frukten av denna åtgärd som mycket positiv. Vår församling följer grunden för Svenska kyrkan som är: **Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission.**

Gudstjänst. När vi firar gudstjänst tillsammans i vår församling blir det ett tillfälle att möta Gud i gemenskap.
Undervisning. Lärjungarna fick uppdraget att föra det vidare och så har det fortsatt ända in i våra dagar.
Diakoni. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.
Mission. Idag deltar kyrkan i den sändningen genom möten med människor både i närmiljön och utanför vårt lands gränser.

Vår församling fungerar mycket bra, med en bred verksamhet, bra personal och ett väl fungerande kyrkoråd.

I maj 2008 beslutade kyrkostyrelsen vid ett sammanträde om ett direktiv för en utredning om strukturfrågor rörande framtiden för landets församlingar. Utredningen antog namnet Strukturutredningen och har sedan april 2010 pågått till mars 2011. Då kom ett betänkande, som omfattar en stor volym med namnet Närhet och samverkan. Detta betänkande har sedan alla församlingar i Sverige tagit del av.

Vi kan se att denna utredning kommer att påverka oss negativt. Stiftet föreslår att församlingar inom samma kommun ska sammanslås, vilket skulle innebära att Knista och Edsbergs församlingar går samman och som skulle medföra en katastrofalt ekonomisk försämring. Edsbergs församling, som i dag tillhör Örebro kyrkliga samfällighet, får sitt ekonomiska stöd därifrån med upp till 75%. Detta tycker vi är solidariskt riktigt med tanke på stöd till ekonomiskt svaga församlingar.

Om en sammanslagning mellan Knista och Edsbergs församlingar skulle äga rum faller två församlingar samman som ett korthus. Med anledning av detta tog vi upp frågan med Biskop Hans-Erik Nordin vid vår strängnäsvisstelse den 13 april där jag som ordförande i Knista kyrkoråd överlämnade ett brev.

I brevet skrev jag bl.a.

Knista kyrkoråd ser med stor oro på förslaget från stiftet. Vi ser även att oron sprider sig snabbt i hela församlingen, vilket missgynnar hela verksamheten. Om det skulle ske en sammanslagning ser vi att kriterierna för en fungerande församling skulle haverera vad gäller fungerande kyrkoråd, gudstjänstliv och bärande ekonomi. Vid senaste kyrkorådssammanträdet deklarerade ett stort antal ledamöter, att de skulle ställa sina platser till förfogande om det blir den aviserade sammanslagningen med Edsbergs församling. Hur gör stiftet när faktum kvarstår, att en församling står utan valda förtroendemän/kvinnor. Vi menar att en församling upphör att fungera när detta sker. Stiftet har till grunduppgift att främja och ha tillsyn över församlingsliv och församlingsverksamhet – så även i västra Närke. Om det finns alternativa lösningar för Edsbergs församling önskar vi att stiftet vidareutvecklar dessa snarast. Knista församling klarar för närvarande mycket bra de tre kriterierna som krävs för en fungerande församling. Vi har ett fungerande kyrkoråd, ett fungerande gudstjänstliv och en bärande ekonomi, som vi är stolta över. Slut citat.

Närhet och samverkan, lyder ledordet i strukturutredningens betänkande. Utredningens uppdrag och syfte har varit, att utforma en struktur som ger bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för församlingarna att fullgöra sina grundläggande uppgifter "Gudstjänst, utbildning, diakoni och mission" och då särskilt beakta:

Lokal gemenskap och rationell förvaltning.

Delaktighet, ansvarstagande och gemenskap.

Tydlig ansvarsfördelning.

Långsiktig ekonomisk bärkraft.

God arbetsmiljö

I vår församling tar vi ett stort ansvar för den grundläggande uppgiften, med duktiga ansvarsfulla förtroendevalda och välutbildad personal. Vi har just nu en stabil ekonomi i vår egna ekonomiska förvaltning, trots en genomgripande renovering av Hidinge Nya Kyrka för flera miljoner kronor. Låt oss hoppas att stiftet tar ett lika stort ansvar.

För Knista församling
Lennart Ericson
Kyrkorådets ordförande



Sven Bellander,
en av deltagarna
från Knista vid
strängnäsresan
13 april
i samtal med
biskop Hans-Erik
Nordin



Vår!

Barnavslutning

Hidinge Nya Kyrka

Söndag 10 juni kl 14,00

*Gudstjänst för Små och stora
där alla kyrkans barngrupper
medverkar!*

*Därefter går vi ut och äter vår
medhavda matsäck, möjlighet att
grilla finns.*

Trollkarlen Jonas kommer och roar oss.

Välkomna!



Svenska kyrkan 
KNISTA FÖRSAMLING

SOMMAR 2012



16/6 Hidinge Gamla kyrka kl 22

Musik i sommarnatten. Ingela, Joanna och Andréa Lysén medverkar

29/6 Kyrkans Hus kl 9-18

Välkommen till vårt cafétält på Lillmarken. Kaffe, te, saft och hembakat kaffebröd säljs till förmån för "Hela Världen", Svenska kyrkans internationella arbete. Dixie Talks spelar kl 16.30

30/6 Kvistbro kyrka kl 18

Musik i sommarkväll. Grupp "300+" - återkomsten". Musik från Då och Nu, När och Fjärran

13/7- 18/8 Kvistbro kyrka

Vägkyrka: Kyrkan öppen måndagar och fredagar 16-18, lördagar och söndagar 12-16 med andakt kl 14

14/7 Mullhyttans kyrka kl 18

Bengt Johansson, sångare, rockmusiker, sångförfattare, bildkonstnär... Känd genom alla sina skivor och lovsånger!

21/7 Knista kyrka kl 18

Musik i sommarkväll. Program meddelas senare

12/8 Kvistbro kyrka kl 18

Musik i sommarkväll med Duo Entracte från Paris! Harpa Odile Abrell och flöjt Lena Gutke

18-19/8 "Upplev Kilsbergskanten"

Hidinge Nya kyrka, lördag

Kl 10-18 kyrkan öppen. Kaffeservering i kyrkan grillmöjlighet utanför i lekparken

Kl 10 och kl 17 Visning av kyrkan, samt vid förfrågan. Utsikten från tornet kan beskådas vid förfrågan

Kl 15 Sagovandring utifrån frälsarkransen "Den försvunna skatten"

Kl 18 Musik vid helgsmål med Joanna Lysén och Ida Blomqvist

18.30 ca, kulning från tornet

Söndag: Kl 10-18, kyrkan öppen. Kaffeservering i kyrkan och grillmöjlighet utanför i lekparken.

Kl 11 sagovandring utifrån frälsarkransen "Den försvunna skatten".

Kl 14 visning av kyrkan och tornet, samt vid förfrågan.

Kl 15 vandring i Lekeberga-Sälvens naturreservat, medtag eget fika. Samling vid kyrkporten.

Kl 18 Musikgudstjänst "Hela kyrkan sjunger". Vi sjunger sommarsånger/psalmer med köreerna Espresso och Knistakören. Titti Ångman och Sara Hansen medverkar med sång, fiol och flöjt.

Kvistbro kyrka, lördag

Kl 12-16, kyrkan öppen. Visning vid förfrågan.

Grillmöjlighet utanför kyrkan.

Söndag: Kl 10 Högmässa.

**Påverka innehållet i Korsordet genom att bidra själv!
Material kan lämnas in till kansliet, Kyrkans Hus, eller sändas till**

Korsordet, Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA

Korsordet har hittills kommit ut med 4 nr pr år. Stoppdatum för nästa nr är torsd 9 aug 2012. Det har aktualitet fram till och med december 2012.



Vårbrasan vid Hidinge Nya kyrka den 24 april, då barn och familjer hälsade våren välkommen. Över 75 personer var samlade!



Vägkyrka i Kvistbro

Om du någon gång en varm sommardag har kommit in i en sval , vacker liten kyrka, då förstår du hur viktigt det är att det finns vägkyrkor öppna i vårt avlånga land under sommaren!

Om du någon gång har stått vid din barndoms kyrka, eller vid dina föräldrars vigselkyrka, eller dina barns dopkyrka och inte kommit in , för det var låst och ingenstans vet du var du ska få tag på en nyckel eller någon som kan släppa in dig, då vet du betydelsen av att det finns kyrkor öppna i våra församlingar!

I vår församling, Knista, har vi förmånen att få ha en av alla dessa öppna vägkyrkor i vårt avlånga land! Den kyrka som ligger bäst till för vägfararna har Kvistbro ansetts vara. Sedan ett antal år tillbaka har den fått vara vår vägkyrka!

Visst passar den bra med sin fantastiska interiör och exteriör och sitt läge i den lilla kyrkbyn där prästgården fortfarande ligger närmaste granne till kyrkan.

Många är de förbipasserande från när och fjärran som uttryckt sin beundran över miljön, stillheten och lugnet! I år är det 350 år sedan kyrkan invigdes. Det ska firas på många sätt i höst genom olika jubileumsaktiviteter.

Men, det som pågår, år efter år är VÄGKYRKANS verksamhet ,som varje sommar öppnar sina portar och blir till en oas för stressade nutidsmänniskor som kanske söker sina rötter, när de får möjlighet.

Man måste inte vara långväga för att känna behovet av stillheten, ron och friden. Eller vilja träffa någon som känner igen ens gamla släktingar och samtala en stund.

Vägkyrkan bygger sin verksamhet mestadels på ideella krafter från bygden och församlingen. Välkommen att besöka en av din församlings kyrkor i sommar!

Du är också välkommen att vara med och ge några timmar av din tid för att hjälpa oss att hålla kyrkan öppen! Vi behöver flera medarbetare!

Öppet : 13 juli- 18 augusti.

Måndag och fredag kl 16-18

Lördag och söndag kl 12-16. Andakt hålls kl 14.

Varje dag finns medarbetare på plats , för att kunna förmedla information, bjuda på enkelt fika, mm.

Om du vill anmäla ditt intresse eller veta mera ring Solveig Sandberg, vikarierande präst i församlingen tel 070-4435488.



Församlingsresenärer vid Skagershults gamla kyrka

Våra vuxengrupper börjar v 35

Hidinge träffpunkt i Hidinge Nya kyrka 29/8 kl 14

Torsdagsträffen i Mullhyttans kyrka 6/9 kl 14

Daglediga i Kyrkans Hus 13/9 kl 14

Knista syförening hos Dagny Paulsson 4/9 kl 14

Kvistbro syförening hos Viola Gustafsson, Ingvaldstorp, 5/9 kl 14

Mullhyttans syförening 12/9 kl 14

Välkomna till våra grupper!

Knista församling

Alla våra
barngrupper startar
igen vecka 35!

Se hemsidan för mer info

www.svenskakyrkan.se/knista

Välkomna!



KONTAKTPERSONER

Stefan Öberg, kyrkoherde	exp onsd 12-14	0585-315 40, 070-573 15 40
Angelina Backman, komminister		315 41, 070-663 15 41
Solveig Sandberg, vik komminister		070-44 35 488
Sara Hansen, kantor	Knista o Hidinge	315 48
Helén Ivarsson Sigebyer, kantor	Kvistbro o Mullhyttan	315 47
Anna Karlsson, församlingspedagog		315 43
Kerstin Palmcrantz, församlingsassistent		315 46
Maria From, församlingsassistent		315 36
Christin Wallenius, församlingsassistent		315 37
Kyrkofullm ordf	Jörgen Nyström	109 59
Kyrkorådets ordf	Lennart Ericson	400 01

Kyrkans kansli, exp månd 8.15-12, tisd, torsd o fred 10-12

Ingalill Ekström, kyrkokamrer	312 56
Agneta Sigbjörnsson, kanslist	312 55
Henry Sahlqvist, fastighets- o kyrkogårdschef,	312 57, 070-553 12 05
Kyrkans Hus, källaren	315 49

Kyrkans Hus

Adress:	Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA
Telefax	0585-315 76
Bankgiro	5679-1502
e-mail	knista.forsamling@svenskakyrkan.se
webb	www.svenskakyrkan.se/knista



Knista kyrka	0585-105 77
Vaktm Jörgen Carlsson, exp vard 11-11.15	
Knista Sockengård	101 40
Hidinge Nya kyrka/Församlingslokal	019-29 13 80
Vaktm Claes Karlsson, exp vard 11-11.15	29 11 28
Kvistbro kyrka	0585-204 07
Vaktm Torbjörn Karlsson, exp vard 11-11.15	
Kvistbro Församlingsgård, Lillgården	204 37
Mullhyttans kyrka	400 13
Vaktm Johnny Rinaldo, exp vard 9-9.30	

KALENDER för våra gudstjänster

B = kyrkbuss

26 maj	Pingstafton		Konfirmandredovisning och helgmålsbön i Knista ka	18
27 maj	Pingstdagen	B	Konfirmmässa i Hidinge Nya ka Konfirmmässa i Kvistbro ka	10 16
3 juni	Hel trefaldighets dag	B	Vallfartsmässa på Riseberga	11
10 juni	1. s e trefaldighet	B	Högmässa i Knista ka Gudstjänst för stora och små i Hidinge Nya ka	10 14
16 juni			Musik i sommarnatten i Hidinge Gamla ka	22
17 juni	2. s e trefaldighet	B	Högmässa i Kvistbro ka	10
23 juni	Midsommardagen		Pilgrimsmässa i Hidinge Nya ka	18
24 juni	Johannes döparens d	B	Högmässa i Mullhyttans ka Friluftsgudstjänst i S Vissboda	10 14
30 juni			Sommarkyrka i Kvistbro ka	18
1 juli	4. s e trefaldighet	B	Högmässa i Hidinge Nya ka Friluftsgudstjänst på Högan	10 15
8 juli	Apostladagen	B	Högmässa i Knista ka Friluftsgudstjänst i Baggetorp	10 14
14 juli			Sommarkyrka i Mullhyttans ka	18
15 juli	6. s e trefaldighet	B	Högmässa i Kvistbro ka	10
21 juli			Sommarkyrka i Knista ka	18
22 juli	Kristi förklarings dag	B	Högmässa i Mullhyttans ka	10
29 juli	8. s e trefaldighet	B	Högmässa i Kvistbro ka	10
5 aug	9. s e trefaldighet	B	Högmässa i Hidinge Gamla ka Friluftsgudstj i Masmästarstugan	10 14

11 aug			Sommarkyrka i Kvistbro ka	18
12 aug	10. s e trefaldighet	B	Högmässa i Knista ka Friluftsgudstjänst på Snarve	10 14
18 aug			Helgmålsbön i Hidinge Nya ka	18
19 aug	11. s e trefaldighet	B	Högmässa i Kvistbro ka Hela kyrkan sjunger, Hidinge Nya ka	10 18
26 aug	12. s e trefaldighet	B	Högmässa i Mullhyttans ka Gudstjänst i Knista ka	10 18
2 sept	13. s e trefaldighet	B	Högmässa i Hidinge Nya ka Gudstjänst i Kvistbro ka	10 18
9 sept	14. s e trefaldighet	B	Högmässa i Knista ka Gudstjänst i Mullhyttans ka	10 16
16 sept	15. s e trefaldighet	B	Högmässa i Kvistbro ka Gudstjänst för stora och små i Hidinge Nya ka	10 16
23 sept	16. s e trefaldighet	B	Högmässa i Mullhyttans ka Gudstjänst i Knista ka	10 18
30 sept	Helige Mikael's dag	B	Högmässa i Hidinge Nya ka Musikgudstjänst i Kvistbro ka	10 18
7 okt	18. s e trefaldighet	B	Högmässa i Hidinge Gamla ka Musikgudstjänst i Kvistbro ka	10 18
10 okt			Minikonsert i Hidinge Gamla ka	18
14 okt	Tacksägelsedagen	B	Skördemässa i Knista ka Dixie Talks i Mullhyttans ka	10 18
21 okt	20. s e trefaldighet	B	Högmässa i Kvistbro ka Gudstjänst i Hidinge Nya ka	10 18

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer och annonser!

Ängel utan vingar

Hidinge nya
Kyrka
20 maj kl 18

Barnkören
och
Angel Voice

En musikal av Karin Runow

Svenska kyrkan 

KNISTA FÖRSAMLING

i samarbete med
sensus

Pilgrimsvandra med oss!

Pilgrimsvandring är att lugnt vandra i samklang med skapelsen i tystnad och i samtal med pauser för vila, förtäring och meditation.

Pilgrimsvandring är en yttre och en inre vandring.

Pilgrimsvandring är både fördjupning och introduktion i vad tro och liv handlar om.

Välkomna att vara med!

16 juni Knista kyrka – Tysslinge kyrka.

30 juni Tysslinge kyrka – Närkes Kils kyrka.

Båda vandringarna börjar kl. 8.00. Ta med matsäck för hela dagen, kläder efter väder, bekväma kängor/skor, Lilla pilgrimsboken om man har den. För er som inte blir skjutsade och hämtade ordnar vi med samåkning: den 16 juni samlas vi vid Tysslinge kyrka kl. 7.30 och åker med församlingens minibuss och ev fler bilar till Knista kyrka där vi börjar vår vandring. Den 30 juni samlas vi 7.30 vid Närkes Kils kyrka och åker med församlingens minibuss och ev någon mer bil till Tysslinge kyrka där vi börjar vår vandring.

1 juli Pilgrimsmässa vid/i Hidinge Nya kyrka kl.10 och därefter en liten pilgrimsvandring i reservatet. Medtag egen lunch. Vi bjuder på kaffe och kaka när vi kommer tillbaka från vandringen.

Anmäl dig gärna på förhand till: Anna Karlsson 0585-31543,
anna.k.karlsson@svenskakyrkan.se

Angelina Backman 0585-31541, angelina.backman@svenskakyrkan.se

Varma hälsningar Angelina och Anna

Ack Värmeland du sköna, du härliga land.....

Picasso, Gustaf Fröding, Tomten, Selma Lagerlöf och Christer Sjögren. Har dessa något gemensamt?

Ja vem vet! Följer du med på årets resa för dagledigverksamheten i Knista församling så får du kanske en klarare bild!

För den 7 juni bär det av VÄSTERUT, mot Kristinehamn, Karlstad, Hammarö och Forshaga med omnejd! Avresa 8.30 med buss från Kyrkans Hus i Fjugesta. Hemma igen innan kl 19.

Vi kommer bl a att besöka Picassostatyn på udden i Vänern, Hammarö kyrka kommer att öppna sina portar för oss, vi får se Skage fyr, besöka ett fiskerökeri med delikatesser att handla med hem.

Hotell Gustaf Fröding ger oss mat för dagen och Vermlandstomten, i Forshagaskogarna, bjuder oss in i sin julstuga och gårdsbutik med diverse, om än det är i juni! Vi avslutar dagen på en av alla dessa hembygdsgårdar med eftermiddagskaffe och hembakat bröd. Här har en gång Selma Lagerlöfs släktingar trampat jorden och vi får vandra runt i deras fotspår!

Uppgift om resan lämnas av Kerstin Palmcrantz! Tel 0585-315 46.



Skage fyr

Vermlandstomten



Musikskolans dag i Kvistbro kyrka 14 april



Kvistbro kyrka 350 år!

I år firar Kvistbro kyrka 350 år och det vill vi fira! Just nu håller vi på att ta fram kort och annat intressant material för att göra en utställning som vi ska ha i kyrkan till sommarens vägkyrka. Till hösten kommer det att firas gudstjänster inspirerade av de olika århundraden som kyrkan har funnits med en höjdpunkt den 20-21 oktober. På lördagen ordnar vi en marknad på kyrkbacken och på söndagen firar vi en stor jubileumsgudstjänst. Men redan före denna höjdpunkt kommer flera temagudstjänster att firas: den 2 september kl 18: 1600-tals-gudstjänst där kören Cantica Nova medverkar.

Den 30 september kl 18: 1700-tals-gudstjänst där kören Espresso medverkar och

den 7 oktober kl 18: 18-1900-tals-gudstjänst.

Är det så att Du eller någon Du känner har något att visa eller berätta från kyrkan, dess omgivning eller från bygden, ta gärna kontakt med mig eller någon annan i församlingen. Vi ser fram emot att få med så många berättelser, minnen, bilder mm som möjligt!

Välkommen att höra av dig till Angelina Backman, 070-66 315 41

ARNE UPLING, Leken, är säkert ett välbekant namn för många av våra läsare. Han har varit vägmästare, ingenjör och arbetat med stadsplanering bl a men det är nog genom skrivandet som han gjort sig mest känd. Från 1986 har han varit författare på heltid efter att ha skrivit och fått sina alster publicerade ända sedan tonåren.

Han har gett ut ett drygt tiotal diktsamlingar, varav "Stjärngemaket" är en och som jag har hämtat 2 dikter från. Den kom ut 1989 och ger bilder från den årsanställning inom äldrevården i länet som Arne hade. Det är säkert en hel del som känner igen de symptom många äldre företer i dikterna.

När Arne började skriva på allvar var det inte minst i tidningar av skilda slag. Det blev bokanmälningar, reseberättelser och debattartiklar i många olika publikationer, mest kanske i Nerikes Allehanda dock.

Han har fått en hel rad priser och stipendier genom åren för sitt skrivande.

*"Jag är vanmäktig
och illa sönderlagen;
jag klagar
för mitt hjärtas jämmers skull."*

Ps 38:9

*"När dina ord upplåtas,
giva de ljus
och skänka förstånd
åt de önfaldiga."*

Ps 119:130

Vad gör dig så glad alltid
med glittrande ögon
hur kan du känna igen allt
minnas allt som hänt
vem som än talar om något
varje mening från någon
får dig in i långa utläggningar
tydligt tal flödar ur din mun
och aldrig någon elakhet
det är bara det
att ingenting har sammanhang
för oss alla utanför
på håll tycks du diskutera
glatt och meningsfullt
men verkligheten är en annan
det tydliga språket
är helt meningslöst
och ingen kan begripa
hur du snabbt kopplar in
varje annans mening
på dina egna minnen
dina släktingars namn
och byborna därhemma
allt flödar i ditt glada tal
liksom händelser längesedan
när någon for till Amerika
eller var det Borlänge
men åtta öre litern
betalades för rensade lingon
i din ungdom
det är sakskalet att tro på

Här sitter jag ofrågad
fastän en gång lärare
som kunde lärt er språk
om jag orkat och ni lyssnat
en gång stöttade jag mig inte
på era armar
då steg jag till häst
och visade hur den tyglades
och jag höll plogen stadigt
under långa dagar på fälten
i mina händer formades plåt
till allehanda nyttigheter
jag kunde steka en slottsstek
som knappast har smakats av er
som skyndar så fort
genom de långa korridorerna
och ingen lyssnar på mig
som höll långa och kloka tal
i många politiska nämnder
jag predikade i kyrkobyggnader
under långa resor i tron
resor som förde mig runt landet
och jag sålde er födoämnen
och allt annat ni behövde
så gjorde vi alla vår sak
innan vi blev sittande här
tysta och orörliga
i våra stolar
och ni har glömt vårt arbete
som var er till stor nytta

Information från kyrkogårdsförvaltningen i Knista församling.

Skötsel fria urngravplatser med begränsad gravrätt.

Skötsel fria urngravplatser finns på alla våra fyra kyrkogårdar inom Knista församling.

På dessa gravplatser tillhandahåller kyrkogårdsförvaltningen gravstenar som endast består av naturstenar. Förvaltningen ansvarar för all skötsel och plantering inom området.

Gravrättsinnehavaren får bekosta all textning och inskription på stenen. Graven får endast smyckas med lösa snittblommor i vas samt gravljus och vinterdekoration under vinterhalvåret. All övrig utsmyckning i jorden eller odlade växter i kruka tas bort av förvaltningen.

På Mullhyttans kyrkogård har området för sådant gravskick utökats nu under våren och står klart att tas i bruk under försommaren.

Henry Sahlqvist.



Urnggravplatsen



Stenen vid minneslunden

Förändringens vindar blåser snabbt

Man ska blicka framåt är ord man ibland hör, särskilt från yngre människor när olika förändringar kommer på tal om vad som skett och vad som kan förväntas ske framåt i tiden. Och visst är det helt rätt med olika förändringar, ja det är helt ofrånkomligt att vi lämnar mycket av det gamla bakom oss och siktar framåt mot allt som kan göra mänskligheten olika underlättande tjänster trots att mycket av allt det "nya" egentligen inte fyller någon funktion. Jag nämnde i förra numret om en del förändringar som skett genom åren. I dag tänkte jag uppehålla mig lite vid skolformer och hur olika de var utformade "förr i tiden", helt enväldigt av "sockenstyret" inom landet beroende på bostadsort och de styrandes förmåga att blicka framåt i tiden. Några diskussioner med föräldrar eller på annat vis få synpunkter förekom aldrig, åtminstone inte i "min skola".

Jag håller mig till klasserna 1 till 6 eller 7 som fram emot 1950 på landet benämndes "småskolan" för 1 och 2 samt sedan "storskolan" fram till avslutningen. Att läsa vidare i stan var ovanligt, ordet gymnasium omnämndes aldrig på den tiden.

Emellertid så vaknade läsintresset långt efteråt för att få ett yrkesrelaterat betyg. Många satt hemma och läste olika brevkurser, själv läste jag först efter tjugusåldern under tre års intensiva kvällar in en byggteknisk kurs som har kommit väl till nytta genom åren. Men allt material fick man själv bekosta.

Men små- och storskolan avverkades i Svenshyttan och var sexårig med inskrivning vartannat år eftersom elevantalet inte räckte till för varje år. Efter att dessa sex år var avklarade gick vi under två vintrar några veckors undervisning i något som benämndes "fortsättningsskola". Dessa kurser pågick i två av Hidinge sockens tre skolor och vi som hade långt fick förmånen att välja skola. Själv valde jag Lekhyttan ena året just därför att de flesta av kamraterna hade närmast dit. Skolskjutsar kan vi glömma direkt, det var ju krig i våra grannländer, men mjölkbilen som drevs med gengas kom oftast samtidigt som vi gick mot skolan. Vi fick lov av chauffören att åka med på flaket om vi skötte pålastningen av mjölk-flaskor utefter vägen. Men hu vad kallt det var!

Nästan allt i matväg var ju ransonerat under krigsåren så våra dagars skollunch kan vi också glömma direkt! Det var medhavd smörgås med mjölk som gällde varje dag och i Svenshyttans skola intogs det hela i tamburen på en bänk mellan alla ytterplagg. Jag minns en yngre pojke som oftast inget hade att äta med motiveringen "kupongerna är slut". Vi andra smusslade ofta till

honom en hel eller halv smörgås som åts begärligt utan något att dricka till. Ja, detta var lite återblickar från Svenshyttan!

Min frus skola låg i Gusselby, norr om Lindesberg, men där hade "sockengubbarna" avgjort att eftersom byn eller samhället var barnrikt skulle givetvis inskrivning ske varje år och skolgången omfatta 7 år. Efter dessa följdes en enda vinter av några veckors skolkök för flickorna, allt medan pojkarna var helt fria om ingen absolut ville delta. I hustruns skolkök deltog faktiskt fyra intresserade pojkar!

En sak till skilde Svenshyttans bestämmelser mot Gusselbys: I Gusselby serverades dagligen en tallrik havregrynsgröt som intogs i pojkarnas slöjdsal och med hyvelbänkarna som matbord. Som sittplatser fanns låga bockar med en plankla lagd över. Enformigt kan tyckas i dag men väldigt uppskattat på den tiden!

Ja, detta var lite skolhistoria, Vi får nog medge att vi inte vill ha den tidens jämna bestämmelser tillbaka.

Henry Gustafson



En rote svanar anropar markkontrollen: Anhåller om landningstillstånd!

Här kommer namnen på de tre som hade mest tur i dragningen av lösningarna till förra numrets korsord. Ni gratuleras med en liten vinst.

Ragnhild Sunesson	Eva Andersson	Gudrun Arvidsson
Magria, Solåsen 1	Kristinelund	Södergatan 25
716 92 FJUGESTA	716 94 MULLHYTTAN	716 30 FJUGESTA

Lös korsordet i Korsordet!

	LIKA-PRE-FIX	DEN KOMMER I PSALM 199		JOHANSSON SOM STARTADE ETT KONFEKTIONS-FÖRETAG	URD OCH SKULD		BÄST ATT FRÅ-GA TILL IBLAND	EGYPTISK DROTTNING	DANSKT Å
	KAN DET I TAND			LÄCKER	TYA KANSKE VIA SAMTAL				
	GLÄDJE-SPRIDARE								
	PÅ DIREKTEN								HÖLLS PÅ HALS-TER
	MÅLADE VAN GOGH								
	TIGGER	ÖPPNAR SOLDAT						PASSE-RAR TURIN	
	DRA PÅ VISSA BAND			SVEA-KUNG	BIL-KOST-NAD		BLEV RATAT RÄTT SÅ		
OTÄT POTATIS-VÄXT							MITT I NATTEN GALTAR		
	JUDE	VITT GIFT		BETT POETISK FÖRS-STRÖM			SKEN-FENO-MEN		
		SNIBB			MOR-GON-VÅKT		ÄR KO-LERIKER TILL VREDE		LÅNG-SAM SYMBOL
LÖS-ÖJFORD				MAKA-LÖS		USEL			
LUR				TING		KAN HAN SÄTTA			
RUNGA				RYMMER FODER			ÖGONPINA		
							VAR SALOMO		
							HELSVENSKT UT-TRYCK		
					POLLAK	ÄGER DET SOM SKER		I BUNT-KANT	
					BIBLISK KUNGA-MAKARE			URAN	
									JOK F 2 2

Lösningen sänds senast torsd 9 aug till Korsordet,
Kyrkans Hus, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA

Namn:

Adress:



Ida Lagefjäll var flitigt i elden,
här på sin avslutningskonsert i
Hidinge Gamla kyrka 15 april

Korsordet
Ansvarig utgivare: Stefan Öberg, 0585-315 40
Redaktör: Jörgen Nyström, 0585-109 59
e-mail:jorgennystrom@hotmail.com