

NR 1 2014 ARG. 32

WIENBLADET



Svenska kyrkan 
DROTTNING SILVIAS FÖRSÄMLING
WIEN

Prästens ord

"Borta bra men hemma bäst"

Dessa kloka ord fanns broderade på en tavla hos en äldre släkting. Jag är nästan säker på att du själv sett liknande tavlor. Kanske till och med har en själv? Jag minns hur jag stavade mig igenom dem och smakade på orden. Ord som skänker trygghet, som talar om att hemma, där kan jag vara mig själv. Hemma, där kan jag slappna av. Där vet jag hur reglerna är, vad som förväntas av mig. Där kan jag få pröva mina vingar.

Första gången vi barn sov i tält en hel natt, var hemma, på gården. Spännande, men ändå förtröstansfullt, för vi var ju hemma. Hemma, där är jag trygg! Fråga är bara: Var är "Hemma"? Jag kan inte med bästa vilja i världen säga att Wien är min hemstad och Österrike mitt hemland. Nej, jag är och förblir svensk. Sverige är och förblir mitt hemland. Samtidigt känner jag mig hemma i Wien och hittar något sånär bland gator och torg. I alla fall till favorit caféet. Staden som för inte allt för länge sedan kändes stor och förvirrande känns nu trygg och välkomnande. Men är det "Hemma"? Kan man vara hemma på två ställen? När jag pratat med några av er som bott länge i ett annat land än där ni föddes svarar de flesta - Ja, man kan absolut känna sig hemma i två länder samtidigt.

Svenska kyrkan i utlandet har som slogan: – som hemma fast utomlands. Och det sammanfattar ganska bra vad Svenska kyrkan i Wien vill vara. En plats där man får vara sig själv. Kan slappna av, känna sig trygg. Där man kan få pröva sina vingar, oavsett om man är stor eller liten. För någon är det att våga läsa en text i kyrkan, för någon annan att börja sjunga. I kyrkans trygga hem får vi alla utvecklas och växa. Komma förbi på en kopp kaffe. Bara vara. Ett vardagsrum mitt i stressen.

När samtalen aldrig vill sluta runt kaffeborden efter gudstjänsten. När småbarnen kavat lämnar mammas trygga hand för att springa iväg till leksakerna. När dörrklockan klingar och någon sticker in näsan och undrar om kaffet är varmt. När någon kommer och säger: "Kan vi göra det här?" Då vet jag att vi kommit ett steg närmare att som det heter i bönen: Göra vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap.

Därför säger jag denna gång inte Välkommen till kyrkan.
Utän jag säger: Välkommen hem!

Maria Scharffenberg
Kyrkoherde



Några ord från er ordförande

Ett par månader har förlupit sedan det nya kyrkorådet tillträdde och lagom till kyrkans nyår, advent, har vi börjat samtala om var vi står som församling och vart vi går dvs framtida inriktning. -Ett mycket spännande och givande arbete för hela församlingen. I en liten återblick, vill jag koppla tillbaka till ett par av många höjdpunkter under hösten, vilka alla har en stor gemensam nämnare.

Min första reflektion är kopplad till basaren - församlingens största återkommande projekt, med en fantastisk fin uppslutning av frivilliga som satsade mycket tid, flit och gott humör i att skapa en oförglömlig och mycket uppskattad basar. En basar av denna kaliber behöver många engagerade och en mångfald av olika färdigheter och erfarenheter. Därför glädjer vi oss särskilt över var och en som kan och vill hjälpa till med allt från organisation till utförande och efterarbete. Lika uppskattat är det att se alla er besökare som kommer och bekräftar nyttan och nöjet med basardagen. Ett stort tack till alla och välkomna åter!

Nästa reflektion faller på luciakonserten. Även denna höjdpunkt är nu en tradition, men denna gång fick vi uppleva något musikaliskt riktigt stort! Trots en extremt överfull St. Gertrudskirche, trollband oss kören under Lennart Ögrens ledning fullständigt. Glädjen i framförandet gick inte att missa och motiverade flera att följa med över till vår egen gård för trevligt eftersnack. Det blev en av advents- och jultidens mest stämmningsfulla minnen. Musikens viktiga roll i församlingen framstod här som allra tydligast! Våldigt mycket positiv feedback har framförts till mig och jag vet att kören har fått desto mer av denna välförtjänta vara. Ett mycket varmt och stort tack till hela kören med solister under Lennarts ledning!

Min sista reflektion i detta Wienblad faller på familjegudstjänst i adventstid. Med Maria varsamma herdehand och stort engagemang bland småherdar och herdinnor smyckas julkrubban, till glädje för små och stora. Även här kunde glädjen i att bidra inte döljas.

Vad var då den gemensamma nämnaren i dessa axplock ur församlingslivet? Engagemang är svaret! Ditt, mitt och vårt gemensamma engagemang är basen i församlingen och något som jag personligen sett en tydligt positiv utveckling av under de senaste åren. Jag ser fram emot fortsatt och nytt engagemang i vår församling i form av dialog och handling här i Wien, Österrike, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Genom att på detta sätt koppla tillbaka till min företrädare, Ulf Karlssons, avslutande ord på denna sida tidigt i höstas, vill jag tacka honom för hans mångåriga insats som ordförande! Ulfs engagemang finns kvar i kyrkorådet, nu i egenskap av vice ordförande.

Peter Ahlfont
Ordförande i kyrkorådet

Det här är ditt kyrkoråd!

Kyrkoherde	Maria Scharffenberg
Ordförande	Peter Ahlfont
Vice ordförande	Ulf Karlsson
Sekreterare	Jeannette Bergström
Vice sekreterare	Anders Nilsson
Kassör	Cecilia Winkler
Vice kassör	Gudrun Zinke
Ordinarie ledamöter	Marie Jansson
	Christian Jelinek
Ersättare	Sofia Hjertonsson
	Agneta Waneck
	Malin Petersson
	Catharina Stenström-Langelaar

Vi som kyrkoråd arbetar för en levande kyrka, dit du som kyrkobesökare ska känna dig välkommen. Om du har några frågor eller synpunkter på kyrkans verksamhet, tag gärna kontakt med oss! Kontaktuppgifter finns på sista sidan i Wienbladet.

Nya medlemmar i kyrkorådet

Peter Ahlfont - ordförande

Jag är född (1962) och uppväxt i Stockholm. Döpt av min morfar i den tyska evangeliska kyrkan i Wolfenbüttel. Skolor, konfirmation och gymnasium avhandlades i innerstan. Militären förde mig till Södertälje och sedan ut i hela landet från Falsterbo till Malmbanan och Kukkolaforsen.

Universitetstiden avnjöts i Linköping och här mötte jag likaså min fru, Ida. Arbetet förde oss tillbaka till huvudstaden, där vi rotade oss och bildade vår familj med Andrea, Alexander och Arthur som älskade tillskott.

Utöver ett allmänt intresse för religionsfrågor blev vi genom barnen engagerade i Sättraängskyrkan i Danderyd som blev en ofta besökt punkt i vår tillvaro. 2001 drog mig mitt arbete inom Siemens hälsovårdsteknik till Wien. Ganska tidigt kom vi i kontakt med vår församling och har som familj varit engagerade i olika former sedan dess. Innan jag blev tillfrågad och vald till ordförande i kyrkorådet, var jag revisor i församlingen under ett antal år.



Christian Jelinek - ordinarie ledamot

Jag är född i Stockholm, svensk mor, österrikisk far; uppvuxen, skola och universitet i Wien. Sen 2002 arkitekt; mest aktiv i Österrike och Norge. Jag har tillbringat somrarna i Sverige, därför känner jag mig som svensk likaså som österrikare. Morfar var kyrkoherde i Uppland. Jag har följt Svenska kyrkan hela mitt liv; varit aktiv på olika sätt och i växlande intensitet. Den är mittpunkten i mitt kristna liv.

Som ledamot vill jag förstärka engagemanget, den goda viljan och potential som finns i församlingen för en god utveckling och prosperitet. Jag är mycket glad att få arbeta helhjärtat för vår församling, som betyder så mycket för mig!



Sofia Hjertonsson - ersättare

Jag har bott i Wien till och från sedan 1999. Under denna tid har jag på olika sätt varit engagerad i vår församling, som jag är mycket stolt över och tycker fungerar



just som en kyrka ska -välkomnande, med huvudfokuset på gudstjänstlivet, men också med många andra aktiviteter som knyter oss samman. Som aktiv suppleant i kyrkorådet vill jag fortsätta utveckla vår församling och hjälpa till att förvalta allt bra som redan byggts upp här. Jag är född i Norrköping, uppvuxen i Kalmar, pluggade i Lund och har jobbat några år i Stockholm och många i Wien. Jag är jurist och efter flera anställningar inom den offentliga sektorn bytte jag för något år sedan till privata näringslivet och jobbar numera med företagsrådgivning inom områdena anti-korruption och compliance. I övrigt står musik högt på agendan liksom löpning och natur.



Svenskar i Wien - Mia Kainz

På FN-dagen den 24 oktober hade Svenska kyrkan besök av Maria Kainz, före detta officer, som berättade om sin tid som FN-soldat i Afghanistan. Wienbladet bad om en intervju med Mia som öppenjärtat berättade om sin intressanta bakgrund och om hur hon hamnade i Wien.

Mia växte upp i Skåne och flyttade efter gymnasiet till Östersund för att göra lumpen inom flygvapnet. Utbildningen ledde till ett jobb inom militären, först som officer och sedan som kapten. 2003 åkte Mia till Kabul, Afghanistan som FN-soldat för att finnas på plats i det krigsdrabbade landet. Uppgiften var att hålla kontakt och förhandla med lokal polis och militär, att hjälpa till att återuppbygga skolor och sjukhus och att vara närvarande som stöd åt lokalbefolkningen. Mia brinner för jämställdhet och ville på plats stödja kvinnorna i Afghanistan till en bättre framtid. Hon lämnade sina två döttrar, då 3 och 6 år, hos sin pappa i trygga Östersund för att göra skillnad för andra kvinnor och barn i en betydligt oroligare del av världen. När hon vid uttagningsintervjun blev tillfrågad hur hon som mamma kunde resa ifrån sina barn frågade Mia vilken skillnad det var från alla pappor som anmält sig till uppdraget!

Anekdoterna är många från de 7,5 månader i Kabul, Mia berättar bland annat om ett besök på en kvinnoklinik. När truppen anlände fick de beskedet att enbart kvinnor fick komma in i byggnaden. Den manlige afghanske tolken som ständigt reste med fick stanna utanför men Mia kunde gå in och tala med föreståndaren som visade sig ha utbildats i Oxford, England och pratade perfekt brittisk engelska. Det skulle visserligen vara mot reglerna att gå in som ensam soldat men Mia var nyfiken och ville inte ge upp när de hade nått sitt mål. Kvinnorna på kliniken blev alla mycket imponerade av Mias ljusblonda hår, ljusa hy och blå ögon. Att Mia dessutom betyder „ängel“ på språket i området gjorde henne inte mindre intressant i kvinnornas ögon.



Besöket blev mycket lyckat och gav värdefull information som hjälpte till att utveckla arbetet som skulle göras i området.

Ytterligare en anekdot var när Mia och hennes norska kollega stod vakt utanför en byggnad. Plötsligt närmade sig ett antal män som omringade Mia och tog tag i henne. När gruppen började dra med sig henne och förklarade att de skulle ta henne till hennes framtida

man fick hon be sin kollega att säkra sitt vapen för att få dem att förstå att det var dags att gå.

En annan dag kom en helig man, mullah, in i staden där Mia och kollegorna befann sig. Befolkningen gjorde plats för den viktige mannen som stegade rakt fram till Mia och tog hennes hand samtidigt som han såg henne i ögonen och sedan gick vidare. Folket såg nyfiket och överraskat på, en helig man tar aldrig någonsin i en kvinna! Kanske var denna blonda uppenbarelse i militärkläder mer en ängel än en kvinna i mannens ögon.

Det var dock inte enbart lokalbefolkningen som missuppfattade Mias roll, hon misstogs även för att vara prostituerad! Att den svenska truppen hade kvinnliga soldater var svårt att förstå för vissa afghaner som berättade om att landets tidigare ockupationsmakt hade haft med sig prostituerade från hemlandet för soldaterna!



Med i den svenska truppen var en präst från Svenska kyrkan. På FN-uppdrag som det Mia deltog i finns det alltid en präst med. Prästen har en viktig funktion att fylla; en gång i veckan hålls en gudstjänst i lägret, prästen finns även där om någon behöver prata av sig eller vill be samt, i värsta fall, vid dödsfall.

Efter uppdraget i Kabul reste Mia hem till Östersund och Sverige igen. Då enheten som Mia tillhörde lades ner flyttade hon till Enköping. Efter 14 år inom militären fattade Mia beslutet att bli civil och sa 2005 upp sig och sökte jobb som chef på en hälsocentral i Brunflo, Jämtland. Steget från att ha arbetat i en extremt mansdominerad miljö till att börja jobba inom ett mestadels kvinnodominerat landsting var stort. Efter en lyckad första arbetsintervju med den nya chefen var det dags att träffa personalgruppen som Mia själv skulle vara chef för. Hennes blivande chef frågade lite försiktigt om hon inte hade några lite mer kvinnliga hobbies som att sticka eller ta hand om katten för att inte göra ett för hårt och manligt intryck på gruppen. Mötet gick dock mycket bra och jobbet var hennes. Under tre år ledde Mia hälsocentralen och ansvarade för personalutveckling, nyanställningar och olika projekt.

Samtidigt startade även resan som ledde Mia till Wien och Österrike. På hennes sista internationella övning inom militären hade Mia, som då var skild från sina flickors pappa, lärt känna en militär från Österrike. Ödets ironi då Mia egentligen redan hade sagt upp sig från militären men ändå deltog i övningen. Ett pendlande mellan länderna startade och 2007 föddes sonen Gustaf och 2008 dottern Livia.

Under 2011 jobbade Mia som managementkonsult med egna uppdrag inom bland annat jämställdhet, personal och etik. Samtidigt fattade familjen beslutet att bosätta sig i Wien där Mias man har sitt jobb. En ganska stor omställning för Mia som berättar om hur hennes handläggare på arbetsförmedlingen (AMS – Arbeitsmarktservice) efter mycket om och men till slut sa rakt ut till henne att han inte hade en aning om hur han skulle förmedla henne ett passande jobb i Wien med hennes, i österrikiska ögon, ganska otypiska bakgrund och erfarenheter.

Mia är dock en person som tar saken i egna händer så hon började studera religionsvetenskap på distans vid Högskolan i Gävle. Valet av ämne blev, inte helt otippat, jämställdhet. I januari i år blev hon färdig med sin D-uppsats som behandlade frågan vilka argument som förs för och emot kvinnor i ledande religiösa roller inom islam, katolicism och även mot svenska kvinnliga präster. Slutsatsen var att det inte har så mycket med religion att göra utan mer om manliga principer som är fast förankrade överallt i samhället, såväl inom den kyrkliga världen som inom näringslivet.

Sedan 2012 arbetar Mia även inom ett österrikiskt företag med intern och extern kommunikation samtidigt som hon smider nya planer på vad hon ska hitta på härnäst.

Vill du läsa Mias uppsats i helhet kan hon nås på zzat2005@gmail.com
Mia bloggar även på vikingjoddlare.blogspot.co.at



Fototävling

Vad är din bild av församlingen? Var med i vår nya fototävling!

Tema: Bilder från aktiviteter i samband med kyrkans arrangemang 2013 eller 2014. Högst tre bilder per deltagare. Skicka med en kort text till respektive bild. Vi ser speciellt fram emot att få tävlingsbidrag från Prag, Budapest, Klagenfurt och Salzburg.

Skicka bilderna per e-post till: wien@svenskakyrkan.se, ämne "Fototävling" senast den 15 juni 2014.

Priser: Ära och berömmelse, och bland annat fina böcker från kyrkans bokstånd! Wienbladsredaktionen förbehåller sig rätten att publicera bilderna i Wienbladet.



Fina fynd på loppmarknaden



Gunnar Pelinka med sin konfirmandgrupp...



Rainer och Magnus trivs i barngruppen

Svenska Skolan i Wien- en skola där man förenar det bästa av två världar!

Svenska skolan i Wien är en privatskola som följer svensk läroplan och svenska förordningar. Skolan vänder sig till barn från Sverige eller med svensk anknytning och de övriga nordiska länderna. Vi har tvåspråkig förskoleverksamhet där vi välkomnar även österrikiska barn. Vi vill att barnen i Svenska Skolan skall få utvecklas till intresserade, nyfikna, kreativa och ansvarstagande elever som får ta del av det bästa från våra länder.

Våra verksamheter

Förskola, 2-5 år

Förskoleklass, 6 år

Grundskola, åk1-6

Fritidsverksamhet

Kompletterande svenskundervisning

för barn och ungdom, som går på andra skolor, 6-16 år



**Scheibelreitergasse 15
A-1190 Wien, Österrike
Tel. +43-(0)1-320 79 80**

E-post:

susanne.hiort@svenskaskolan.at
Hemsida:

www.svenskaskolan.at

Välkomna på ett besök!

Susanne Hiort

Rektor

Svenska Skolan i Wien

VETERINÄR

Dr. Susanne Barth-Ruth

Veterinärpraktik i Rodaun

Kontakt:

Telefon: 01- 889 50 80

Mobil: 0664-54 58 421

susannebarth@aon.at

www.tierarztpraxis-in-rodaun.at

Ordinationstider:

Må, tis, tor, fre **9-11 & 17-19**

Ons, lör **9-11**

Tidsbeställning:

minskar väntetiden!

Hembesök



Adress:

Kaiser Franz Josefstr. 38

1230 Wien

Parkering direkt utanför

Vägbeskrivning:

Spårvagn 60 eller Buss 60A till

Kaiser Franz Josefstrasse

1 min gångväg till praktiken

Välkommen!

Wienbladet rekommenderar...

”Och i Wienerwald står träden kvar” av Elisabeth Åsbrink

Wienbladets reporter har under den senaste veckan passat på att läsa Åsbrinks nyaste bok. Boken vann Augustpriset 2011 och är nu aktuell med en tysk översättning.

”Och i Wienerwald står träden kvar” är en sann berättelse om Otto, en judisk pojke, som överlever andra världskriget. Han bor med sina föräldrar på Löwengasse i Wien tills han är 13 år och andra världskriget bryter ut. Föräldrarna Josef och Elsie beslutar sig i förtvivlan för att skicka bort sin ende son och får hjälp av pastor Hedenquist på svenska israelmissionen. Otto får följa med på en hemlig barntransport till Sverige där han placeras på ett barnhem. Föräldrarna stannar kvar i Wien och kämpar för sin överlevnad. De saknar sin son och beslutar att skriva ett brev till honom om dagen.

Genom att studera de bevarade breven till Otto, och även ta del av politiska dokument och intervjuer har Åsbrink lyckats skapa en gripande berättelse om Ottos uppväxt i Sverige och Ottos föräldrars öde i Österrike. Vi får också veta om den ovanliga vänskapen mellan Otto och IKEAs grundare Ingvar Kamrad.

Speciellt intressant för Wienbladets läsare är också att boken tar upp bitar ur Svenska kyrkan i Wiens historia. Vi får bland annat veta kyrkans lokaler på Seegasse stormades av Gestapo, eftersom de dragit slutsatsen att verksamheten där var judisk pga att kyrkan kallade sig ”Schwedische Gesellschaft für Israel”. Efter att kyrkan bytt namn till ”Schwedische Mission Wien” fick kyrkan fortsätta, men Adolf Eichmann ville ha koll, så den svenske pastorn fick ett kontor på ett av Gestapos högkvarter, vilket pastorn inte vågade protestera mot.

Kom och lyssna!

Elisabeth Åsbrink kommer till Österrike i mars för att lansera den tyska översättningen av sin bok. Hon samtalar med Andrea Zederbauer (redaktör för tidskriften Wespennest) och läser ur sin bok. David Oberkogler kommer att läsa den tyska översättningen.

Tisdagen den 18 mars är Elisabeth i Wien.

Plats: Hauptbücherei, 1070 Urban-Loritz-Platz 2a. Tid: 19:00

Onsdagen den 19 mars är Elisabeth även i Klagenfurt. .

Plats: Buchhandlung Heyn. Tid: 19:00.

Om ni hellre vill höra hennes föredrag på svenska, är ni välkomna till skandinavistiken i Wien måndagen den 17 mars kl. 9:45. Anmälan till: jeannette.bergstroem@univie.ac.at



Kyrkans stora församling

304 620 km² så stor är vår församling som i dagligt tal benämns ”Svenska kyrkan i Wien”. Den omfattar alltså hela Österrike, Tjeckien, Slovakien och Ungern.

Med jämna mellanrum är vår personal ute i andra delar av församlingen för att fira gudstjänst, ha samtalskvällar, prata med barn och ungdomar om kyrkan, ge konserter med mera. Under december och januari besökte personalen flera städer inom församlingen.

Adventssamling i Prag

Med stor frenesi och mycket glädje sjöng barnen från Svenska skolan. Både ”Staffan var en Stalledräng” och andra kända julsånger ljöd mellan valven i S:t Klimentskyrkan den 5 december. Efter gudstjänsten välkomnades alla till kaffe och glögg på svenska ambassadens residens där ambassadör Jagander tog emot.



Barn från Svenska skolan i Prag sjunger julsånger

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Rådgivning/Counselling

Psykoterapi

Kaj Brandt

Svensk legitimerad psykoterapeut

Tel. 0650 711 9858

kajbra@gmail.com

kbrandt.se



Lördag före andra advent var det traditionsenlig adventsgudstjänst i Salzburg
Ett mycket välövat luciatåg inledde gudstjänsten som sedan präglades, som sig bör, av mycket sång och musik. Efteråt var det fritt fram till det dignande kabbordet till vilket alla bidragit. Det vinstrika lotteriet gjorde att vi alla skiljdes åt med ett leende på läpparna samtidigt som vi önskade varandra god jul.

Adventsgudstjänst i Budapest

Den 8 december arrangerade Svenska kyrkan, Sveriges ambassad i Budapest, Ungersk-Svenska föreningen och SWEA-Budapest en adventsgudstjänst. Förutom barnens luciatåg medverkade även Universitetstudenternas kör ”Likör” som sjöng både svenska och nordiska sånger. Efter gudstjänsten var det traditionsenligt kaffe och mingel i SWEAs regi.

Tjugonda Knut firande i Klagenfurt

14 januari var det dags för det numera traditionella firandet hos Sveriges honorärkonsul i Klagenfurt, Dr Herta Stockbauer. Hundratalet svenskar från de vackra omgivningarna slöt upp och lät sig väl smaka av svenska delikatesser från IKEA.



Tjugonda Knut firande i Klagenfurt

Nu i vår är planen att komma till Prag, Klagenfurt och Budapest. Exakta datum är dock vid denna tidnings pressläggning inte bestämda, utan vi ber er hålla utkik i veckomail och på hemsidan. Om ni vill att vi skall komma till just er, hör av er till Maria Scharffenberg.

Hänt i vinter

Julbasaren 2013

Årets stora händelse var som vanligt julbasaren som ägde rum på Campus Brigittenau. Över 120 flitiga frivilliga medarbetare hjälpte till att förbereda, bära, ordna, planera, sälja, sjunga och på så sätt göra basaren till en höjdpunkt för så många besökare. Även om besöksantalet med drygt 2500 personer var lägre än tidigare år, var omsättningen den högsta någonsin i dessa lokaler. Ett rekord som bekräftar att efterfrågan är mycket god och att besökare hade möjlighet att titta i lugn och ro och kanske till och med komma tillbaka till ett försäljningsbord och handla lite mer. Körens Luciatåg och uppträdandet av Svenska skolans barn var mycket uppskattade inslag som bidrog till den fina stämningen på basaren.

Varje år skänks vinsten från lotterierna till ett välgörande ändamål. 2013 skänktes pengar till organisationen Streetlight, en norsk organisation som driver ett barnhem i Tacloban på Filippinerna.

**Ett stort tack till alla frivilliga medarbetare och sponsorer
för er insats på 2013 års basar!**

Basarkommittén Svenska kyrkan i Wien



Svenskt julpynt är mycket efterfrågat på julbasaren

Hänt i vinter

Luciafirande

Under advent firades Lucia vid många olika tillfällen. Kyrkans Luciafirande började med uppträdanden på julbasaren och avslutades med den välbesökta konserten i St Gertruds kyrka den 15 december. Däremellan hade kyrkans kör många omtyckta uppträdanden bl.a. på ambassaden, Handelskammarens Luciafest och IKEA.



Vi vill passa på att tacka Lennart och kören för deras stora engagemang under adventstiden då de tillbringat många kvällar och mornar med övning och uppträdanden!

Barnens Lucia

Den 8 december firades Barnens Lucia, faktiskt det enda Luciafirande som hålls i kyrkans lokaler. Många små Lucior, tärnor samt tomtar samlades för att sjunga Lucia och julsånger under ledning av Lennart.

Ärtsoppa

Torsdagen den 13 februari serverades många liter ärtsoppa i kyrkans lokaler - både med och utan fläsk. Stekpannan gick varm och några stunder låg dimman tät i köket när det stektes pannkakor för glatta livet. Många var det som kom och lät sig väl smaka och samtalen runt borden spände mellan vardag och helg, stort och smått. Kort sagt en härlig torsdag!

Till hösten ges nästa tillfälle att äta ärtsoppa i kyrkans lokaler. Skulle du vara sugen på ärtsoppa innan dess? Vi säljer både "soldatens ärtsoppa" och gula ärter. Kom gärna förbi och handla!



MARS

- Sön 2** Fastlagssöndagen *Kärlekens väg*
11:00 Gudstjänst med dop
18:00 Högmässa
- Ons 5 15:00 Seniorträff
19:00 Kvällsmässa
- Tor 6 18:00 Biblisk Vinprovning i
samarbete med Munsänkarna
Wien. OBS! Anmälan!
Begränsat antal platser.
- Sön 9** 1 i fastan *Prövningens stund*
11:00 Familjegudstjänst
- Ons 12 19:00 Kvällsmässa
- Sön 16** 2 i fastan *Den kämpande tron*
11:00 Högmässa
- Ons 19 19:00 Kvällsmässa
- Sön 23** Jungfru Marie Bebdelsedag
Guds mäktiga verk
11:00 Högmässa med medverkan
av kyrkans kör
- Ons 26 19:00 Kvällsmässa
- Tor 27 18:00 Filosofikväll
- Sön 30** Midfastosöndagen *Livets bröd*
11:00 Högmässa

APRIL

- Ons 2 15:00 Seniorträff
19:00 Kvällsmässa
- Sön 6** 5 i fastan *Försonaren*
11:00 Familjegudstjänst
12:00-16:00 Påskbasar!
- Ons 9 19:00 Kvällsmässa
- Sön 13** Palmsöndagen *Vägen till korset*
11:00 Högmässa med körbesök
- Ons 16 Dymmelonsdagen
19:00 Kvällsmässa
- Tor 17 19:00 Skärtorsdagsmässa
- Fre 18 19:00 Långfredagsgudstjänst
- Sön 20** Påskdagen *Kristus är uppstånden*
11:00 Högmässa med medverkan av kyrkans
kör och solister.
Efter gudstjänst enkel påsklunch!
Begränsat antal platser! Skriftlig anmälan
till kyrkoherden senast 10/4.
Pris 20€/vuxen 10€/barn.
- Mån 21 Annandag påsk *Helgdag, stängt!*
- Ons 23 19:00 Kvällsmässa
19:30 Körövning
- Sön 27** 2 i påsktiden *Påskens vittnen*
11:00 Högmässa med körbesök
- Ons 30 **18:00 Valborgsfirande
på kyrkans innergård!**

Maj 2014

MAJ

- Tor 1 *Helgdag, stängt!*
- Sön 4** 3 i påsktiden *Den gode herden*
11:00 Högmässa
18:00 Högmässa
- Ons 7 15:00 Seniorträff
19:00 Kvällsmässa
- Sön 11** 4 i påsktiden *Vägen till livet*
11:00 Familjegudstjänst med utdelning av barnbiblar
12:30 Kyrkostämman!
- Ons 14 19:00 Kvällsmässa
- Sön 18** 5 i påsktiden *Att växa i tro*
11:00 Högmässa med körbesök
- Ons 21 19:00 Kvällsmässa
- Sön 25** Bönsöndagen *Bönen*
11:00 Högmässa *Träd in i dansen*
Medverkan av kyrkans kör och instrumentalister
- Ons 28 19:00 Kvällsmässa

JUNI

- Sön 1** Söndagen f pingst *Hjälparen kommer*
11:00 Högmässa med körbesök
18:00 Högmässa
- Ons 4 15:00 Seniorträff
19:00 Kvällsmässa
- Fre 6 **18:00 Nationaldagsfirande!**
- Sön 8** Pingstdagen *Den heliga Anden*
18:00 Samnordisk gudstjänst tillsammans med våra nordiska systerkyrkor
- Mån 9 *Helgdag, stängt!*
- Sön 15** Heliga trefaldighets dag *Gud, Fader, Son och Ande*
11:00 Högmässa
- Sön 22** Den heliga Johannes döparens dag *Den Högstes profet*
Midsommarfest! Säsongsavslutning!

Hösten 2014

SEPTEMBER

- Sön 7** Tofte söndagen efter trefaldighet
Frihet i Kristus
11:00 Högmässa

Kör och barnaktiviteter

- Måndagar 16:00 Småbarnsgrupp (avslutning 2 juni)
Måndagar 16:30 Småbarnskör 3-6 år (avslutning 2 juni)
Varannan onsdag 16:00 Småbarnsgrupp (12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5, 21/5, 4/6)
Onsdagar 19:30 Vuxenkör
Söndagar 13:00 Barnkör från 7 år (avslutning 1 juni)

Det här är på gång

Melodifestival

Glitter och Glamour. Rosa boa och lösögonfransar, pyroteknik och scenshow! Vi talar så klart om Melodifestivalen. Denna tävling som är en veritabel institution i Sverige. Tidningarna är fulla med detaljer om allt från klädsel till minsta tonartshöjning. Den 8 mars kl 20:00 är det så den stora Finalen när det skall utses: Vem skall få äran, och uppdraget, att försvara de svenska färgerna vid ESC i Köpenhamn i maj.

Du kommer att kunna följa hela dramat tillsammans med oss på kyrkan. kl 19:30 öppnar vi portarna och 20:00 startar sändningen ifrån Sverige. De obligatoriska tillbehören chips och dryck kommer att finnas till självkostnadspris.

Påskbasar

Även i år är det traditionsenlig påskbasar med allt från svenskt godis till inlagd sill och vackra dukar, påskpynt och påskris.

Den 6 april efter Familjegudstjänsten är det dags.

Försäljningen startar när gudstjänsten slutat! Beräknad tid: 12:00



Påsklunch

Den 20 april firar vi festlig högmässa med medverkan av både kör och solister. Efter gudstjänsten serveras en enkel påsklunch. Notera: Antalet platser är begränsat. Var vänlig lämna in din anmälan skriftligen till Maria Scharffenberg per mail, sms eller lapp, senast den 10 april.

Valborgsmässofirande

Onsdagen den 30 april kl 18:00 firar vi Valborg på kyrkans innergård. Dryck och tilltugg säljes. Medverkan av både kyrkans kör och barn från Svenska skolan. Vem som får det ärofulla uppdraget att vara vårtalare är även i år en överraskning!

Det här är på gång!

Barnbiblar och kyrkostämma

Under familjegudstjänsten den 11 maj kommer vi att dela ut barnbiblar till barn födda 2009 eller tidigare. Vill du att ditt barn ska få en bibel? Anmäl dig senast den 30 april till Maria Scharffenberg.

Efter familjegudstjänsten, kl 12:30, är det kyrkostämma.



Träd in i dansen

Den 25 maj firar vi tillsammans en vacker och speciell högmässa. Musiken är skriven av Per Harling. Rötterna finner vi i den Svenska folkmusiken. Medverkar gör Svenska kyrkans kör med solister och instrumentalister.

Nationaldagen

Fredagen den 6 juni kl 18:00 samlas vi på kyrkans innergård. Med glädje och sång, gemenskap och mingel, firar vi tillsammans Sveriges nationaldag! Medverkan av både Svenska kyrkans kör och barn från Svenska skolan samt representant från Sveriges ambassad i Wien. Servering av bakelser och annat gott.

Midsommarfest

Kom och dansa runt midsommarstången! Söndagen den 22 juni är det avslutningsfest på kyrkan. Vi börjar med att fira mässa tillsammans. Sedan samlas vi på innergården för sång och dans runt den lilla, men vackra midsommarstången.



Gästande körer

Wien är ett populärt resmål och vår lilla kyrka ett trivsamt stopp på vägen.

Många är de körer som passar på att komma hit. När det så passar är de varmt välkomna att sjunga i vår gudstjänst. I vår är redan ett flertal körer inbokade. Håll utkik i vårt veckomail för exakt besked om när och vilka körer som kommer.

Filosofikvällar!

Varför? Vad? När? Hur? Varför?

Några torsdagar i vår samlas vi och funderar kring livets stora och små frågor. Inga färdiga svar, utan tillsammans funderar och diskuterar vi. Vi samlas kl 18:00 och bryter bröd och äter soppa tillsammans.

Ganska snart kommer samtale igång och strax efter kaffet skiljs vi åt, förhoppningsvis fyllda av goda samtal och nya tankar.

Vårens dagar och ämnen:

Tid: 18:00, Plats: Kyrkans lokaler, Gentzgasse 10

Torsdag 27 mars	Utrota hungern - varför då? Går det ens att göra?
Torsdag 22 maj	Jämlikhet - har vi inte det nu? Behövs verkligen feminism och kvotering?

Ingen anmälan behövs, men för att vi ska veta hur mycket soppa som ska kokas får ni gärna höra av er innan till Maria Scharffenberg.

Kalendrar!

Kanske vill du förgylla väggarna med vårt fina kungapar, bilder från Carl Larsson eller Elsa Beskow? Nu kan du köpa årets kalendrar till starkt reducerade priser! Ta en titt på kyrkans attraktiva bokbord i cafét! Många presenttips!



Sektion Wien

Världens största ideella vinprovareförening – med över 22 000 medlemmar – mötesplatsen för vinintresserade.



Om munsänkarna

Här möts alla som är vinintresserade och som vill läsa sig mer om vin. Vi finns på över 150 orter i Sverige och utomlands. Medlemsavgiften är 350 kr per år.

Sedan 2011 finns en mycket aktiv avdelning i Wien som arrangerar vinprovningar under professionell ledning och utflykter till olika vinområden. Välkomna att komma som gäst en gång och prova om det är någonting för dig.

Vill du bli medlem eller veta mer?
Kontakta Camilla Josefsson
mobil:+436766821177
e-post: c.m.josefsson@gmail.com

Småbarnsgrupper (barn från 0 och uppåt)

Vi erbjuder familjer med småbarn att träffas i kyrkans lokaler. Detta är ett sätt att gynna det svenska språket som modersmål. Vi fikar eller äter soppa tillsammans. Efter en stunds lek och prat sjunger vi svenska barnsånger tillsammans.

Vi träffas varje **måndag kl 16:00-18:00**

I samarbete med SWEA-Wien har vi en småbarnsgrupp som träffas varannan **onsdag kl 16:00-18:00**

Terminsavgift är 40 Euro eller 5 Euro för vuxna och 2,50 Euro för barn per gång. Är du betalande medlem i Svenska kyrkan i Wien är deltagandet i småbarns grupperna gratis. Är du medlem i SWEA är deltagandet i onsdagsgruppen gratis.

Seniorgruppen

Första onsdagen i månaden kl 15:00 samlas ett piggt gäng damer och några herrar kring kaffeborden på Gentzgasse. Ibland kommer en inbjuden talare, andra gånger samlas vi och pratar minnen. Vi har alltid väldigt trevligt och roligt! Trots vårt namn har vi ingen åldersgräns, alla är hjärtligt välkomna!

Vill du veta mer? Hör av dig till Anita Kager

Telefon 0224-37867, Mobil 0676-5909407, Mail: kager-anita@aon.at



VOX HUMANA - Den mänskliga rösten

Inom kyrkans verksamhet har vi både vuxen- och barnkörsverksamhet. Båda två är viktiga fundament där vi får möjlighet att förmedla glädjen i sång genom att lära ut svenska traditionella barnvisor och till vuxenkören vår rikliga svenska kyrkomusikalska repertoar att framföra i glädje och sorg.

Sångutvecklingen påbörjas redan under foster och spädbarnstiden då mamman genom s.k. prosodisk sång överför det till fostret ljud och "melodier". Musikaliskt "joller" kommer tidigt men vid 6-7 månaders ålder kan man urskilja olika tonhöjder hos barn! Det är dessutom väldigt få barn som vid 12-årsåldern sjunger direkt "falskt" men efter puberteten kan det förekomma. Samspelet är viktigt vid sång; för barnen genom ljud och rytmiska aktiviteter och s.k. "rörelsesånger". I barnkören i kyrkan använder vi ofta leksaksdjur för att associera till vissa sånger och inte minst för att lära oss vad djuren heter på svenska. Ibland använder vi också rytminstrument.

"Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång"!

Välkommen till köreerna i kyrkan!
Lennart



Vill du sjunga i kör?

Vi har en kör för alla åldrar!

Småbarnskör för alla mellan 3-6 år.
Måndagar kl 16:30-17:00

Barnkör från 7 år och uppåt
Söndagar kl 13:00-13:45

Vill du veta mer?
Kontakta Lennart Ögren
eller kom till någon av våra träffar
Tel nr: 0699 194 77215
lennart.ogren@svenskakyrkan.se

Välkomna!



Kom och sjung med oss!

Vi sjunger allt från klassisk kyrkomusik till modern Jazz och traditionella folkvisor!

Svenska kyrkans kör är ett härligt gäng i blandade åldrar. Vi medverkar i en del gudstjänster och framför allt på de stora svenska högtiderna så som Valborg, Nationaldag, Midsommar och Lucia.

Vi framför med jämna mellanrum något större verk som till exempel nu senast Lars-Erik Larssons "Förklädd Gud". Till våren planerar vi att sjunga folkdansmässan "Träd in i dansen".

Självklart sjunger vi mest på svenska, men även tyska, engelska eller andra språk kan förekomma. Vi övar på onsdagar kl 19:30-21:00 i kyrkans lokaler

Alla är välkomna, alla kan sjunga!

Kontakta Lennart Ögren för mer information

Mobil: 0699/194 772 15

Email: lennart.ogren@svenskakyrkan.se



Instrumentalgrupp

Vi har bildat en instrumentalgrupp i kyrkan som spelar både äldre och "ny" klassisk musik. För närvarande är vi sju personer (stråkar och klarinett) men vi hoppas att du som känner för att spela kommer med i vår härliga gemenskap där vi musicerar för att vid tillfällen spela i kyrkan och kanske vid högtider.

Så ta fram ditt stråk- eller blåsinstrument och tag kontakt med mig så berättar jag mera!

Vi ses inte regelbundet utan efter överenskom-
melse!
Välkommen!
Lennart



Se svensk TV i hela världen!

Med **SVT World**, Sveriges Televisions utlandskanal, kan du se dina favoritprogram oavsett var i världen du befinner dig. I vår med bland annat **Mästarnas mästare** och **Melodifestivalen**.

Läs mer på svt.se/svtworld och följ oss på facebook.com/svtworld

Abonnemang tecknas på www.connova.se eller +46 (0) 141-20 39 10

svtWorld



Visste du att även hotell kan abonne

Fråga efter SVT World på ditt hotell o
fyll i enkäten på vår hemsida - som t
får du en naturbok!

Den som söker - han finner!

Mycket händer i vår församling. Smått som stort. Även om vi försöker att planera långt i förväg vill vi också vara spontana och kunna "gripa tillfället i flykten". Men det finns många sätt att hålla sig á jour med allt som händer. Enklast är självklart att komma hit på våra gudstjänster och evenemang. Har man tillgång till dator och internet finns ett flertal olika sätt.

Hemsida!

Vi har dels en hemsida: www.svenskakyrkan.se/wien

Här hittar du förutom information om kyrkans historia även information om kommande händelser och almanackan. Du vet väl om att du även kan annonsera på vår hemsida? Ta kontakt med Maria Scharffenberg för mer information.

Facebook!

Sedan finns vi även på Facebook: www.facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien

Här hittar du senaste nytt och även bilder från olika evenemang. Du kan se denna sida även om du inte är medlem på Facebook. Det är en så kallad "öppen sida" Sista minuten - ändringar och inbjudningar till olika evenemang brukar oftast hamna först på Facebook. Det här är alltså den sida där du får de mest aktuella nyheterna som rör församlingen.

Veckomail!

Med jämna mellanrum skickar församlingen ut ett enkelt mail med lite om vad som hänt och framförallt, information om vad som kommer att hända den närmaste veckan. Vill du ha veckomaillet?

Skicka ett mail till wien@svenskakyrkan.se eller klicka på länken på vår hemsida.

Skulle man nu inte ha tillgång till dator med internetuppkoppling, och inte har möjlighet att komma hit regelbundet, så går det självklart bra att ringa antingen Maria eller Lennart som då muntligen kommer berätta vad som är på gång.

Efterlysning!!

Tycker du om att baka? Vi söker frivilliga som kan baka mjuka kakor och bullar till kyrkans verksamhet. Det går bra att baka i kyrkans kök.

Hör av dig till Lennart Ögren för mer information.

Wir machen Druck.de

Sparen Sie bis zu 50% beim Druck!

Wienbladet frågar: Hur kopplar du av?



Martina Kunz

Jag kopplar av genom att motionera, gärna Nordic Walking och att springa lite lätt (ibland vilse) Tycker även om att komma hem till en tom lägenhet och lägga mig i soffan och titta på det TV-programmet som jag vill. Jag umgås gärna med familj och vänner och lagar god mat!



Lotta Pribil

Jag kopplar av med vandring i Wienerwald och lätt löpträning. Spelar även golf ibland. På sommaren åker vi ofta till vår stuga i Kroatien, där kan jag koppla av genom att jobba i trädgården. Jag tycker om att umgås med familj och vänner samt att laga god mat!



Isabel Kührer, 14 år

Jag kopplar av genom att läsa böcker, spela SIMs och se på film. Jag chattar på WhatsApp, sover länge och lyssnar på musik.



Alicia Kührer, 14 år

Jag kopplar av genom att tittar på Instagram och på roliga filmer på YouTube, genom att tänka på ingenting eller genom att skriva på WhatsApp.



Mattias Jakobson, 13 år

Jag tycker om att koppla av genom att spela Minecraft på datorn och lyssna på musik, samtidigt! Det är också kul att spela fotboll med kompisarna.

Swedex ist ein einzigartiges, international anerkanntes und von der Folkuniversitetet im Rahmen des EU-Projekts Socrates Lingua II entwickeltes Sprachdiplom für Schwedisch als Fremdsprache.

Der Test kann von allen Nicht-MuttersprachlerInnen absolviert werden und basiert auf dem Gemeinsamen Referenzrahmen für Sprachen (den Niveau-Stufen für Spracherwerb des Europarates). Seit 2011 kann man den Test auf drei verschiedenen Niveaustufen machen: A2, B1 und B2. Swedex kann unabhängig davon absolviert werden, wie oder wo man Schwedisch gelernt hat, und ist u.a. vom Schwedischen Institut (SI) und der International Language Association (ICC) anerkannt. Swedex testet praxisnahe Kenntnisse in allen Sprachfertigkeiten: Sprechen, Lesen, Hören und Schreiben.

Ein Swedex-Zertifikat ist eine Urkunde, die diese Fertigkeiten dokumentiert und deshalb eine größere Vergleichbarkeit von Sprachkenntnissen, wie auch Qualitätssicherung in vielen unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern ermöglicht.

Das Sprachenzentrum der Universität Wien ist das einzige Prüfungszentrum Österreichs für SWEDEX-Prüfungen.
Prüfungstermin im Sommersemester 2014:
Samstag 24.05.2014, 10:00 - 13:00 Uhr

Anmeldung bis 10.05.2014
online unter www.sprachenzentrum.at

SWEDEX A2, Gebühr: € 95
SWEDEX B1, Gebühr: € 110
SWEDEX B2, Gebühr: € 150



Prüferinnen: Jeannette Bergström und Katharina Kafka
Wir würden uns auch freuen, Sie in einem unserer Schwedischkurse begrüßen zu dürfen. Die Kurse beginnen in der Woche vom 3. März, umfassen 39 Unterrichtseinheiten und finden einmal wöchentlich statt. Die Anmeldung läuft bereits und ist bis 24. Februar möglich.

Sprachenzentrum



SCHWEDISCHE BOTSCHAFT

VALÅRET 2014

VIKTIG INFORMATION FRÅN AMBASSADEN I WIEN

Den 25 maj 2014 är det val till Europaparlamentet och den 14 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Det är första gången som ett Europaparlamentsval hålls samma år som val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Alla som har rösträtt och befinner sig utomlands kan antingen brevrösta eller rösta på de utlandsmyndigheter som ordnar röstmottagning. I Österrike kan man rösta vid ambassaden i Wien samt vid konsulaten i Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck och Graz.

Svenskar som är folkbokförda utomlands kommer att få ett utlandströstkort från Valmyndigheten i Sverige. Röstkortet skickas ut i april för val till Europaparlamentet och i juli för riksdagsvalet. Med röstkortet är det möjligt att brevrösta eller att rösta på ambassaden i Wien eller på konsulaten nämnda ovan.

Mer information om valet finns på Valmyndighetens hemsida www.val.se. Ambassaden kommer senare i vår att via hemsidan www.swedenabroad.com/wien att, både på tyska och svenska, informera om gällande öppettider för de olika röstmottagningsplatserna.

En svensk medborgare som har utvandrat från Sverige står kvar i röstlängden i tio år efter det att han eller hon har utvandrat. Om de tio åren har passerat måste han eller hon återanmäla sig till röstlängden, vilket kan göras hos Skatteverket (www.skatteverket.se) på blanketten ”Ny adress/röstlängd för utvandrad, Anmälan (SKV7842)”.

Om en person inte finns med i röstlängden räknas en röst från utlandet - brevröst eller röst vid utlandsmyndighet, dvs **utan röstkort** – som kommit till Valmyndigheten dagen före valdagen, som en återanmälan till röstlängden och som en giltig röst i det aktuella valet. För sent inkomna röster räknas som en anmälan inför framtida val men inte som en giltig röst i det aktuella valet

Cafe och kyrkvårdar

Cafévärden (*hospes/hospita tabernae*) skådades första gången i Drottning Silvias församling hösten 2012. Den lever ett i denna egenskap ansvarslöst liv under veckorna och blommar ut i fulländning efter söndagsmässan. Cafévärden kan uppträda ensam eller i par. Vissa förfogar över väl utvecklade bakförmågor, medan andra saknar sådana och då med fördel lever i nära symbios med kyrkans frysexboxar. En särskild gren av cafévärds släktet har framgångsrikt utvecklat kyrkkaffet till sopplunch. Cafévärden fortplantar sig asexuellt genom anmälan via cafévärdslistorna mitt emot kyrkans garderob och mognar redan under sitt första värdskap till fullgod cafévård. Cafévärden är en mycket omtyckt och viktig art då den utgör en väsentlig del av församlingens näringskedja. Tyvärr är den alltför sällsynt.

Förhoppningen är att släktets fortlevnad säkras genom att erfarna värdar/värdinnor lär upp nya, så kallade noviser, som får pröva sina vingar under överinseende och stöd av den mer erfarna värden/värdinnan första gången. Men redan vid andra tillfället kan man se den tidigare novisen röra sig med den erfarnes säkerhet vid kaffetermosarna.

Kyrkvärden (*hospes/hospita egleisia*) är en gammal art vars rötter kan spåras tillbaka till urkyrkan. I Drottning Silvias församling stöter man på dessa i samband med söndagens mässa. Där ses de dela ut psalmböcker och agendor före gudstjänsten. Under gudstjänsten kan man få höra dem läsa en eller flera bibeltexter och/eller förbönen i nära samarbete med tjänstgörande präst. Kyrkvärden kan också ses ta upp dagens kollekt. En övning även mindre kyrkvårdar, så kallade *Hospes/hospita egleisia mini*, kan ses utföra med ära.

Kyrkvärden är av ett mycket socialt släkte och välkomnar gärna och med glädje nya medlemmar i flocken. Förökning sker precis som hos Cafévärden genom att skriva upp sig på kyrkvärdslistan mitt emot kyrkans garderob. Inte desto mindre kan vi notera att vissa exemplar av de yngre kyrkvårdarna bär biologiska släktband till ordinarie dito. Vanligast är dock att blivande kyrkvårdar går tillsammans med en erfaren kyrkvård första gången för att sedan redan nästa söndag kunna röra sig med veteranens hela erfarenhet.



Dop

Att få hälsa en ny människa välkommen till livet är stort. Att få presentera den nya familjemedlemmen för släkt och vänner är en livets fest värd att fira.

Du vet väl om att du kan få ett dop enligt Svenska kyrkans ordning även i Österrike, Tjeckien, Slovakien och Ungern!



Vigslar

Vigsellagstiftningen varierar i olika länder och Svenska kyrkan i Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien har ingen vigselrätt. Vi erbjuder välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap.

Vill du gifta dig eller tipsa någon du känner om att gifta sig här i vår vackra kyrka? Ta kontakt med vår kyrkoherde Maria Scharffenberg.



Swedish Women's Educational Association International, Inc.

Vill du ha 8000 nya vänner världen över?

Gå med i SWEA Wien!

I Wien är vi drygt 100 medlemmar i alla åldrar. SWEA är en plattform för nätverk, ömsesidigt stöd och samvaro.

www.swea.org/wien

SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige med syfte att sprida svensk kultur och tradition.

Tack!

Det är många som bryr sig om och känner för vår Svenska kyrka i Wien.

Många är vi som engagerar sig personligen i vår verksamhet.

Det är också många som stödjer oss genom större eller mindre ekonomiska gåvor.

Ett stort Tack till er alla, ingen nämnd, ingen glömd, som skänkt gåvor till oss under årets gång. Dessa gåvor bidrar till att vi kan upprätthålla verksamheten och fortsätta att bygga en levande kyrka.

MEDLEMSAVGIFTER

Det finns två olika sätt att betala medlemsavgift i församlingen:

1) Kyrkobidrag (Kirchenbeitrag)

Du som betalar kyrkobidrag (Kirchenbeitrag) i Österrike kan istället låta bidraget gå direkt till Svenska kyrkan i Wien. Vi meddelar Evangeliska kyrkan när du betalat till oss. Detta är avdragsgillt med € 400.

2) Medlemsavgift

€ 120 Familj

€ 60 Vuxen

€ 40 Pensionär

€ 10 Studerande / arbetssökande



Medlemsavgiften gäller ett år fr.o.m. inbetalningsdatumet

TACK för att du stödjer din församling!

Adress Gentzgasse 10, A-1180 WIEN Portkod: 7598
Telefon 01-479 65 17
E-post wien@svenskakyrkan.se
Hemsida www.svenskakyrkan.se/wien
Facebook www.facebook/SvenskaKyrkan.Wien
Bankkonto IBAN: AT741100002413387800. BIC: BKAUATWW
Bank Austria

Öppettider

Öppet i samband med gudstjänster och aktiviteter.
Besök på andra tider enligt överenskommelse.
Kontakta: Maria Scharffenberg eller Lennart Ögren



Gudstjänster

Söndagar Mässa 11:00, första söndagen i månaden även 18:00

Onsdagar Enkel mässa 19:00

För andra aktiviteter se kalendariet i mitten av Wienbladet.

Kyrkoherde Maria Scharffenberg	maria.scharffenberg@svenskakyrkan.se mobil 0699-194 772 05
Assistent Lennart Ögren	lennart.ogren@svenskakyrkan.se mobil 0699-194 772 15
Ordf. i kyrkorådet Peter Ahlfont	peter.ahlfont@siemens.com mobil 0664-801 173 78 03

Wienbladet

Medverkande i detta blad	Jeannette Bergström, Sofia Hjertonsson, Anna Jakobson, Jessica Kühler, Anders Nilsson, Cecilia Winkler
--------------------------	--

Ansvarig utgivare	Maria Scharffenberg
Annonser i Wienbladet och på hemsidan	wien@svenskakyrkan.se
Upplaga	1000 exemplar

Titelblad: Påskmarknad på Freyung
Foto: Anders Nilsson