

NR 1 2015 ÄRG. 33

WIENBLADET



Svenska kyrkan 
DROTNING SILVIAS FÖRSAMLING
WIEN

Prästens ord

Lär känna din historia för att förstå din framtid.

Det är först när vi känner våra rötter och förstår var vi kommer ifrån som vi kan hitta vår position, vårt Nu. När vi gör det, förstår var vi är, och varför vi är, kan vi blicka framåt, ta ut en riktning, se ett mål. Att känna sin historia, sitt ursprung ger tyngd och stabilitet. Saker som vid första anblicken kan verka konstiga, får ofta sin förklaring, sitt sammanhang - sett i historiens ljus.

Vi lever i ett område med en både lång och färgstark historia. På sina ställen med anor tillbaka till romartiden. Vår församlings historia är något kortare, men - vill jag hävda - minst lika intressant och, på sina ställen, minst lika färgstark. Idag är vi så mycket större än den lilla grupp som en gång samlades hemma hos Syster Anna-Lena. Vi sträcker oss över ett område som motsvarar ungefär 2/3 av Sverige.

Jag är oerhört tacksam för dem som en gång la ner av sin tid, kraft och engagemang för att grunda vår församling. Att få sitta och lyssna till berättelser om hur det var då, hur det hela började, det är en ynnest. Att få höra berättelserna om gårdagens svårigheter och glädjeämnen gör mig ödmjuk och stolt över det arv vi är satta att förvalta.

Vår församling är en levande församling som växer och utvecklas med sina medlemmar. Vi kan inte stanna, då stelnar vi och dör. När vi känner vår historia och våra rötter kan vi förstå vår nutid, och ana vår framtid. Då kan vi också hitta kraften för att fortsätta växa.

Ibland jämför man kyrkan med ett skepp. Men jag skulle idag vilja jämföra vår kyrka med ett träd. Ett träd som står djupt förankrat med sina rötter i både den svenska och den österrikiska myllan. Ett träd som ständigt skjuter nya skott och där nya grenar utvecklas ur de gamla. I söndagens gudstjänster möts vi, gammal som ung, ny som veteran. Där får vi hämta kraft i Guds ord, för att tillsammans ta hand om vårt gemensamma uppdrag att vårda vår församling.

Tack för att du är en del av allt detta.
Tack för att du vill växa tillsammans med oss.

Maria Scharffenberg
Kyrkoherde



Ordförandens ord

Arbetet inom församlingen har kommit igång med full fart i det ny kalenderåret och jag hade denna gång tänkt att informera lite om kyrkorådets arbete och inriktning. En del spår av vårt arbete har du kanske redan uppfattat men det mesta vi gör sker i det tysta. Då vi ingalunda är slutna eller utövar hemlig verksamhet, kan den som vill läsa våra protokoll där de publiceras. Kyrkorådets uppdrag är att representera församlingen och dess medlemmar inom kyrkan, stödja församlingens verksamhetsansvariga (kyrkoherde), engagera och förvalta de tillgångar församlingen har i alla dess former.

Kyrkorådet representerar likaså kyrkan utåt i vissa sammanhang. Givetvis finns det mer detaljer om detta för den djupt intresserade. Uppdraget är idag ganska likt det uppdrag som ett kyrkoråd alltid haft och kan nog kännas igen av den som varit del av rådet genom åren. Det som förändras mest är omgivning, tyngdpunkt, ramar och förutsättningar. Här har under senare tid en del nyheter och tyngdpunktsförskjutningar skett som jag gärna vill belysa. Först och främst har vi sedan ett par år färre utsänd personal hos oss. Vi har dock upprätthållit de flesta funktioner och t o m utökat en del aktiviteter inom församlingen. Detta har endast varit möjligt med ett klart ökat frivilligt engagemang i församlingens arbete. Frivilligarbetets aktiviteter speglas nu även i kyrkorådets arbetsstruktur, där vi bildat flera arbetsgrupper.

De fastigheter som vi nyttjar har sedan 1 januari 2015 övergått till vårt lokala kontraktansvar. Tidigare var Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT) centralt ansvarig. Nu tar vi lokalt ansvar med stöd från SKUT centralt. Även detta tema har blivit en arbetsgrupp i kyrkorådet.

En annan grupp inom kyrkorådet ser över och formulerar grunden till en församlingsinstruktion som skall vägleda arbetet i församlingen nu och i den närmare framtiden. Här vill jag poängtera att det inte bara handlar om arbetet som sker i Wien, utan det gäller hela pastoratet med land och stad i sina fyra länder; Österrike, Tjeckien, Ungern och Slovakien (från Väst till Öst).

Vårt arbete i kyrkorådet syftar till att ge stöd och råd till verksamheten som leds av vår kyrkoherde, Maria Scharffenberg. Lyckas vi så är vår förhoppning att Du och församlingen njuter av frukterna av detta arbete. Vi märker det i form av ökat engagemang och delaktighet, och så sluter sig cirkeln på ett positivt sätt.

Peter Ahlfont
Ordförande i kyrkorådet



Svenskar i Wien - Christian Jelinek

Om du någon gång har hjälpt till på den svenska julbasaren, så har du säkert stött på Christian. Han känner till det mesta som är värt att veta om basaren. Men så har han också varit med från första början. Hans mamma, Ingrid var en av dem som startade upp basaren och redan som liten pojke fick han följa med och hjälpa till.

Christian föddes 1969 i Stockholm och har en äldre bror. Hans mamma var född i Uppland och hans pappa kom ifrån Wien. När Christian var bara några månader bestämde sig familjen för att flytta ner till Wien.

Varje sommar återvände de till Sverige. Christians morfar var kyrkoherde i Övergran som ligger i närheten av Sigtuna. Efter hans död fick Christians mormor möjligheten att köpa ett hus invid kyrkan. Det var rena paradiset berättar Christian. Här tillbringade han hela sommarlovets tillsammans med släkt och vänner. Här lärde han sig simma och cykla samt fick möjlighet att prata svenska. I den stora trävillan fanns även ett piano som det spelades mycket på. Den svenska naturen och ledigheten var underbar i jämförelse med lägenheten i Wien och skolan. Idag är huset tyvärr sålt, men Christian reser fortfarande gärna till Sverige och besöker släktingar och vänner.

När Christian var yngre led han av att han stammade. Det var svårt i skolan. Han fick under många år hjälp av en logoped. Det krävdes mycket tålmod och enträget övande för att övervinna detta handikapp. Han lärde sig att kämpa och inte ta saker för givet, liksom se och förstå andras problem lättare.

Christians mamma höll på svenska traditioner, läste svenska barnböcker och sjöng svenska visor. Musiken har alltid varit viktig för honom och han skulle gärna ha blivit pianist. Hans intresse och fallenhet för teckning och att rita gjorde dock att han valde en något tryggare karriär inom arkitekturket istället.

Det blev en omfattande utbildning med examen 2002 vid TU i Wien. Christian, som under studietiden redan hunnit med några uppdrag, startade en egen firma där han specialiserade sig inom 3D-visualisering och virtual reality inom arkitekturen.



Christian som student på TU Wien



Skagerak Energi - Norge

Ett stort uppdrag var att rita och presentera Dubrovniks flygplats. Christian har även jobbat som teknisk assistent för teaterproduktioner i Künstlerhaus och gjort 3D-animationer för operan ”Dante” i Salzburg. En arkitektguidning i Wien åt ett norskt företag inledde 2006 ett tämligen intensivt samarbete med detta företag. Han var delaktig i många norska projekt bl.a med att planera en ny stadsdel för 10.000 fattiga i Bombay/Mumbai.

Tyvärr blev Christians mamma, som led av en svår sjukdom, sämre under den här tiden. För att kunna stödja henne så mycket som möjligt pendlade han mellan Norge och Wien. Det var mycket energikrävande och det blev inte mycket tid över för annat.

Detta satte även sin prägel på livsplaneringen. Att kunna hjälpa och finnas där när hon behövde och att kunna närvara när hon 2013 somnade in är något han är väldigt tacksam för. Christian har numera avslutat samarbetet i Norge, men har många kontakter kvar och får ibland tillfälliga uppdrag.

Svenska kyrkan har alltid haft en central roll i Christians liv - ”en svensk ö” som han säger. Hans mamma var alltid med på ”onsdagsträffarna” hemma hos syster Anna-Lena på Seegasse och hjälpte till med julbasaren. Christian har bara missat en julbasar. Det var 2011 då han fick en lunginflammation som höll på att kosta honom livet. Han berättar att Gud gav honom trygghet under denna svåra tid. Livet är en gåva som man måste vårda.

Sedan starten 2012 är Christian med i basarkommittén - en kontinuerlig uppgift året om. Från och med 2013 är han engagerad som ledamot i kyrkorådet och sjunger i kyrkans kör sedan hösten 2014.

Musik och sång är underbart säger han, liksom att få vara aktiv i vår församling och känna Guds närvaro tillsammans med många vänner. ”Det är något som gör mig lycklig och mycket tacksam”. Att kunna känna sig hemma i två fina länder är ett privilegium och känns inte som en självklarhet, avslutar Christian.



3D - visualisering

Exodus – Filmen och boken

Om du inte har sett filmen (och vill se den) gör det innan du läser den här texten!

Lagom till jul hade Ridley Scotts film Exodus: Gods and Kings premiär på biograferna. Biofantast som jag är, ilade jag naturligtvis dit, nyfiken på att se hur denna bibelberättelse skulle skildras.

Exodus är ett actionfyllt drama baserat på andra Mosebok. Regissören heter Ridley Scott, känd för filmer som t.ex. Alien, Blade Runner och Hannibal. Moses spelas av Christian Bale. Andra skådespelare är Sigouney Weaver, som har en liten biroll som den elaka mostern Tuya och Ben Kingsley, som för tredje gången är med i en film om Moses och den här gången spelar Nun. Det var kul att se blåögde Aaron Paul dyka upp som Nuns son, Joshua. Paul är bland annat känd som den unge knarklangaren Jesse Pinkman i teveserien Breaking Bad.

Redan innan Exodus hade premiär blev regissören Scott kritiserad för att vara historisk inkorrekt, eftersom han endast hade vita skådespelare på rollistan. Mörkhyade är endast med som slavar. Men det är inte bara det som är underligt i filmen. Jag var beredd på att filmen och Bibelns berättelse skulle skilja sig åt, men jag blev förvånad över på vilket sätt! Här kommer en kort resumé av filmens version av berättelsen.



Moses växer upp med sin – tror han – kusin Ramses II i Egypten. Efter att en sierska spått framtiden genom att ta ut inälvor ur en fågel blir Ramses rädd för att Moses ska ta makten. Ramses fördrivar Moses, som flyr över Röda havet, träffar en tjej och bildar en familj. Han vaktar får tills en dag då han på ett berg blir träffad av en sten och nästan dränkt av gyttja och träffar Gud (eller Guds sändebud?) i gestalt av en tioårig pojke. Moses lämnar sedan fru och barn för att befria sitt folk i Egypten.

Moses tänker fel, är långsam och inte särskilt framgångsrik och då tar den tioåriga pojken (Gud?) över.

Krokodilerna i Nilen blir plötsligt vrålhungriga, överfaller alla fiskare och vattnet färgas rött. Grodorna kan inte andas och hoppar upp på land, där de så småningom dör och lockar till sig myggor ochflugor som till slut smittar alla djur med pest och därefter egypterna med hudutslag. Hagelstormar förgör åkrarna, vilket gör att gräshopporna invaderar städerna i hopp om föda. Katastroferna avslutas med ett mörker som stilla dödar alla icke-hebreiska förstfödda barn i staden.



Moses ger sig av med sitt folk och blir jagad av Ramses. Våldigt ologiskt blir det när hälften av Ramses här rasar ner för ett stup för att i nästa scen stå oskadade på Röda havets strand, men hären behövs naturligtvis för att kunna förgöras kort därefter. Efter bergsjakten kommer nämligen höjdpunkten i filmen, då hebréerna korsar Röda havet. Vattnet drar sig undan och hebréerna kan gå över. De klarar sig förstås, medan alla egypter förutom Ramses dränks av en gigantisk flodvåg. Moses börjar därefter att längta efter sin fru och tar med alla hebréer (dvs. några hundra tusen familjer) på en kortvisit hos sin fru och barn, för att övertala dem att följa med till Kanaan. En tid senare går han upp på ett berg, dricker te med tioåringen och hugger in de tio budorden på två stentavlor som de tar med sig på vandringen. Nu har Moses blivit gammal, han ser tioåringen en sista gång - och så slutar filmen.

Skillnaderna mot Bibelns berättelse är som ni märker många. Den största är kanske att Bibeln klart och tydligt beskriver en Gud som existerar. I Scotts film är man inte säker. Tioåringen är kanske bara är tecken på en sinnessjukdom och Egyptens plågor logiska följder av naturfenomen?

Att Aron i Bibeln får uppdraget att prata med Faraon, eftersom Moses inte är så talför, faller bort helt i filmen, där Moses är en synnerligen vältalande tjurskalle. Arons roll i berättelsen har i filmen reducerats till ett par repliker. Scott måste även ha missat att både Moses och Aron var över åttio år gamla när hebréerna fick lämna Egypten. Filmens Moses är en vältränad, pigg atlet som traskar upp på berget och själv mejslar in de tio budorden medan Gud i gestalt av en tioåring serverar honom te.

Snopen lämnade jag biografen. Vad var detta? "Die Deutsche Film- und Medienbewertung" tycker att filmen är speciellt värdefull och den amerikanska branschtidningen Variety tyckte att filmen är ett autentiskt (!?) imponant spektakel. Just när detta skrivs är filmen på plats ett på topplistan i USA.

Forts. från sid 7

Filmen Exodus har även skapat rabalder. Filmen har förbjudits i Marocko, Arab Emiraten och i Egypten, eftersom den anses vara en historieförfälskning som bland annat antyder att judarna byggde pyramiderna. Länderna har rätt, pyramiderna var gamla redan på Moses tid och i Bibeln nämns de inte ens, men frågan är om inte förbud väcker intresset för filmen istället?

Det sägs ju att all reklam är bra reklam. Jag hoppas att filmen kanske ger upphov till funderingar på vad som står i Bibeln och om man inte vill fundera på vad som står i Bibeln, så kan man avsätta lite tid till att fundera på alla bra saker som de 140 miljoner dollar (ca 115 miljoner Euro) som filmen kostade att producera, i stället kunde ha gått till...

Summa summarum: Exodus: Gods and Kings, är en storslagen film med ett delvis ologiskt och felaktigt innehåll, vilket gör den spännande att diskutera med vänner och bekanta.

Jeannette Bergström

Prästraineer från Mariestad hos Svenska kyrkan i Wien!

Svenska kyrkan har startat ett traineeprogram för präster och diakoner som är i början av sin karriär för att ge dem en inblick i Svenska kyrkan i utlandets arbete och även ge dem en positiv erfarenhet att bära med sig.

I mitten av april hälsar vi Olle Ohlsson välkommen till Wiens församling. Han är präst i Mariestads församling och kommer att arbeta hos oss i tre perioder à tre veckor.

I ett samtal med Wienbladet berättar Olle att han bor i Mariestad tillsammans med sin fru och sina två barn. Han är präst sedan fem år. Förutom sport, så tycker Olle mycket om musik och att sjunga. Han har varit i Wien en gång tidigare och då var han här med en kör och sjöng i rådhuset. Han fick en väldigt fin bild av Wien och ser fram emot att komma tillbaka.



Mariestads församling är väldigt stor och han tycker att det ska bli speciellt intressant att arbeta i en mindre församling. ”Det ska bli roligt att få lära känna församlingen och se hur frivilliga och anställda samverkar till sådan blomstrande verksamhet”, säger Olle entusiastiskt.

Ett stort tack till alla frivilliga medarbetare och sponsorer för er insats på julbasaren 2014!



ORF Seitenblicke filmar Luciatåget på julbasaren 2014

Julbasaren bakom kulisserna

Innan vi öppnar dörrarna till julbasaren den första advent varje år är det mycket som ska organiseras och förberedas. Det är många som bidrar med framför allt sin kunskap och fritid. En lyckad basar är resultat av alla individuella bidrag oavsett om de är direkt synliga på basardagen eller om de sker "bakom kulisserna".

Ett exempel på ett stort bidrag "bakom kulisserna" är att Österhaninge församling sedan tio år sänder ner en liten grupp ungdomar till vår församling för att de ska hjälpa till med diverse göromål under basarhelgen. Gunnar Pelinka, som jobbade i Österhaninge församling innan han kom till Svenska kyrkan i Wien, initierade den första kontakten mellan församlingarna. Representanter från Österhaninge församling besökte vid olika tillfällen Wien. Då det framkom att basaren är så viktig för verksamheten i Wien beslutade Österhaninges kyrkoråd att på församlingens bekostnad sända ner en grupp ungdomar till basaren 2005. Resan var mycket uppskattad av båda församlingarna och har fortsatt sedan dess.

"Ungdomarna får inblick i Svenska kyrkan i utlandet och ett vidgat perspektiv. Ungdomarna ser det som en förmån att få hjälpa till samtidigt som de får möjlighet att se Wien. Alla som deltagit i resorna till Wien har varit väldigt glada och entusiastiska efteråt" säger Elisabet Hillbratt som är församlingspedagog i Österhaninge.

Fyra ungdomar från Österhaninge församling

Varje år har ungdomarna ett fullspäckat program med alltifrån sight-seeing i Wien med Arne Hagberg som guide och konsertbesök till att bära basarvaror och göra ansjovismackor. Ungdomarna turas om att föra dagbok under resan som numera förs som en blogg.

Nedan följer ett utdrag från bloggen Ung i Haninge där Lucas, Johanna, Elsa och Rebecka berättar om resan till Wien första adventhelgen 2014. Läs hela deras dagbok på: <http://blogg.svenskakyrkan.se/ungihaninge/2014/12/18/wien-resan/>

Lucas, torsdag 27/11

Idag var starten på vår resa till Wien för att göra ett hedersuppdrag i Svenska kyrkan i Wien. Vi kommer medverka på en riktig stor julbasar! Förra året kom det över 2500 besökare, i år ska vi ta det! Idag åkte vi tidigt från Arlanda till Wien, resan gick jättebra! När vi kom fram fick vi träffa Maria som är kyrkoherde (Chefen) här i Svenska kyrkan i Wien! Vi kom till hotellet och fick landa lite, sedan var det bara ut igen för att utforska stan. Vi gick på julmarknad vid rådhuset, det var jättemysigt! På kvällen var vi på konsert, det var grymt bra och de som spelade var otroligt duktiga med sina instrument! Vi var jättenöjda med dagen, otroligt att vi hann med så mycket på en dag!

Johanna, fredag 28/11

Vilken dag och sicken frukost! Vi åt så länge och så mycket att vi kunde missat Arne, vår guide. Men han väntade minsann i lobbyn och det var ju tur, för de följande timmarna lärde han oss massor och lite till om Wien. Vi åkte spårvagn till olika spännande platser och fick diskotek-tips. Arne måste ha varit en riktig festprisse. Vi värmdes oss med kaffe och te i ett gammalt palats, åt smarrig lunch och gav oss iväg till Svenska kyrkan där vi rockade back-diskningen! Efter det gick vi på gudstjänst där en snubbe sjöng som en storm och sen så gick vi igenom planering inför morgondagen. Vi från Österhaninge, Arne, kantorn Linnea och kyrkoherden Maria avslutade dagen på pizzerian Roma.

Rebecka, lördag 29/11

Idag var det dags att förbereda inför den stora julbasaren! Vi lastade ost, läsk och glögg i mängder innan vi åkte till lokalen. Där skruvade vi upp hyllor, som blev ganska sneda och vi bredde runt 2,2 miljarder brödiskivor. Eftersom vi är ett legendariskt team blev vi klara mycket tidigare än beräknat och kunde då besöka katakomberna i Stephansdomen, där det fanns skelettdelar man inte fick fotografera. Efter det åkte vi till Schönbrunn julmarknad och en butik full av Lindt-choklad. Himmelriket på jorden!

Elsa, söndag 30/11

Först och främst: SORRY alla själar där ute som är olyckliga nog att råkas vid mig just nu: den låga energinivån gör min sinnesstämning och mitt humör till världen galnaste berg- och-dal-banan. Kort sagt har dagen (och helgen) varit sjukt intensiv och enerigrävande (rent fysiskt från arbetet på basaren) samtidigt som det har varit FETT kul. Idag har vi gjort mackor och klickat på silverräknare (UTOMHUS!!) till galenskap. Tydligt gick basaren bra inkomstmässigt, och iallafall jag känner mig nöjd med vår insats. Efter basaren stack vi till en restaurang och åt "Wien – specialiteter" (Schnitzel och Apfelstrudel). Sedan hängde vi på en julmarknad igen. WAAA nu är vi tröttast i världen så Gute Nacht eller vad en österrikare nu skulle sagt.

Lucas, måndag 1/12

Idag fick vi sova ut ända till klockan nio, det var riktig sovmorgon, de andra dagarna har vi stigit upp klockan halv sex, så vi var utvilade ordenligt! När vi hade ätit frukost så var det bara att packa klart och åka till flygplatsen. Flygresan hem gick jättebra och det var kul att vi kunde avsluta resan på Topp...!

Det känns som om vi var i Wien i två veckor och inte i fem dagar, för vi hann göra så mycket och träffa nytt folk och fick ha väldigt roligt. Framförallt när man åker med ett sånt här dream team så blir det hur bra som helst!



Ett "dream team" från Österhaning på julmarknad i Wien

Svensk advent i Budapest

Sedan 1989 finns det ett antal svenskar boende i Ungern, flest i Budapest. De första som kom jobbade kortare eller längre tid på något svenskt företag. Så småningom kom även andra, som gifte sig till Ungern och bosatte sig här.

En av de „första indianerna”, Katarina och Anders Roth initierade 1996 en svensk första-adventgudstjänst liksom på försök. Det fanns alltså ingen fast svensk koloni i Budapest, däremot många som lärde sig svenska och var intresserade av svensk kultur, Ungersk-Svenska Föreningens entusiastiska medlemmar. Det fanns en sven-sktalande ungersk lutheransk präst i Budapest, Károly Hafenschär som höll den första gudstjänsten och en utmärkt ungersk organist, Gabor Trajtler spelade svensk adventsmusik.

Vi var inte så många, informationen spred sig lite trögt. Efter gudstjänsten stannade vi upp framför kyrkan och kände behovet att även kunna pratas vid efteråt. Så nästa år blev det även kyrkkaffe och så har det varit nu i alla år. Kyrkoherden Hafenschär kände sig för gammal och ville inte längre predika på svenska (men såååå gammal var han inte, för han lever fortfarande och följer vår verksamhet på avstånd), så vi hade ibland präster direkt från Sverige eller Norge. Runt 2000 fick vi kontakt med Svenska Kyrkan i Wien och sedan dess kommer alltid kyrkoherden från Drottning Silvias Församling.

Våra adventsgudstjänster har varierat mycket under tiden. mellan 2003 och 2008 hade vi under ledning av Jens Malmsten en egen Skandinavisk kör av entusiaster som sjöng eller lussade för oss, ibland hade vi operasolister eller musiker, andra år en kör med „projektsjungning” och de senare åren var det Svenska Skolan i Ungern som lussade och Universitetet ELTE-s svenskstuderande, kören Likör som sjöng för oss. Det är spännande med alla variationer på orgel och körmusik utförda av barn och vuxna.



Sedan 2005 har även den ganska nybildade SWEA Budapest deltagit i organisationsverksamheten och vissa år blev det även julbasar i samband med gudstjänsten. Allt varierade på grund av vilka svenskar som just har vistats i Ungern, för de svenskintresserade ungrarna, de var kvar. Vi har också haft ett bra samarbete med Sveriges Ambassad i Budapest, som har stött vår verksamhet och hjälpt till att sprida information. Adventsgudstjänsten är en möjlighet att kunna fira advent som svenskarna gör, få lyssna på och sjunga alla fina svenska psalmer och sånger, få några djupare tankar för det kommande året, ha möjlighet att träffas och överföra traditionen till nästa generation och ger en bra möjlighet till samarbete mellan svenskar och ungrare.

Vi är tacksamma för samarbetet med Drottning Silvias församling och ser fram emot att fira även nästa advent med kyrkoherden Maria Scharffenberg.

Agnès Morandini-Harrach svenskentusiast i Ungern

Svenskar i Salzburg

Salzburg är en fin liten stad som lever på kultur och framförallt alla som kommer hit för att uppleva denna kultur. För att vara en liten stad, ca 140,000 invånare, finns det ett enormt utbud. Allt från klassisk musik till teater och rock. Det är skillnad på folk som bor i staden och folk som bor på landet eller i alpyarna. De sistnämnda håller hårt på gamla traditioner och lever på många sätt som deras far- och morföräldrar gjorde. I Salzburg är det inte lika viktigt att allt blir som för hundra år sedan.

Det finns ett par hundra svenskar som bor här både på landet och i staden Salzburg. Ofta är det kärleken som lockade hit dom. Det finns en liten underavdelning till SWEA-WIEN här med ca 15 medlemmar som träffas 8-10 gånger per år för olika aktiviteter.



Vi har också ett "Stammtisch" som träffas andra onsdagen varje månad på Raschhofer i Europark. Restaurangchefen Jocke hälsar välkommen på svenska. Ibland är vi bara 3-5 personer och ibland nästan 20. Alla är välkomna och Anett D. sköter bordsreserveringen.

Hänt i vinter

Barnens Lucia

En höjdpunkt för våra små församlingsmedlemmar är Barnens Luciatåg. Ett helt gäng små Lucior, tärnor, stjärngossar och tomtar sjöng fina julvisor under Linnéas ledning.



Barnens Luciatåg

Luciakonserten

Luciakonserten i St. Gertruds Kirche är en fin tradition som för varje år lockar allt fler besökare. 2014 slog vi nog rekord! Efter konserten var det traditionsenligt mingel på kyrkans innergård där besökarna förutom god glögg och härliga lussekatter kunde handla allt från svenskt godis och mat till julklappsböcker och pyssel.



Luciatåg framfört av kyrkans kör under ledning av Linnéa Sjöberg

Hänt i vinter



Basartackfest

Det är många som hjälper till att på olika sätt se till att julbasaren blir så fantastisk som den blir varje år. I januari fick kyrkan så möjligheten att med hjälp av en fest säga ett varmt och hjärtligt Tack till alla basarmedarbetare! Det blev en mycket trevlig kväll med god mat och dryck.

Ett ögonvittne berättar

Den 29 januari anordnades i samarbete med SWEA-Wien en afton med Gertraud Fletzberger.

Gertraud berättade om hur hon via Svenska Israelmissionen på Seegasse skickades som barn till Sverige under andra världskriget och hur hon upplevde sin tid i Sverige.

Det blev en mycket spännande och intressant kväll som gav ett starkt intryck.

Framförallt var det ett mycket viktigt vittnesbörd om en skrämmande period som inte får glömmas bort. Det får inte hända igen.



MARS

- Sön 1** 2 sönd i fastan *Den kämpande tron*
11:00 Högmässa
- Ons 4 15:00 Seniorträff
19:00 Kvällsmässa
- Sön 8** 3 sönd i fastan
Kampen mot ondskan
11:00 Familjegudstjänst, **musikal**
- Ons 11 19:00 Kvällsmässa
- Sön 15** Midfastosönd. *Livets bröd*
18:00 Musikmässa
- Ons 18 19:00 Kvällsmässa
- Tor 19 18:00 Filosofikväll
- Sön 22** Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
11:00 Högmässa
Påskbasar! 12:00-16:00
- Ons 25 Våffelcafé 13:00-18:00
19:00 Kvällsmässa
- Sön 29** Palmsöndagen
Vägen till korset
11:00 Högmässa

APRIL

- Ons 1 15:00 Seniorträff
19:00 Kvällsmässa
- Tor 2 19:00 Skärtorsdagsmässa
- Fre 3 19:00 Långfredagsgudstjänst
- Sön 5** Påskdagen *Kristus är uppstånden*
11:00 Högmässa
Efter högmässan påsklunch!
Skriftlig anmälan senast 29 mars
- Mån 6 Annandag påsk *Stängt!*
- Ons 8 19:00 Kvällsmässa
- Sön 12** 2 sönd i påsktiden *Påskens vittnen*
11:00 Familjegudstjänst
- Ons 15 19:00 Kvällsmässa
- Tor 16 18:00 Filosofikväll
- Sön 19** 3 sönd i påsktiden *Den gode herden*
11:00 Högmässa
12:30 Kyrkostämman!
- Ons 22 19:00 Kvällsmässa
- Sön 26** 4 sönd i påsktiden *Vägen till livet*
11:00 Högmässa

Kör- och barnaktiviteter

Måndagar	16:00-18:00	Småbarnsgrupp (t o m 8 juni)
	16:30-17:00	Småbarnskör 3-6 år (t o m 8 juni)
Onsdagar	16:00-18:00	Småbarnsgrupp
	11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6	
	19:30-21:30	Vuxenkör
Torsdagar	16:30-17:15	Barnkör 7 år och uppåt

2015

Ons 29 19:00 Kvällsmässa

Tor 30 **18:00 Valborgsfirande på kyrkans innergård!**

MAJ

Sön 3 5 sönd i påsktiden *Att växa i tro*
11:00 Högmässa
Körbesök från Ingarö

Ons 6 15:00 Seniorträff
19:00 Kvällsmässa

Sön 10 Bönsöndagen *Bönen*
11:00 Familjegudstjänst
Loppmarknad 13:00-16:00

Ons 13 19:00 Kvällsmässa

Tor 14 Kristi himmelsfärd *Stängt!*

Sön 17 Sönd f pingst *Hjälparen kommer*
11:00 Högmässa. Körbesök från Stockholms estetiska gymnasium

Ons 20 19:00 Kvällsmässa

Sön 24 Pingstdagen *Den helige Ande*
18:00 Nordisk högmässa

Mån 25 Annandag pingst *Stängt!*

Ons 27 19:00 Kvällsmässa

Tor 28 18:00 Filosofikväll

Fre 29 **Lange Nacht der Kirchen**
Se separat program

Sön 31 Heliga trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
11:00 Högmässa

JUNI

Ons 3 15:00 Seniorträff
19:00 Kvällsmässa

Tor 4 Helgdag *Stängt!*

Lör 6 **16:00 Nationaldagsfirande**

Sön 7 1 sönd e trefaldighet *Vårt dop*
11:00 Högmässa. Körbesök
Kristinakören från Stockholm

Sön 14 2 sönd e trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
11:00 Familjegudsstjänst
Utdelning av barnbiblar

Fre 19 19:00 Konsert
Uppsala Domkyrkas gosskör
OBS plats! Pfarrkirche St Brigitta,
Brigittagasse 3, 1200 Wien

Sön 21 Den helige Johannes döparens dag
Den Högstes profet
Sommarfest! Säsongsavslutning

SEPTEMBER

Ons 2 15:00 Seniorträff
19:00 Kvällsmässa

Sön 6 14 sönd e trefaldighet
Enheten i Kristus
11:00 Högmässa

Gudstjänster utanför Wien:

JUNI

Lör 13 15:00 Gudstjänst i Klagenfurt

Det här är på gång

Melodifestival

Lördagen den 14 mars är det final hemma i Sverige i melodifestivalen och det avgörs vem som skall försvara de svenska färgerna vid ESC här i Wien i maj. Du kommer att kunna följa hela dramat tillsammans med oss på kyrkan. Kl 19:30 öppnar vi portarna och 20:00 startar sändningen ifrån Sverige. De obligatoriska tillbehören chips och dryck kommer att finnas till självkostnadspris



Musikhögmässa - Musik och tragik av J S Bach

Den 15 mars framför kören och instrumentalensemblen en av Bachs kantater, Nr. 106 med den tyska titeln "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit". Eftersom vi ser det som en av våra uppgifter att bevara och underhålla det svenska språket kommer verket att framföras på svenska.



Påskbasar

Den 22 mars kl 12:00-16:00 är det traditionsenlig påskbasar
Försäljningen startar efter gudstjänsten!

Våffelcafé

Onsdagen den 25 mars serverar vi våfflor med sylt och grädde i caféet kl 13.00 - 18.00

Påsklunch

Den 5 april firar vi festlig högmässa med medverkan av både kör och solister. Efter gudstjänsten serveras en enkel påsklunch. Notera: Antalet platser är begränsat. Var vänlig lämna in din anmälan skriftligen till Maria Scharffenberg per mail, sms eller lapp, senast den 29 mars.

Kyrkostämma

Söndagen den 19 april kl 12:30 är det kyrkostämma. Stämman är församlingens högsta beslutsfattande organ. Alla församlingsmedlemmar är välkomna att delta och ställa frågor!
Röstberättigad är den som betalat medlemsavgift. (se sid 31)



Lange Nacht der Kirche

Fredagen den 29 maj är det åter dags för Lange Nacht der Kirche.



I samarbete med Finska församlingen kommer vi att hålla öppet och bjuda på ett härligt program. Mer information kommer i Veckobrevet

Valborgsmässofirande

Torsdagen den 30 april kl 18:00 firar vi Valborg på kyrkans innergård. Medverkan av både kyrkans kör och barn från Svenska skolan. SWEA - Wien står som vanligt för fiskdamm.



Barnbiblar

Under familjegudstjänsten den 14 juni kommer vi att dela ut barnbiblar till barn födda 2010 eller tidigare. Vill du att ditt barn ska få en bibel? Anmäl dig senast den 7 juni till Maria Scharffenberg.



Nationaldagsfina Ellen Awe

Nationaldagen

Lördagen den 6 juni kl 16:00 samlas vi på kyrkans innergård. (obs tiden!) Med glädje och sång, gemenskap och mingel, firar vi tillsammans Sveriges nationaldag! Medverkan av både Svenska kyrkans kör och barn från Svenska skolan samt representant från Sveriges ambassad i Wien. Servering av bakelser och annat gott.

Sommarfest

Kom och dansa runt midsommarstången! Söndagen den 21 juni är det avslutningsfest på kyrkan. Vi börjar med att fira mässta tillsammans. Sedan samlas vi på innergården för sång och dans runt den lilla, men vackra midsommarstången.

Gästande körer

Wien är ett populärt resmål och vår lilla kyrka ett trivsamt stopp på vägen. Många är de körer som passar på att komma hit. När det så passar är de varmt välkomna att sjunga i vår gudstjänst. I vår är redan ett flertal körer inbokade. Se kalendariet och veckomail för mer information.

Konsert av Uppsala Domkyrkas Gosskör!

Fredagen den 19 juni kl 19:00 gästas församlingen av Uppsala Domkyrkas Gosskör.

OBS Plats!! Pfarrkirche St Brigitta, Brigittagasse 3, 1200 Wien.

Uppsala Domkyrkas Gosskör grundades 1920 av dåvarande ärkebiskop Nathan Söderblom (senare mottagare av bl.a. Nobels fredspris). Kören är den äldsta av sitt slag i Sverige.

Instrumentalensemble

Spelar du något instrument men saknar vänner att musicera tillsammans med? Har du inte spelat på ett tag men känner att det vore kul att ta upp det igen?

Vi är en liten ensemble som ses några gånger per termin för att underhålla våra musikaliska kunskaper. I nuläget finns fiol, cello, oboe, tvärflöjt och klarinett representerat i ensemblen.



Tidigare har vi bl a spelat musik från kletzmertraditionen, samt medverkat vid kyrkans årliga Luciakonsert. I mars framför vi Bachs kantat "Actus tragicus" tillsammans med kören och i maj framträder vi i den vårkonsert som är del i kultur-evenemanget "Lange Nacht der Kirchen"

Är du intresserad? Kontakta kyrkomusiker Linnéa Sjöberg.

Småbarnsgrupp (från 0 år och uppåt)

Vi välkomnar barn och vuxna till kyrkans lokaler för att mötas, samtala, leka och sjunga på svenska.

Vi träffas **måndagar kl 16:00-18:00** samt **varannan onsdag kl 16:00-18:00** i kyrkans lokaler (se kalendariet).

Att vara med i barngruppen är gratis för medlemmar i Svenska kyrkan i Wien. Är du inte medlem kan man antingen betala en terminsavgift (40 €/termin) eller engångsavgift (5 €/gång). Fikat kostar 4€ för vuxna, 2€ för barn. Medlemmars barn äter gratis!

Småbarnskör (från 3-6 år)

För de yngre sångfåglarna har vi en barnkör där vi leker och sjunger på svenska. Vi träffas i samband med småbarnsgruppen på **måndagar** och går ifrån och sjunger mellan **16:30-17:00**.

Samtliga barngrupper bjuds in att medverka vid kyrkans familjegudstjänster som firas andra söndagen varje månad!

Barnkör (från 7 år och uppåt)

Barnkören övar på **torsdagar kl 16:30-17:15** i kyrkans lokaler. Vi lär oss sjunga unisont samt prövar på stämsång i form av kanon och växelsång. Oftast sjunger vi på svenska! Kören medverkar regelbundet i gudstjänster och konserter i kyrkan.



Vuxenkör (ingen åldersgräns)

Körsång är en folkrörelse! Inte minst när man bor utomlands ger det en speciell känsla att få sjunga på sitt eget modersmål. Vi tar oss an allt från kyrkomusik och gospel till jazz och visa. Det händer att vi sjunger på andra språk emellanåt men huvudsakligen sjunger vi på svenska.

Kören övar på **onsdagar kl 19:30-21:30** i kyrkan.

Vi medverkar regelbundet i kyrkans gudstjänster samt vid traditionella högtider så som Lucia, Valborg, nationaldagsfirande samt midsommarfirande.

Att sjunga tillsammans med andra är både roligt och utvecklande på flera plan. Inte minst socialt. Låter det här som något för dig? Vi tar emot folk i alla stämmor – alla kan sjunga! Har du frågor? Kontakta kyrkomusiker Linnéa Sjöberg.



Följ oss på Instagram
Instagram.com/svenskakyrkanwien

Information om grupper

Filosofikvällar

Varför? Vad? När? Hur?

Några torsdagar per termin samlas vi och funderar kring livets stora och små frågor. Inga färdiga svar, utan tillsammans funderar och diskuterar vi. Vi samlas kl 18:00 och äter soppa tillsammans.

Ganska snart kommer samtalet igång och strax efter kaffet skiljs vi åt, förhoppningsvis fyllda av goda samtal och nya tankar.

Ingen anmälan krävs, men för att vi ska veta hur mycket soppa som ska kokas får ni gärna höra av er innan till Maria Scharffenberg.

Tid: 18:00, Plats: Kyrkans lokaler, Gentzgasse 10. Kommande träffar är planerade följande torsdagar: 19 mars, 16 april och 28 maj.



Seniorgruppen

Första onsdagen i månaden kl 15:00 samlas ett piggt gäng damer och herrar kring kaffeborden på Gentzgasse. Ibland kommer en inbjuden talare, andra gånger samlas vi och pratar minnen. Vi har alltid väldigt trevligt och roligt!

Trots vårt namn har vi ingen åldersgräns, alla är hjärtligt välkomna!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Anita Kager

Telefon 02243-37867

Mobil 0676-5909407

Mail: kager-anita@aon.at



Kyrkomusiker Linnéa Sjöberg träffar seniorgruppen

KONFIRMATION!

Vad betyder ”kristen tro”?

Vad handlar egentligen
Bibeln om?

Varför firar vi påsk och
jul?

Vem är Gud?

Och vad händer egentligen efter döden?

Detta är några av de frågor som tas upp. Är du mellan 14-20 år och har ännu inte konfirmerat dig? Skulle du vilja?

Hör av dig till Maria Scharffenberg.

Om intresse finns så kommer vi att starta en konfirmandgrupp.



*Följ oss på Facebook!
Facebook.com/SvenskaKyrkan.Wien*

**Österreichisch
Schwedische
Gesellschaft**



ÖSG's hemsida: www.swfs.eu

Jag kom, jag såg, jag städade...

A clean house is a sign of a wasted life! Så rätt, så rätt... Men vad ska man göra för att inte drabbas av panik, när en bekant bestämmer sig för att spontant hälsa på? Eller när svärmor kastar en kritisk blick mot den dammiga bokhyllan?

Ja, man känner sig lite som Sisyfos när man för femtiiolfte gången städar barnens rum, bäddar sängarna och diskar undan i köket, för man vet ju att det nästa morgon är samma visa igen. Så vad är lösningen?

Var sak på sin plats. Detta har vi alla säkert hört och försökt att följa, men så enkelt är det ju inte. Hur ska man då göra? Här kommer några användbara små tips som gör livet enklare!

Samma slags sockor – Äter din tvättmaskin också sockor? Eller lägger du ner mycket tid på att hitta sockor som passar ihop? Ett tips är att köpa samma slags sockor och lägga ner dem osorterade i socklådan. Om man bara har svarta sockor, så behöver man inte lägga ner tid på att hitta partner-sockan. Singelsockornas tid är förbi – alla kan vara med alla.

Hyllor på skåpdörrarna – Sätt upp hyllor för kryddor på insidan av skåpdörrarna. Då kan man lätt överblicka vad man har och inte har när man lagar mat. Det går även bra att sätta upp hyllor på dörrar. På bilden till höger ser vi en kryddhylla monterad på en skafferidörr.

Diskborste vid tvättfatet - Det går då enkelt och snabbt att snabbengöra tvättfatet efter man borstat tänderna.

Städa ett område varje dag - t.ex. en låda i köket, skohyllan, en garderobshylla. Det tar inte så lång tid och då behöver du inte göra så många storstädningar.

Städa det som syns först! Dvs håll speglarna rena – de flesta människor tycker om att titta på sig själv utan tandborstningsfläckar på spegeln. Tänk på ingången, köket och toaletten.



WirmaChenDruck.de

Sparen Sie bis zu 50% beim Druck!

Gör dig av med saker – och köp inga nya! Lättast att hålla ordning är det om man inte har så många saker att hålla reda på. Det sägs att Mahatma Ghandi sa ”om du äger fler än 50 saker, så är det sakerna som äger dig”. Även om vi inte vill eller kan leva med så få ägodelar, har nog de flesta av oss alldeles för många ägodelar.

Här kommer några tips på hur du kan göra när du bestämt dig för att rensa!

Böcker – många av oss har svårt att göra sig av med böcker. Ett tips är att ge bort böcker man redan har läst och att inte köpa nya. Börja låna böcker från biblioteket! Om du har ett svenskt lånekort går det enkelt att låna böcker online och läsa på datorn eller på mobiltelefonen. Det är kanske ovant i början, men det går väldigt bra och man kan välja textstorleken.

Böcker, vissa spel, DVD-skivor och CD-skivor kan man lätt sälja på internet. Här rekommenderas appen ”wer zahlt mehr”. Du behöver bara scanna in ISBN numret på boken, så kommer det upp en lista med företag och du ser snabbt vilket företag som betalar mest för dina böcker. Sedan är det bara att packa in det du vill sälja i en låda och bära till posten. Efter några dagar dimper pengarna ner på kontot.



Ett annat tips är att sälja sakerna på loppmarknader. Alla loppmarknader som organiseras i Wien, hittar du på sidan <http://www.flohmarkt.at>.

Se även annons om Svenska kyrkans loppmarknad på sidan 27!

För dig som helst inte vill stå ute och sälja finns det många köp- och säljsidor på internet. Mest känd är nog www.willhaben.at, där du enkelt och gratis kan lägga in din annons. www.studenteninserate.at är en liknande sida som riktar sig till studenter. En sida som är mer lämpad till mobilen är sidan www.shpock.at, där man bland annat snabbt ser vad som säljs i ens närhet.

Har man försökt att sälja sina saker, men inte varit särskilt framgångsrik, så är det bättre att ge bort sakerna, än att slänga dem. Här följer några adresser till organisationer som gärna tar emot begagnade saker.

<http://www.caritas-wien.at>

<http://www.kostnixladen.at>

<http://www.volkshilfe-wien.at>

<https://www.facebook.com/zu.verschenken.oesterreich>

Lycka till!

Wienbladet frågar: Vilket är ditt bästa tips för att hålla ordning?



Jutta Palm

Jag rensar ut gammalt (som t.ex. tidningar) med jämna mellanrum. Sen ser jag till att var sak har sin plats, så att jag slipper leta. Jag har dessutom en välstrukturerad terminkalender. Och så har jag lyxen att ha en städerska, som kommer ungefär var tredje vecka och gör grovarbetet i hushållet.

Hålla ordning är inte så lätt. Jag försöker ha ett system angående var olika saker ska förvaras. Men ibland saknas det plats (kanske eftersom jag sparar för mycket...) och då landar saker "på fel ställe" med risk att inte blir hittade vid behov. Sedan har jag en söt liten nästan femåring som snabbt förstör min fina ordning på leksaker och barn-böcker genom att blanda ihop och packa ner i väskor, kassar och andra lådor



Eva Sainitzer med dottern Ida



Beatrice Gurell

Jag utnyttjar de förvaringsutrymmen vi har så mycket som det går och om (det är målet i alla fall) varje sak har sin plats går det lättare och snabbare att plocka undan. Och så försöker jag minska antalet saker hemma.



Maria Wembelius

Man ska se till att ha stora garderober, skåp och lådor så att man kan få undan saker som ligger o skräpar i ögonvrån (typ lite som att sopa smulor under mattan). En plockkorg (typ tvättkorgen) som man fyller full i en snabb vändning och sen ställer tillbaka sakerna i de rum eller den plats de ska vara på (eller gömmer undan i garderoben tills man får tid...). Mitt motto lyder dock „hellre lite skit i hörnen än ett rent helvete“.

LOPPIS PÅ SVENSKA KYRKAN!

Dags att rensa ut redan lästa böcker, för små barnkläder eller vuxenkläder som du har tröttnat på?

Eller är du på jakt efter lite roliga fynd och vill ta en runda på loppisen medan du dricker en kaffe och träffar folk?

SÖNDAGEN den 10 maj kl 13:00 - 16:00

anordnas en loppis på Svenska kyrkans innergård.
Kom på familjegudstjänst och besök sedan loppisen.
Vid regn är vi inomhus.

Hyra per bord: € 10,- (begränsat antal, först till kvarn)
Anmälan till: jessica.kuehrer@gmail.com



**Tycker du om att arbeta med text och bilder?
Du har kanske till och med erfarenhet av InDesign?
Hör av dig till Wienbladets redaktion!**

Det här är ditt kyrkoråd!

Kyrkoherde	Maria Scharffenberg
Ordförande	Peter Ahlfont
Vice ordförande	Ulf Karlsson
Sekreterare	Jeannette Bergström
Vice sekreterare	Anders Nilsson
Kassör	Cecilia Winkler
Vice kassör	Gudrun Zinke
Ordinarie ledamöter	Sofia Hjertonsson
	Christian Jelinek
Ersättare	Ingrid Blomberg Boedt
	Marie Jansson
	Catharina Stenström-Langelaar
	Agneta Waneck

Vi som kyrkoråd arbetar för en levande kyrka, dit du som kyrkobesökare ska känna dig välkommen. Om du har några frågor eller synpunkter på kyrkans verksamhet, tag gärna kontakt med oss! Kontaktuppgifter finns på sista sidan i Wienbladet.

Glädjande nyheter

Vi är glada över att vår kyrkoherde Maria Scharffenberg erbjudits och accepterat en förlängning av sitt tjänstgöringskontrakt i vår församling. Kontraktstiden gäller fram till sommaren 2017.

Kyrkorådet och församlingsmedlemmar kan nu med tillförsikt se fram emot en viss kontinuitet i det ständiga utvecklingsarbete som bedrivs inom församlingen.

Vi önskar Maria med familj fortsatt framgång i arbetet och en intressant fritid i vårt stora och mångfacetterade pastorat!

Kyrkorådet



Följ oss på Twitter
[Twitter.com/SvKyWien](https://twitter.com/SvKyWien)

Svenska Skolan i Wien- en skola där man förenar det bästa av två världar!

Svenska skolan i Wien är en privatskola som följer svensk läroplan och svenska förordningar. Skolan vänder sig till barn från Sverige eller med svensk anknytning och de övriga nordiska länderna. Vi har tvåspråkig förskoleverksamhet där vi välkomnar även österrikiska barn. Vi vill att barnen i Svenska Skolan skall få utvecklas till intresserade, nyfikna, kreativa och ansvarstagande elever som får ta del av det bästa från våra länder.

Våra verksamheter

Förskola, 2-5 år

Förskoleklass, 6 år

Grundskola, åk1-6

Fritidsverksamhet

Kompletterande svenskundervisning
för barn och ungdom, som går på andra skolor, 6-16 år



**Scheibelreitergasse 15
A-1190 Wien, Österrike
Tel. +43-(0)1-320 79 80**

E-post:

**susanne.hiort@svenskaskolan.at
Hemsida:**

www.svenskaskolan.at

**Välkomna på ett besök!
Susanne Hiort**

Vill du ha 8000 nya vänner? Gå med i SWEA!



SWEA är ett globalt nätverk för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands.

SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige med syfte att sprida svensk kultur och tradition.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation, som ger donationer och delar ut stipendier på två miljoner kronor per år.

SWEA International har idag ett 70-tal avdelningar i ett 30-tal länder på fem kontinenter!

SWEA[®]
Swedish Women's Educational Association
International, Inc.

 Promotion of Swedish
Culture and Tradition

www.swea.org • office@swea.org

Dop och vigsel

Att få hälsa en ny människa välkommen till livet är stort. Att få presentera den nya familjemedlemmen för släkt och vänner är en livets fest värd att fira. Genom dopet blir man också medlem i kyrkans stora familj. Det är många frågor inför livets stora högtider så som dop och vigsel. Hur fungerar det? Var kan vi vara? Kostar det något?

Ni som dopfamilj eller brudpar bestämmer var ni vill vara. Det går lika bra att ha ett dop i hemmet som i en kyrka. Många vill då det handlar om vigsel blanda traditioner från Österrike och Sverige, och det brukar sällan vara något problem.

För välsignelse tar vi ut en avgift plus eventuella omkostnader. Vid dop på annan plats än i kyrkan på Gentzgasse tar vi ut resekostnad och eventuell kostnad för övernattnig.

Döpta

7 februari
Herman Holmberg-Klotz
Innsbruck



Vigslar

Vi önskar er all lycka och Guds rika välsignelse

12 december
Gun Arberger och Arne Petersson
Svenska kyrkan Wien.

23 december
Gisela Johansson och Magnus Mohlin
Budapest



Vigsellagstiftningen varierar i olika länder och Svenska kyrkan i Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien har ingen vigselrätt. Vi erbjuder välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap. Vill du gifta dig eller tipsa någon du känner om att gifta sig här i vår vackra kyrka? Ta kontakt med vår kyrkoherde Maria Scharffenberg.

Tack!

Det är många som bryr sig om och känner för vår Svenska kyrka i Wien. Många är vi som engagerar sig personligen i vår verksamhet. Det är också många som stödjer oss genom större eller mindre ekonomiska gåvor.

Ett stort Tack till er alla, ingen nämnd, ingen glömd, som skänkt gåvor till oss under årets gång. Dessa gåvor bidrar till att vi kan upprätthålla verksamheten och fortsätta att bygga en levande kyrka.

MEDLEMSAVGIFTER

Det finns två olika sätt att betala medlemsavgift i församlingen:

1) Kyrkoavgift (Kirchenbeitrag)

Du som betalar Kirchenbeitrag i Österrike kan istället låta bidraget gå direkt till Svenska kyrkan i Wien. Detta är avdragsgillt med € 400. Glöm inte att ange ditt Kirchenbeitrag-nummer och din adress vid inbetalningen. Vi meddelar Evangeliska kyrkan när du betalat till oss.

2) Medlemsavgift

- € 120 Familj
- € 60 Vuxen
- € 40 Pensionär
- € 10 Studerande / arbetssökande



Medlemsavgiften gäller ett år fr.o.m. inbetalningsdatumet

TACK för att du stödjer din församling!

Adress Gentzgasse 10, A-1180 WIEN Portkod: 7598
Telefon 01-479 65 17
E-post wien@svenskakyrkan.se
Hemsida www.svenskakyrkan.se/wien
Facebook www.facebook/SvenskaKyrkan.Wien
Bankkonto IBAN: AT74110000 2413387800.
BIC: BKAUATWW
Bank Austria

Öppettider

Öppet i samband med gudstjänster och aktiviteter.

Besök på andra tider enligt överenskommelse.

Kontakta: Maria Scharffenberg eller Linnéa Sjöberg



Gudstjänster

Söndagar Högmässa 11:00, 2 sönd i månaden, Familjegudstjänst.

Onsdagar Kvällsmässa 19:00

För andra aktiviteter se kalendariet i mitten av Wienbladet.

Kyrkoherde Maria Scharffenberg	maria.scharffenberg@svenskakyrkan.se mobil 0699-194 772 05
Assistent Linnéa Sjöberg	linnea.sjoberg@svenskakyrkan.se mobil 0699-194 772 15
Ordf. i kyrkorådet Peter Ahlfont	peter.ahlfont@siemens.com mobil 0664-801 173 78 03

Wienbladet

Medverkande i detta blad

Jeannette Bergström, Anna Jakobson,
Jessica Kührer, Anders Nilsson,
Cecilia Winkler

Ansvarig utgivare

Annonser i Wienbladet och på hemsidan

Upplaga

Maria Scharffenberg

wien@svenskakyrkan.se

1000 exemplar

Titelblad: Christian Jelinek

Foto: Anders Nilsson